



**CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM**  
**TỔNG GIÁO PHẬN GALVESTON-HOUSTON**  
 VIETNAMESE CATHOLICS OF THE ARCHDIOCESE OF GALVESTON-HOUSTON

**DŨNG LẠC**

1701 San Jacinto Street - Houston, Texas 77002  
 www.cgvnhouston.org

**Tổng Giám Mục: Hồng Y Daniel DiNardo**  
**Giám Mục Phụ Tá: GM. George A. Sheltz**

**Lm. Gioan Viannê Nguyễn Ngọc Thụ**  
 Đại Diện Đức Tổng Giám Mục  
 Chủ Tịch Cộng Đồng Công Giáo VN  
 281-495-8133

**Hội Đồng Giáo Dân, TGP Galveston-Houston**

Chủ Tịch: Ô. Phêrô Võ Tiến Đạt  
 Giáo Xứ Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể  
 281-827-9571

Phó CT Nội Vụ: Ô. Phêrô Nguyễn Tài (GXDMLV)  
 281-932-4655

Phó CT Ngoại Vụ: Ô. Phêrô Vũ Đức Phú (GXLD)  
 281-777-2229

Tổng Thư Ký: Giuse Nguyễn Văn Hùng (CDSJ)  
 832-403-7871

Thành viên: CT HĐMV các giáo xứ và cộng đoàn

**Thánh lễ cuối tuần**

**GX. CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM**

TB: 6:00 pm - CN: 7:00; 8:30; 10:30 am; 6:00 pm

Lm. Giuse Vũ Thành

Lm. Gioan Nguyễn M. Hùng

Pt. Giuse Nguyễn Phẩm

Pt. Giuse Lê Văn Rõ

10610 Kingspoint Rd. - Houston, TX 77075

713-941-0521

**GX. ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ**

TB: 6:00 pm - CN: 7:00 am; 9:00 am; 11:00 am;  
 2:30 pm; 7:00 pm

Lm. Gioan Viannê Nguyễn Ngọc Thụ

Lm. Giuse Bùi Phương Tiến

Pt. Giuse Nguyễn Sĩ Bạch

Pt. Phêrô Nguyễn Cường

8503 S. Kirkwood Rd. - Houston, TX 77099

281-495-8133

**GIÁO XỨ ĐỨC MẸ LA VANG**

TB: 6:00 pm - CN: 7:30; 9:15; 11:00 am; 6:00 pm

Lm. Thomas Trần Thiên Ân, OP.

Lm. Đaminh Trịnh Thế Huy, OP.

Lm. Phêrô Phạm Duy Khánh, OP.

Pt. Micae Nguyễn Kim Khánh

12320 Old Foltin Rd. - Houston, TX 77086

281-999-1672

**GIÁO XỨ ĐỨC MẸ LÔ ĐỨC**

TB: 6:00 pm - CN: 7:00; 9:00; 11:00; 1:15; 6:00

Lm. Anthony Đinh Minh Tiên, OP.

Lm. Giuse Maria Đỗ Cao Nhân, OP.

Pt. Giuse Đỗ Nguyễn Chương

6550 Fairbanks N. Houston, Houston, TX 77040

713-939-1906

**CỘNG ĐOÀN THÁNH TÂM**

TB: 7:00 pm - CN: 1:00

Lm. An Phong Sô Trần Đạt Nhân

1701 San Jacinto St. - Houston, TX 77002

713-659-1561 ext. 135

**CỘNG ĐOÀN HOLY ROSARY**

CN: 3:15; 6:30

Lm. Anthony Trần Ngọc Hùng, OP.

3617 Milam St. - Houston, TX 77002

713-518-2319

**Chúa Nhật VIII Thường Niên, Năm C, Ngày 03-03-2019**  
**Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca 6, 39-45**

**SUY NIỆM LỜI CHÚA**

**Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca 6, 39-45**

**1. Những người dẫn lối chỉ đường cần phải sáng mắt.**

Mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố?. Đức Giêsu đưa ra một chân lý liên quan đến việc hướng dẫn, lãnh đạo bằng một minh họa rất cụ thể. Về tinh thần hay tâm linh, người không đủ khôn ngoan sáng suốt về mặt này mà lại dẫn lối chỉ đường cho người khác đi, thì chỉ có nước làm hại người ta thôi. Làm hại người ta về mặt vật chất nhiều khi không tai hại bằng làm hại người ta về mặt tâm linh. Vì thế, những người đang có trách nhiệm hướng đạo về mặt tâm linh cần phải có khả năng đích thực, phải biết nhìn xa trông rộng, và nhất là phải có tình yêu rộng mở, có lòng nhiệt thành, và có một đời sống tốt đẹp phù hợp với những hiểu biết về tâm linh.

Những người hướng dẫn người khác về mặt tinh thần hay tâm linh, không những phải có những kiến thức đúng đắn và lành mạnh về tâm linh, mà còn phải có một đời sống tâm linh thật sự và sâu xa nữa. Thời nay, rất nhiều người hướng dẫn tâm linh quá chú trọng tới những kiến thức (về tâm linh, về đời sống tâm linh, về Thiên Chúa, về đạo đức, về những việc phải làm), nhưng lại quá ít chú trọng tới kinh nghiệm đích thực về tâm linh, không chú ý giúp người khác cảm nghiệm về Thiên Chúa, có tương quan thật sự cá nhân với Ngài. Người được họ hướng dẫn nhận thấy họ nói quá nhiều và quá hay so với thực tế họ sống và cảm nghiệm được. Họ quên rằng đời sống nội tâm của người hướng dẫn về tâm linh có sâu xa thì mới có khả năng hấp dẫn và lôi cuốn người khác đi vào con đường ấy. Lời nói hay chỉ có tác động thoáng qua, còn gương sống mới có tác dụng lôi cuốn đích thực. Người hướng dẫn sáng suốt là người giúp người khác sống được, thực hành được, chứ không phải chỉ giúp họ hiểu rõ hay hiểu đúng mà thôi.

**2. Căn cứ vào hành động mà biết được con người.**

Ngày nay, người ta chặn ngán nhiều người trong xã hội cũng như trong Giáo Hội nói quá hay mà làm chẳng ra làm sao. Nhiều từ ngữ, nhiều tuyên bố kiêu dao to búa lớn, nghe rất kêu nhưng nội dung rỗng tuếch được lập đi lập lại hằng ngày trên các đài phát thanh, trên tivi, trên các chương trình quảng cáo, trên các bài giảng, bài báo, trong các mâu đối thoại, những cuộc nói chuyện, v.v. Nhiều người lầm tưởng những vậy, là những người tốt. Nhưng Đức Giêsu nói hay như thế. Nhưng Đức chúng ta một tiên đề biết được ai qua thị biết cậy. Để hay xấu, phải nhìn họ, chứ không chỉ nói hay chỉ có thể thông minh và lanh nghề sâu xa hay đó, chứ không nói đức, tình yêu đại, cao thượng, người nói hay như thế. Nhưng Đức chúng ta một tiên đề biết được ai qua thị biết cậy. Để hay xấu, phải nhìn họ, chứ không chỉ nói hay chỉ có thể thông minh và lanh nghề sâu xa hay đó, chứ không nói đức, tình yêu đại, cao thượng,



ngày thẳng, trong sáng, can đảm của họ. Kinh nghiệm đời thường cho thấy người càng hô hào cổ vũ bằng miệng nhiều, càng tuyên bố này lửa, giạt gân, hùng hồn, thì càng ít hướng về hành động. Nghĩa là càng nói nhiều thì càng làm ít.

Kitô giáo - là một đường lối sống, là một con đường hành động, chứ không phải là một lý thuyết để học hỏi, để bàn luận, tranh cãi. Đặc tính của Kitô giáo - là

## CỘNG ĐOÀN ST. CHRISTOPHER

CN: 4:30

Lm. Giuse Lê Thu

8150 Park Place – Houston, TX 77017

713-645-6614

## CD. ST. JUSTIN TỬ ĐẠO

CN: 12:00

Lm. Phêrô Nguyễn Hữu Thăng

Pt. Giuse Trần Văn Nhật

13350 Ashford Point Dr. Houston, TX 77082

281-556-5116

## CỘNG ĐOÀN FATIMA

CN: 9:00

Lm. Đaminh Trịnh Thế Huy, OP.

1003 Gulf Bank-Houston, TX 77037

713-732-0132

## Giáo xứ Mỹ có thánh lễ Việt ngữ cuối tuần

TB: 8:00 pm

St. Elizabeth Ann Seton

6646 Addicks Satsuma Rd. Houston, TX 77084

281-463-7878

TB: 7:00 pm

St. Francis de Sales

8200 Roos Rd. Houston, TX 77036

713-774-7475

## LIÊN ĐOÀN THIẾU NHI THÁNH THỂ

Tổng Tuyên Ủy: Lm. Giuse Lê Thu

Trưởng Phêrô Võ Khanh Tony (GX/CTTĐVN)

832-455-5961

## LIÊN HỘI CÁC BÀ ME CÔNG GIÁO

Tổng Linh Hưởng: Lm. Giuse Bùi Phương Tiễn

Lucia Nguyễn Ngọc Thủy

281-948-2757

## LIÊN ĐOÀN LIÊN MINH THÁNH TÂM

Tổng Linh Hưởng: Lm. Giuse Vũ Thành

Ông Nguyễn Văn Xuân

832-260-5016

## LIÊN ĐOÀN TỔNG ĐỘ FATIMA

Tổng Linh Hưởng: Lm. Anthony Trần Ngọc Hùng

713-518-2319

Ông Phêrô M. Nguyễn Văn Triệu (Gx. CTTĐ)

281-484-3157

## ĐẠO BINH ĐỨC ME (LEGIO MARIE)

Tổng Linh Hưởng: Lm. Gioan Nguyễn M. Hùng

Trưởng Curia Giuse Nguyễn Ngọc Thiên

832-433-2198

## PHONG TRÀO CURSILLO

Tổng Linh Hưởng:

Lm. Anthony Phạm Hữu Tâm, ICM.

Trưởng Lãnh Đạo: Maria Nguyễn Thu Trang

713-303-7982

## LH. ĐOÀN DÒNG BA ĐA MINH

Tổng Linh Hưởng: Lm. Đỉnh Minh Tiên, OP

Ông Cao Văn Thuận (Giáo Xứ Lộ Đức)

281-859-8268

## TUYÊN ỦY NHÀ THƯƠNG

Lm. Anthony Trần Ngọc Hùng

713-757-1000 ext. 1624

## PHÁT THANH TIN YÊU

Tuyên Ủy: Lm. Gioan Trần Đình Khả

10135 West Rd.

Houston, TX 77064

281-955-7328

## Website

Cộng Đồng Công Giáo VN - Houston

www.cgvnhouston.org

Phụ Trách: Pt. Giuse Trần Văn Nhật

nth@nguoininhuu.org

713-870-8955

**ngiêng về hành  
hành động.** Lý thu-  
nhung chỉ là phương  
động. Lý thuyết mà  
động chỉ là lý thuyết  
giới được biến đổi  
những con người  
hơn là những con

Vì thế, mỗi Kitô  
lý tưởng hay bản chất  
phần đầu để trở nên

hành động. Nghĩa là phải biến tất cả những điều mình chủ trương thành thực tế, phải biến Tin Mừng của Chúa Kitô thành hành động cụ thể. Tuyệt đối tránh tình trạng nói mà không làm, hay nói nhiều mà làm ít. Tốt nhất người Kitô hữu nên **nói ít mà làm nhiều**. Làm cho bằng được rồi mới nói mới khuyên. Chưa làm được thì chưa nói gì, chưa khuyên ai.

### **3. Tự sửa mình nhiều hơn sửa người khác.**

Người chủ trương làm nhiều hơn nói, tự nhiên sẽ quan tâm tới hành động của mình hơn là xét nét hành động của người khác. Họ sẽ tự xét xem hành động của mình còn thiếu sót chỗ nào, cần phải sửa chỗ nào. Họ nhận thấy sửa chính bản thân mình thì dễ thực hiện vì điều ấy tùy thuộc vào chính mình, do mình làm chủ, nên hề mình muốn sửa là sửa được. Còn sửa lỗi người khác thì khó hơn rất nhiều vì điều ấy không tùy thuộc vào mình, không do mình làm chủ. Và lại, họ muốn chính mình nên thánh trước đã. Mình đã là thánh rồi thì cảm hóa hay sửa chữa người khác sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nếu bản thân mình còn đầy khiếm khuyết, thì mình sửa sang ai được? Người ta sẽ bảo *Hỡi thầy thuốc, hãy chữa lấy mình đã*, đừng làm theo kiểu *Chân mình những lấm bê bê, lại cảm bó đuốc mà rê chân người*.

Đức Kitô muốn chúng ta - những Kitô hữu, hãy tự xét lỗi chính bản thân mình đã, chứ đừng vội xét lỗi người khác. Thường thì ta dễ thấy những lấm lỗi của người khác, cho dù lấm lỗi ấy rất nhỏ. Còn những lấm lỗi của chính mình thì mình lại không thấy, cho dù rất lớn. Nếu một tập thể hay một gia đình mà trong đó ai cũng đều có tính chỉ nhìn thấy lỗi của người khác mà không thấy lỗi của chính mình thì đời sống chung sẽ rất khó chịu. Khi chỉ thấy lỗi của người khác, thì mình sẽ dễ dàng trách móc, bực bội, hờn giận người khác, và sẽ thấy thật đau khổ khi phải sống chung với những người ấy.

Đây là một khuynh hướng chung trong tâm lý mọi người. Nếu chúng ta không ý thức và phản tỉnh, hay nói theo từ của Tin Mừng là không *tỉnh thức*, thì chúng ta khó lòng thoát khỏi tật xấu đó. Rất có thể ta đang có tật đó mà không biết, hoặc tưởng là không có. Chính tôi - người viết bài này - nhận thấy nhiều người chung quanh mình được coi là loại khá phản tỉnh mà cũng mắc phải tật này. Và biết đâu người khác nhìn vào tôi cũng thấy tôi có tật như vậy, đang khi chính tôi lại tưởng mình không hề có tật ấy!? Phải xét mình thường xuyên ta mới tránh được tật xấu này.

### **Câu Nguyện:**

*Lạy Cha, xin cho con nhận ra những lấm lỗi của con, chứ không phải thấy lỗi của người khác. Thấy được lấm lỗi của mình thì có lợi hơn thấy lấm lỗi kẻ khác. Nhờ đó mà khiêm nhượng hơn, dễ sống với người khác hơn. Xin cho con đủ thành thật và khiêm nhượng để thấy được lỗi của chính mình. Amen.*

**Nguyễn Chính Kết**

## **Ban Điều Hành Bản Tin Dừng Lạc**

Ô. Nguyễn Văn Mầu	713-231-6242	- mauvnguyen@yahoo.com
Ô. Nguyễn Đức Chính	713-269-0554	- chinhandhuong@gmail.com
Ô. Nguyễn Văn Thắng	832-661-3076	- thangnguyen031464@gmail.com
Ch. Hiền Lê	281-495-8133	- dunglacad@gmail.com

**Muốn nhận Bản Tin Dừng Lạc qua email xin gửi điện thư yêu cầu về:**  
**mauvnguyen@yahoo.com hay BTDL\_Gal\_Houston-subscribe@yahoogroups.com**

**Chương Trình Phát Thanh Tin Yêu: Saigon-Houston làn sóng 900 AM**  
**từ 4:00 đến 4:45 chiều Chúa Nhật**

### **Phụ Trách**

AC. Trần Tú - Mai Dung	281-467-5223	- Traneight117@sbcglobal.net
AC. Nguyễn Lập - Huệ	281-253-9761	- lap.nguyen@yahoo.com
A. Đỗ Minh Tân	281-736-7970	- tanm1000@gmail.com
AC. Nguyễn Lương - Anna Phương	832-816-3402	- lnguyen999@yahoo.com



**động**, hay **hướng về**  
yết tuy rất cần thiết,  
tiện để đi đến hành  
không đi đến hành  
xuông, vô giá trị. Thế  
nên tốt đẹp hơn là nhờ  
hướng đến hành động  
người lý thuyết.

hữu, muốn sống đúng  
của mình, thì phải tự  
một con người của



**Đại Chủng Viện St. Mary**  
713-686-4345

**MỤC VỤ GIỚI TRẺ**

Lm. JBA Trần S. Steven, CSSR  
713-433-9836  
Lm. Nguyễn Cao Trường Sơn  
832-788-1636

**MỤC VỤ GIA ĐÌNH**

Lm. Giuse Châu Xuân Báu, CSSR  
713-681-5144 ext. 107

**ỦY BAN PHỤNG VỤ**

Lm. Gioan Nguyễn M. Hùng  
832-425-5116

**ỦY BAN THÁNH NHẠC**

Lm. Christopher Nguyễn Cường  
281-356-2000

**ỦY BAN GIÁO LÝ**

Lm. Đinh Minh Tiên, OP  
713-732-0132

**ỦY BAN CÔNG LÝ**

**HÒA BÌNH - LIÊN TÔN**

Lm. Anthony Phạm Hữu Tâm, ICM  
281-575-7246  
Lm. Anthony Trần Ngọc Hùng, OP  
713-529-4854

**DÒNG CHÚA CỨU THẾ**

3417 W. Little York Road  
Houston, TX 77091  
713-681-5144

**DÒNG NỮ ĐA MINH**

5250 Gasmer Drive  
Houston, Texas 77035  
713-723-8250

**TU XÁ THÁNH ĐA MINH**

12314 Old Foltin Road  
Houston, TX 77086  
281-999-4928

**DÒNG NỮ LA SÁN**

14562 Cypress N. Houston  
Cypress, TX 77429  
281-894-7756

**DÒNG MẾN THÁNH GIÁ**

8138 Lynn St.  
Houston, TX 77017  
713-643-3694

**DÒNG CHÚA THÁNH THẦN**

4410 Yoakum Blvd.  
Houston, TX 77006  
713-529-0405

**TU HỘI TÂN HIẾN**

20303 Kermier Road  
Waller, TX 77484-8743  
832-923-7784

**TU HỘI GIA ĐÌNH**

**ME MARIA THẨM VIÊN**

11663 Quinn Ridge Way  
Houston, TX 77038  
713-518-2977



# Chúc Mừng

Hân Hoan Chúc Mừng các Tân Phó Tế Vĩnh Viên

## Đoàn Hồng Phúc - Phạm Harry Hưng - Hoàng Quốc Dũng

Thuộc Giáo Xứ Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể đã được lãnh nhận chức Phó Tế Vĩnh Viên qua sự đặt tay và cầu khẩn ơn Chúa Thánh Thần của

Đức Cha George A. Sheltz,  
Giám Mục Phụ Tá

Tổng Giáo Phận Galveston-Houston

vào ngày thứ Sáu, 22 tháng 2 năm 2019 tại Nhà Thờ Chánh Tòa Thánh Tâm.

Nguyện xin Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể, qua lời cầu bầu của Mẹ Maria luôn đồng hành với các Thầy trong ơn gọi Phó Tế Vĩnh Viên.

Đại Diện Hội Đồng Giáo Dân  
Tổng Giáo Phận Galveston-Houston  
Võ Tiến Đạt, Chủ Tịch



## HÃY XÉ LÒNG

chiều lệ, chẳng còn có ý thức thống hối. Chính vì thế, ngôn sứ Giôen đã kêu gọi dân chúng: “Hãy ăn chay, khóc lóc, và thống thiết than van. Hãy xé lòng chứ đừng xé áo” (Ge 2, 12b-13a).

Nghi thức phải diễn tả tâm tình thì việc cử hành mới có ích lợi. Việc xức tro sẽ vô ích nếu trong lòng ta không dâng lên tâm tình sám hối. Việc xé áo sẽ trở thành giả dối nếu tâm hồn ta không tan nát vì hối hận tội lỗi.

Xức tro trên đầu không quan trọng bằng xức tro trong tâm hồn. Hãy xức tro vào tâm hồn cho tâm hồn xót xa đau đớn vì tội lỗi. Hãy xức tro vào thói kiêu căng để nó biết hạ mình xuống trong khiêm nhường bé nhỏ. Hãy xức tro vào thói phô trương để nó biết chìm vào âm thầm nghèo hèn. Hãy xức tro vào thói hận thù ghen ghét để nó đau đớn vì đã không biết yêu thương. Hãy xức tro vào những mối chia rẽ bất hoà để tẩy sạch vết thương, hàn gắn tình hiệp nhất. Hãy xức tro vào tính ích kỷ để nó biết mở ra chia sẻ. Hãy xức tro vào thói lười biếng để nó tỉnh thức chăm lo việc đạo đức. Xức tro như thế có khác gì xát muối vào lòng, sẽ gây nên đau đớn xót xa, nhưng sẽ tẩy rửa linh hồn nên trong trắng.

Xé áo chẳng có ích lợi gì nếu ta không xé lòng ra. Lòng ta bấy lâu đã gắn bó với tội lỗi. Tội lỗi ăn sâu dính chặt hậu như trở thành một phần của tâm hồn. Muốn dứt lia tội lỗi, phải xé nó ra. Hãy xé lòng ra khỏi những đam mê dục vọng bất chính. Hãy xé lòng ra khỏi thói tham lam tiền bạc. Hãy xé lòng ra khỏi thói nô lệ danh vọng chức quyền.

Hãy xé lòng ra khỏi thói ham mê ăn uống, rượu chè, cờ bạc. Hãy xé lòng ra khỏi thói tự mãn tự tôn. Biết bao thứ đã trở thành thiết thân. Những quan hệ, những tiền bạc của cải, những chức tước danh vị, những thú ăn chơi, những tự ái, những giận hờn, tất cả đã gắn chặt vào đời ta. Giờ đây

**Đọc tiếp trang 8** →



# ĐTC Phanxicô: Chúng ta không cô đơn, Thiên Chúa không bao giờ quên chúng ta

*Bước đầu tiên của cầu nguyện Kitô là đi vào một mâu nhiệm. Ngay cả khi cha mẹ không yêu chúng ta, ngay cả khi tình yêu trần thế của chúng ta bị tan vỡ, thì chúng ta luôn có Tình yêu của Thiên Chúa Cha "ở trên trời".*

Đây là những lời của Đức Thánh Cha Phanxicô dành cho các tín hữu hiện diện tại Đại Thánh Đường Phaolô VI trong buổi tiếp kiến sáng thứ Tư 20/02. Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài về Kinh Lạy Cha, Ngài trích dẫn đoạn Lời Chúa của tiên tri Isaiia. "Xion từng nói: "ĐỨC CHÚA đã bỏ tôi, Chúa Thượng tôi đã quên tôi rồi!" Có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình, hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau? Cho dù nó có quên đi nữa, thì Ta, Ta cũng chẳng quên người bao giờ. Hãy xem, Ta đã ghi khắc người trong lòng bàn tay Ta". (Isaia, 49, 14-16).

Mở đầu bài giáo lý ĐTC nói: Anh chị em thân mến  
Buổi tiếp kiến hôm nay có hai nơi. Đầu tiên tôi gặp các tín hữu của Benevento, đang ở trong Đền Thờ Thánh Phêrô, và bây giờ với anh chị em. Đây là sự quan tâm của Phủ Giáo Hoàng: không muốn anh chị em bị lạnh. Xin cảm ơn những người đã làm điều này cho chúng ta.

Chúng ta tiếp tục bài giáo lý về "Kinh Lạy Cha". Bước đầu tiên của cầu nguyện Kitô là đi vào một mâu nhiệm, đó là tư cách làm cha của Thiên Chúa. Chúng ta không thể cầu nguyện như những con vẹt. Hoặc là anh chị em đi vào mâu nhiệm, trong nhận thức rằng Thiên Chúa là Cha của anh chị em, hoặc anh chị em không cầu nguyện. Tôi muốn cầu nguyện với Chúa, Cha của tôi. Tôi bắt đầu một mâu nhiệm. Để hiểu mức độ Thiên Chúa là một người cha, chúng ta nghĩ về hình ảnh cha mẹ chúng ta, nhưng chúng ta luôn phải "làm cho tính tế hơn", thanh lọc hình ảnh này. Chính Giáo lý Công Giáo cũng dạy như vậy: "Chúng ta phải thanh luyện tâm hồn, nghĩa là đừng để những hình ảnh của Thiên Chúa như người cha hay người mẹ, theo kinh nghiệm bản thân hay văn hóa, ảnh hưởng đến tương quan giữa chúng ta với Thiên Chúa" (số 2779).

**Không có cha mẹ hoàn hảo.**  
Không ai trong chúng ta có cha mẹ hoàn hảo, đến lượt chúng ta, chúng ta sẽ không bao giờ là cha mẹ hay mục tử hoàn hảo. Tất cả chúng ta đều là những người lầm lỗi. Các mối tương quan tình yêu của chúng ta luôn bị giới hạn, vì vậy chúng thường bị ô nhiễm bởi ước muốn chiếm hữu hoặc tác động của người khác.

Đây là lý do tại sao đôi khi những tuyên bố về tình yêu đã biến thành tình cảm của tức giận và thù địch. Hãy nhìn này, hai người này tuần trước yêu nhau, hôm nay họ ghét nhau đến chết: chúng ta thấy điều này mỗi ngày!

Đó là lý do tại sao, chúng ta nghĩ về hình ảnh của cha mẹ chúng ta khi chúng ta nói về Thiên Chúa là "Cha", đặc biệt nếu cha mẹ yêu thương chúng ta, nhưng chúng ta phải đi xa hơn. Bởi vì tình yêu của Thiên Chúa là tình yêu của Cha "ở trên trời", theo cách Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hướng đến. Đối với tình yêu, con người mãi mãi là những người ăn xin; chúng ta là những người ăn mày tình yêu: chúng ta cần tình yêu; con người tìm kiếm một nơi để được yêu, nhưng cuối cùng không tìm thấy. Trong thế giới của chúng ta có biết bao tình bạn và tình yêu thất vọng!

## Tình yêu của con người không bền vững.

Thần tình yêu Hy Lạp là bị kịch nhất: chúng ta không rõ nhân vật này là thiên thần hay ma quỷ. Thần thoại nói rằng nhân vật này là con trai của Poros và Penia, nghĩa là sự xảo quyệt và nghèo đói, định mệnh mang đến cho vị thần này một diện mạo của những bậc cha mẹ này. Từ đây, chúng ta có thể nghĩ về bản chất hai mặt của tình yêu con người: có khả năng nở hoa và sống một giờ trong ngày, và ngay sau đó héo tàn và chết đi; điều đã nằm được, luôn tuột ra khỏi tầm tay. Tiên tri Hôsê diễn tả cách nhẫn tâm điểm yếu bẩm sinh tình yêu của chúng ta: "Tình yêu của các người khác nào mây buổi sáng, mau tan tựa sương mai" (6, 4). Tình yêu của chúng ta thường là: một lời hứa vật và gìn giữ, một cố gắng sẽ sớm cạn kiệt và bốc hơi, giống như khi mặt trời ló dạng vào buổi sáng và lấy đi sương đêm xuống.

Đã bao lần chúng ta yêu một cách yếu đuối và không liên tục như vậy. Tất cả chúng ta đều có trải nghiệm: chúng ta yêu nhưng rồi chúng ta té ngã, hoặc trở nên yếu đuối ... tất cả chúng ta đều có trải nghiệm đó. Chúng ta mong ước được yêu, nhưng sau đó chúng ta và phải giới hạn của chúng ta, nghèo nàn sức lực: không thể giữ lời hứa trong những tháng ngày ân sủng dường như dễ dàng đạt được. Rốt cuộc, ngay cả Tổng Đô Phêrô cũng sợ và phải chạy trốn. Tổng Đô Phêrô không trung thành với tình yêu Giêsu. Luôn có một yêu đuối

này làm cho chúng ta té ngã. Chúng ta là những người ăn xin, những người trong hành trình có nguy cơ không bao giờ tìm thấy kho báu mà chúng ta tìm kiếm từ ngày đầu tiên của cuộc đời: đó là tình yêu.

## Tình yêu của Cha "ở trên trời".

Tuy nhiên, có một tình yêu khác, đó là tình yêu của Cha "ở trên trời". Không ai phải nghi ngờ về tình yêu này. Ngài yêu chúng ta. Chúng ta có thể nói "Ngài yêu tôi". Nếu ngay cả cha mẹ chúng ta không yêu chúng ta, có một Thiên Chúa trên trời yêu chúng ta như chưa có ai trên mặt đất này đã làm được và sẽ có thể làm được. Tiên tri Isaiia nói: "Có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình, hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau? Cho dù nó có quên đi nữa, thì Ta, Ta cũng chẳng quên người bao giờ. Hãy xem, Ta đã ghi khắc người trong lòng bàn tay Ta" (Is 49, 15-16). Ngày nay có thời trang hình xăm: "Tôi đã xăm bạn trên lòng bàn tay của tôi". Tôi đã làm một hình xăm của bạn trên tay của tôi. Tôi đang ở trong tay của Chúa, vì vậy, tôi không thể loại trừ nó. Tình yêu của Thiên Chúa giống như tình yêu của một người mẹ, không bao giờ có thể quên được. Nếu người mẹ quên thì sao? Chúa nói: "Ta sẽ không quên". Đây là tình yêu hoàn hảo của Chúa, vì vậy chúng ta được Ngài yêu thương. Nếu tất cả tình yêu trần gian của chúng ta tan vỡ, và không còn gì ngoài cát bụi, thì chúng ta luôn có tình yêu nồng cháy, độc nhất của Thiên Chúa.

Trong cơn đói khát tình yêu mà tất cả chúng ta đều cảm thấy, chúng ta không tìm kiếm thứ gì đó không hiện hữu: thay vào đó là lời mời biết Thiên Chúa là cha. Việc hoán cải của Thánh Augustinô đã đi qua con đường này: Ngài là nhà hùng biện trẻ tài giỏi, tìm kiếm trong thụ tạo thứ mà không thụ tạo nào có thể cho thánh nhân; cho đến một ngày Ngài can đảm ngược mắt nhìn lên. Và vào ngày đó Thánh Augustinô đã gặp Chúa.

Từ ngữ "trên trời" không diễn tả một khoảng cách xa, nhưng một sự khác biệt căn bản, một chiều kích khác của tình yêu, một tình yêu không mệt mỏi, một tình yêu luôn tồn tại, luôn ở trong tầm tay. Chỉ cần nói "Cha của chúng ta ở trên Trời", và tình yêu đó đến.

Đức Thánh Cha kết luận: Do vậy, **Độc tiếp trang 8** →





## Bài giảng trong Phụng Vụ Sám Hối chiều thứ Bảy 23/2 tại Hội Nghị Bảo Vệ Trẻ Vị Thành Niên Trong Giáo Hội

“Chúng tôi thú nhận rằng các giám mục, phó tế và tu sĩ trong Giáo Hội đã gây ra bạo lực với trẻ em và thanh thiếu niên, chúng tôi đã che chở cho những tội lỗi, chúng tôi đã không thừa nhận sự đau khổ của nhiều nạn nhân, và các giám mục chúng tôi đã không sống đúng theo trách nhiệm của mình”.

Lời xưng thú tội lỗi tập thể đã được Đức Thánh Cha Phanxicô và gần hai trăm Hồng Y, Giám mục và các nhà lãnh đạo Giáo Hội khác đưa ra trong Phụng Vụ Sám Hối. Đây có lẽ là phần cảm động nhất tại Hội Nghị Bảo Vệ Trẻ Vị Thành Niên Trong Giáo Hội.

“Lạy Chúa Giêsu Kitô, xin thương xót chúng con, Kyrie eleison. Xin Chúa thương xót chúng con.”

Phụng Vụ Sám Hối đã diễn ra lúc 5:30 chiều thứ Bảy 23 tháng Hai tại Hội Trường Regia, trong điện Tông Tòa Vatican, nơi thường diễn ra các cuộc rước long trọng vào nhà nguyện Sistina, chẳng hạn như cuộc rước của các Hồng Y trong Mật Nghị bầu Giáo Hoàng.

Buổi Phụng Vụ được bắt đầu với một bài thánh ca thông hối. Sau đó, các vị cùng hát thánh vịnh sám hối, trước khi nghe bài Tin Mừng theo Thánh Luca, về Dụ ngôn Đứa Con Hoang Đàng.

Sau bài Tin Mừng, Đức Tổng Giám Mục Philip Naameh của Tổng Giáo Phận Tamale, Ghana, đã trình bày bài giảng của Ngài trong một bầu khí trầm buồn.

Ngài nói:

Anh chị em thân mến,

Chúng ta đều biết rõ câu chuyện Đứa Con Hoang Đàng trong Phúc Âm. Chúng ta thường kể lại câu chuyện này, và thường giảng thuyết về câu chuyện đó. Trong các cộng đoàn của chúng ta, nó được dùng một cách đương nhiên để đề cập đến những người tội lỗi và khuyên khích họ ăn năn. Có lẽ chúng ta đã làm điều này quá thường xuyên đến nỗi chúng ta quên mất đi một điều quan trọng. Đó là chúng ta dễ dàng quên áp dụng câu chuyện Phúc Âm này cho chính mình, để thấy chính mình như hiện nay cũng là những đứa con hoang đàng.

Giống như đứa con hoang đàng trong Phúc Âm, chúng ta cũng đã đòi quyền thừa kế của mình, đòi được rồi, và bây giờ chúng ta đang bận rộn hoang phí nó. Cuộc khủng hoảng lạm dụng hiện

nay là một biểu hiện của điều này. Chúa đã giao phó cho chúng ta việc chăm sóc thiện ích các linh hồn, Ngài tin tưởng rằng chúng ta sẽ hoàn thành sứ mệnh của mình, loan báo Tin Mừng và giúp thiết lập Nước Thiên Chúa. Nhưng chúng ta đang làm gì? Chúng ta có thực thi công lý được giao phó cho chúng ta không? Chúng ta không thể trả lời câu hỏi này với một sự khẳng định chân thành, không có chút nghi ngờ nào. Quá thường xuyên, chúng ta đã giữ im lặng, nhìn về hướng khác, tránh các xung đột - chúng ta đã quá tự mãn khi đối diện với chính mình, và với những mặt tối tăm của Giáo Hội. Do đó, chúng ta đã đánh mất đi niềm tin được trao phó cho chúng ta - đặc biệt trong các lãnh vực liên quan đến lạm dụng trong phạm vi trách nhiệm của Giáo Hội, mà chủ yếu là trách nhiệm của chúng ta. Chúng ta không dành cho mọi người sự bảo vệ mà họ đáng được hưởng, đã phá hủy hy vọng; và con người đã bị xâm phạm nghiêm trọng cả về thể xác lẫn tâm hồn.

Người con hoang đàng trong Tin Mừng mất tất cả - không chỉ là gia tài, mà còn là địa vị xã hội, thế giá, và danh tiếng của mình. Chúng ta không nên ngạc nhiên nếu chúng ta chịu cùng một số phận tương tự, nếu mọi người nói xấu chúng ta, nếu có sự ngờ vực đối với chúng ta, nếu có ai đó đe dọa sẽ rút lại những hỗ trợ vật chất dành cho chúng ta. Chúng ta không nên phàn nàn về điều này, mà thay vào đó hãy tự hỏi chúng ta nên làm gì khác đi. Không ai có thể tự miễn trừ cho mình, không ai có thể nói: nhưng cá nhân tôi không làm gì sai cả. Chúng ta là huynh đệ với nhau, chúng ta chịu trách nhiệm không chỉ cho bản thân mình mà còn cho mọi thành viên khác trong tình huynh đệ của chúng ta, và cho một tình huynh đệ phổ quát.

Chúng ta phải làm khác đi những điều gì, và chúng ta nên bắt đầu từ đâu? Chúng ta hãy nhìn lại đứa con hoang đàng trong Tin Mừng. Đối với anh ta, tình hình bắt đầu trở nên tốt hơn khi anh ta quyết định trở nên rất khiêm tốn, thực hiện các công việc rất đơn giản và không yêu cầu bất kỳ đặc quyền nào. Tình hình của anh thay đổi khi anh nhận ra mình và thừa nhận đã phạm sai lầm, thú nhận điều này với cha mình, nói chuyện cởi mở về điều đó và sẵn sàng chấp nhận hậu quả. Nhờ đó, người cha trải nghiệm được niềm vui lớn trước sự trở lại của đứa con hoang đàng và tạo điều kiện cho anh em cùng chấp nhận lẫn nhau.

Chúng ta cũng có thể làm như thế không? Chúng ta có sẵn sàng làm như vậy

không? Cuộc họp hiện tại sẽ đưa ra điều này, phải đưa ra điều này, nếu chúng ta muốn chúng tỏ rằng chúng ta là những con cái xứng đáng của Chúa, là Cha Trên Trời của chúng ta. Như chúng ta đã nghe và thảo luận hôm nay và hai ngày trước, điều này bao gồm việc chịu trách nhiệm, thể hiện trách nhiệm và thiết lập tính minh bạch.

Có một con đường dài trước mặt chúng ta, để thực sự thực hiện tất cả những điều này một cách bền vững trong một cách thể thích hợp. Chúng ta đã đạt được những tiến bộ đa dạng và đạt đến những tốc độ khác nhau. Cuộc họp hiện tại chỉ là một trong nhiều bước. Chúng ta không nên tin rằng chỉ vì chúng ta đã bắt đầu thay đổi một cái gì đó cùng nhau, thì mọi khó khăn đã được loại bỏ. Như trong trường hợp người con trai trở về nhà trong bài Tin Mừng, mọi thứ vẫn chưa hoàn thành - ít nhất, anh ta vẫn phải chinh phục được niềm tin của người anh trai mình một lần nữa. Chúng ta cũng nên làm như vậy: hãy chinh phục niềm tin của anh chị em của chúng ta trong các hội đoàn và cộng đồng, khôi phục lại sự tin tưởng của họ, và thiết lập lại ý muốn sẵn sàng hợp tác với chúng ta, để góp phần thiết lập Nước Thiên Chúa.”

Sau bài giảng, các tham dự viên một lần nữa đã nghe chứng từ của một nạn nhân bị lạm dụng, là người đã nói về những vết thương kéo dài suốt đời gây ra bởi sự lạm dụng: sự sợ hãi, sự hoang mang, mong muốn trốn thoát - thậm chí là trốn thoát chính mình. “Điều làm tổn thương nhiều nhất là không ai hiểu bạn. Điều đó đeo bám bạn đến hết cuộc đời.” Tuy nhiên, ở cuối chứng từ, người ấy đã nói về hy vọng “Bây giờ tôi đã xoay sở để đối phó với điều này tốt hơn. Tôi cố gắng tập trung vào quyền được sống mà Chúa ban cho tôi. Tôi có thể và tôi được có mặt ở đây. Điều này cho tôi sự can đảm.”

**J.B. Đặng Minh An** dịch

Source: *Catholic Herald* Pope, Bishops confess faults in penitential liturgy





## Tự vấn lương tâm đối với tâm thức nhìn về con người

Chút suy nghĩ trước cơn khủng hoảng lạm dụng tình dục của Giáo hội.

Giáo Hội - Thân thể Đức Kitô - đang mang một vết thương do con cái của mình gây ra: vấn đề lạm dụng tình dục; và vết thương đó đang bị banh ra nặng nề hơn bởi những ân ý chống đối Giáo Hội, nhất là từ phía truyền thông. Tất nhiên, chúng ta cần có tinh thần phân định trước những tấn công từ phía truyền thông, vốn đang cố tình đẩy vấn đề cao hết mức có thể nhằm làm át mọi khía cạnh tốt lành âm thầm khác của Giáo Hội. Nhưng mặt khác, điều quan trọng với Giáo Hội và con cái của mình là cần đối diện với sự thật, đón nhận vết thương như một hệ quả tội lỗi của mình, và làm hết sức mình như một nỗ lực của lòng sám hối và hòa giải, dù chúng ta không bao giờ đền bù hết được những hệ quả tội lỗi đó gây ra. Theo quan sát của người viết, Giáo Hội đang rất cố gắng và chân thành trong sự mạng này, nhất là từ phía Vatican. Một ví dụ điển hình nhất là Tòa Thánh sẽ tổ chức một hội nghị 'Bảo vệ trẻ vị thành niên trong Giáo Hội', mang tầm mức quốc tế với sự tham gia của tất cả các Chủ Tịch HĐGM, từ ngày 21 đến 24 Tháng 2 Năm 2019 này tại Vatican. [<http://hdgmvietnam.com/chi-tiet/toa-thanh-cong-bo-chi-tiet-ve-hoi-nghi-bao-ve-tre-vi-thanh-nien-34678>.] Những nỗ lực này không phải mang tính đối phó trước cuộc khủng hoảng, mà là tinh thần nhận trách nhiệm và lòng hoán cải của Giáo Hội, và nhìn lại sứ mạng của mình trong việc bảo vệ phẩm giá con người.

Nhưng nhìn rộng hơn, đây là vấn đề của cả xã hội loài người, chứ không phải chỉ riêng của Giáo Hội, như lời Đức Giáo Hoàng Phanxicô: "nó là vấn đề của con người, mà con người khắp nơi! [...] Đó là một thảm kịch nhân loại mà chúng ta phải tự vấn lương tâm." [Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời phỏng vấn trong chuyến bay từ Panama về Roma, ngày 31/01/2019.] Trong thảm kịch này, não trạng và tâm thức của chúng ta khi nhìn về con người (tha nhân và cả bản thân mình) đã bị sai lệch hoặc khiếm khuyết. Một cách chung, con người đang bị nhìn theo lối giản lược: đơn thuần như một đối tượng nào đó trong thế giới, thậm chí như những công cụ bị đem sử dụng, thay vì là một nhân vị trọn vẹn. Đây hẳn là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến những vụ lạm dụng, và cả biết bao vấn đề khác trong xã hội nói chung, như vấn đề phá thai hay nạn buôn người. Trong cuộc

phỏng vấn nói trên, Đức Giáo Hoàng Phanxicô cũng đã 'bắt mạch' điều tương tự như căn nguyên dẫn tới những lạm dụng tình dục đối với các nữ tu: tâm thức ngược đãi và coi phụ nữ như thuộc 'hạng hai'. Vì vậy, trong khi cùng câu nguyện và cộng tác với những hành động thiết thực của Giáo Hội, mỗi người chúng ta cùng thực hiện điều mà Đức Giáo Hoàng mời gọi như khởi đầu của tiến trình hòa giải: tự vấn lương tâm; và thiết tưởng, điều đầu tiên ta cần tự vấn chính là não trạng và tâm thức của ta khi nhìn về con người, với câu hỏi căn bản: chúng ta đang nhìn con người như thế nào? Liệu ta còn nhìn thấy một màu nhiệm khi đứng trước một con người?

Nếu định nghĩa con người như 'hình ảnh của Thiên Chúa - *Imago Dei*' - hay ít ra như một chủ thể có 'tự do, bình đẳng về phẩm cách, lý trí và lương tri,' [Điều 1, *Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền*, 1948.] thì xem ra, trong toàn bộ lịch sử nhân loại, xét từ thực tế chứ không chỉ lý thuyết, chưa bao giờ con người được nhìn nhận và đối xử một cách đúng đắn theo địa vị trọn vẹn của họ. Trong quá khứ, nhiều nơi đã có chế độ nô lệ; nghĩa là họ bị xem như thuộc tầng cấp thấp kém hơn những người chủ, thậm chí bị xem như hàng hóa để mua bán, trao đổi. Người ta đã hy vọng rằng, với sự tiến bộ về nhận thức của con người, nhất là với những phát triển về khoa học kỹ thuật, con người cũng sẽ đạt đến nhận thức về nhau một cách trọn vẹn hơn, đúng đắn hơn. Tuy nhiên, xem ra đây vẫn còn là một giấc mơ dang dở! Thậm chí có khi mức độ nhận thức và kinh nghiệm của chúng ta về tha nhân lại tỉ lệ nghịch với những hiểu biết mang tính khoa học kỹ thuật. Sau đây, chúng ta cùng xét lại tâm thức và não trạng nhìn về con người trong thời chúng ta đang sống - thời hiện đại.

Với ảnh hưởng từ chủ nghĩa duy lý của Triết Học Ánh Sáng, thời hiện đại tưởng rằng đã nâng cao vị thế và phẩm giá của con người khi cố gắng giành lại địa vị làm chủ của cá nhân con người từ tay Thiên Chúa. Với quan niệm cho rằng lý trí giúp con người trở thành chủ thể của chính mình và thành trung tâm của mọi sự, con người tự vạch ra mọi ranh giới, mọi tiêu chuẩn theo suy nghĩ của riêng mình. Nhưng thật ra, về phương diện nhận thức nhân bản, kết quả thực tế lại có phần đi ngược lại với ước muốn lý thuyết này của thời đại, nghĩa là phẩm giá đích thật của con người bị xem nhẹ, thậm chí bị bóp méo. Thật thế, não trạng trên trước hết dẫn đến việc con người dần dà đánh mất cảm

thức thần thiêng nơi chính mình. Quả thật, trong một thời đại mà chúng ta có khuynh hướng nghĩ rằng có thể giải quyết mọi việc và trả lời mọi câu hỏi từ khả năng của lý trí, theo tiêu chuẩn của khoa học, thật khó để ta có thể cảm nghiệm thật sự rằng nơi mình có khía cạnh thiêng, rằng mình là 'hình ảnh của Thiên Chúa', được mang nơi mình những phẩm tính thiêng liêng. Nếu đã không có cảm thức về tính thánh thiêng nơi chính mình, chúng ta cũng không thể có cảm thức về tính thánh thiêng nơi tha nhân.

Hệ quả thứ hai của chủ nghĩa duy lý chính là chủ nghĩa cá nhân; và khi lấy mình làm điểm trung tâm, con người thời hiện đại chỉ còn nhìn tha nhân như những điểm quy chiếu theo suy nghĩ, theo địa vị, và theo nhu cầu riêng của mình. Chúng ta không còn hướng về tha nhân trong địa vị độc nhất của họ nữa. Nhiều người chỉ nhìn tha nhân đơn thuần như một đối tác hoặc một ai đó tùy theo tương quan của họ với tôi, và câu hỏi về phẩm giá hay nhân vị của họ là điều nằm ngoài phạm vi quan tâm của tôi. Ví dụ, người giám đốc chỉ coi cô thư ký đơn thuần là một nhân viên cấp dưới, và cũng chỉ như vậy mà thôi, không hơn không kém. Khuynh hướng nhìn người khác theo kiểu giản lược vào địa vị hoặc nghề nghiệp của họ là một não trạng phổ biến hiện nay. Hơn nữa, với lối sống 'công nghiệp-hiện đại', đời sống con người đang bị giản lược, trở nên nghèo nàn và bị thu bé lại vào khuôn thước của đời sống vật chất, ít còn chỗ cho những khía cạnh thiêng liêng phát triển: niềm vui siêu nhiên, câu nguyện cộng đồng,...

Trong đức tin Kitô giáo, con người mang một địa vị độc nhất và cao cả, vì con người là hình ảnh của Thiên Chúa. Địa vị đó đòi hỏi chúng ta phải vô cùng tôn quý con người trong tính nhân vị trọn vẹn tột bậc của họ. Đứng trước một con người là ta đang đứng trước một màu nhiệm, một hữu thể mang tính thánh thiêng, một hữu thể có sự hiện diện đích thực của Thiên Chúa. Vì thế, ở một mức nào đó, có thể nói rằng đối diện với một con người là ta đang đối diện với Thiên Chúa. Là một màu nhiệm, con người luôn có tính 'hơn nữa', luôn vượt qua những gì ta có thể dùng lý trí để 'nắm bắt' họ. Thiết tưởng, điều giúp ta hiểu hơn về con người không phải là dùng lý trí suy xét, mà là đi vào tương quan trong tình yêu, cách cụ thể bằng sự quan tâm, tôn trọng, chăm sóc lẫn nhau. Do đó, bất cứ hình thức nào nhìn con người theo cách giản lược hóa đều bao hàm việc chối bỏ phẩm



giá sâu xa của con người, không tôn trọng tự do của họ và cũng không còn nhận ra “không gian” hiện diện của Thiên Chúa nơi từng người nữa.

Trong tinh thần hoán cải, cuộc khủng hoảng lạm dụng tình dục của Giáo Hội chính là một cơ hội cho chúng ta tự vấn lại não trạng và tâm thức của chính mình khi suy nghĩ hay nhìn về con người. Một số câu hỏi sau đây có thể giúp chúng ta tự vấn, xem mình có rơi vào những lệch lạc trong não trạng của thời hiện đại khi nhìn về con người không:

1. Từ trong thâm sâu, tôi có cảm giác khinh thường người khác vì địa vị thấp kém, hoặc vì sự nghèo nàn, hoặc vì sự thấp kém trí tuệ của họ?

2. Tôi có hay gọi người khác theo nghề nghiệp của họ, kiêu như: “ê, chị bán rau!”?

3. Tôi có hay ‘dán nhãn’ người khác theo xét đoán của tôi về họ?

4. Tôi có động lòng, thấy đau xót trước một cảnh đời bất hạnh?

5. Tôi có vui mừng trước hạnh phúc của người khác?

6. Tôi có khuynh hướng suy nghĩ rằng mình đã hiểu hết về một người nào đó, như kiêu ‘nắm rõ trong lòng bàn tay’?

7. Tôi có cảm thấy tôn trọng sự khác biệt trong suy nghĩ của người khác?

8. Tôi có thật sự tôn trọng những biểu hiện đức tin của người khác?

9. Tôi có cầu nguyện cho chính mình, và cho người khác?

Nếu mang não trạng giảm lược về con người, việc lạm dụng tha nhân là điều dễ xảy ra, nhất là với những ai có quyền lực trong tay. Đối với trường hợp của các giáo sỹ, họ dễ quên mất rằng quyền lực họ được trao không phải là quyền lực cho chính họ, mà là quyền được Thiên Chúa trao ban để phục vụ và bảo vệ nhân phẩm, nhân vị cao cả của những người họ được sai đến. Nói cách khác, não trạng sai trái khi nhìn về con người sẽ dễ kéo theo việc đảo lộn trong cách nhìn và cách hiểu về sứ mạng của người mục tử nói riêng và của từng người trong chúng ta nói chung.

Thật không dễ để thay đổi não trạng của cả một xã hội; nhưng điều cần thiết là ta phải nhận ra những lệch lạc mà não trạng đó ảnh hưởng trên mỗi người khi chúng ta hướng nhìn về tha nhân. Khi nhận ra những lệch lạc đó, chúng ta cần cầu nguyện để nhờ ơn Chúa, và trong nỗ lực của mình, chúng ta hy vọng hướng đến một sự hoán cải đích thực nơi bản thân mỗi người và cho cả Giáo Hội, khởi đầu với hoán cải về cách chúng ta nhìn tha nhân. Và đó là điều mang lại vẻ đẹp cho Mẹ Giáo Hội.

Vẻ đẹp của Giáo Hội không hề tại ở những ngôi thánh đường uy nghi, hay những cuộc rước hoành tráng. Vẻ đẹp của Giáo Hội cũng không nằm ở những chiến thắng trong các cuộc tranh luận hay trong các cuộc chiến truyền thông. Ngược lại, vẻ đẹp đích thực của Giáo Hội chính là sự thánh thiện của Thiên Chúa. Vẻ đẹp đó thể hiện qua hoa trái của đời sống đức tin: những việc lành bác ái, sự hy sinh phục vụ, tâm hồn đơn sơ tín thác,... Vì thế, điều quan trọng là cách Giáo Hội sống đức tin thế nào, ngay cả trong những thử thách ngặt nghèo. Nói cách khác, trong hoàn cảnh của cuộc khủng hoảng này, vẻ đẹp của Giáo Hội thể hiện ở lòng ăn năn thống hối, thành tâm hoán cải, ở những tâm hồn ‘tan nát dầy vò’. Sự ăn năn thống hối gắn liền với việc hòa giải: hòa giải với Thiên Chúa, hòa giải với anh chị em mình, và hòa giải với chính mình, nhất là với tâm thức, não trạng của mình khi nhìn về con người.

*Khắc Bá, SJ* / <https://dongten.net>



## Ước Gì Nghèo Một Ngày

Có một sự thật mà ai cũng phải gật đầu thừa nhận rằng trên đời này chẳng ai muốn mình phải sống trong cảnh nghèo khổ. Nếu như không quá tham vọng một cuộc sống nhưng lựa, phú quý thì chỉ ít con người cũng khao khát cho mình có một gia đình hòa thuận, một cuộc sống đủ ăn, đủ mặc và một chút dư thừa.

Và chẳng ai hy vọng mình cứ mãi sống trong cái cảnh nghèo túng đâu? Nghèo cũng có đến năm bảy loại nghèo, nhưng chung quy đã nghèo thì chỉ thấy bất hạnh. Nghèo đến độ mà cơm không đủ no, áo không đủ mặc thì quả thực là khốn khổ vô cùng.

Có câu chuyện vui kể rằng : Cuối tháng, Tèo than thở với ông bạn đồng nghiệp:

– Anh biết không, nhiều khi tôi chỉ ước được sống trong cảnh nghèo đói một ngày thôi mà Trời vẫn không cho!

– Trời à! – anh đồng nghiệp sừng sốt – Người ta sợ nghèo, sợ đói còn không kịp, cậu lại đi ước ao nghèo.

Tèo thở dài:

– Tôi chỉ ước một ngày thôi, chứ ngày nào cũng đói khổ như hiện tại làm sao mà chịu nổi.

– !!!

Nghèo đói là tai họa của kiếp người.

Xã hội hôm nay đang cùng nhau nỗ lực xóa đói giảm nghèo. Thế mà, Phúc Âm Chúa Giêsu lại chúc phúc cho anh em khi được đói nghèo: “Phúc cho anh em là những người nghèo khó, phúc cho anh em là những kẻ bây giờ phải đói”? Không lẽ Chúa Giêsu lại chủ trương một đời sống nghèo nàn, đói khát và lạc hậu sao?

Chúa không chúc phúc cho sự đói nghèo mà Chúa chúc phúc cho các môn đệ của Chúa là những người đã dám bỏ mọi sự mà đi theo Chúa, để rồi chẳng còn gì là của riêng mình. Trước đây, các môn đệ như Phêrô, Anrê, Gioan, Giacôbê là những ngư phủ khá giả có ghe, có thuyền, có lưới... ngày ngày đánh bắt được tôm cá để nuôi sống gia đình và bản thân. Nay vì theo tiếng gọi của Chúa Giêsu, các Ngài từ bỏ ghe thuyền, nhà cửa, nghề nghiệp, bỏ lại cả vợ con, ra đi với hai bàn tay trắng, lên đường phục vụ cho Tin Mừng.

Vì thế các Ngài là những người trở nên vô gia cư, vô sản vì Tin Mừng và vì Chúa Giêsu. Thế nên các Ngài sẽ được Chúa Giêsu trọng thưởng. “Phúc cho anh em là những người nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em”. Lòng quảng đại của Thiên Chúa đâu có thua lòng quảng đại của con người. Thiên Chúa sẽ bù đắp lại cho những gì con người đã làm cho Chúa, Ngài không để cho ai thiệt thòi vì Tin Mừng.

Hôm nay cũng thế, nếu chúng ta chấp nhận hy sinh vì Chúa, chịu thiệt thòi mất mát vì Chúa, chúng ta sẽ được Chúa ban thưởng dư dật, bởi vì lòng quảng đại của Thiên Chúa thì triệu lần lớn lao hơn lòng quảng đại của chúng ta. Chúng ta hiến dâng cho Chúa một, Chúa sẽ ban thưởng gấp trăm gấp ngàn những cái chúng ta dâng cho Chúa.

Thiệt tướng đây phải là lối sống mà những kẻ tin theo Chúa cần thể hiện một cách triệt để trong cuộc sống hôm nay. Giữa một thế giới mà lòng ích kỷ, hường thụ, khiến nhân loại đang chìm đắm trong bể khổ của ly tán, bất công và bạo lực, người Kitô hữu phải sống triệt để tinh thần bác ái, vị tha. Con người hôm nay đang tự đẩy đoạ nhau trong những bon chen danh lợi thú, những đam mê bất chính đã đẩy nhân loại đến tận cùng của sự dữ, đến nỗi người ta sẵn sàng chà đạp lên nhau và đẩy nhau đến chỗ diệt vong.

Người Kitô hữu hơn bao giờ hết cần phải ý thức rằng tất cả chỉ là phù hoa. Trần gian là phù vân. Mọi sự rồi cũng sẽ qua. Thiên đàng mới là bất diệt. Ở nơi đó mới làm thỏa mãn mọi ước vọng của con người. Cuộc sống trần gian ngắn ngủi tựa như “bóng câu qua cửa sổ”, còn đời sống thiên quốc mới vĩnh viễn ngàn thu. Đó mới là nơi mà

chúng ta phải phấn đấu để đạt lấy triều thiên của vinh quang, của hạnh phúc bất diệt.

Nguyên xin Chúa Giêsu Thánh Thể, là lương thực trợ giúp chúng ta trên đường về đất hứa xin ban cho chúng ta được no thỏa ân tình của Chúa để luôn hạnh phúc với những gì Chúa ban. Amen

*Lm. Jos Tạ Duy Tuyền*

### Tiếp theo tr. 4: ĐTC Phanxicô: Chúng ta ...

đừng sợ! Không ai trong chúng ta cô đơn. Nếu ngay cả khi người cha trần thế của anh chị em quên anh chị em, và anh chị em phần nộ với cha mình, anh chị em cũng không từ chối kinh nghiệm nên tảng đức tin Kitô giáo: anh chị em biết rằng anh chị em là con yêu dấu của Chúa, và không có gì trong cuộc sống có thể dập tắt tình yêu nồng nàn của Ngài dành cho anh chị em.

*Ngọc Yến - Vatican*

### Tiếp theo tr. 3: HÃY XÉ LÒNG

Đau đớn lắm. Vết thương sẽ nặng lắm. Máu sẽ chảy nhiều lắm. Nhưng khi đã cắt bỏ được hết những ung nhọt độc hại, linh hồn sẽ nhẹ nhàng, trong sạch và lớn mạnh vì được dây tràn ơn phúc và tình yêu của Chúa.

*Lạy Chúa, xin hãy ban thêm sức mạnh cho con, để mùa Chay năm này con thực sự biết xé tro vào tâm hồn, biết xé tâm hồn trong đau đớn vì tội lỗi. Lạy Chúa, xin đổi mới tâm hồn con. Amen.*

*+Tgm. Giuse Ngô Quang Kiệt*



## CHO ĐI TRƯỚC HAY NHẬN LẠI TRƯỚC?

Có một người đàn ông bị lạc một mình trên sa mạc. Đang lúc sắp chết khát thì ông phát hiện ở xa xa có một túp lều tranh.

Ông khốn khổ lê từng bước tới đó. Tới túp lều tranh này, ông nhìn bốn phía xung quanh rồi mừng rỡ phát hiện ra ở trong một góc tối của túp lều có một chiếc máy bơm nước đã cũ và rỉ sắt.

Ông bước nặng nề tới rồi cầm cái cần bơm và bắt đầu dùng sức ép nó xuống. Nhưng rồi, sau một lúc cố gắng rồi lại một lúc cố gắng hết sức mà cũng không thấy có giọt nước nào chảy ra cả.

Ông tuyệt vọng và ngã vật xuống mặt đất. Bỗng nhiên ông lại phát hiện ra ngay bên cạnh mình có một cái chai, ông liền lau sạch lớp bụi cát trên cái chai đi. Sau khi đã lau lớp bụi đi rồi, ông nhìn thấy một tờ giấy ghi dòng chữ: “Bạn thân mến của tôi! Nếu bạn muốn sử dụng chiếc máy bơm nước này, thì đầu tiên bạn phải đổ nước trong cái chai này vào chiếc máy bơm đã. Xin bạn trước khi rời đi cũng hãy đổ đầy nước vào cái chai này và để lại cho người tiếp theo!”

Ông mở nắp chai ra và thấy quả thật ở bên trong có chứa đầy nước. Giờ khắc này ông lại thấy rất phân vân giữa hai lựa chọn. Nếu như uống hết chai nước kia, ông chắc chắn sẽ có thể tiếp tục sống sót.

Còn nếu ông đổ hết nước từ cái chai vào chiếc máy bơm cũ gì, có thể nó sẽ bơm được nước trong lành từ sâu trong lòng đất, rất nhiều nước, và ông sẽ được uống thoải mái. Nhưng ngược lại, nếu mà đổ hết nước trong chai vào giếng mà vẫn không thể bơm được giọt nước nào, bình nước thì cũng đã hết thì ông sẽ ra sao?

Sau một lúc đắn đo suy nghĩ, ông quyết định đổ hết nước vào chiếc máy bơm kia. Sau đó ông nhanh chóng nắm lấy cái cần bơm nước mà nhấn. Nhưng đã một lúc rồi mà ông vẫn không thấy một giọt nước nào được chảy ra.

Ông vẫn không từ bỏ hy vọng, dùng hết sức lực của mình để điều khiển cần bơm. Lúc này nước trong giếng bắt đầu chảy ra.

Ban đầu, nước chảy rất chậm chỉ róc rách, nhưng càng về sau nước càng tuôn ra ào ào. Ông mừng rỡ đem cái chai múc đầy nước và uống từng ngụm từng ngụm vội vã.

Trước khi rời đi, ông đã đổ đầy nước vào chiếc chai như lời nhắn nhủ trên tờ giấy. Hơn nữa, ông còn ghi thêm lên tờ giấy một câu: “Hãy tin tưởng ở tôi! Đây đúng là sự thật!”

### LỜI BÌNH

Trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy, nhiều lúc chúng ta sẽ phải đứng trước sự lựa chọn có thể đem lại kết quả trái ngược nhau. Khi ấy, bạn có mạo hiểm lựa chọn cách “cho đi trước rồi mới nhận được” như ông lão trong câu chuyện này không?

*Ngọc Nga sưu tầm*



## Gửi Bạn, Từ Trái Tim Tôi

*\* Lời nói cuối cùng của Steve Job sáng chế Iphone Apple mà chúng ta đang cầm trên tay\*.*

*\* Tôi đã đạt đến tột đỉnh của thành công. Trong con mắt người khác, cuộc*



đời tôi là một biểu tượng của thành công. Tuy vậy phía sau của công việc tôi có rất ít niềm vui. Tài sản của tôi cuối cùng cũng bình hóa với tôi. Trong lúc này trên giường bệnh viện, hồi tưởng về cuộc đời, những lời khen ngợi, tự cao, tự hào về tài sản nhưng tôi cảm thấy thật vô nghĩa trước tử thần, cái chết.\*

\* Trong bóng tối, khi nhìn ánh đèn màu xanh và tiếng ồn ào của máy dưỡng khí, tôi cảm nghiệm được những hơi thở của tử thần rất gần kề. Bây giờ tôi mới hiểu thấu, nếu một lần bạn đã có tiền đủ cho cuộc đời của bạn, bạn hãy đeo đuổi một mục đích khác không liên quan đến tiền bạc. Nên tìm một điều gì quan trọng hơn. Ví dụ như là lịch sử tình yêu nhân loại, nghệ thuật, ước mơ tuổi thơ... Đừng làm nô lệ cho vật chất, giàu sang, vì nó sẽ biến bạn thành một người yếu ớt như tôi.\*

\* Tạo hóa dựng nên chúng ta để cảm nghiệm được tin yêu trong tim, chứ không phải những ảo tưởng về tiền tài, danh vọng như tôi đã làm trong suốt cuộc đời nhưng không thể đem theo tôi được. Tôi có thể mang theo được những kỷ niệm của yêu thương, Đây mới chính là sự giàu sang sẽ có thể đồng hành với bạn, là sức mạnh, ánh sáng soi sáng cho bạn tiến tới. Tình yêu có thể đi hàng ngàn cây số và chính vì thế cuộc đời không có giới hạn. Đi, tiến đến nơi mà bạn muốn, cố gắng lên để đạt được những mục đích. Tất cả là ở trong tim và trong lòng bàn tay của bạn!\*

\* Cái giường nào đắt giá nhất trên đời?\*

\* Đó là giường bệnh viện, vì nếu có tiền, bạn có thể mượn tài xế lái xe cho bạn, nhưng không thể dùng tiền để thuê người mang bệnh cho bạn. Mất tài sản mình có thể tìm lại được, có một cái khi đã mất thì không thể tìm lại được: đó là sự sống. Dù đang ở giai đoạn nào trong cuộc đời, cuối cùng, tất cả phải đối diện khi bức màn sự sống kéo xuống. Làm ơn hãy nâng niu và nhận thức được giá trị tình yêu gia đình, tình yêu bạn đời và tình yêu bạn hữu, gìn giữ sức khỏe cho bạn và chăm sóc đồng bào của bạn”!!!!\*

*\* \*\*\* (Những LỜI CUỐI CÙNG của Steve Jobs -\*\* người sáng-tạo ra Iphone Apple – chấn-động cả thế-giới !!!)\**

*NTS st*







## Phá thai là quyền của con người?

Nhiều bạn hỏi tại sao tôi thường viết về chủ đề phá thai? Thú thật đây không chỉ là vấn nạn của xã hội Việt Nam hiện nay, mà còn là bồn phận của một người cầm bút muốn bảo vệ sự sống. Vấn nạn vì không chỉ ở mức độ phức tạp của vấn đề phá thai, mà trên hết, nơi đó luôn có những quan điểm trái chiều. Bồn phận vì biết đâu ai đó đọc được những tâm tư nguyện vọng yêu mến sự sống, họ như tiếp thêm chút sức mạnh để bảo vệ chính bào thai của mình và của người khác.

Có lẽ chưa bao giờ quyền của con người lại được đề cao như hiện nay. Mặc dù thời xa xưa các triết gia, chính trị gia đã bàn luận nhiều đến quyền con người; tuy nhiên, phải đến thế kỷ 18, thuật ngữ “quyền con người” mới chính thức xuất hiện trong hai bản tuyên ngôn nổi tiếng của Mỹ và Pháp. Trong đó chúng ta đồng ý rằng: “Mọi người sinh ra đều bình đẳng. Tạo Hóa ban cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được, trong những quyền đó có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.” (Mỹ, năm 1776), và “Người ta sinh ra và sống tự do và bình đẳng về các quyền.” (Pháp, năm 1789). Trong nhân quan này, dường như con người không có quyền loại bỏ đi mầm sống của thai nhi, vì đó cũng là sự sống của một con người?

Một mặt những người ủng hộ phá thai cho rằng họ có quyền phá thai với nhiều lý do chính đáng; để bảo vệ người mẹ, hay vấn đề dân số hoặc mang thai ngoài ý muốn chẳng hạn. Mặt khác, những người bảo vệ sự sống cũng có nghĩa vụ và quyền hành để bảo vệ các bào thai vô tội ấy. Hầu hết người ta vẫn đang ủng hộ quyền bình đẳng, quyền được sống của con người. Xét trong một khía cạnh nào đó, bào thai cũng xứng đáng nhận được quyền cao thượng ấy, và các em cần được chào đời. Trong mỗi giảng co này, dường như phân quyết định thường đặt ra cho người mẹ, người cha của bào thai. Chính họ có quyền giữ lại hay phá bỏ bào thai ấy.

Tiếc rằng thực tế nhiều cha mẹ không cho đứa con mình đang cưu mang được mở mắt chào đời. Họ dần chứng quá nhiều lý do hợp lý về phía họ để tước đoạt sự sống của chính đứa con mình. Tôi nức cười khi nhiều người phân nộ, chạnh lòng nếu thấy ai đó tàn nhẫn với thú vật, nhất là hành hạ động vật đang mang thai. Cười vì công bằng mà nói, con người đều yêu mến sự sống, thì tại sao chúng ta lại nhẫn tâm phá thai, một hình hài con người? Với tôi, việc phá thai, nong và gắp thai, hay nạo hút thai... không gì khác hơn là hành động xâm phạm đến sự sống của một con người. Dù người ta dùng từ ngữ nào đi nữa, thì thực tế sự sống của bào thai đều bị cướp đoạt. Nhiều người đưa ra lý do thai nhi trước bao nhiêu tuần tuổi thì không được gọi là người, nên họ được quyền phá thai trong giai đoạn đó. Nhưng thực tế, rất nhiều ca phá thai bất chấp tuần tuổi của thai nhi!

Trong khi đó, chúng ta thấy nhiều đôi vợ chồng vui sướng nào, hạnh phúc dường bao khi họ sắp có em bé. Ngay những ngày đầu thai kỳ, họ mừng rỡ mong đợi bào thai ấy lớn lên từng ngày. May mắn cho bào thai ấy vì cha mẹ em có nhiều tình yêu, hạnh phúc để sẵn sàng đón một thành viên mới chào đời. Bậc làm cha, làm mẹ hẳn là phải có bồn phận và quyền bảo vệ, quyền được yêu thương để chăm sóc đứa con ngay từ giai đoạn thai kỳ. Quyền ấy không ai có thể xâm phạm hay tước đoạt khỏi họ.

Ngược lại trong thực tế, người ta phá thai vì họ mang thai ngoài ý muốn (hoặc vì sức khỏe của người mẹ). Trước áp lực của cộng đồng, gia đình và trước trách nhiệm với đứa con (nếu sinh ra), dường như đó là gánh nặng quá lớn khiến đôi bạn không thể và không dám gánh vác. Họ chưa sẵn sàng để đón nhận một con người đang hình thành và sẽ chào đời. Nhiều người có lý khi cho rằng họ chưa có đủ tình yêu và can đảm để thực hiện quyền và nghĩa vụ cho bào thai ấy chào đời. Cũng cần nói thêm rằng không ít người mẹ, người cha bất chấp nguy hiểm đến tính mạng để sẵn sàng bảo vệ và cho con mình được chào đời. Kể ra những trường hợp trái chiều như thế để cho thấy dường như mỗi người đều có quyền làm cả điều tốt lành lẫn sự xấu xa. Nhất là trong chủ đề phá thai vốn phức tạp, chúng ta thấy luôn có những quyền rất trái ngược nhau: quyền phá thai hay quyền bảo vệ sự sống.

Người ta bảo rằng giả như trước khi phá thai, cha mẹ của bào thai được tiếp cận với người chuyên môn đủ tâm và đủ tầm, thì bào thai có nhiều cơ hội chào đời. Thay vì hoang mang, bối rối đến bất chấp mọi thứ để phá thai, họ bình tĩnh để nhìn nhận vấn đề. Ước gì họ có



**Ngay cả khi cô là mẹ đứa bé  
cô cũng không có quyền giết 1 sinh linh vô tội**

can đảm để làm theo những mách bảo của lương tâm. Nội đó, Tạo Hóa ban cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được, quyền bảo vệ đứa con mình đang cưu mang. Khi dám cho bào thai ấy được sinh ra, tuy khó khăn không biên mất, nhưng ít là họ can đảm làm theo tiếng nói lương tâm của một người mẹ, người cha ước mong cho con mình được sống. Phải chăng đó mới là tình mẫu tử, đó mới là quyền đáng trân quý biết bao!

Dĩ nhiên mỗi người đều có những quan niệm khác nhau về chủ đề phá thai này. Ủng hộ hay chống đối phá thai cũng đang là quyền của mỗi người. Đã đến lúc mỗi người cần nhận thấy quyền của chính mình. Nếu không, thật đúng như Wolfgang Benedek nói: “Hàng triệu người sinh ra rồi chết đi mà không hề biết rằng mình là chủ nhân của các quyền con người.” Một trong những quyền ấy là quyền được sống! Tôi có quyền và nghĩa vụ xây đắp một nền văn minh tinh thương và sự sống.

*Giuse Phạm Đình Ngọc, SJ*

### 3 phút tĩnh tâm: Cảm nếm giây phút hiện tại

Trước khi bắt đầu tĩnh tâm, bạn hãy ngừng lại trong giây lát để cho tâm hồn tĩnh lặng. Hãy hít thở thật sâu và chậm rãi. Hãy cảm nhận ánh mắt yêu thương Thiên Chúa đang dành cho bạn.

**Lời Chúa (Tv 34, 9)**

*“Hãy nghiệm xem CHÚA tốt lành biết mấy: hạnh phúc thay kẻ ăn náu bên Người!”*

**Suy niệm**

Đâu là những điều bạn thích cảm nếm? Có lẽ, đó là một ly cà-phê vào buổi sáng, hay một lát bánh mà bạn hay dùng. Cũng có thể đó là một sắc màu trên bầu trời sau buổi hoàng hôn. Thánh vịnh gia khuyến chúng ta hãy học biết để nghiệm thấy sự tốt lành của Thiên Chúa. Điều này muốn nói đến sự thực hành. Chúng ta cần phải hằng háy tìm kiếm sự hiện diện của Thiên Chúa, học biết để khám phá ra sự hiện diện của Ngài và nghỉ ngơi ở đó. Nghi ngơi trong sự hiện diện của Thiên Chúa mới gọi chúng ta ăn náu nơi Ngài trước mọi điều lỗi kéo chúng ta. Nghiệm thấy sự tốt lành của Thiên Chúa tức là chỉ tập trung vào một mình Thiên Chúa mà thôi. Hạnh phúc cho những ai ăn náu nơi Người.

**Câu hỏi phản tỉnh**

*Đâu là những kinh nghiệm cá vị về Thiên Chúa mà tôi cảm nghiệm được?*

*Trong cuộc sống bận rộn và biến động của mình, tôi cần làm gì để cảm nếm sự tốt lành của Thiên Chúa?*

**Lời nguyện**

*(Hãy thưa chuyện với Chúa bằng lời nguyện dưới đây hoặc bằng những lời tâm sự của bạn)*

Xin hãy dạy con cảm nếm sự tốt lành của Chúa, lay Thiên Chúa của con. Xin cho con biết nghỉ ngơi trong sự hiện diện của Chúa.

*Quang Khanh, S.J. (Nguồn: www.loyolapress.com)*

# St. Laurence Catholic Church

3100 Sweetwater Blvd-Sugar Land, TX

**Tĩnh Tâm Mùa Chay cho mọi giới**

**Thứ Bảy, ngày 9 tháng 3 năm 2019**

Tại Hội Trường Giáo Xứ

**TĨNH TÂM: Từ 10:00AM đến 4:00pm**

**THÁNH LỄ: 5:00pm**

**“COME BACK TO ME WITH ALL YOUR HEART”**

**Hãy trở về với Đức Chúa Là Thiên Chúa Của Người**

**Giôên 2, 12**

**Hôsê 14, 2**

## **GIẢI TỘI:**

Cha Trường Sơn  
Cha Nguyễn Gần  
Cha Thomas Hoàng  
Cha Joseph Hồ

## **GIẢNG THUYẾT** **Cha Gioan Trần Khả**



**KÍNH MỜI THAM DỰ TĨNH TÂM MÙA CHAY**

**Để ghi danh xin gọi Amy Lê: 281-330-0565**

**Đài thọ bữa ăn trưa**





## THÔNG BÁO

**Tĩnh Tâm về Lòng Thương Xót Chúa**  
**Khóa XXXV 2019**  
 tại TGP Galveston-Houston.  
**Ngày 9 & 10 tháng 03, 2019**  
**Thời gian từ 8:00am – 7:00pm.**

Cùng với Mẹ Maria, chúng ta tìm hiểu thêm về Lòng Thương Xót bao la của Thiên Chúa. khi ấy có Đức Mẹ và Gioan môn đệ yêu dấu dưới chân thập giá:

“Thưa Bà, đây là con Bà” (Ga.19:26)  
 “Đây là mẹ anh ” (Ga.19:27)

Tại Linh Đài Giáo Xứ Đức Mẹ Lavang.  
 Địa chỉ 12320 Old Foltin Rd.  
 Houston, TX 77086.

Với quý cha giảng thuyết:

- \* Cha Nguyễn Phi Long, CSsR.
- \* Cha Trịnh Thế Huy, OP.
- \* Cha Phạm Duy Khánh, OP.
- \* và ông Cao Tấn Tĩnh TĐCTT.

Xin ghi danh và để biết thêm chi tiết với:

- \* Chị Faustina Lụa Vũ: 832-641-0012
- \* Chị Maria Ngọc-Ánh: 713-384-9632

*Trân Trọng Kính Mời*

## CẢM TẠ & TRI ÂN

**Chúng tôi xin chân thành cảm tạ và tri ân:**

- Linh mục Gioan Viannê Nguyễn Ngọc Thụ, Cha Chánh Xứ Giáo Xứ Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể.
- Linh mục Giuse Bùi Phương Tiến, Cha Phó Xứ Giáo Xứ Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể.
- Quý Phó Tế, Quý Hội Đồng Mục Vụ và Tài Chánh, Quý Hội Đoàn - Các Ca Đoàn, cùng Cộng Đồng Dân Chúa Giáo Xứ Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể.
- Quý Cộng Đoàn St. Justin Tử Đạo.
- Quý Thân Hữu xa gần và Thân Bằng Quyển Thuộc.

Đã đến thăm viếng, phân ưu, cầu nguyện, hiệp dâng Thánh Lễ và tiễn đưa người thân yêu của chúng tôi là:

**Ông Phêrô TRẦN VĂN BÌNH**

Đến nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong lúc Tang Gia bối rối không tránh khỏi những điều thiếu sót. Kính mong quý Cha và quý vị niệm tình tha thứ.

Nguyện xin Thiên Chúa toàn năng, qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Phêrô ban muôn ơn lành đến quý Cha và toàn thể quý vị.

**TANG GIA ĐỒNG CẢM TẠ VÀ TRI ÂN**

CỘNG ĐOÀN VIỆT NAM  
 G.X. SAINT CHRISTOPHER

**THÔNG BÁO TĨNH TÂM MÙA CHAY**  
**CANH TÂN ĐẶC SÙNG CÔNG GIÁO**

- \* Trước mắt Ta, người thật quý giá  
 Vốn được Ta trân trọng yêu thương. (Is: 43, 4)

Kính mời Quý vị, không phân biệt Tôn giáo đến tham dự 3 ngày Tĩnh Tâm Canh Tân Đặc Sùng được tổ chức tại:

**Giáo Xứ St. Christopher 8150 Park Place, Houston TX 77017.**

Thứ Sáu:	15/03/2019	6:00PM – 10:00PM.
Thứ Bảy:	16/03/2019	8:30AM – 10:00PM.
Chúa Nhật:	17/03/2019	8:30AM – 4:00PM.

Thánh Lễ Bế Mạc và Chữa Lành lúc 2:00PM Chúa Nhật.

Dưới Sự Hướng Dẫn:

Lm. Giuse Lê Thu, Chánh Xứ  
 Lm. Martino Nguyễn Hiếu, Phó Xứ  
 Lm. Phêrô-Maria Bùi Công Minh  
 Lm. Giovanni Nguyễn Hùng Và Quý Cha lân cận.

Để cảm nghiệm được Lòng Thương Xót của Chúa.  
 Để lãnh nhận Ôn Chữa Lành Hồn Xác.  
 Để thấy, và nghe những lời chứng về sự chữa lành của Chúa đã làm trong các buổi tĩnh tâm.

Lệ Phi Tĩnh Tâm và 3 Ngày Âm Thực: **TÙY LÒNG HẢO TÂM.**

Xin Liên Lạc: Anh Phương: 832-560-5751  
 Anh Thanh: 713-597-9978  
 Cô Hòa: 713-367-0003  
 Email: [nguyen1103@yahoo.com](mailto:nguyen1103@yahoo.com)

*Kính Mời*  
**Linh Mục LÊ THU**