



Tổng Giám Mục: Hồng Y Daniel DiNardo
Giám Mục Phụ Tá: GM. George A. Sheltz

Lm. Gioan Viannê Nguyễn Ngọc Thu
Đại Diện Đức Tổng Giám Mục
Chủ Tịch Cộng Đồng Công Giáo VN
281-495-8133

Hội Đồng Giáo Dân, TGP Galveston-Houston

Chủ Tịch: Ô. Phêrô Vũ Đức Phú
Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức
281-777-2229

Phó CT Nội Vụ: Ô. Phêrô Nguyễn Tài (GXĐMLV)

281-932-4655

Phó CT Ngoại Vụ: Phêrô Võ Tiến Đạt (GXNLNT)

281-827-9571

Tổng Thư Ký: Giuse Nguyễn Văn Hùng (CĐSJ)

832-403-7871

Thành viên: CT HĐMV các giáo xứ và cộng đoàn

Thánh lễ cuối tuần

GX. CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

TB: 6:00 pm - CN: 7:00; 8:30; 10:30 am; 6:00 pm

Lm. Giuse Vũ Thành

Pt. Giuse Nguyễn Phẩm

Pt. Giuse Lê Văn Rô

10610 Kingspoint Rd. - Houston, TX 77075

713-941-0521

GX. ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ

TB: 6:00 pm - CN: 7:00 am; 9:00 am; 11:00 am;

2:30 pm; 7:00 pm

Lm. Gioan Viannê Nguyễn Ngọc Thu

Lm. Giuse Bùi Phương Tiến

Pt. Giuse Nguyễn Sĩ Bạch

Pt. Phêrô Nguyễn Cường

8503 S. Kirkwood Rd. - Houston, TX 77099

281-495-8133

GIÁO XỨ ĐỨC MẸ LA VANG

TB: 6:00 pm - CN: 7:30; 9:15; 11:00 am; 6:00 pm

Lm. Thomas Trần Thiên Ân, OP.

Lm. Đaminh Trịnh Thế Huy, OP.

Lm. Phêrô Phạm Duy Khánh, OP.

Pt. Micae Nguyễn Kim Khánh

12320 Old Foltin Rd. - Houston, TX 77086

281-999-1672

GIÁO XỨ ĐỨC MẸ LÔ ĐỨC

TB: 6:00 pm - CN: 7:00; 9:00; 11:00; 1:15; 6:00

Lm. Anthony Đình Minh Tiên, OP.

Lm. Giuse Maria Đỗ Cao Nhân, OP.

Pt. Giuse Đỗ Nguyễn Chương

6550 Fairbanks N. Houston, Houston, TX 77040

713-939-1906

CÔNG ĐOÀN THÁNH TÂM

TB: 7:00 pm - CN: 1:00

Lm. An Phong Sô Trần Đạt Nhân

1701 San Jacinto St. - Houston, TX 77002

713-659-1561 ext. 135

CÔNG ĐOÀN HOLY ROSARY

CN: 3:15; 6:30

Lm. Anthony Trần Ngọc Hùng, OP

3617 Milam St. - Houston, TX 77002

713-518-2319

CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM TỔNG GIÁO PHẬN GALVESTON-HOUSTON VIETNAMESE CATHOLICS OF THE ARCHDIOCESE OF GALVESTON-HOUSTON

DỪNG LẠC

1701 San Jacinto Street - Houston, Texas 77002

www.cgvnhouston.org

Chúa Nhật XXXII Thường Niên, Năm B, Ngày 11-11-2018
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô 12, 38-44

SUY NIỆM LỜI CHÚA

ÁNH MẮT THIÊN CHÚA

Người làm sao chiêm bao làm vậy. Tâm hồn thế nào sẽ bộc lộ ra trong ánh mắt thế ấy. Hôm nay, Chúa Giêsu ngồi trước cửa đền thờ Giêrusalem quan sát những người bỏ tiền vào hòm dâng cúng trong đền thờ. Người đã thấy. Và đã phán đoán. Qua cách quan sát và phán đoán ta có thể thấy được tâm hồn của Người.

Chúa quan tâm tới những người bé nhỏ. Hàng hàng lớp lớp người tiến đến dâng cúng. Tin Mừng thuật lại: “Có lắm người giàu bỏ thật nhiều tiền. Cũng có một bà góa nghèo đem bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm, trị giá một phần tư đồng bạc Rôma”. Thật lạ lùng. Biết bao nhiêu người Chúa chẳng quan tâm, chỉ quan tâm tới một người bé nhỏ nhất. Chúa chỉ quan tâm tới một người nghèo nhất. Một bà góa. Bà góa này chắc hẳn phải gầy gò bé nhỏ, ăn mặc rất đơn sơ. Nhưng Chúa đã chú ý đến bà. Người ta bảo tìm gì gặp nấy. Chúa yêu thương những người bé nhỏ, nên quan tâm tới người bé nhỏ và chỉ nhìn thấy những người bé nhỏ. Ánh mắt quan tâm nên nhìn thấy rõ, dù người đó bé nhỏ, lạc giữa đám đông. Ánh mắt yêu thương nên thấy người đó thật đẹp dù ăn mặc rất đơn sơ, hình dáng rất tiêu tụy. Quả thật trái tim Chúa nhân hiền như người mục tử tốt lành, bỏ chín mươi chín con chiên béo tốt để đi tìm một con chiên lạc còm cõi. Như người phụ nữ đốt đèn tìm một đồng tiền nhỏ bé rơi trong góc nhà.

Chúa nhìn bên trong tâm hồn. Biết bao người giàu sang béo tốt quần là áo lụa, nhưng Chúa không nhìn. Chúa chỉ nhìn người phụ nữ nghèo nàn, gầy gò, rách rưới. Biết bao người dâng cúng tiền rùng bạc biển mà Chúa chẳng khen. Chúa chỉ khen người phụ nữ bỏ vào thùng tiền hai đồng xu nhỏ. Không những khen mà Chúa còn cho rằng bà này bỏ nhiều hơn những người khác. Thì ra Chúa đánh giá không dựa theo khối lượng nhưng dựa theo chất lượng. Chúa không nhìn bề ngoài nhưng nhìn vào tâm lòng. Chúa cho biết tại sao Chúa khen bà: “Quả vậy, mọi người đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó; còn bà này, thì rút từ cái túi thiếu của mình mà bỏ vào đó tất cả tài sản, tất cả những gì bà có để sống”. Chúa đã nhìn thấu tâm hồn của bà. Một tâm hồn thiết tha yêu mến Chúa và với cộng việc nhà Chúa. Chúa đã thấy tâm lòng của bà. Một tâm lòng quảng đại dám cho đi tất cả những gì cần thiết cho đời sống của mình.

Lời Chúa hôm nay vừa cảnh tỉnh tôi vừa dạy dỗ tôi về cách sống đạo và về cách nhìn người.

Về cách nhìn người, Chúa dạy tôi đừng chạy theo những người giàu sang phú quý quyền cao chức trọng, nhưng hãy biết chú ý tới những người bé nhỏ nghèo hèn trong xã hội. Đừng xét đoán người theo hình dáng bề ngoài, theo y phục hay theo tiền của. Hãy biết nhìn bên trong tâm hồn con người. Có những người có địa vị cao nhưng tâm hồn lại thấp hèn. Có những người nghèo hèn nhưng tâm hồn rất cao thượng. Có những người giàu có nhưng rất bủn xỉn. Có những người nghèo khó nhưng rất quảng đại.

Vì thế trong đời sống đạo, Chúa dạy tôi đừng giả hình vì Chúa nhìn thấu rõ tâm hồn. Tôi có thể lừa dối người khác, nhưng không thể lừa dối Chúa. Đừng khoe khoang kiêu ngạo vì Chúa chỉ yêu thích tâm hồn bé nhỏ khiêm nhường. Đừng tìm chỗ đứng trong xã hội, trước mặt người đời, nhưng hãy tìm chỗ đứng trong lòng Thiên Chúa.

Lạy Chúa, xin dạy con biết noi gương bà góa nghèo, biết sống đơn sơ chân thật, nhưng luôn quảng đại với Chúa và với anh em. Amen.

+Tgm. Giuse Ngô Quang Kiệt.



CỘNG ĐOÀN ST. CHRISTOPHER

CN: 4:30

Lm. Giuse Lê Thu

8150 Park Place – Houston, TX 77017
713-645-6614

CD. ST. JUSTIN TỬ ĐẠO

CN: 12:00

Lm. Phêrô Nguyễn Hữu Thăng
Pt. Giuse Trần Văn Nhật

13350 Ashford Point Dr. Houston, TX 77082
281-556-5116

CỘNG ĐOÀN FATIMA

CN: 9:00

Lm. Đaminh Trinh Thế Huy, OP.
1003 Gulf Bank-Houston, TX 77037
713-732-0132

Giáo xứ Mỹ có thánh lễ Việt ngữ cuối tuần

TB: 8:00 pm

St. Elizabeth Ann Seton

6646 Addicks Satsuma Rd. Houston, TX 77084
281-463-7878

TB: 7:00 pm

St. Francis de Sales

8200 Roos Rd. Houston, TX 77036
713-774-7475

LIÊN ĐOÀN THIẾU NHI THÁNH THỂ

Tổng Tuyên Ủy: Lm. Giuse Lê Thu

Trưởng Phêrô Võ Khanh Tony (GX/CTTĐVN)
832-455-5961

LIÊN HỘI CÁC BÀ MẸ CÔNG GIÁO

Tổng Linh Hướng: Lm. Giuse Bùi Phương Tiên
Lucia Nguyễn Ngọc Thủy
281-948-2757

LIÊN ĐOÀN LIÊN MINH THÁNH TÂM

Tổng Linh Hướng: Lm. Giuse Vũ Thành

Ông Trần Duy Lang (Giáo Xứ CTTĐ) 832-465-5418

LIÊN ĐOÀN TÔNG ĐỘ FATIMA

Tổng Linh Hướng: Lm. Anthony Trần Ngọc Hùng
713-518-2319

Ông Phêrô M. Nguyễn Văn Triệu (Gx. CTTĐ)
281-484-3157

ĐẠO BINH ĐỨC MẸ (LEGIO MARIE)

Tổng Linh Hướng: Lm. Gioan Nguyễn M. Hùng
Trưởng Curia Giuse Nguyễn Ngọc Thiên
832-433-2198

PHONG TRÀO CURSILLO

Tổng Linh Hướng:

Lm. Anthony Phạm Hữu Tâm, ICM.
Trưởng Lãnh Đạo: Maria Nguyễn Thu Trang
713-303-7982

LH. ĐOÀN DÒNG BA ĐA MINH

Tổng Linh Hướng: Lm. Đinh Minh Tiên, OP
Ông Cao Văn Thuận (Giáo Xứ Lộ Đức)
281-859-8268

TUYÊN ÚY NHÀ THƯƠNG

Lm. Anthony Trần Ngọc Hùng
713-757-1000 ext. 1624

PHÁT THANH TIN YÊU

Tuyên Ủy: Lm. Gioan Trần Đình Khả
10135 West Rd.
Houston, TX 77064
281-955-7328

Website Cộng Đồng Công Giáo VN - Houston

www.cgvnhouston.org

Phụ Trách: Pt. Giuse Trần Văn Nhật
nth@nguoinhuvu.org
713-870-8955

LỜI TÌNH TỪ NHỮNG NĂM MỘ

Tháng 11, những ngày cuối Năm Phụng Vụ, Phụng Vụ Giáo Hội hướng chúng ta đến ngày cánh chung, ngày thể mặt, ngày mà Chúa Giêsu sẽ lại đến trong vinh quang để xét xử muôn dân.

Bởi vậy, vừa vào tháng 11, chúng ta có lễ Các Thánh Nam Nữ, là những người được Chúa ban phúc trường sinh, được sống trong Nước Thiên Chúa, được hưởng thánh nhan Chúa, sống trong tình yêu Chúa bình an và hạnh phúc muôn đời. Các Thánh hưởng phước Thiên Đàng là thành phần của Giáo Hội Chúa Kitô, là Giáo Hội Khải Hoàn, vì họ đã chiến thắng ma quỷ ba thù mà giữ vững một lòng Tin Cây Mến Chúa.

Hôm nay, ngày 2 tháng 11, Giáo Hội mời gọi chúng ta nhớ đến những người ra đi trước chúng ta, còn vương mắc tội lỗi, còn chưa yêu mến Chúa đủ, còn phải được thanh luyện trong luyện ngục chờ ngày Chúa xót thương, mở cửa Thiên Đàng. Đây cũng là thành phần của Giáo Hội Chúa Kitô có tên gọi là Giáo Hội Trăm Luân, Giáo Hội Thanh Luyện.

Còn chúng ta, những người đang trên hành trình về Nước Thiên Chúa, gọi là Giáo Hội Lữ Hành. Giáo Hội Lữ Hành hiệp thông với niềm vui chiến thắng của Giáo Hội Khải Hoàn, và luôn tha thiết cầu xin Chúa thứ tha cho bao người còn đang trong Giáo Hội Trăm Luân.

Hôm nay, đứng trước các phần mộ ông bà cha mẹ và những người thân yêu đã ra đi trước chúng ta, đang an nghỉ tại nghĩa trang thân yêu này, thiết tưởng, những nấm mộ đang mời gọi chúng ta hãy luôn gẫm suy về sự chết, sự sống lại, và lòng hiếu thảo của những người còn đang sống.

Về sự chết

Sự chết cố định. Giờ chết bất ngờ. Ai cũng biết rồi đây mình sẽ chết, nhưng không ai biết được giờ chết của mình, cách chết của mình.

Tôi chẳng nhớ bài hát nào, có câu: "Trời vào thu Việt Nam buồn lắm em ơi..." Người viết ca khúc này muốn nói về chuyện buồn gì thì tôi chẳng bận tâm. Tôi chỉ thấy đúng là có những chuyện buồn của mùa thu hôm nay, ngay trong lòng tôi, và có thể ngay trong lòng mỗi chúng ta, khi nghĩ về sự chết.

Lại có một ca khúc khác của Phạm Duy, có câu: "Nước mắt mùa thu khóc ai trong chiều. Hàng cây trút lá nghĩa trang điêu hiu..." Đúng! Mùa thu thật buồn!

Buồn vì kiếp người vào thu với những chuyện biến kỳ dị trong cơ thể: sức khỏe mỏng dần, và mỗi ngày như bước gần tới sự tàn vong của kiếp người. Ngày xưa ở tuổi 30, 40 có thể đi cuộc đi cày cả hai tiếng đồng hồ mà không hề thấy mệt, bây giờ, chỉ vài nhát cuốc, chỉ nửa đường cày đã phải đứng lại mà thở phèo phèo... Không phải mùa thu của cuộc đời đã đến rồi đây sao.

Mới vào thu mà đã buồn như thế...

Nhìn sang nhà bên kia, có đôi ông bà cuối thu đang ho sù sù, bà mớm cho ông từng miếng cơm, sù cho ông từng miếng nước, hai người níu lấy nhau đi, cả bốn chân đi còn thêm cái gậy, mà không vững. Còn cánh nhà ai kia, ông cụ đã quá mùa thu, bước vào cánh đồng tàn, nguyệt tận, con cháu hết lòng lo mà bệnh viện trả về, năm chờ Chúa gọi về với Chúa.

Vắng kiếp người là thế, ai rồi cũng tới lúc phải giã từ cuộc đời này. Nhưng đời sống con người không chỉ đơn giản sống, rồi già đi, yếu bệnh rồi chết.

Điều đáng nói hơn, đó là giờ chết bất ngờ, nên có thể nói rằng: ngày nào cũng là ngày tận thế của ai đó, và của chính mỗi người chúng ta nữa. Có biết bao cái chết bất



Ban Điều Hành Bản Tin Dững Lạc

Ô. Nguyễn Văn Mẫu	713-231-6242	- mauvnguyen@yahoo.com
Ô. Nguyễn Đức Chính	713-269-0554	- chinhandhuong@gmail.com
Ô. Nguyễn Văn Thắng	832-661-3076	- thangnguyen031464@gmail.com
Ch. Hiền Lê	281-495-8133	- dunglacad@gmail.com

Muốn nhận Bản Tin Dững Lạc qua email xin gửi điện thư yêu cầu về:
mauvnguyen@yahoo.com hay BTDL_Gal_Houston-subscribe@yahoogroups.com

**Chương Trình Phát Thanh Tin Yêu: Saigon-Houston làn sóng 900 AM
từ 4:00 đến 4:45 chiều Chúa Nhật**

Phụ Trách

AC. Trần Tú - Mai Dung	281-467-5223	- Traneight117@sbcglobal.net
AC. Nguyễn Lập - Huệ	281-253-9761	- lap.nguyen@yahoo.com
A. Đỗ Minh Tân	281-736-7970	- tanm1000@gmail.com
AC. Nguyễn Lương - Anna Phương	832-816-3402	- lnguyen999@yahoo.com

Văn Phòng Ôn Gợi Linh Mục và Tu Sĩ
713-652-8239

Đại Chủng Viện St. Mary
713-686-4345

MUC VỤ GIỚI TRẺ
Lm. JBA Trần S. Steven, CSSR
713-433-9836
Lm. Nguyễn Cao Trường Sơn
832-788-1636

MUC VỤ GIA ĐÌNH
Lm. Giuse Châu Xuân Báu, CSSR
713-681-5144 ext. 107

ỦY BAN PHUNG VỤ
Lm. Gioan Hoàng Đạt
713-652-8239

ỦY BAN THÁNH NHẠC
Lm. Christopher Nguyễn Cường
281-356-2000

ỦY BAN GIÁO LÝ
Lm. Đinh Minh Tiên, OP
713-732-0132

ỦY BAN CÔNG LÝ - HÒA BÌNH - LIÊN TÔN

Lm. Anthony Phạm Hữu Tâm, ICM
281-575-7246
Lm. Anthony Trần Ngọc Hùng, OP
713-529-4854

DÒNG CHÚA CỨU THẾ
3417 W. Little York Road
Houston, TX 77091
713-681-5144

DÒNG NỮ ĐA MINH
5250 Gasmer Drive
Houston, Texas 77035
713-723-8250

TU XÁ THÁNH ĐA MINH
12314 Old Foltin Road
Houston, TX 77086
281-999-4928

DÒNG NỮ LA SAN
14562 Cypress N. Houston
Cypress, TX 77429
281-894-7756

DÒNG MẾN THÁNH GIÁ
8138 Lynn St.
Houston, TX 77017
713-643-3694

DÒNG CHÚA THÁNH THÂN
4410 Yoakum Blvd.
Houston, TX 77006
713-529-0405

TU HỘI TÂN HIẾN
20303 Kermier Road
Waller, TX 77484-8743
832-923-7784

**TU HỘI GIA ĐÌNH
ME MARIA THẨM VIÊN**
11663 Quinn Ridge Way
Houston, TX 77038
713-518-2977



ngờ mỗi ngày. Bản tin 60 giây, các trang mạng xã hội, các báo đài hầu như ngày nào cũng báo tin có người chết. Chết cách này, chết cách kia, đủ cách chết... Bệnh ung thư chết, bệnh tai biến chết, tai nạn xe chết, tai nạn máy bay chết, thiên tai dịch họa chết... Nghe đâu mỗi ngày có cả ngàn người chết. Cái chết nào cũng thương tâm.

Nhưng cũng có những cái chết vô duyên, lãng xẹt như: ngoại tình đánh ghen chết; say xỉn đâm nhau chết; nợ nần vài chục triệu hoặc sợ cha mẹ la rầy treo cổ tự tử chết; bị người tình phụ ra sông nhảy cầu chết; ghét nhau một tiếng đại ca, một cái nhìn đều, đâm nhau chết; hơn thua nhau chút nhan sắc chảnh chọe, thuê người chém chết; hết tiền hút chích cho thỏa cơn nghiện xìu bọt mép chết; ông già 72 tìm vui bên cô nàng 27 lần ra chết; đúng là những cái chết lãng xẹt, những cái chết vô duyên.

Lại còn có những cái chết thật kinh khủng, do lòng người ác độc gây nên: tranh giành quyền lực thanh trừng nhau, đầu độc nhau chết; muốn diệt khẩu, ém nhem tội lỗi của mình, giết người chết; hiệp tâm cướp tài sản, đâm người chết; sửa sắc đẹp chết, quăng xác xuống sông cho khỏi ai biết chết; vợ hư thân mua xăng về đốt chồng chết; chồng nghi vợ ngoại tình bóp cổ vợ chết; ngáo đá lên cơn đùng ai cũng chém chết, cháu chém bà chết, con cái chém cha mẹ chết, chém luôn cả người yêu chết; bị xúc phạm, bị tổn thương chỉ vì một câu nói mà học máu chết... Và còn kinh khủng hơn nữa là cả ngàn ngàn thai nhi phải chết vì lòng mẹ quá ác độc, không chỉ là phá thai ở bất kỳ tuần tuổi nào, mà còn cố người mẹ bỏ con vào hồ rác cho kiến cắn chết, cố người mẹ khác ném con từ tầng lầu cao xuống cho chết. Thật quá kinh khủng!

Toàn cảnh xã hội hôm nay và những cách chết, cho thấy rằng: con người có cách đối xử với nhau thực vô lý: ai cũng sợ mình chết, mà không hề tôn trọng và bảo vệ sự sống cho ai; ai cũng giữ sĩ diện của mình mà không hề tôn trọng sĩ diện kẻ khác, ai cũng sợ mình phải chết, mà lại có thể giết chết kẻ khác một cách tàn nhẫn.

Chính tội lỗi của con người là nguyên nhân gây ra bao nhiêu cái chết.

Sự chết đến với con người quá dễ dàng, và cũng không ai dám biết trước mà ngăn cản nó. Sự chết là kết quả của sự dữ. Mà sự dữ là do ma quỷ cố ý gây nên. Ma quỷ không muốn cho con người tỉnh thức và sẵn sàng. Ma quỷ muốn cho con người mất linh hồn, mất Nước Thiên Chúa.

Về sự sống lại

Vâng, con người phải chết và có quá nhiều cách chết. Nhưng, dù có chết cách nào đi nữa, thì Thiên Chúa là Cha xót thương luôn mở rộng vòng tay đón nhận tất cả con cái của Người vào trong Nước vĩnh cửu của Người. Vì thế, phải luôn sẵn

sàng tỉnh thức để đón nhận ngày tận thế của mình, để được Thiên Chúa đón thẳng vào Nước Người.



Đó là niềm tin chắc chắn của mỗi tín hữu Chúa Giêsu Kitô.

Vì mỗi tín hữu, đã được Thánh Thần của Chúa Cha kêu gọi tới hưởng ơn cứu độ của Chúa Giêsu Kitô. Như vậy, Chúa Giêsu Kitô là quà tặng quý giá của Thiên Chúa ban cho chúng ta, vì lòng thương xót vô biên của Người.

Thế mà, Chúa Giêsu lại nói: *“Những kẻ cha đã ban cho con”*. Hóa ra, trong tâm tư của Chúa Giêsu, mỗi tín hữu lại là một quà tặng quý giá mà Chúa Cha trao ban cho Người. Lẽ ra chúng ta phải quý chuộng Đức Giêsu biết bao và không thể tách rời xa Người, thì ngược lại, Đức Giêsu yêu mến và quý chuộng mỗi chúng ta đến nỗi Người xin với Cha rằng: *“Lạy Cha, những kẻ Cha đã ban cho Con, thì Con muốn rằng Con ở đâu thì chúng cũng ở đó với Con, để chúng chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho Con”*.

Vinh quang ấy chính là Sự Sống Lại của Con Thiên Chúa làm người.

Vinh quang ấy chính là Sự Sống Viên Mãn và Vĩnh Cửu của Người, vì Người là Thiên Chúa.

Đó là niềm tin và niềm hy vọng của mỗi chúng ta, các Kitô hữu.

Hãy luôn sống đẹp lòng Chúa, là hãy yêu mến Chúa, là hãy tuân giữ lề luật Chúa, nhất là luật mến Chúa, yêu người.

Hạnh phúc biết bao cho ai được chết trong khi lòng còn đang tin tưởng yêu mến Chúa nồng nàn, khi lòng còn đang bác ái yêu thương và sẽ chia cho người, phục vụ sự sống của người.

Hạnh phúc biết bao cho ai được chết đang khi còn thực thi Lời Chúa dạy, đang cộn thực thi tám mối phúc thật trong cuộc sống của mình.

Hạnh phúc biết bao cho ai được chết đang khi còn sống trọng ân nghĩa với Chúa, bởi chúng ta tin chắc rằng Thiên Chúa sẽ đón họ về trong Nước Chúa, vì Chúa Giêsu đã tha thiết van xin: *“Lạy Cha, những kẻ Cha đã ban cho Con, thì Con muốn rằng Con ở đâu thì chúng cũng ở đó với Con, để chúng chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho Con”*.

Về chữ Hiếu

Đứng trước các phần mộ, thắp hương nghi ngút, hoa nến từng bùng, dâng kính cầu nguyện, tưởng như thế là ta làm ơn cho những người đã ra đi, hãy trả hiếu cho ông bà cha mẹ đây sao?

Có ai trong chúng ta nghe được ông bà cha mẹ và những người thân yêu chúng ta đang ở dưới mộ sâu kia nói gì không? Chắc

Xem tiếp trang 6 —>



ĐTC Phanxicô: Hôn nhân là một cuộc hành trình đi từ “tôi” đến “chúng ta”

Mọi ơn gọi Kitô hữu, như ơn gọi linh mục và ơn gọi sống đời thánh hiến là một cuộc hôn nhân. Ơn gọi ban đầu của chúng ta là hướng đến tình yêu trọn vẹn và trung tín của vợ chồng, chính Chúa Giêsu đã mạc khải và trao ban tình yêu này cho chúng ta. ĐTC Phanxicô đã nói như trên với các tín hữu hiện diện trong buổi gặp gỡ chung sáng thứ Tư 31/10 tại quảng trường thánh Phêrô, trong đó Ngài hoàn thành bài giáo lý về điều răn thứ sáu “Chớ ngoại tình”.

Trong bài huấn dụ ĐTC khai triển đề tài theo Thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Êphêsô chương 5: “Người làm chồng, hãy yêu thương vợ, như chính Đức Kitô yêu thương Hội Thánh và hiến mình vì Hội Thánh. Cũng thế, chồng phải yêu vợ như yêu chính thân thể mình. Yêu vợ là yêu chính mình. Chính vì thế, người đàn ông sẽ lia cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Mâu nhiệm này thật là cao cả. Tôi muốn nói về Đức Kitô và Hội Thánh”.

Một cuộc cách mạng.

Mở đầu bài huấn dụ ĐTC nói: Anh chị thân mến, hôm nay tôi muốn hoàn thành bài giáo lý về Giới Răn Thứ Sáu “Chớ ngoại tình” của Mười Điều Răn. Tình yêu trung thành của Đức Kitô là ánh sáng để sống nét đẹp tình cảm của con người. Thực vậy, chiều kích tình cảm của chúng ta là một lời mời gọi đến với tình yêu, thể hiện trong sự trung thành, trong việc đón nhận và trong lòng thương xót. Điều này rất quan trọng. Nhưng thể hiện tình yêu như thế nào? Trong sự trung thành, trong sự đón nhận và trong lòng thương xót. Tuy nhiên, không được quên rằng điều răn này đề cập rõ ràng đến sự trung thành trong hôn nhân, và do đó cần phải suy nghĩ kỹ hơn về ý nghĩa hôn nhân của điều răn này.

Đoạn Kinh Thánh này là một cuộc cách mạng, bởi vì vào thời đó nói rằng người chồng phải yêu vợ như Đức Kitô yêu Hội Thánh thực sự là một cuộc cách mạng! Có lẽ, vào thời điểm đó, điều mang tính cách mạng nhất đó là nói về hôn nhân. Chúng ta có thể tự hỏi: điều răn về sự trung thành này dành cho ai? Chỉ dành cho vợ chồng thôi sao? Trong thực tế, điều răn này dành cho tất cả, là một Lời của Thiên Chúa gửi đến mọi người nam và người nữ.

Ý nghĩa của hôn nhân.

Chúng ta nhớ rằng con đường trưởng thành của con người là chính quá trình của tình yêu; đi từ việc đón nhận sự chăm sóc đến khả năng trao ban sự chăm sóc; từ việc đón nhận sự sống đến việc trao ban sự sống. Trở thành những người nam và người nữ trưởng thành nghĩa là đạt đến khả năng làm vợ làm chồng và khả năng làm cha làm mẹ, thể hiện trong những hoàn cảnh khác nhau của cuộc sống như khả năng đón nhận

gánh nặng của người khác và yêu thương họ một cách rõ ràng, không mơ hồ. Như thế đây là một thái độ toàn thể của người biết đắm nhận thực tế và biết tham gia vào một môi trường quan sâu sắc với người khác.

Và Đức Thánh Cha đặt câu hỏi: Vậy ai là người ngoại tình, dâm dục, bất trung? Đó là người chưa trưởng thành, người luôn quy hướng về mình và giải thích các hoàn cảnh dựa trên chính sự thỏa mãn và sung túc của chính mình. Bởi vậy để kết hôn, chỉ cử hành hôn nhân thôi thì chưa đủ. Cần phải thực hiện một hành trình đi từ “tôi” đến cái “chúng ta”. Khi chúng ta đạt đến điều không tập trung vào chính mình thì mọi hành vi đều là hôn nhân: chúng ta làm việc, chúng ta nói chuyện, chúng ta quyết định, chúng ta gặp gỡ người khác với thái độ đón tiếp và trao ban.

Linh mục và đời sống thánh hiến.

Và Đức Thánh Cha kết luận: Trong nghĩa này mỗi ơn gọi Kitô giáo là một cuộc hôn nhân. Chức linh mục là một hôn nhân bởi vì trong Chúa Kitô linh mục được kêu gọi phục vụ cộng đoàn với tất cả tình thương, sự chăm sóc, khôn ngoan cụ thể mà Thiên Chúa đã trao ban. Giáo Hội không mong mọi vai trò, chức vị của các linh mục, nhưng mong ước những con người mà Chúa Thánh Thần chạm đến tâm hồn với một tình yêu vô điều kiện cho Hôn Thê của Đức Kitô. Trong chức tư tế, linh mục yêu thương dân Chúa với tất cả tình cha, sự dịu dàng và sức mạnh của một vị hôn phu và của một người cha. Cũng vậy, trong Đức Kitô đời sống thánh hiến sống ơn gọi của mình với lòng trung thành và niềm vui như mối quan hệ vợ chồng và sự phong nhiêu của tình mẫu tử và tình phụ tử.

Tôi nhắc lại: mỗi ơn gọi Kitô hữu là một cuộc hôn nhân, bởi vì đó là hoa trái của mối dây liên kết tình yêu trong đó tất cả chúng ta được tái sinh, mối liên kết tình yêu với Đức Kitô, như đoạn Thánh Thư của Thánh Phaolô mà chúng ta đã lắng nghe. Khởi đi từ sự trung thành, từ sự dịu dàng, quảng đại của thánh nhân chúng ta nhìn hôn nhân và mọi ơn gọi với đức tin, chúng ta hiểu ý nghĩa trọn vẹn của bản năng giới tính.

Việc tạo dựng con người, trong sự thống nhất và không thể tách rời của

tinh thần và thân xác, và trong tính đối cực nam và nữ là một thực tại rất tốt, để yêu và được yêu. Thân xác con người không là một công cụ của sự vui thú, nhưng là nơi của lời mời gọi chúng ta đến tình yêu, và trong tình yêu đích thực này không có chỗ cho sự ham muốn khoái cảm hời hợt bên ngoài. Chúng ta những người nam và người nữ xứng đáng hơn nhiều.

Và Đức Thánh Cha kết luận: bởi vậy điều răn “Chớ ngoại tình”, ngay cả trong hình thức tiêu cực, hướng dẫn chúng ta đến lời kêu gọi ban đầu, nghĩa là tình yêu viên mãn và chung thủy của vợ chồng, mà Chúa Giêsu Kitô đã mạc khải và trao ban cho chúng ta.

Ngọc Yên - Vatican

Lạ lòng thay, tình yêu của Chúa

Ta cứ đắm ngục, như thể ta là con người tội lỗi nhất thế gian, hay như thể đây là lần cuối cùng ta phạm tội. Đây là một kiểu kiêu ngạo đội lốt. Tự nó không giải phóng ta và cũng không mang lại cho ta chút lợi ích nào.



Nếu phải nói đến một mâu nhiệm gì đó mang tính hiện sinh liên quan đến Thiên Chúa mà mãi muôn đời con người chỉ có thể chiêm ngưỡng chứ không sao hiểu được, tôi sẽ chọn để nói về lòng thương xót của Ngài. Hãy tạm gác lại tất cả các kiểu phân tích ngữ nghĩa hay thần học, khi nói đến lòng thương xót của Thiên Chúa, đơn giản tôi chỉ có ý muốn diễn tả tình yêu mà Ngài dành cho toàn thể chúng sinh, loài vật cũng như loài người, cấp độ phát triển bậc thấp cũng như bậc cao, giống vô tri cũng như loài có ý thức. Tưởng tượng về Ngài, tôi thấy hình ảnh một Đấng luôn nở nụ cười tươi, luôn trao ban, hòa nhã, thân thiện, một người có sức hút. Và điều mà tôi cho là mâu nhiệm, là điều tôi chẳng thể

nào hiểu được nơi lòng thương xót của Ngài chính là: làm sao Ngài có thể luôn tha thứ, tha thứ và tha thứ hoài mãi như vậy?

Trên thế giới hàng tỷ con người này, đâu phải chỉ có *một* người phạm tội. Và người ta phạm tội đâu phải chỉ có *một* lần. Người ta cũng đâu chỉ phạm *một* tội. Người ta luôn phạm tội, kể từ khi có cái gọi là tội xuất hiện, con người đã không ngừng hòa theo nó. Nói bằng một ngôn ngữ bình dân, ngay từ khi khoảnh khắc đầu tiên trong sự hiện hữu của mình, con người đã luôn chống lại Thiên Chúa, từng giây từng phút, với nhiều hình thức khác nhau, nhiều cường độ khác nhau, nhiều kiểu cách khác nhau. Thiên Chúa luôn dành mọi điều tốt nhất cho con người và cái mà Ngài nhận được luôn là những sự chống đối từ đối tượng mà mình yêu thương nhất. Vậy mà Ngài vẫn tha! Lại chưa!

Có những tội rất dỗi “nhẹ nhàng”, dù có khi ta cảm thấy áy náy, nhưng rồi thời gian trôi qua, ta cũng chẳng còn bận tâm. Có những tội mà khi nghe xong, cha giải tội chỉ thấy buồn cười, chẳng cần giải thích hay khuyên nhủ gì, ngài ban phép xá giải ngay lập tức. Nhưng tội lỗi mà con người phạm phải đâu chỉ là những điều nhỏ nhặt như thế. Đọc lại lịch sử, ta thấy có vô vàn cảnh tượng vô cùng thê lương, những tình huống mà ngay cả cõi lòng của những con người tội lỗi như chúng ta cũng giật mình lên và tưởng chừng chẳng thể nào có thể tha thứ. Cảnh hàng ngàn con người giết chết nhau ngoài mặt trận. Cảnh người ta cứa cô, từng xẻo, cho voi đạp đầu, ném người cho thú dữ ăn, hãm hiếp phụ nữ, tàn sát con nít. Cảnh con giết cha, cảnh chồng giết vợ, cảnh gia đình vì đồng tiền mà tru diệt nhau... Và còn nhiều thảm cảnh khác nữa, ta không thể không chứng kiến, còn Chúa, Ngài thấy hết, biết hết. Vậy mà Ngài vẫn tha!

Chúng ta thường lên án những tên khủng bố. Chúng ta thường đòi tử hình kẻ giết người hàng loạt. Chúng ta muốn loại trừ những tên bọm bỡ ra khỏi cuộc sống... Đó là những phản ứng rất tự nhiên, vì chúng ta mong muốn mình và những người thân yêu được sống trong hòa bình, an lạc. Chúng ta cảm phần khi công bình bị chà đạp, nhân phẩm bị xúc phạm, dù có khi những chuyện xảy ra chẳng dính dáng gì đến mình, đó là vì ta được dựng nên từ những điều tốt đẹp và để hướng về những điều tốt đẹp. Ai làm điều gì xấu xâm hại đến ta, ta nguyên rủa, muốn báo thù cho hả giận, không bằng hành động thì cũng bằng lời nói, hoặc ít ra cũng nung nấu và nảy sinh những tư tưởng không tốt về người đó trong đầu... Đó là cách hành xử của chúng ta, còn Chúa, Chúa tha thứ hết! Có

nhiều khi, vì không hiểu được *lòng thương xót* của Ngài, nên ta còn trách Ngài sao thật dễ dãi và xem những lời dạy bảo của Ngài là chẳng thực tế tí nào! Cầu nguyện cho những tên khủng bố giết người không góm tay sao? Làm ơn cho những người và mình một cái đầu điếng sao? Đừng quay lưng với những người vừa phản bội mình sao?

Đúng là chẳng thể nào hiểu được. Tại sao Chúa lại có một sự kiên nhẫn lớn lao như thế? Sao Chúa lại có thể lặng im mà chẳng có động thái nào giống như chúng ta? Nếu ta là Chúa, chắc là ta đã dùng quyền năng của mình mà dẹp tan hết tất cả mọi sự rồi. Nhưng may mắn thay, Chúa không phải là ta, cách Chúa nghĩ không giống như ta, con tim của Chúa không nhỏ hẹp như ta. Chúa như bờ biển dài, đón nhận hết tất cả mọi con sóng. Sóng to sóng bé, sóng lớn sóng nhỏ, dù ngày hay đêm, dù hôm qua hay hôm nay hay ngày mai, dù sóng có muôn hình vạn trạng thế nào, có hung dữ hay hiền hoà thế nào, chỉ cần sóng đổ vào, bờ biển cũng ôm trọn hết. *Lòng thương xót* của Chúa cũng hết như thế. Ta thường dễ nghĩ về Thiên Chúa như một Đấng quyền năng có thể làm được mọi sự, nhưng thường rất khó để có thể cảm được rằng bên cạnh quyền năng, Ngài còn là Đấng yêu thương vô bờ bến nữa. “Yêu” và “quyền năng” đi đôi với nhau, vì khi yêu, người ta sẽ làm được mọi sự.

Vấn đề của chúng ta là nhiều khi ta không tin Chúa đã tha thứ cho mình. Ta tự kết án mình, tự cho rằng tội mình phạm quá lớn, rằng ta đã tự biến mình ra như nhuốc, làm sao Chúa có thể tha thứ cho mình được. Một tâm lòng thống hối ăn năn là của lễ mà Thiên Chúa mong muốn nhất. Ta cần thống hối để được thứ tha. Nhưng thiếu niềm tin vào *lòng thương xót* của Chúa lại là một tội lớn khác. Thống hối ăn năn mà không tin là Chúa đã tha thứ cho mình thì chẳng khác nào tự đào hố chôn, tự đưa mình vào sâu trong bóng tối. Một sự ăn năn thống hối như thế chẳng có ý nghĩa gì, nếu không muốn nói là một điều tai hại. Ta cứ đâm ngực như thể ta là con người tội lỗi nhất thế gian, hay như thể đây là lần cuối cùng ta phạm tội. Đây là một kiểu kiêu ngạo đội lốt. Tự nó không giải phóng ta và cũng không mang lại cho ta chút lợi ích nào.

Con người có tội lỗi đến đâu cũng không thể thoát ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa. Con người có thân thánh đến đâu cũng không thể khiến cho Thiên Chúa không còn yêu thương mình. Chúng ta hạn hẹp, chỉ nhìn thấy được một phần nhỏ của sự việc. Còn Thiên Chúa nhìn bao quát mọi sự, thông tuệ mọi thứ. Tội lỗi của cả nhân loại từ thuở

khai thiên lập địa cho đến ngày tận thế mà Thiên Chúa còn tha thứ được thì một chút nhỏ tội lỗi của ta có thấm vào đâu. Thiết tưởng rằng, bước đầu tiên để khởi đầu con đường nhân đức chính là cảm nghiệm cho được Chúa đã yêu thương vũ trụ, nhân loại và cách riêng là bản thân ta thế nào. Khi cảm nghiệm được rồi, ta mới được tình yêu ấy thánh hoá, ta mới biết mình nên làm gì, nói gì, đi đâu, hành xử thế nào. Không biết Chúa yêu mình thế nào, thì con người cứ mãi loay hoay trong vòng xoay sự dữ.

Pr. Lê Hoàng Nam, SJ

Một lời miệt thị hắn sâu



Anh là kẻ thất bại! Cô là kẻ thất bại! Trong mọi lời chê bai gây đau lòng mà chúng ta buột miệng nói ra, thì lời này có lẽ gây đau đớn và tổn hại nhất. Lời này cần bị cấm tiệt khỏi những cuộc bàn luận chung và loại hẳn khỏi từ điển.

Chúng ta đã tiến những bước dài trong việc loại trừ những lời lẽ nhất định trong giao tiếp xã hội. Hầu hết những từ chúng ta loại trừ đều có nghĩa xấu ám chỉ đến sắc tộc, giới tính, hay khuyết tật của người khác. Loại thẳng chúng khỏi ngôn ngữ của chúng ta là việc đáng phải làm lâu rồi, và có lẽ đây không chỉ là vấn đề đúng đắn trong xã giao. Mà rõ ràng và đơn giản, đây là vấn đề đúng đắn trong công lý, bác ái, trong sự tử tế căn bản của con người. Ngôn ngữ là một nền kinh tế thường bất công. Nó công nhận một cách phi lý một số người và miệt thị quá mức một số người khác. Chúng ta cần cẩn thận với chuyện này. Ngôn ngữ có thể hằn một vết sẹo sâu lên người khác, thậm chí nó còn khiến chúng ta vô tình bị khóa trong những định kiến tiêu cực khiến lòng trí chúng ta bị nhuộm màu kỳ thị chủng tộc, mê tín và thù ghét phụ nữ.

Nhưng những lời chê bai về chủng tộc, giới tính và khuyết tật chưa phải là tất cả. Chúng ta khủng khiếp, đúng, nhưng những người bị xúc phạm bằng những lời này có chút an ủi khi biết rằng lời xúc phạm đó còn nhắm đến hàng triệu, hàng tỷ người khác. Bị xúc phạm cùng với hàng triệu triệu người khác, vẫn đau chứ, nhưng ít ra mình có bầu bạn.

Tuy nhiên, có những lời chê bai xúc phạm một cách riêng tư và đặc biệt hơn, nhắm đến sĩ nhục sự thiếu sót riêng

rất cụ thể của người khác. Với lời sỉ nhục này, bạn không còn ai là bầu bạn, giờ bạn là kẻ lạc loài. Cái từ “kẻ thất bại” là một từ như thế. Nó nhắm đến sỉ nhục một người theo cách rất riêng tư và rất tôn trọng. Khi bị gọi là “kẻ thất bại” là bạn không chỉ bị loại riêng ra và bị sỉ nhục vì bạn thuộc về một chủng tộc, một giới tính, hay một tầng lớp. Bạn bị sỉ nhục vì chính bạn, chỉ mình bạn thôi, bị phán xét là không đủ tiêu chuẩn, là không đáng được tôn trọng, và không đáng được chấp nhận. Bạn bị xem là hạ đẳng, và sự yếu kém đó không thể đổ tại bất kỳ ai ngoại trừ bạn. Bạn bị xem là kẻ thất bại! Và chỉ có bạn thể thôi!

Kiểu sỉ nhục này không phải mới có. Nó đã có từ lâu đời. Có nhiều người luôn luôn bị xa lánh, sỉ nhục và tẩy chay. Chúng ta có một khiếm khuyết nhân bản khá là đáng xem xét, và nếu không xác định được nó, thì nó sẽ khiến chúng ta tin rằng để mình được hạnh phúc thì người ta chấp nhận mình thôi vẫn chưa đủ, còn cần ai đó khác bị loại trừ nữa kia.

Trong thời Tân Ước, những người phong cùi bị tẩy chay khỏi xã hội, phải sống trong những vùng hẻo lánh tách biệt với cuộc sống bình thường, phải kêu lên “ô ưê” khi có ai đó đến gần. Nhưng họ có những lý do chính đáng để đưa những người phong cùi ra khỏi cuộc sống bình thường. Phong cùi là bệnh truyền nhiễm. Ngày nay, dù không có một lý do chính đáng nào, chúng ta vẫn xem một số người là “người cùi”, xem họ không được phát triển trong đời sống bình thường của mình. Chúng ta liệt họ vào “những kẻ thất bại” và đẩy họ ra rìa. Họ là những người cùi mới.

Có vô số ví dụ về điều này, nhưng có lẽ chúng ta dễ thấy nó nhất trong trường trung học, nơi luôn luôn có một nhóm nổi tiếng, một nhóm quyết định hết quy tắc, quyết định xem cái gì là được, nắm lấy quyền lực của cộng đồng dù cho họ không phải nhóm đa số. Đa số học sinh nằm ngoài nhóm nổi tiếng riêng biệt này, cố gắng được chấp nhận, nghĩa là dù không hoàn toàn thuộc về nhóm đó nhưng cũng không hoàn toàn bị loại trừ. Nhưng luôn luôn có một nhóm khác, những em bị xem là “kẻ thất bại”, không đủ tiêu chuẩn, không xứng đáng được công nhận. Nhóm này không được chấp nhận.

Bất kỳ xã hội con người nào cũng đều có sự phân loại. Có vô số lý do phức tạp cho việc này, và nhiều lý do liên quan đến tâm thần. Chuyện này cũng giúp giải thích vì sao lại có những cậu bé trung học đem súng đến trường bắn bạn học của mình. Nhưng thật khó để không thấy được rằng, hầu như lúc nào, cậu bé xả súng đó cũng là một người cô

độc, “một kẻ thất bại”. Chúng ta không thể trách các bạn học của cậu ấy vì đã xem cậu ấy là kẻ như thế, nhưng dù cho cố ý hay vô tình, thì họ cũng đã làm vậy. Các bạn học của cậu là nạn nhân, không chỉ của tâm thần bất loạn và nỗi giận của cậu thanh niên đó, nhưng còn là nạn nhân của một xã hội mù quáng góp phần tạo ra sự bất loạn và giận dữ đó.

Tôi không phải là bậc cha mẹ, nhưng nếu tôi là một ông bố, tôi sẽ dùng hết quyền hạn đạo đức của mình để khiến con cái bỏ hết những từ chê bai sỉ nhục về chủng tộc, giới tính và khuyết tật. Tôi cũng sẽ dùng mọi quyền hạn đạo đức và khuyến khích của mình để khiến chúng loại bỏ những từ xấu xa sỉ nhục người khác một cách cụ thể riêng tư. Cái từ “kẻ thất bại” phải bị cấm tiệt trong mái nhà.

Cả xã hội và Giáo Hội đều là những mái nhà. Thật may là trong nhiều thập niên gần đây, chúng ta đã cấm dùng nhiều từ miệt thị chủng tộc, giới tính, hay khuyết tật của người khác. Và đã đến lúc chúng ta cấm tiệt thêm những từ khác trong nhà của mình!

Ronald Rolheiser/J.B. Thái Hòa dịch

Tiếp theo tr. 3: LỜI TÌNH TỬ NH. . .

hắn là họ không còn nói được lời nào nữa. Nhưng chính sự im lặng của các ngôi mộ đang nói với chúng ta nhiều điều quý giá:

- sự chết cố định giờ chết bất ngờ, hãy luôn tỉnh thức, hãy sống trong ân nghĩa Chúa.

- hãy luôn hướng lòng về Thiên Chúa là cùng đích cuộc đời của chúng ta.

- hãy tin tưởng Chúa Giêsu và sự Phục Sinh của người.

Cách đặc biệt, hãy nghe các phần mộ của ông bà cha mẹ nhắn nhủ với các con: hãy yêu mến Chúa và yêu thương nhau.

Chữ hiệu đối với ông bà cha mẹ không phải là mộ yên mà đẹp, cung đình nguy nga mà anh chị em trong nhà con trai con gái, con dâu con rể lại còn cứ lời qua tiếng lại.

Chữ hiệu đối với ông bà cha mẹ không phải là làm cỗ linh đình, nhiều mâm đông khách mà anh chị em trong nhà lại còn cứ bất hòa bất thuận với nhau.

Chữ hiệu đối với ông bà cha mẹ không phải là khói hương nghi ngút, là nến hoa rực rỡ, là kèn trống se sua... mà anh chị em trong nhà lại còn cứ hơn thua nhau, ganh tỵ nhau, bôi bác, bài xích nhau.

Hãy lắng nghe tiếng nói từ các phần mộ ông bà cha mẹ rằng: chữ hiệu đối với ông bà cha mẹ chính là anh chị em

hãy sống đạo cho đàng hoàng, hãy mến Chúa trên hết mọi sự và hãy yêu thương nhau, hãy giúp đỡ nhau, hãy tha thứ cho nhau, hãy đoàn kết hiệp nhất với nhau, và hãy sống xứng đáng là con cái của Thiên Chúa.

Như thế mới là lời nguyện đích thực cho những kẻ đã qua đời.

Như thế mới là lễ hy sinh xứng đáng cho các linh hồn trong luyện ngục.

Như thế mới là đáp hiếu cho ông bà cha mẹ cách trọn vẹn

Và như thế, mới hy vọng sum họp với ông bà cha mẹ trong cõi đời sau.

Ai cũng phải chết. Phải chuẩn bị sẵn sàng cho giờ chết là hãy luôn sống trong ân nghĩa với Chúa. Hãy tin tưởng vào Chúa Kitô Phục Sinh. Và cụ thể nhất là: hãy kính mến Chúa luôn, hãy yêu thương hết mọi người luôn.

Đó là điều mà mà Thiên Chúa khát khao nơi mỗi chúng ta,

Đó là điều mà ông bà cha mẹ đang khát khao nơi mỗi chúng ta.

Tháng các linh hồn, trong khi chúng ta hy sinh, dâng lễ cầu nguyện cho các linh hồn, thì các linh hồn từ những nấm mồ im lặng kia cũng gửi cho chúng ta những lời tình như quà tặng quý giá về sự chết, sự sống lại và về chữ hiệu đúng nghĩa.

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn Tin Cậy Mến Chúa hết lòng, và yêu thương nhau, yêu thương mọi người, để làm lễ dâng cầu thay cho ông bà cha mẹ và các linh hồn được Chúa thứ tha những hình phạt còn nơi luyện ngục, và Chúa cho lên chốn nghỉ ngơi cùng Chúa. Amen.

PM. CAO HUY HOÀNG, 2.11.2018



Lễ Tưởng Nhớ Tất Cả Các Tín Hữu Đã Qua Đời

Nhưng họ vẫn chưa chan hy vọng được trường sinh bất tử (Kn 3, 4)

Các hộp sọ kẹo, những ngôi mộ phủ đầy hoa và các món ăn yêu thích: lễ kỷ niệm của người Mexico về Dia de los Muertos (Ngày của người chết) có thể có vẻ khó hiểu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đây có phải là một ngày lễ ma quái chứa đầy bộ xương, hay là một món quà cảm động cho các thành viên của gia đình đã đi trước chúng ta?

Không phải ngẫu nhiên mà Ngày của

Xem tiếp trang 10 →



Làm thế nào để nghe tiếng Chúa khi (bạn nghĩ) Ngài thinh lặng?

Chúng ta nên biết rằng việc học cách nhận ra tiếng nói của Thiên Chúa không phải là chuyện một sớm một chiều, nhất là khi chúng ta đã bị định hình bởi một ý tưởng nào đó trong một thời gian dài.

Đường như có một mẫu sẵn về cách thức Thiên Chúa nói với chúng ta. Đôi khi, chúng ta nghĩ về cuộc hoán cải của Saun (tên cũ của Thánh Phaolô), người đã nghe tiếng Thiên Chúa qua những đám mây: “Saun, tại sao ngươi bắt bớ Ta?” Có những lúc chúng ta chờ đợi và muốn nghe tiếng của Ngài khi chúng ta cảm thấy bối rối và cần câu trả lời. Ngày nay, tôi không nghĩ rằng sẽ không thể nghe tiếng Chúa theo nghĩa đen. Tôi biết nhiều người nói rằng họ đã nghe tiếng Chúa và mô tả cách thức họ đã nghe như thế nào.

Tuy vậy, sẽ rất nguy hiểm, nếu chúng ta bị cuốn vào những ý tưởng đó mà chính chúng ta không nghe thấy tiếng Thiên Chúa xung quanh chúng ta. Thực vậy, chúng ta thường chờ đợi những khoảnh khắc ‘ngoại thường’ mà chúng ta bỏ lỡ những cách thức mà Thiên Chúa đang nói với chúng ta.

Chúng ta có thể làm gì để khắc phục những lúc như vậy? Trước hết, chúng ta nên biết rằng việc học cách nhận ra tiếng nói của Thiên Chúa không phải là chuyện một sớm một chiều, nhất là khi chúng ta đã bị định hình bởi một ý tưởng nào đó trong một thời gian dài. Thứ đến, ngay cả khi chúng ta học cách nghe Ngài nói với chúng ta, thì chúng ta vẫn bị lôi cuốn vào những chuyện thường ngày mà có thể dễ dàng bỏ lỡ tiếng Chúa. Chúng ta cần phải dành thời gian và phải có một trái tim quảng đại và tâm trí rộng mở mới có thể nghe được lời Ngài.

Sau đây là 5 cách mà chúng ta có thể nghe thấy tiếng nói của Thiên Chúa.

1/ Một trực giác:

Chúng ta thì thoảng cũng có một “cảm giác” phải làm gì đó mà chúng ta không biết tại sao. Cảm giác ấy có thể là phải rời xa ai hay một tình huống nào đó, phải cầu nguyện cho ai đó, hoặc cảm thấy một điều gì đó sắp xảy ra và bạn cần sự trợ giúp của người khác. Một trong những kinh nghiệm về trực giác gần đây nhất của tôi là khoảng bốn tháng trước. Tôi đã có mặt tại một hội nghị và có cơ hội tuyệt vời để gặp Hallie Lord và nhận được cuốn sách đã được cô ấy ký tên: “Phía sau sự sợ hãi: Cách Tôi Tìm Thấy Bình An”. Trong khi xếp hàng, tôi cảm thấy cần phải gửi một bản sao cho người bạn linh mục của tôi. Tôi không hiểu tại sao, nhưng tôi chỉ biết là phải làm điều ấy. Vào sáng thứ Hai sau

đó, tôi đã đi đến cửa hàng chuyển phát nhanh và gửi nó cho cha bạn, cuốn sách được ký bởi Hallie và với một lưu ý giải thích lý do tại sao tôi đã gửi nó cho cha. Khoảng một tuần sau, tôi nhận lại được một tin nhắn từ cha với nội dung: linh tính của tôi rất đúng và cha ấy đã tìm thấy một cuốn sách chứa đầy sự khôn ngoan. Khoảnh khắc đó làm tôi xác tín rằng Thiên Chúa thực sự nói với chúng ta qua “trực giác”. Hãy lắng nghe nó, theo dõi nó, vì chính Thiên Chúa đang nói với chúng ta.

2/ Âm thanh của thế giới xung quanh chúng ta:

Đôi khi, chúng ta không thấy Thiên Chúa đáp lời, vì đã có những lần chúng ta không cảm nghiệm được sự hiện diện của Thiên Chúa. Chúng ta ước ao có được “cảm nghiệm trọn vẹn” về Thiên Chúa sau khi lãnh nhận Mình Máu Thánh Chúa, hoặc gặp gỡ Ngài khi xưng tội. Nhưng chúng ta lại không có được những cảm giác âm áp, yêu thương, vui tươi và yên bình trong tâm hồn mình. Nếu bạn gặp giảng cơ như thế, bạn hãy thử nhìn ngắm thế giới xung quanh bạn. Chắc chắn, có rất nhiều điều trong thế giới này chưa được đẹp. Nhưng cũng có rất nhiều điều tuyệt vời là một phần công trình tạo dựng của Thiên Chúa. Đó là câu vồng trên bầu trời sau cơn bão, âm thanh của tiếng chim hót líu lo, một đứa trẻ cười, sóng biển vỗ bờ, và mặt trời chiếu sáng trên chúng ta, giúp chúng ta có ánh sáng và có cuộc sống tốt đẹp. Hãy nhìn vào tất cả những điều đẹp ấy và nhớ rằng Thiên Chúa là Đấng Tạo Hóa. Thậm chí chỉ cần học biết cách thức thế giới hoạt động như thế nào, một hệ thống hoạt động phức tạp có thể minh chứng cho sự vĩ đại của Thiên Chúa. Khi nhìn thấy những gì chúng ta có thể làm, chúng ta mới chỉ bắt đầu hiểu hơn Thiên Chúa thực sự là ai.

3/ Hành động giữa người khác:

Trong tác phẩm Những Người Cùng Khó, Victor Hugo viết rằng: “Yêu người khác là phải nhìn thấy khuôn mặt của Thiên Chúa” và khi chúng ta nhìn mọi người với lòng yêu thương, và sống tử tế với người khác, chúng ta sẽ thấy Thiên Chúa tỏ lộ nơi người ấy. Thiên Chúa là tình yêu, cho nên tất cả mọi hành động yêu thương thực sự phản chiếu hình ảnh Thiên Chúa. Ngay cả khi một người nào đó thực hiện những hành động yêu thương mà chưa nhận ra Thiên Chúa, thì tôi cũng chẳng nghi ngờ rằng Thiên Chúa đang làm việc thông qua

người đó.

4/ Cầu nguyện:

Liệu đây có phải là một gợi ý đúng đắn hay không? Nhưng hãy nghĩ về điều này... làm thế nào có động lực để cầu nguyện khi chúng ta không cảm thấy sự hiện diện của Thiên Chúa? Đôi khi chúng ta cảm thấy như chúng ta đang rơi xuống tận đáy vực thẳm của công việc. Nhưng còn hơn thế...vào một ngày khác, liệu chúng ta chỉ cảm thấy thường thường thôi chăng? Không phải lúc nào chúng ta cũng cầu nguyện, nhưng hãy nhớ: đôi khi Thiên Chúa chỉ chờ chúng ta hướng lòng lên Ngài để Ngài có thể nói chuyện với chúng ta. Hoặc, có lẽ chúng ta cần thử áp dụng một cách thức cầu nguyện cụ thể: lắng nghe nhiều hơn là nói. Cầu nguyện là một cuộc trò chuyện với Thiên Chúa, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta luôn là những người nói thao thao bất tuyệt. Thực vậy, làm thế nào chúng ta có thể nghe tiếng Chúa khi chúng ta không cho Ngài cơ hội để nói chuyện? Điều này không có nghĩa là chúng ta KHÔNG BAO GIỜ nên nói với Thiên Chúa những gì chúng ta đang trải qua. Chúng ta nên thân thưa với Ngài, và Thiên Chúa cũng muốn chúng ta làm như vậy. Tuy nhiên, Ngài cũng muốn chúng ta hướng lòng lên Ngài, vì có thể chúng ta chỉ nghe thấy tiếng Ngài trong sự thinh lặng của tâm hồn. Ngoài ra, chúng ta cũng nên viếng Thánh Thể. Hãy ở cùng Ngài trong sự hiện diện đích thực của Ngài. Còn điều gì tuyệt hơn những giây phút đó?!

5/ Kinh Thánh:

Một trong những cách cầu nguyện yêu thích của tôi là Lectio Divina. Về cơ bản, đó là cách đọc cẩn thận bản văn Kinh Thánh, hiểu bản văn, suy gẫm ý nghĩa bản văn, và cầu nguyện với bản văn. Hãy để tôi nói cho bạn cách cầu nguyện này tuyệt vời như thế nào! Ngay cả khi bạn đã đọc cùng một đoạn 20 lần, Thiên Chúa vẫn có khả năng chỉ ra điều gì đó cho bạn mà bạn chưa từng nhận ra trước đây. Sau hết, bạn nên đọc Lời Chúa, đọc ngay cả khi đó không phải là Chúa Nhật và để cho Ngài nói chuyện với bạn. Hãy nhớ ... có thể không phải là Ngài im lặng ... nhưng có thể là chúng ta không lắng nghe.

Nguồn: <https://catholic-link.org/how-to-hear-god-when-you-think-he-is-being-silent/>

Chuyên ngữ:
Pr. Nguyễn Văn Dương, S.J.
(dongten.net)



Thư Mời

Tham Dự Lễ Chúa Kitô Vua Bổn Mạng Liên Đoàn Liên Minh Thánh Tâm

Ban Trị Sự Liên Đoàn Liên Minh Thánh Tâm

Trân Trọng Kính Mời Quý Cha Linh Hưởng, toàn thể anh em Liên Minh Thánh Tâm và gia đình trong Tổng Giáo Phận Galveston Houston. Đến tham dự Lễ Bổn Mạng Liên Đoàn Liên Minh Thánh Tâm. Vào chiều Chúa Nhật ngày 18 tháng 11 năm 2018.

Tại: Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Địa chỉ: 10610 Kingspoint Rd, Houston Texas 77075

Chương Trình Ngày Lễ như sau:

* 12 giờ 30 trưa: Tiếp đón Quý Cha, anh em Liên Minh Thánh Tâm và gia đình.

* 1 giờ 00 trưa: Tĩnh Tâm tại Đền Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

Do Cha Isidoro Nguyễn Bá Kỳ giảng thuyết.

Đề Tài: Vương Quyền của Chúa.

* 3 giờ 00 chiều: Thánh Lễ tại Nhà Thờ.

Ca Đoàn LMTT Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam hát trong Thánh Lễ.

Có Nghi Thức nhận nhiệm vụ của Tân Ban Trị Sự Liên Đoàn 2018-2020.

* 4 giờ 30 chiều: Tiệc Liên Hoan và Văn Nghệ tại Hội Trường lớn.

Sự hiện diện của Quý Cha Linh Hưởng, toàn thể anh em Liên Minh Thánh Tâm và gia đình, nói lên Tinh Thần Hiệp Nhất trong Thánh Tâm Chúa Giêsu. Đồng thời chúng ta có dịp gặp gỡ nhau trong tình thân thương đại gia đình Liên Minh Thánh Tâm trong Tổng Giáo Phận.

Trân Trọng Kính Mời

Hiệp Thịnh
Tổng Linh Hưởng Liên Đoàn LMTT
Linh Mục Giuse Vũ Thành

T.M. Ban Trị Sự Liên Đoàn LMTT
Liên Đoàn Trưởng
Anh Vincentê Trần Duy Lang

Đ.T. liên lạc: anh Trần Duy Lang 832-465-5418



Suy tư mục vụ năm MVGD 11/2018: Sẵn sàng yêu thương đón nhận con cái

Tình yêu phong nhiều sẵn sàng đón nhận sự sống.

Yêu thương đích thực không khép kín vào bản thân, mà mở lòng ra trước Thiên

Chúa và tha nhân. Tình yêu vợ chồng và sự phong nhiêu của tình yêu ấy diễn tả phân quan trọng của nó ở việc sẵn sàng sinh con cái và ước muốn nuôi dạy chúng nên người và nên con Chúa. Đây là vấn đề căn bản của hôn nhân Kitô giáo. Sinh sản và nuôi dạy con cái, đôi bạn cởi mở với tương lai và thành người cộng tác với Thiên Chúa trong công trình Tạo dựng. Đôi bạn sẵn sàng yêu thương đón nhận con cái mà Chúa muốn ban cho họ vì chính chúng. Họ đón nhận con cái như một quà tặng của Thiên Chúa với ý thức rằng Chúa đã đón nhận chúng trước và yêu thương chúng từ thuở đời đời. Đứa con chính là hoa trái tuyệt diệu của tình yêu, sự kết hợp vợ chồng, và trao hiến cho nhau.

Về chuyện con cái có hai thái độ cực đoan cần phải tránh: Một là, xem con cái như một “của nợ”, một cản trở sự hoàn thành bản thân của ta và từ đó loại trừ khả năng có con ngay từ đầu; Đàng khác, đó là thái độ muốn có con “bằng mọi giá” như đề thỏa mãn nhu cầu riêng của mình, mà không vì chính

chúng. Vì:

Ước muốn làm cha làm mẹ không có nghĩa là được “quyền có con” bằng bất cứ cách nào, vì con cái chưa sinh ra cũng có quyền của mình. Đứa trẻ chưa sinh ra phải được bảo đảm cho có những điều kiện tốt nhất để tồn tại, nhờ sự ổn định của một gia đình được xây dựng trên hôn nhân, nhờ những sự bổ sung của hai người, là cha và mẹ. (HTXHC 235).

Thái độ thứ nhất có thể dẫn đến tình trạng phá thai, hoặc phòng ngừa thụ thai, chỉ muốn đón nhận giới hạn con mạnh khỏe, thông minh. Đức Chân Phước Giáo Hoàng Phaolô VI nhận thấy từ thập niên 60 thế kỉ trước với sự phát triển công nghệ, con người bị dễ tha hóa, rời xa Thiên Chúa, vì chính con người trở thành đối tượng của sự thao túng của mình, khi con người cố đặt hành vi tình dục vợ chồng phụ thuộc vào kĩ thuật, điều đó sẽ gây tác hại cho mọi quan hệ vợ chồng. Sự ngừa thai có thể dễ dàng trở thành một diễn tả cho náo trạng này nếu như nó định hình trên ngôn ngữ diễn tả tình yêu. Khi ấy, sự yêu thương kết hợp vợ chồng bị tách biệt khỏi sự phong nhiêu, nghĩa là khía cạnh cốt yếu của sự trao hiến không còn nữa. Phá thai còn nghiêm trọng hơn nữa, không phải chỉ vì những di chứng để lại của sự việc ấy trên con người và cuộc

sống của đôi bạn, mà còn vì đó là hành vi tội ác loại trừ sự sống một con người. Ngay từ những thế kỉ đầu Hội Thánh coi đó là những tội ác luân lí. Một người phá thai hay tham gia trực tiếp vào việc phá thai là đã tự đặt mình ra ngoài Hội Thánh, tức bị vạ tuyệt thông tiền kết (Giáo luật đ.1398). Trong xã hội ngày nay, tình trạng phá thai lan tràn và được đông đảo xem (thậm chí còn khuyến khích) phá thai như một phương tiện điều hòa sinh sản nếu không nói là truyền lan như một ‘quyền có con người’. Những hình thức chẩn đoán tiền sản còn làm gia tăng hơn nữa áp lực xã hội lên đôi vợ chồng, tuy nhiên không nên xem thường những hậu quả của việc phá thai hay sử dụng thuốc phá hay ngừa thai. Phá thai không thể là một lựa chọn.

Thái độ thứ hai, muốn có con “bằng mọi giá”, thể hiện qua nhiều chọn lựa khác nhau, nỗ lực chọn *tên bạo chúa* kĩ thuật. Ngày nay, nổi lên rất nhiều kiểu “bệnh viện chuyên giúp thụ thai” đáp ứng cho những người có nhu cầu có con mà chưa thành tựu. Nói chung đó là thực hành việc “thụ tinh nhân tạo”. Đó là một can thiệp ‘nhân tạo’ vào hành vi vợ chồng, không những cướp đi phẩm chất của hành vi ấy mà còn thay thế nó bằng kĩ thuật. Như thế, đứa trẻ không phát xuất từ

nguồn yêu thương trao hiến cho nhau của cha mẹ nó, nhưng là sản phẩm của công việc của người thầy thuốc và các người làm việc trong phòng thí nghiệm của bệnh viện. Thụ tinh nhân tạo hầu như luôn liên hệ tới sự chọn lựa chất liệu di truyền hay các phôi thai, nhất là những nơi nào có liên hệ tới sự chẩn đoán Gen di truyền tiền cấy phôi.

Hệ quả của việc này là phần đầu của cuộc sống mình đưa trẻ bị đối xử chỉ như là một chất liệu của phòng thí nghiệm. Không kể hậu quả của náo trạng này ảnh hưởng trên cuộc sống của đôi vợ chồng, đó còn là một sự kì thị nghiêm trọng và xúc phạm phẩm giá nhân vị. Thụ thai nhân tạo, hơn nữa, còn có thể trở thành một thử thách tác hại đến cuộc hôn nhân hai người.

Chuẩn bị làm cha mẹ có trách nhiệm trong việc sinh-dưỡng-dục.

Đôi bạn cần phải trao đổi và thỏa thuận với nhau vấn đề con cái trước khi cưới. Họ cần được chuẩn bị tư thế làm cha làm mẹ có trách nhiệm. Điều này càng quan trọng hơn vì khi một đứa con chào đời luôn kèm theo những thách đố làm tràn ngập cuộc sống của họ. Sẵn sàng đón nhận con cái mà Chúa ban cho đôi vợ chồng là một hoa quả của sự phong nhiêu này. Công Đồng Vatican II dạy rằng: *đôi bạn sẽ chu toàn bốn phận với ý thức trách nhiệm, vừa của con người, vừa của những Kitô hữu, [...] họ sẽ cùng đưa ra một phán đoán chính xác, trong khi vẫn quan tâm đến thiện ích của chính họ cũng như của con cái đã sinh ra hay dự định sẽ có, vẫn cân nhắc về những điều kiện vật chất cũng như tinh thần của hoàn cảnh sống theo từng thời điểm, và sau cùng vẫn lưu tâm đến thiện ích của cả gia đình, của cộng đồng xã hội và của Giáo Hội nữa.* (Gaudium et Spes 50).

Tuy nhiên, sự phong nhiêu của hôn nhân còn hiểu theo nghĩa rộng hơn, không chỉ có nghĩa là có con cái, mà còn là những hoa trái của đời sống đạo đức, thiêng liêng và siêu nhiên mà cha mẹ được kêu gọi thông truyền cho con cái họ, và qua chúng cho Giáo Hội và thế giới (*Familiaris Consortio* 28). Như vậy, sự phong nhiêu còn là dạy dỗ, hướng dẫn con cái đi trên nẻo đường dẫn đến cuộc sống viên mãn. Con cái là thiện ích lớn lao, và điều chính yếu, nhất là trong xã hội tục hóa ngày nay, là trao ban cho chúng một nền tảng vững chắc, để chúng có thể lợi ngược dòng tình thế tục (hay thói đời) mà sống tính mới mẻ của Tin Mừng một cách tròn đầy. Đây mới chính là mục tiêu thực sự của sự sống và sự phong nhiêu.

Nếu đôi bạn Kitô hữu hiếm muộn ngoài ý muốn, họ có thể tìm những phương cách khác làm cho tình yêu của

họ trở sinh hoa trái, chẳng hạn nhận con nuôi, được ủy thác nhận nuôi dạy con, liên đới giúp đỡ những người ở bên lề xã hội, hoặc nhiều cách khác nữa.

Trong lễ cưới, đôi bạn không chỉ được hỏi có sẵn sàng đón nhận con cái như tặng phẩm Chúa ban, mà còn có sẵn sàng ‘nuôi dạy con cái theo luật Chúa và Hội Thánh không’. Nhiệm vụ giáo dục này “bắt nguồn từ trong ơn gọi đầu tiên của đôi bạn là dự phần vào công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa: khi sinh ra một con người mới trong tình yêu và vì tình yêu, một con người mang sẵn nơi mình ơn gọi phải lớn lên và phát triển, các cha mẹ cũng từ đó mà lãnh nhận bốn phận phải giúp đỡ hữu hiệu cho người ấy được sống một cuộc sống nhân bản trọn vẹn” (FC 36). Đối với các cha mẹ Kitô hữu, giáo dục con cái là một quyền và nghĩa vụ, không thể thay thế và không thể chuyển nhượng. Giáo dục là thành phần thiết yếu của vai trò làm cha mẹ. Vì tương quan giữa họ và con cái là một tình yêu không thể thay thế được, nên quyền và nghĩa vụ này là độc đáo và cơ bản so với bốn phận giáo dục của những người khác.

Các cha mẹ tự do trong việc lựa chọn môi trường giáo dục và sinh hoạt (nhà trẻ, trường học,...) của con mình, để giúp họ hoàn thành nhiệm vụ giáo dục này, họ cần chọn nơi nào phù hợp nhất với mẫu mực giáo dục Kitô giáo. Nhưng trách nhiệm cuối cùng dù sao cũng là của họ.

Giáo dục Kitô là một giáo dục toàn diện và cơ bản: làm sao giúp cho trẻ phát triển các khả năng, năng khiếu về thể lí, tinh thần, và luân lí cách hài hòa. Mục đích của nền giáo dục này là đào tạo toàn diện hướng tới các chiều kích tâm lí – tâm thân – tinh thần và xã hội của nhân vị. Bởi thế, cha mẹ không thể dùng các phương tiện vật chất (đồ chơi và các thứ thiết bị kĩ thuật,...) bù trừ hoặc thay thế trách nhiệm phải dần dần để hiện diện, tạo an sinh, chăm sóc, dạy dỗ con cái. Giáo dục là một “quá trình trao đổi trong đó các cha mẹ – nhà giáo dục đến lượt mình ở mức nào đó cũng được giáo dục. Đang khi họ là thầy dạy nhân bản cho con cái thì họ cũng học nhân bản từ chúng” (Gioan Phaolô II, *Thư gửi các Gia đình*, 16).

Trong gia đình con trẻ không những có kinh nghiệm đầu tiên sống chung với người khác, mà còn có những kinh nghiệm đầu tiên sống đức tin, về Giáo Hội, về Chúa. Bởi thế, giáo dục Kitô không những hướng tới giáo dục ý thức trách nhiệm và sử dụng đúng đắn tự do, mà còn về niềm tin, cầu nguyện, sống theo Lời Chúa và tiếng gọi của Chúa. Trong bối cảnh đó cả gia đình cùng cầu nguyện rất có ý nghĩa.

Câu hỏi suy tư hay đề thảo luận:

1. Tôi có ước muốn trở thành cha hay thành mẹ không? Tôi có sẵn sàng yêu thương đón nhận con cái vì chính chúng như là một quà tặng của Chúa ban cho không?

2. Tôi có sẵn sàng và đã chuẩn bị sẵn sàng nuôi dưỡng và dạy dỗ con cái chưa?

3. Hôn nhân phong nhiêu có nghĩa là gì và thế nào, đối với tôi?

4. Tôi có thể đổi điện, đương đầu với hoàn cảnh hiếm muộn có thể có của vợ chồng mình không?

Văn phòng HĐGMVN



Năm lời khuyên của cha mẹ Thánh Têrêxa

Trẻ em cần sự chú ý của cha mẹ ngay cả khi chúng chơi.

Con của bạn không vâng lời? Nó có năng khiếu bất chước rất giỏi, nhất là các thói quen xấu? Bạn lo lắng vì tác phong của con mình? Bạn đừng lo, vì không phải chỉ một mình bạn lo, hai vợ chồng Thánh Lu-i và Zêlie, cha mẹ của Thánh Têrêxa Lisio cũng gặp khó khăn như bạn.

Được phong thánh ngày 18 tháng 10 – 2015, hai ông bà thân sinh Thánh Têrêxa Lisio đã có cùng tâm trạng với các bạn dù bạn và họ sống cách nhau cả thế kỷ. Cả hai vừa làm việc vừa nuôi dạy con, cũng như chúng ta, họ cũng chạy theo đồng hồ, cũng có niềm vui và nỗi buồn (bốn đứa con còn nhỏ, mẹ bị ung thư qua đời sớm, ông ở vậy nuôi con, rồi sau đó bị lẫn...), tóm lại, một gia đình bình thường như chúng ta. Nhưng điều làm cho hai ông bà trở nên thánh thiện, đó là đức tin và lòng tin tưởng của hai ông bà vào Chúa, lòng tin này đã hướng dẫn hai ông bà và họ đã truyền đức tin này qua cho bốn cô gái. Tình yêu của Chúa là nguồn sống và là mục đích của hai ông bà. Chính sống trong tình yêu này mà họ đã nuôi dạy các con để ngày qua ngày, họ xây dựng bầu khí thương yêu và nhân lành trong gia đình. Sau đây là năm lời khuyên của ông bà Martin.

Giao phó con mình cho Chúa từ khi chúng mới sinh.

Bà Zêlie thường có thói quen giao phó con mình cho Chúa từ khi chúng mới

sinh. Bà có lời cầu nguyện như sau: “Lạy Chúa, xin cho con on, xin cho đứa bé này thuộc về Chúa và không có gì làm ô uế tâm hồn của nó”. Nếu hoa quả của lời cầu nguyện này không thấy được ngay nhưng trong lòng, bà Zélie muốn con mình trở nên thánh. Bà hiểu và không chờ đợi, từ khi con sinh ra, bà đã bắt đầu nuôi dạy con hướng về Chúa. Bà thổ lộ: “Khi chúng tôi có con, chúng tôi chỉ sống cho chúng, đó là hạnh phúc của chúng tôi. Với tôi, đó là một phần thưởng rất lớn, tôi muốn có nhiều con để nuôi dạy các con hướng về Chúa (...). Miên là tôi lên thiên đàng với chồng và tôi thấy các con được tốt là tôi hạnh phúc”.

Yêu thương chúng với một tình thương dồi dào.

Chúng ta thường quên các con cần tình thương đến như thế nào. Ông Lu-i và bà Zélie yêu con cái với một tình yêu tràn đầy, và các con biết cha mẹ yêu mình. Céline, người con gái thứ năm của ông bà đã vẽ chân dung cha mình trong quyển sách Các cha mẹ thánh thiện của tôi: “Cha tôi luôn nghiêm khắc với chính mình, nhưng cha luôn yêu thương chúng tôi. Với chúng tôi, quả tim của ông đặc biệt dịu hiền. Ông chỉ sống cho chúng tôi. Không có tâm hồn người mẹ nào có thể bì kịp tâm hồn của ông”. Ông Lu-i biểu lộ tình thương của mình bằng cách ông đặt cho các con mỗi đứa một tên riêng. Maria là “kim cương”; Pauline là “hạt ngọc xanh”; Céline là “dũng cảm”; Léonie là “quả tim hiền” và Têrêxa là “nữ hoàng nhỏ”. Têrêxa mô tả tình dịu dàng của cha mẹ mình như sau: “Chúa Nhân lành cho tôi được bao phủ bởi Tình yêu, các kỷ niệm đầu tiên của tôi in dấu của nụ cười và các vuốt ve dịu hiền nhất”.

Không bao giờ buông bỏ dù gặp khó khăn.

Zélie khuyến khích em trai mình, em trai của bà lo lắng cho một trong các con của mình khó uốn nắn: “Đừng lo khi em thấy bé Jeanne có tính khí như vậy. Jeanne lớn lên và sau này sẽ là một đứa bé xuất sắc. Jeanne sẽ là nguồn an ủi của em. Chị nhớ lại, Pauline cũng khó khăn như vậy khi Pauline hai tuổi, khó đến mức mà chị rất lo, bây giờ Pauline là đứa ngoan nhất trong mấy đứa. Nhưng chị phải nói với em, chị không làm hư Pauline, chị không bao giờ để cho Pauline muốn làm gì thì làm”. Pauline không phải là em bé duy nhất làm cho ông bà Martin lo lắng. Têrêxa và chị là Léonie cũng làm cho ông bà lo nhiều. Tuy nhiên hai ông bà không bao giờ buông tay, dù họ phải kiên nhẫn chờ lâu trước khi thấy thành quả các cố gắng của mình.

Hãy là gương mẫu của đức bác ái.

Các con của bạn thắm đậm từng cử chỉ của bạn, dù tốt hay xấu. Hai ông bà Lu-i và Zélie làm hết sức mình để các cô con gái mình tôn trọng tha nhân. Céline mô tả lòng kiên nhẫn của cha mình với người khác, dù những người này cư xử không tốt với ông: “Một ngày nọ, tôi đi theo cha đến một trong các người thuê nhà để thu tiền nhà ở một con đường lớn ở Lisio. Người đàn bà không trả tiền nhà, bà nhào tới mắng nhiếc cha tôi. Tôi hoảng sợ, nhưng cha tôi bình tĩnh. Ông không nói gì, ông cũng không bao giờ than phiền về người đàn bà này”. Thánh Têrêxa sau này kể về cách cha mình sống theo tinh thần Phúc Âm: “Điều tôi để ý nhất, đó là cha tôi tiến bộ trên con đường trọn hảo theo gương Thánh Phanxicô Salê, ông làm chủ được sức sống tự nhiên của mình, đến mức có vẻ như ông có được bản chất dịu hiền nhất này... Những chuyện thế gian như khó chạm được đến ông, ông vượt qua dễ dàng các nghịch cảnh của cuộc đời”. Làm sao hy vọng con mình có lòng tốt và kiên nhẫn nếu mình không làm gương cho chúng?

Chơi đùa với các con.

Thời buổi bây giờ, chúng ta thường dễ dàng bỏ con mình trước màn hình và không khi nào chơi với chúng. Dù vậy, trẻ con cần sự chú ý của chúng ta, ngay cả trong lúc chơi. Céline kể làm thế nào mẹ của mình đã cùng chơi với các con: “Mẹ rất vui khi chơi với chúng tôi dù mẹ tôi phải kéo dài công việc của bà đến khuya, có khi còn hơn”. Ông Lu-i cũng chơi với các con, ông làm đồ chơi cho con, ông bày ra các trò chơi và nhất là ông thích cùng hát với con mình!

Marta An Nguyễn dịch

Tiếp theo tr. 6: Lễ Tưởng nhớ tất cả . . .

những người chết đã lên đến đỉnh điểm vào ngày 02 tháng 11. Nó có rất nhiều điểm chung với việc kỷ niệm ngày hôm nay của tất cả các tín hữu đã qua đời. Hết sợ và bộ xương nhắc nhở chúng ta về cuộc sống có thể ngăn ngừa như thế nào. Các đồ trang trí và thức ăn mang lại những kỷ niệm yêu thích của những người thân yêu và kỷ niệm cuộc sống của họ. Giống như Ngày của Tất cả các Linh Hồn, Ngày của những Người Chết cho chúng ta một cơ hội để tưởng nhớ và cầu nguyện cho những người đã chết. Nó có thể giúp chúng ta ý thức được rằng theo một cách nào đó, người chết vẫn còn ở với chúng ta như là một phần của sự Hiệp Thông các Thánh. Nó cũng có thể nhắc nhở chúng ta về những cách chúng ta có thể giúp họ bằng những lời cầu nguyện của chúng ta. Tất cả những điều đó là nền tảng cho Ngày của tất cả các Linh Hồn. Chúng bắt nguồn từ sự

thúc đẩy của con người để giữ liên lạc và tôn vinh những người thân yêu của chúng ta.

Đó là mong muốn kết nối đến từ sự tự tin của chúng ta rằng mặc dù cái chết không thể tránh được, nhưng chết không phải là sự kết thúc của câu chuyện. Một người thân yêu có thể là một sự mất mát lớn lao, nhưng đức tin của chúng ta nói với chúng ta rằng “linh hồn người công chính ở trong tay Thiên Chúa” (Kn 3, 1). Ngay cả khi họ có bị “trừng phạt (thanh luyện) một chút”, thì chúng ta tin rằng “họ sẽ được hưởng ân huệ lớn lao” (3, 5). Đó là bởi vì chúng ta đã được tạo dựng cho sự bất tử. Chúng ta đều ao ước chia sẻ niềm vui thiên đàng với Thiên Chúa. Chúng ta nhớ những người đã chết bởi vì ký ức của chúng ta giữ họ gần gũi trong lòng chúng ta – và vì điều đó giữ thiên đàng gần với trái tim của chúng ta.

Vì vậy, nếu bạn đã mất một người thân yêu, thì hãy biết rằng họ không thực sự ra đi. Họ vẫn còn ở với bạn, trong tất cả những kỷ niệm bạn trân quý, trong mọi cách họ định hình cuộc sống của bạn và trong môi liên kết của bạn với họ trong Chúa Kitô. Bạn có thể giữ “kết nối” với họ khi bạn cầu nguyện cho họ nhanh chóng bước vào vinh quang trên trời với Chúa Giêsu. Và bạn có thể tin tưởng rằng bạn sẽ gặp lại họ.

“Lạy Chúa Giêsu, xin mang những người thân yêu của con vào vinh quang trên trời với Chúa. Xin giúp họ nhìn thấy Chúa diện đối diện!”

Theo the Word Among us

Chuyển ngữ:

Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương, OP



Người phụ nữ giàu và ông lão nghèo bán trứng

Tại sao chúng ta cứ phải tỏ ra quyền lực với những người nghèo khó?

Người phụ nữ hỏi lão già: “Ông bán số trứng này giá bao nhiêu?”

Lão bán trứng trả lời: “3000đ một quả, thưa bà.”

Người phụ nữ liền nói: “6 quả 12000đ, không bán tôi mua chỗ khác.” Lão bán trứng nói: “Cứ mua với cái giá mà bà muốn. Có thể đây là khởi đầu tốt, bởi từ sáng tới giờ tôi vẫn chưa bán

được quả nào.”

Người phụ nữ lấy những quả trứng và rời đi, lòng thầm đắc thắng.

Bà ta ngồi trên chiếc ô tô ưa thích của mình, tới một nhà hàng sang trọng để dùng bữa với bạn bè. Ở đó, bà và người bạn gọi bất cứ món ăn nào họ thích. Sau đó, bà ra quầy thanh toán. Hóa đơn trị giá 1.950.000đ trả tới 2 triệu và còn dặn người chủ nhà hàng không cần thối lại.

Tình huống này xem ra khá quen thuộc với người chủ cửa hàng, nhưng thật quá nhẫn tâm với ông già nghèo khổ bán trứng gà kia.

Vấn đề mấu chốt ở đây là: Tại sao chúng ta cứ phải tỏ ra quyền lực với những người nghèo khổ? Và tại sao chúng ta luôn hào phóng với những người thậm chí không cần đến sự hào phóng của chúng ta?

Có lần tôi đọc được ở đâu đó một câu chuyện:

“Bố tôi có thói quen mua những thứ đồ nhỏ nhỏ với giá cao từ những người nghèo khổ, mặc dù ông không hề cần đến. Thỉnh thoảng ông thậm chí còn trả thêm tiền cho chúng. Tôi bắt đầu để tâm đến hành động này và hỏi bố tại sao lại làm như vậy? Bố tôi bèn nói: “Đó là quỹ từ thiện được bao bọc bởi phạm giá, con yêu ạ.”

Tôi biết hầu hết mọi người sẽ không chia sẻ thông điệp này, nhưng nếu bạn nghĩ rằng mọi người cần biết đến nó, vậy hãy lan tỏa nó.

ST



Hội Ngộ Ánh Sáng Ôn Cứu Độ.

“Ở nơi Người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại.” (Gio 1: 4)

Dọn lòng Mừng Lễ Chúa Giáng Sinh,
mời quý vị cùng tham dự chuyến Hành Hương
“Hội Ngộ Ánh Sáng Ôn Cứu Độ”
tại chi dòng Đồng Công Missouri Hoa Kỳ
Thời gian từ ngày 7 đến 9 tháng 12 năm 2018.

Dòng Đồng Công Hoa Kỳ hằng năm trình thuật
Vườn Lịch Sử Ôn Cứu Độ

bằng nghệ thuật hình ảnh với ánh sáng màu sắc rực rỡ huy hoàng. Khách hành hương nâng lòng nhớ đến những việc kỳ diệu của Thiên Chúa đối với nhân loại. Lịch sử Ánh Sáng Ôn Cứu Độ nối kết giữa Cựu và Tân Ước - bắt đầu từ Adong - Evà đến Chúa Giêsu Giáng Trần và đời Canvê.
Hàng năm có rất nhiều người bán xứ đã thăm viếng Con Đường Lịch Sử Cứu Độ này giúp họ cảm nhận, biết ơn và ngợi khen Thiên Chúa.

Cuộc hành hương sẽ do Cha Gioan Trần Đình Khả linh hướng.
Xe Bus đi 6:00 giờ sáng thứ sáu ngày 7 tháng 12 năm 2018, và về lại Houston 9:00 giờ đêm Chúa Nhật ngày 9 tháng 12 năm 2018,
tại nhà thờ Saint Maximilian, 10135 West Road Houston, Texas 77064.

Chương Trình sẽ có 2 buổi Tĩnh Tâm Mùa Vọng:
1- TÌM HIỂU ÔN CỨU ĐỘ (do Cha Dòng Đồng Công hướng dẫn)
2- NHỚ MẸ ĐẾN VỚI CHÚA GIÁNG TRẦN

(do Cha Gioan Trần Đình Khả hướng dẫn)
Có nhiều Cha ngồi Tòa Giải Tội.
Giá Xe Bus \$150.00 một ghế, bao gồm xe bus đi và về,
cùng nơi ăn ngủ tại nhà Dòng.

Những Ai muốn tham dự xin liên lạc:

- Chị Christine Quỳnh 832-213-8899
- Anh Chị Hạnh Tú 832-267-2294,
- Anh Chị Vinh Oanh 281- 854-4787
- Chị Phương Lan 832-540-9945
- Anh Võ Minh Học 832-790-0816
- Anh Nguyễn M Quang 832-277-3468



MEDICARE/MEDICAID INFORMATION CENTER



- * Giúp quý vị điền đơn đăng ký.
- * Giúp bổ sung, sửa đổi, hồ sơ cho quý khách gặp khó khăn hay trực trực.
- * Hướng dẫn quý vị xem lại những quyền lợi đang có và những gì sẽ thay đổi trong năm 2019.

Ngoài những quyền lợi chính nếu những vị của niên có **MEDICAID** thì còn được thêm những quyền lợi phụ trội bao gồm:

- Sách quyền lợi sản phẩm Sức khỏe
- Bảo hiểm Nha Khoa
- Bảo hiểm Chăm sóc và Chính hình
- Trợ giúp Chuyên chở

Dịch vụ của chúng tôi hoàn toàn miễn phí

Mọi thắc mắc về: MEDICARE / MEDICAID
Xin liên lạc với:

Đỗ Ái Linh 281-845-9890

Để tìm hiểu, so sánh và lựa chọn một chương trình thích hợp cho Quý vị



LIFE INSURANCE

BẢO HIỂM NHÂN THỌ



Bảo hiểm nhân thọ mà quý vị có thể sử dụng ngay khi còn sống và giúp những người thân yêu của quý vị nếu quý vị qua đời.

Cell: 281-701- 8525

Huy Tran

Financial Representative

Policies issued by American General Life Insurance Company (AGL), Houston, TX, member of American International Group, Inc. (AIG).



Career Opportunity

If you are ready to make a change and have the entrepreneurial drive to make a career in the Insurance and Financial Services Industry, then maybe it's time for you to think about working with New York Life Insurance Company, ranked #65 on the Fortune 500 list for 2017.

To find out more about all the advantages of a career with New York Life, please contact:

Minh Truong, Senior Partner

Houston General Office

3200 Southwest Freeway, Suite 1900

Houston, TX 77027

Tel: **832 995-7575**

Email: mvtruong@ft.newyorklife.com

EOE/M/F/D/V/SO



NOW HIRING!

We have many new vacancies that we are recruiting for!

- *Basic English Pay Rate: \$10 - \$12/hr
- *Basic Computer Skills

Work Hours: 8:00 am - 5:00 pm, Mon - Fri

Apply in Person at:
HTH COMMUNICATIONS
9918 Brooklet Drive
Houston, TX 77099

www.hthcomm.com - employment@hthcomm.com