



**Tổng Giám Mục: Hồng Y Daniel DiNardo**  
**Giám Mục Phụ Tá: GM. George A. Sheltz**

**Lm. Gioan Viannê Nguyễn Ngọc Thu**  
 Đại Diện Đức Tổng Giám Mục  
 Chủ Tịch Cộng Đồng Công Giáo VN  
 281-495-8133

**Hội Đồng Giáo Dân, TGP Galveston-Houston**

Chủ Tịch: Ô. Phêrô Vũ Đức Phú  
 Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức  
 281-777-2229

Phó CT Nội Vụ: Ô. Phêrô Nguyễn Tài (GXĐMLV)  
 281-932-4655

Phó CT Ngoại Vụ: Phêrô Võ Tiến Đạt (GXNLNT)  
 281-827-9571

Tổng Thư Ký: Giuse Nguyễn Văn Hùng (CĐSJ)  
 832-403-7871

Thành viên: CT HĐMV các giáo xứ và cộng đoàn

### Thánh lễ cuối tuần

#### GX. CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

TB: 6:00 pm - CN: 7:00; 8:30; 10:30 am; 6:00 pm

Lm. Giuse Vũ Thành  
 Pt. Giuse Nguyễn Phẩm  
 Pt. Giuse Lê Văn Rô

10610 Kingspoint Rd. - Houston, TX 77075  
 713-941-0521

#### GX. ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ

TB: 6:00 pm - CN: 7:00 am; 9:00 am; 11:00 am;  
 2:30 pm; 7:00 pm

Lm. Gioan Viannê Nguyễn Ngọc Thu  
 Lm. Giuse Bùi Phương Tiến  
 Pt. Giuse Nguyễn Sĩ Bạch  
 Pt. Phêrô Nguyễn Cường

8503 S. Kirkwood Rd. - Houston, TX 77099  
 281-495-8133

#### GIÁO XỨ ĐỨC MẸ LA VANG

TB: 6:00 pm - CN: 7:30; 9:15; 11:00 am; 6:00 pm

Lm. Thomas Trần Thiên Ân, OP.  
 Lm. Đaminh Trịnh Thế Huy, OP.  
 Lm. Phêrô Phạm Duy Khánh, OP.  
 Pt. Micae Nguyễn Kim Khánh

12320 Old Foltin Rd. - Houston, TX 77086  
 281-999-1672

#### GIÁO XỨ ĐỨC MẸ LÒ ĐỨC

TB: 6:00 pm - CN: 7:00; 9:00; 11:00; 1:15; 6:00

Lm. Anthony Đinh Minh Tiên, OP.  
 Lm. Giuse Maria Đỗ Cao Nhân, OP.  
 Pt. Giuse Đỗ Nguyễn Chương

6550 Fairbanks N. Houston, Houston, TX 77040  
 713-939-1906

#### CÔNG ĐOÀN THÁNH TÂM

TB: 7:00 pm - CN: 1:00

Lm. An Phong Sô Trần Đạt Nhân

1701 San Jacinto St. - Houston, TX 77002  
 713-659-1561 ext. 135

#### CÔNG ĐOÀN HOLY ROSARY

CN: 3:15; 6:30

Lm. Anthony Trần Ngọc Hùng, OP  
 3617 Milam St. - Houston, TX 77002  
 713-518-2319

## CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM TỔNG GIÁO PHẬN GALVESTON-HOUSTON VIETNAMESE CATHOLICS OF THE ARCHDIOCESE OF GALVESTON-HOUSTON

# DŨNG LẠC

1701 San Jacinto Street - Houston, Texas 77002  
[www.cgvnhouston.org](http://www.cgvnhouston.org)

**Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa, Năm C, Ngày 13-01-2019**  
**Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca 3, 15-16, 21-22**



### SUY NIỆM LỜI CHÚA

## PHÉP RỬA KHIÊM NHƯỜNG

Sông Gio-đăng, tiếng Do Thái là “yarad” có nghĩa là đi xuống. Sông Gio-đăng phát nguồn từ ngọn núi Héc-mon ở độ cao 520m. suốt 220km đường dài dòng sông không ngừng đi xuống. Thoạt tiên sông chảy vào hồ Hu-lê chỉ còn 68m trên mực nước biển. Kế đó sông chảy vào biển hồ Galilê, nơi Chúa Giêsu thường qua lại, và các tông đồ thường chài lưới. Ở đây lòng hồ sâu 212m dưới mực nước biển. Sông tiếp tục chảy xuống miền Nam, đổ vào Biển Chết. Ở đây độ sâu là 394m dưới mực nước biển. Có thể nói đây là điểm thấp nhất của địa cầu.

Khi Chúa Giêsu bước xuống sông Gio-đăng để chịu Phép Rửa, Người đã xuống chỗ thấp nhất không chỉ về chiều sâu theo không gian địa lý mà còn về chiều sâu tâm lý xã hội. Bước xuống để Gioan Baotixita làm Phép Rửa Tội, Chúa Giêsu đã hòa mình vào dòng thác người tội lỗi, cần thống hối ăn năn. Tuy đến để cứu độ người tội lỗi, nhưng Chúa Giêsu không cho mình quyền đứng trên kẻ tội lỗi. Người đã hạ mình xuống ngang hàng với họ, liên đới với họ và trở nên anh em của họ. Không ai nhận ra Người. Mọi người đều cho rằng Người là một trong những kẻ tội lỗi.

Trong đêm Giáng Sinh, ta được chứng kiến một Thiên Chúa hạ mình xuống làm người. Làm một người bé nhỏ nghèo hèn như chưa đủ đối với tình yêu thương vô biên của Thiên Chúa, nên hôm nay người lại hạ mình xuống thêm một bậc nữa, xuống tận đáy xã hội nhân loại khi nhận mình tội lỗi.

Hôm nay, bắt đầu cuộc đời công khai của Chúa Giêsu. Người bắt đầu xuất hiện để rao giảng Tin Mừng. Trước khi tiến ra gặp gỡ quần chúng, Chúa Giêsu đã tới gìm mình trong dòng sông Gio-đăng. Để chuẩn bị ra gặp loài người Chúa Giêsu cảm thấy cần phải thanh tẩy. Mặc lấy xác phàm, Chúa Giêsu chưa cảm thấy mình gần với nhân loại cho đủ. Người còn hạ mình xuống làm một người tội lỗi. Người gìm mình xuống lòng sông Gio-đăng, dường như muốn mượn làn nước trong xanh tẩy sạch đi tất cả dơ bẩn về cao quý của Thiên Chúa còn vương vấn nơi thân xác nhân loại của Người. Tẩy sạch đi tất cả những gì ngăn cách, để Người được thực sự là một người anh em của mọi người.

Dòng nước sông Gio-đăng có trong xanh đến đâu cũng đâu đủ sức rửa Thiên Chúa làm người. Thực ra chính Người tự rửa mình bằng sự khiêm nhường thăm sâu. Khiêm nhường là một Phép Rửa. Vì khiêm nhường là sự quên mình, là chết đi một chút. Gìm mình vào dòng sông là chấp nhận đau khổ và chết đi. Cái chết chính là Phép Rửa như Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ: “Thầy còn phải chịu một Phép Rửa, và Thầy những bền chôn chờ đến lúc hoàn tất” (Lc 12, 50). Người còn hỏi hai ông Gioan và Giacôbê khi hai ông này đến xin được ngồi bên tả, bên hữu trong nước Người: “Các người có thể uống chén Ta uống và chịu thanh tẩy thứ thanh tẩy Ta phải chịu không?” (Mc 10, 38). Khi nói thế Chúa Giêsu có ý nói đến cái chết Người sẽ phải chịu.

Một câu châm ngôn nói; Không ai thấy được tình yêu. Người ta chỉ thấy được những bằng chứng của tình yêu. Bằng chứng tình yêu của Chúa Giêsu đối với ta đó là sự hạ sinh làm một em bé nghèo hèn yếu ớt. Đó là sự khiêm nhường hòa mình vào đoàn lũ những tội nhân tới gìm mình trong dòng sông Gio-đăng. Tình yêu đã thúc đẩy Người đi những bước táo bạo, bắt ngờ. Mượn dòng nước sấm hồi xóa đi mọi khoảng cách còn lại giữa Thiên Chúa và con người.

Cử chỉ khiêm nhường của Người là một lời mời gọi ta. Nếu ta cảm thấy mình còn xa cách Chúa. Nếu ta cảm thấy mình cần được thanh tẩy. Đừng ngần ngại thay đổi đời sống. Hãy mạnh dạn tiến đến lãnh nhận Phép Rửa của Chúa Giêsu để trở nên gần gũi với

## CÔNG ĐOÀN ST. CHRISTOPHER

CN: 4:30

Lm. Giuse Lê Thu

8150 Park Place – Houston, TX 77017

713-645-6614

## CD. ST. JUSTIN TỬ ĐẠO

CN: 12:00

Lm. Phêrô Nguyễn Hữu Thăng

Pt. Giuse Trần Văn Nhật

13350 Ashford Point Dr. Houston, TX 77082

281-556-5116

## CÔNG ĐOÀN FATIMA

CN: 9:00

Lm. Đaminh Trịnh Thế Huy, OP.

1003 Gulf Bank-Houston, TX 77037

713-732-0132

## Giáo xứ Mỹ có thánh lễ Việt ngữ cuối tuần

TB: 8:00 pm

St. Elizabeth Ann Seton

6646 Addicks Satsuma Rd. Houston, TX 77084

281-463-7878

TB: 7:00 pm

St. Francis de Sales

8200 Roos Rd. Houston, TX 77036

713-774-7475

## LIÊN ĐOÀN THIẾU NHI THÁNH THỂ

Tổng Tuyên Ủy: Lm. Giuse Lê Thu

Trưởng Phêrô Võ Khanh Tony (GX/CTTĐVN)

832-455-5961

## LIÊN HỘI CÁC BÀ MẸ CÔNG GIÁO

Tổng Linh Hướng: Lm. Giuse Bùi Phương Tiến

Lucia Nguyễn Ngọc Thùy

281-948-2757

## LIÊN ĐOÀN LIÊN MINH THÁNH TÂM

Tổng Linh Hướng: Lm. Giuse Vũ Thành

Ông Trần Duy Lang (Giáo Xứ CTTĐ) 832-465-5418

## LIÊN ĐOÀN TỔNG ĐỘ FATIMA

Tổng Linh Hướng: Lm. Anthony Trần Ngọc Hùng

713-518-2319

Ông Phêrô M. Nguyễn Văn Triệu (Gx. CTTĐ)

281-484-3157

## ĐẠO BINH ĐỨC MẸ (LEGIO MARIE)

Tổng Linh Hướng: Lm. Gioan Nguyễn M. Hùng

Trưởng Curia Giuse Nguyễn Ngọc Thiên

832-433-2198

## PHONG TRÀO CURSILLO

Tổng Linh Hướng:

Lm. Anthony Phạm Hữu Tâm, ICM.

Trưởng Lãnh Đạo: Maria Nguyễn Thu Trang

713-303-7982

## LH. ĐOÀN DÒNG BA ĐA MINH

Tổng Linh Hướng: Lm. Đinh Minh Tiên, OP

Ông Cao Văn Thuận (Giáo Xứ Lộ Đức)

281-859-8268

## TUYÊN ÚY NHÀ THƯƠNG

Lm. Anthony Trần Ngọc Hùng

713-757-1000 ext. 1624

## PHÁT THANH TIN YÊU

Tuyên Ủy: Lm. Gioan Trần Đình Khả

10135 West Rd.

Houston, TX 77064

281-955-7328

Website Cộng Đồng Công Giáo VN - Houston

www.gcvnhouston.org

Phụ Trách: Pt. Giuse Trần Văn Nhật

nth@nguoininhuu.org

713-870-8955

Người. Nếu ta chưa thể lãnh nhận Phép Rửa trong cái chết tử nhục như Chúa Giêsu, ta vẫn có thể được thanh tẩy trong Phép Rửa khiêm nhường. Hãy rửa mình trong dòng lệ sám hối. Hãy tắm mình trong dòng nước khiêm cung. Như lời vua Đavít nói: “Lễ dâng Chúa là tâm hồn sám hối. Một tâm lòng tan nát giày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê” (Tv 50)

Khiêm nhường sám hối là bước khởi đầu để ta đón nhận Phúc Âm. Khiêm nhường sám hối là quay trở về nhà Cha, sống trọn tâm tình của người con thảo hiếu. Khi khiêm nhường trở về, ta sẽ gặp được người Cha nhân hậu đang đứng chờ ta. Người sẽ nói về ta như nói về Chúa Giêsu: “Đây là con Ta yêu dấu, Ta hài lòng về con”.

*Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con biết đến với Chúa và đến với anh em bằng sự khiêm nhường sám hối. Amen.*

## **KIỂM ĐIỂM ĐÔI SỐNG**

1.- Chúa Giêsu không ngừng đi xuống. Còn bạn, bạn có tự hạ, hay là lúc nào bạn cũng muốn gìm người khác xuống?

2.- Làm thế nào để trở nên “Con yêu dấu” của Đức Chúa Cha?

3.- Hằng ngày, bạn có cảm thấy cần phải chịu phép rửa khiêm nhường của Chúa Giêsu không?

+Tgm. Giuse Ngô Quang Kiệt

## **HÒA NHẬP VỚI ĐỜI**

Ngày nay ai cũng công nhận rằng Đức Thánh Cha Phanxicô là con người bình dị. Bình dị trong cách sống đến mức độ có thể cúi xuống hôn người cùi hủi, cúi xuống hôn đôi chân bụi đời của những trẻ em phạm pháp . . .

Ngài đã đi vào lòng người không phải bằng những giáo thuyết cao sâu mà bằng một lối sống giản dị nhưng đầy lòng cảm thông, chia sẻ với mọi phận người cùng khổ.

Có thể nói lối sống bình dị thân mật là cách tiếp cận người khác tốt nhất. Đôi khi chỉ cần một cái bắt tay, một ánh mắt nhìn, một lời hỏi thăm có thể khiến hai người xa lạ xích

lại gần nhau. Trước một người luôn trầm tư, nghiêm nghị, ta cảm thấy ngại ngùng, nhưng trước một con người luôn sẵn sàng chia sẻ niềm vui với mọi người, luôn chan hòa tình người sẽ tạo ra bầu không khí chan hòa vui tươi.

Cuộc đời sẽ đẹp biết bao khi chúng ta phá bỏ đi những vỏ bọc của thành kiến, của cái tôi cao ngạo để sống hòa hợp với mọi người. Cuộc sống sẽ không còn cô đơn buồn tẻ khi mỗi người biết cúi xuống để quan tâm chia sẻ với nhau.

Đây là cách bước vào đời mà Chúa Giêsu đã làm gương cho chúng ta. Ngài đến trần gian trong khiêm tốn nơi hang đá bò lừa Bêlem. Ngài sinh ra trong một gia đình thợ nghèo miền Nagiarét. Ngài còn hòa nhập vào đám đông tội nhân để cúi mình lãnh nhận Phép Rửa tại sông Giordan. Chính sự khiêm tốn, giản dị hòa nhập ấy mà từ trời cao đã vọng lên tiếng Chúa Cha: “Đây là Con Ta yêu dấu”.

Trong suốt 3 năm rao giảng Tin Mừng Ngài luôn chan hòa tình yêu với những mảnh đời bất hạnh khổ đau. Mọi phận người khổ đau đều được Ngài xoa dịu chữa lành. Ngài đã phục hồi cho người mù được thấy, người điếc được nghe, người câm nói được và người què được nhảy nhót như nai. Nhờ sự gần gũi ân cần mà Ngài đã cảm hóa được biết bao người tội lỗi được ăn năn trở lại như Lê-Vi, như Madalena . . .

Năm nay với chủ đề Loan Báo Lòng Thương Xót, Giáo Hội như mời gọi chúng ta

## **Ban Điều Hành Bản Tin Dừng Lạc**

Ô. Nguyễn Văn Mẫu	713-231-6242	- mauvnguyen@yahoo.com
Ô. Nguyễn Đức Chính	713-269-0554	- chinhandhuong@gmail.com
Ô. Nguyễn Văn Thắng	832-661-3076	- thangnguyen031464@gmail.com
Ch. Hiền Lê	281-495-8133	- dunglacad@gmail.com

*Muốn nhận Bản Tin Dừng Lạc qua email xin gửi điện thư yêu cầu về:*  
[mauvnguyen@yahoo.com](mailto:mauvnguyen@yahoo.com) hay [BTDL\\_Gal\\_Houston-subscribe@yahoogroups.com](mailto:BTDL_Gal_Houston-subscribe@yahoogroups.com)

**Chương Trình Phát Thanh Tin Yêu: Saigon-Houston làn sóng 900 AM  
từ 4:00 đến 4:45 chiều Chúa Nhật**

### *Phụ Trách*

AC. Trần Tú - Mai Dung	281-467-5223	- Traneight117@sbcglobal.net
AC. Nguyễn Lập - Huệ	281-253-9761	- lap.nguyen@yahoo.com
A. Đỗ Minh Tân	281-736-7970	- tanm1000@gmail.com
AC. Nguyễn Lương - Anna Phương	832-816-3402	- lnyuyen999@yahoo.com





**Đại Chủng Viện St. Mary**  
713-686-4345

**MUC VỤ GIỚI TRẺ**

Lm. JBA Trần S. Steven, CSsR  
713-433-9836  
Lm. Nguyễn Cao Trường Sơn  
832-788-1636

**MUC VỤ GIA ĐÌNH**

Lm. Giuse Châu Xuân Báu, CSsR  
713-681-5144 ext. 107

**ỦY BAN PHUNG VỤ**

Lm. Gioan Hoàng Đạt  
713-652-8239

**ỦY BAN THÁNH NHẠC**

Lm. Christopher Nguyễn Cường  
281-356-2000

**ỦY BAN GIÁO LÝ**

Lm. Đinh Minh Tiên, OP  
713-732-0132

**ỦY BAN CÔNG LÝ - HÒA BÌNH - LIÊN TÔN**

Lm. Anthony Phạm Hữu Tâm, ICM  
281-575-7246  
Lm. Anthony Trần Ngọc Hùng, OP  
713-529-4854

**DÒNG CHÚA CỨU THẾ**

3417 W. Little York Road  
Houston, TX 77091  
713-681-5144

**DÒNG NỮ ĐA MINH**

5250 Gasmer Drive  
Houston, Texas 77035  
713-723-8250

**TU XÁ THÁNH ĐA MINH**

12314 Old Foltin Road  
Houston, TX 77086  
281-999-4928

**DÒNG NỮ LA SAN**

14562 Cypress N. Houston  
Cypress, TX 77429  
281-894-7756

**DÒNG MẾN THÁNH GIÁ**

8138 Lynn St.  
Houston, TX 77017  
713-643-3694

**DÒNG CHÚA THÁNH THÂN**

4410 Yoakum Blvd.  
Houston, TX 77006  
713-529-0405

**TU HỘI TÂN HIẾN**

20303 Kermier Road  
Waller, TX 77484-8743  
832-923-7784

**TU HỘI GIA ĐÌNH**

**ME MARIA THẮM VIÊN**

11663 Quinn Ridge Way  
Houston, TX 77038  
713-518-2977



tin tưởng phó thác nơi Lòng Thương Xót Chúa. Hãy để ân sủng Chúa bao trùm trên cuộc đời chúng ta. Hãy để Lòng Thương Xót Chúa chữa lành hồn xác chúng ta. Hãy tin thác vào Lòng Thương Xót Chúa. Chúa Giêsu vẫn đang đi vào lòng người không phải để kết án mà để phủ lấp tình thương và ân sủng Chúa trên cuộc đời chúng ta. Chính Chúa đã bước xuống dòng sông Giordan để thanh tẩy dòng nước, và hôm nay Ngài cũng đang bước xuống dòng đời này để thánh hóa chúng ta bằng ân sủng của Lòng Thương Xót Chúa.

Xin cho chúng ta biết tin tưởng vào Lòng Thương Xót Chúa mà chạy đến với Ngài trong những khó khăn cuộc đời. Ước gì chúng ta luôn tìm được sức mạnh của sự đỡ nâng từ Lòng Thương Xót Chúa để được bình an và hạnh phúc trong cuộc sống. Amen.



Lm. Jos Tạ Duy Tuyền

**Khi cầu nguyện, đừng giả hình và nhiều lời, nhưng tin Chúa biết điều chúng ta cần.**

*Trước khi dạy các môn đệ Kinh Lạy Cha, Chúa Giêsu cảnh giác họ về hai*

*điều cản trở việc cầu nguyện: giả hình và nhiều lời nhưng không có Chúa. Ngược lại, lời cầu nguyện của chúng ta là lời thân thưa của con cái với cha mình và tin rằng Chúa biết điều chúng ta cần trước khi chúng ta xin.*

*Trong buổi tiếp kiến chung sáng ngày 02/01, ĐTC tiếp tục loạt bài giáo lý về Kinh Lạy Cha. Giải thích Kinh Lạy Cha trong khung cảnh của bài giảng trên núi, ĐTC mời gọi các tín hữu hãy cầu nguyện từ trái tim, không giả hình, nhiều lời; hãy sống như người con của Chúa bằng chứng tá yêu thương, không thù ghét hay nói xấu người khác.*

**Cuộc cách mạng của Tin mừng.**

Bắt đầu bài giáo lý, ĐTC xác định tầm quan trọng của Kinh Lạy Cha. Như chúng ta đọc thấy trong Tin Mừng Thánh Mát-thêu, Kinh Lạy Cha được đặt ở một vị trí chiến lược, đó là ở trung tâm của diễn từ trên núi (x. 6, 9-13). Việc đặt Kinh Lạy Cha ở trung tâm bài giảng trên núi, như được kể trong Tin Mừng, có nhiều ý nghĩa; bởi vì trong bài giáo huấn dài này, được gọi với tên “diễn từ trên núi” (x. Mt 5, 1-7, 27), Chúa Giêsu cô đọng những chiều kích căn bản trong sứ điệp của Người. Đoạn mở đầu - “Các Mối Phúc” - giống như một cánh cổng trang trí cho buổi lễ.

Trong Các Mối Phúc, Chúa Giêsu xem một số hạng người trong thời đại của Người - nhưng cũng trong thời đại chúng ta! - là hạnh phúc, những người mà không được quan tâm coi trọng lắm. Phúc cho những người nghèo khổ, người khiêm nhường, người có lòng thương xót, những người có tâm hồn khiêm nhường... Đây là cuộc cách mạng của Tin Mừng. Nơi nào có Tin Mừng, nơi đó có cách mạng. Tin Mừng không để chúng ta yên hàn nhưng nó thúc đẩy chúng ta. Tất cả những người có khả năng yêu thương, những người kiến tạo hòa bình, những người mà cho đến khi đó là những người kết thúc ở bên lề lịch sử,

ngược lại họ là những người xây dựng Vương Quốc Thiên Chúa. Đường như là Chúa Giêsu nói rằng: anh chị em, những người mang trong tâm hồn màu nhiệm của một Thiên Chúa đã mạc khải sự toàn năng của tình yêu và tha thứ, hãy tiến bước!

**Cần một cách chú giải mới về Lễ Luật.**

Tiếp tục bài giáo lý, ĐTC giải thích vai trò của Các Mối Phúc trong việc hiểu Kinh Lạy Cha, ĐTC nói rằng: Từ cánh cửa đi vào này, cánh cửa đảo lộn những giá trị của lịch sử, sự mới mẻ của Tin Mừng xuất hiện. Lễ luật không phải bị hủy bỏ nhưng cần một cách chú giải mới để đưa nó trở về với ý nghĩa nguyên thủy của nó. Nếu một người có tâm địa ngay lành, thiên hướng về tình yêu, thì anh ta hiểu rằng mỗi lời của Thiên Chúa phải được nhập thể cho đến kết quả cuối cùng. Tình yêu không có biên giới: chúng ta có thể yêu người bạn đời của mình, bạn hữu của mình và ngay cả kẻ thù của mình với một chiều kích hoàn toàn mới mẻ. Chúa Giêsu nói: “Nhưng tôi nói với anh em: hãy yêu kẻ thù của anh em và cầu nguyện cho những người bắt bớ anh em, để anh em trở thành con cái của Cha anh em, Đấng ở trên trời; Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất lương” (Mt 5, 44-45).

**Bí mật nền tảng của bài giảng trên núi: trở nên con của Cha trên trời.**

ĐTC xác định điều quan trọng căn bản, bí mật lớn nhất ở nền tảng của tất cả bài diễn từ trên núi: để anh em trở nên con cái của Cha anh em Đấng ở trên trời. Có vẻ là những chương này của Tin Mừng Thánh

Mátthêu dường như là một diễn từ luân lý, dường như là gọi lên một nền đạo đức học quá đòi hỏi và xem ra không thể thực hiện được; nhưng ngược lại, chúng ta khám phá rằng trên hết nó là một diễn từ thần học. Kitô hữu không phải là một người nỗ lực để trở nên tốt hơn người khác nhưng là người biết mình tội lỗi như tất cả mọi người. Kitô hữu đơn giản là người dừng lại trước Bụi Gai Đàng Cháy, trước mặc khải của một Thiên Chúa không mang một danh xưng bí ẩn mà không ai được phép gọi tên, nhưng là Đấng muốn con cái của Người kêu cầu mình với tên gọi “Cha”, muốn họ để cho mình được đòi mới nhờ quyền năng của Người và phản chiếu ánh sáng lòng thiện hảo của Người cho thế giới này, vừa đang khao khát thiện hảo vừa đang chờ đợi những tin tốt lành.

Tiếp đến ĐTC nhắc rằng Chúa Giêsu giới thiệu giáo huấn về “Kinh Lạy Cha” bằng cách tách biệt khỏi hai nhóm người trong thời đó, với thái độ cầu nguyện không đúng đắn của họ.

**Thái độ thứ nhất cản trở cầu nguyện: giả hình.**

Trước hết là những kẻ đạo đức giả. Chúa Giêsu nói: "Anh em đừng làm như những kẻ đạo đức giả, thích đứng cầu nguyện trong các hội đường và ngoài các ngã ba ngã tư, cho người ta thấy" (Mt 6, 5). Có những người có thể thêu dệt nên những lời cầu nguyện vô thần, không có Chúa: họ cầu nguyện để được người ta ngưỡng mộ. ĐTC nhận xét: Bao nhiêu lần chúng ta thấy xì căng đan khi những người đến và ở lại trong nhà thờ suốt cả ngày hoặc đi nhà thờ mỗi ngày nhưng rồi ghét bỏ người khác hay nói xấu người ta. Đây đúng là một gương xấu"! Tốt hơn là dùng đi nhà thờ! Sống như thế thì như người vô thần. Nhưng nếu anh đi nhà thờ, anh sống như người con, như anh em và làm chứng thật, chứ không phải là phản chứng. Ngược lại, lời cầu nguyện của Kitô hữu không có chứng tá nào đáng tin hơn là chính lương tâm, nơi đó cuộc đối thoại liên tục với Chúa Cha gắn kết chặt chẽ:

“Khi anh cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại và cầu nguyện cùng Cha của anh Đấng hiện diện nơi kín đáo” (Mt 6, 6).

**Thái độ thứ hai cản trở cầu nguyện: nhiều lời.**

Rồi Chúa Giêsu cũng tránh xa cách cầu nguyện của người dân ngoại: “Khi cầu nguyện, anh em đừng lái nhái như dân ngoại; họ nghĩ rằng cứ nói nhiều là được nhận lời.” (Mt 6, 7). Ở đây, có lẽ Chúa Giêsu ám chỉ đến lời mở đầu cần thiết trong nhiều kinh nguyện cổ xưa: thần linh phải được làm mềm lòng bằng một loạt những lời khen ngợi và cả cầu nguyện. Chúng ta nghĩ đến khung cảnh trên núi Carmen, khi ngôn sứ Elia thách thức các tư tế của thần Baal. Họ la hét, nhảy múa, cầu xin nhiều điều để thần của họ nghe lời họ. Ngược lại, ngôn sứ Elia im lặng và Chúa đã tỏ mình với ông. Những dân ngoại nghĩ rằng họ nói, họ nói nhiều là họ cầu nguyện. Và tôi cũng nghĩ đến nhiều Kitô hữu tin rằng, xin lỗi anh chị em, nhưng họ nghĩ cầu nguyện là “nói với Chúa như một con vẹt!” Không! Cầu nguyện là từ trái tim, từ nội tâm. Chúa Giêsu nói, anh em thì ngược lại, khi cầu nguyện, hãy thưa với Thiên Chúa như một người con với cha của mình, là người biết rõ những gì đưa con cần trước khi anh ta cầu xin ông (x. Mt 6, 8). Có thể là một lời cầu nguyện thỉnh lặng, “Kinh Lạy Cha”: chỉ cần tận đáy lòng chúng ta đặt mình trước cái nhìn của Thiên Chúa, nhớ đến tình yêu của Chúa Cha và điều này là đủ để lời cầu nguyện được Người lắng nghe.

**Thiên Chúa không cần lễ vật.**

Cuối cùng ĐTC khẳng định rằng Thiên Chúa của chúng ta không cần những lễ hy sinh để được lòng Người! Thiên Chúa của chúng ta không cần bất cứ thứ gì: khi cầu nguyện, chỉ xin rằng chúng ta biết mở rộng cách thông tin liên lạc với Người để luôn luôn khám phá ra chúng ta là những người con yêu dấu của Người. Và Chúa yêu thương tất cả chúng ta.

*Hồng Thủy - Vatican*

ông không vào đây dùng bữa trước đã.” Người đàn ông làm theo.

Rồi ba mươi năm trôi qua, họ có với nhau 5 mặt con, ông trở thành một thương gia có tiếng, cô là một thành viên đáng trọng trong cộng đồng. Một tối nọ, cả hai đang ở trong nhà thì cơn bão ập đến lật tung nóc nhà. Người đàn ông kêu lên: “Lạy Thượng đế, xin giúp con!” Và trong tầm cơn bão, một giọng vang lên: “Cốc nước mát của ta đâu rồi?”

Câu chuyện này không phải là một phê phán thiêng liêng cho bằng là bài học cần bản về nhân học và linh đạo rằng: Là con người nghĩa là luôn mãi phân tâm. Chúng ta không phải là những người sống với ý thức thiêng liêng một cách đều đặn, thỉnh thoảng mới phân tâm. Nhưng chúng ta là những người sống phân tâm một cách đều đặn và thỉnh thoảng mới có ý thức thiêng liêng. Chúng ta có khuynh hướng sa đà vào những chuyện thông thường của cuộc sống, phải có một cơn bão nào đó để nhờ đó Thiên Chúa đi vào cuộc sống chúng ta.

C.S. Lewis, khi nói về nguyên do vì sao chúng ta có khuynh hướng chỉ hướng lòng về Chúa khi gặp phong ba bão tố, ông đã bình luận như sau: Thiên Chúa luôn luôn nói với chúng ta, nhưng thường thì chúng ta không ý thức, không lắng nghe. Và như thế, nỗi đau chính là máy phóng âm của Thiên Chúa với thế giới điếc đặc này.

Tuy nhiên, không ai trong chúng ta lại muốn kiêu đầu đón này, không ai trong chúng ta muốn có tai ương, suy sụp sức khỏe, hay một cơn bão đến lay chúng ta tỉnh dậy. Chúng ta thích một sự kiện mạnh mẽ tích cực, một phép lạ dù lớn dù nhỏ xảy đến để lay động làm cho chúng ta nhận thức sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời chúng ta. Điều này là vì chúng ta cứ nuôi trong lòng các ảo mộng viển vông, nếu Thiên Chúa đi vào cuộc đời chúng ta bằng một cách thức kỳ diệu, thì chúng ta sẽ thẳng vượt được tình trạng phân tâm của mình và chúng ta sẽ nghiêm túc hơn trong đời sống thiêng liêng. Nhưng chính xác đó là ảo tưởng của các nhân vật trong truyện Lazarô và ông phú hộ, khi người phú hộ giàu có xin tổ phụ Abraham cho phép mình từ cõi chết về để cảnh báo các anh em mình là họ phải thay đổi cách sống nếu không sẽ phải chịu lửa thiêu đau đớn. Lời cầu xin của ông phú hộ thể hiện chính xác một quy kết sai lầm: “Nếu ai đó trở về từ cõi chết, họ sẽ nghe người đó!” Abraham không chấp nhận logic đó. Ông trả lời: “Họ đã có ông Môsê và các ngôn sứ. Nếu họ không chịu nghe các ông, thì họ cũng sẽ chẳng tin đâu cho dù có người trở về từ



**Luôn mãi phân tâm**

*Thiên Chúa luôn luôn nói với chúng ta, nhưng thường thì chúng ta không ý thức, không lắng nghe. Và như thế, nỗi đau chính là máy phóng âm của Thiên Chúa với thế giới điếc đặc này.*

Trong truyền thống Hindu, có một câu chuyện sau: Thượng đế và con người đang đi trên đường. Con người hỏi Thượng đế: “Thế giới này như thế nào?” Thượng đế trả lời: “Ta muốn nói với con, nhưng cổ họng Ta đang khô rát. Ta cần một cốc nước mát. Nếu con có thể đi lấy cho ta một cốc nước mát, Ta sẽ cho con biết thế giới này như thế nào.” Con người đi đến ngôi nhà gần nhất để xin cốc nước. Ông gõ cửa và gặp một phụ nữ trẻ đẹp. Ông xin một cốc nước mát. Cô trả lời: “Tôi sẽ sẵn lòng cho ông, nhưng bây giờ là giờ ăn trưa, tại sao



cõi chết.” Trong câu trả lời này, có một điều không nói ra nhưng hết sức quan trọng, một điều mà chúng ta dễ dàng bỏ sót, đó là Chúa Giêsu đã trở lại từ cõi chết và chúng ta cũng chẳng nghe Ngài. Tại sao chúng ta lại cho rằng mình sẽ lắng nghe một ai đó khác trở về từ cõi chết cơ chứ? Chúng ta quá đổi bận tâm với những chuyện thông thường trong đời đến nỗi không chú tâm đến người trở về từ cõi chết.

Vì sự thật này mà câu chuyện Hindu mang tính an ủi hơn là khiển trách. Là con người nghĩa là luôn mãi phân tâm khỏi các vấn đề thiêng liêng. Bản chất con người là thế. Bản chất chúng ta là thế. Nhưng khi nhận thức được khuynh hướng phân tâm không ngừng này là một chuyện bình thường thì nó cũng không làm cho chúng ta thấy thoải mái với sự thật này. Không chỉ mình Chúa Giêsu, mà cả các thầy dạy linh đạo cũng đã mạnh mẽ thúc giục chúng ta phải tỉnh dậy, phải chuyển biến để vượt ra khỏi nỗi bận tâm quá mức với các khó khăn của đời sống hàng ngày. Chúa Giêsu đã xin chúng ta đừng quá lo lắng về ăn gì mặc gì cho mình. Ngài đòi hỏi chúng ta phải đọc biết các dấu chỉ thời đại, cụ thể là, nhìn theo ngón tay Thiên Chúa, chiều kích thiêng liêng của mọi sự, trong mọi sự kiện hàng ngày của cuộc sống. Tất cả mọi tác phẩm thiêng liêng cũng đều nói như thế. Ngày nay, nhiều truyền thống thiêng liêng phong phú đòi hỏi chúng ta phải có ý thức, chứ không phải là cứ vô thức bận tâm với đủ chuyện thường nhật trong đời mình.

Nhưng văn học thiêng liêng cũng bảo đảm với chúng ta rằng Thiên Chúa hiểu chúng ta, rằng ân sủng tôn trọng bản chất tự nhiên, rằng Thiên Chúa không làm khi tạo dựng bản chất con người, và rằng Thiên Chúa không tạo tác nên chúng ta theo kiểu để cho chúng ta thấy mình phân tâm từ bản tính và rồi phải đối mặt với con thịnh nộ của Thiên Chúa vì đã thuận theo bản tính thân mình. Bản tính con người theo lẽ tự nhiên bị cuốn vào các chuyện của đời sống hàng ngày, và Thiên Chúa đã tạo tác nên bản tính con người như thế.

Vậy thì tôi nghĩ rằng, Thiên Chúa hẳn phải gần giống hình ảnh của một người cha, người ông đầy tình yêu thương, nhìn con cháu mình trong buổi họp mặt gia đình, hạnh phúc vì chúng có cuộc sống thú vị cuốn hút chúng, cũng như hài lòng khi không phải lúc nào mình cũng là tâm điểm chú ý có nhận thức của chúng.

Ronald Rolheiser/J.B. Thái Hòa dịch



## Người trẻ trước mặt Thiên Chúa quan phòng.

Khi nói Thiên Chúa quan phòng, nghĩa là ta trân nhận một Thiên Chúa tốt lành giàu lòng thương xót. Tuy nhiên một câu hỏi nhứt nhối kéo theo: Người quan phòng tại sao lại có đau khổ? Không ít người trẻ gào lên trước những đau khổ mà họ hoặc gia đình họ đang gặp phải. Thiên Chúa tốt lành ở đâu? Tại sao Người im lặng? Nếu Người là Đấng Uy Quyền, tại sao không làm phép lạ cho người thân của tôi khỏi bệnh, hay tại sao tai nạn nghiêm ngã lại đến với tôi? Nếu Thiên Chúa Công Bình, tại sao Người lại để cường hào ác bá đè đầu cỡi cổ người dân, sao để cho kẻ xấu tấn công người vô tội? Người trẻ chứng kiến hàng tỷ tình cảnh đau khổ như thế và tiếng vang câu hỏi “tại sao?” luôn được họ đặt ra cho Thiên Chúa – một Thiên Chúa luôn chăm sóc yêu thương con người?

Các bạn trẻ thân mến,

Niệm tin Kitô giáo nói với con người rằng: “Thiên Chúa luôn điều khiển thế giới và chi phối đời sống con người mà chỉ mình Người biết. Không lúc nào Người để cho các tạo vật Người đã dựng nên lại vượt ra khỏi bàn tay Người.” Vậy trong hoàn cảnh đó, con người dường như trở thành bù nhìn, con rối trong tay Thiên Chúa, như nhiều bạn trẻ phát biểu. Thực ra Thiên Chúa luôn mời gọi con người cộng tác trong công cuộc sáng tạo thế giới này. Con người luôn có quyền tự do để chấp nhận hay chối từ lời gọi ấy. Đến nỗi triết gia C.S. Lewis ví von rằng: “Tất cả những ai ở hòa ngục là do họ tự ý chọn lựa chỉ theo ý mình.” Quả đúng như người ta thường nói, Thiên Chúa bất lực trước tự do của con người! Cần lưu ý rằng “Nhưng nếu họ trở thành dụng cụ của tình yêu Chúa thì tốt hơn cho họ.” Như thế ta chỉ có thể hiểu được điều này nếu đặt trong tương quan của tình yêu.

Thế nhưng người trẻ chúng ta thấy trong tương quan tình yêu ấy, đáng lẽ Thiên Chúa phải gìn giữ con người khỏi đau khổ cuộc đời. Đây là vấn đề quá lớn và nhiều người xem đó là một màu nhiệm, khiến không ít người cay độc

Thiên Chúa mỗi khi họ gặp đón đầu. Đức Phật chỉ cho người ta cách diệt tham, sân, si để được giải thoát khỏi khổ đau. Trong khi đó, Đức Giêsu đến với thế gian, chúng ta thấy Người không giải thích đau khổ là gì (nếu có thì rất ít). Ngược lại, chính Người là Tôi Tớ Đau Khổ mà tiên tri Isaia tiên báo (Is52, 13–53, 12), chính người phải chịu nhiều đau khổ, và phải chết trên Thập Tự. Thực vậy, chính thi sĩ Paul Claudel thốt lên rằng: “Thiên Chúa không đến để làm cho hết đau khổ, Người cũng không đến để giải nghĩa về đau khổ, Người đến để lấp đầy đau khổ bằng sự có mặt của Người.” Không chỉ người trẻ chúng ta hôm nay ngạc nhiên về lối sống của Đức Giêsu, nhưng thời đó nhiều người không chấp nhận một Đấng Mêsia kiểu như thế. Có thể nói, chỉ sau khi Đức Giêsu sống lại, đau khổ Thập Giá thực sự có ý nghĩa đối với những ai dám chia sẻ khổ giá với Đức Giêsu!

Khi viết tới đây, tôi nhớ đến lời chia sẻ thú vị của giáo sư Stêphanô Nguyễn Khắc Dương, nguyên trưởng Ban Triết học và Quyền Khoa Trưởng Văn Khoa của Đại học Đà Lạt trước 1975. Khi quyết định trở thành Kitô hữu, thầy gặp sự chống đối rất lớn từ gia đình và dòng họ. Lý giải việc “bỏ” gia đình để theo Đạo, thầy Khắc Dương chia sẻ rằng: “Nho Giáo là một tôn giáo dành cho người trí thức, sống thanh cao và sống “trên” người khác; không dành cho người bình dân. Phật Giáo thì quan niệm rằng Đời Là Bể Khó, nên phải tránh Đời, tự bản thân tìm sự giải thoát cho riêng mình. Còn Kitô giáo thì ngược lại, Chúa Giêsu vốn là Con Thiên Chúa nhưng đã bước vào đời, sống như một người nghèo, chia sẻ thân phận làm người của con người, vui niềm vui của con người, đau nỗi đau của phận người và yêu con người một cách say đắm đến nỗi sẵn sàng chết vì yêu con người... Đây là một tôn giáo gần với con người, gắn liền với con người, là đạo của tình yêu...”

Thực ra nhiều người hoài nghi về sự quan phòng của Thiên Chúa hoàn toàn có lý do. Trong đêm tối của tội cùng đau khổ, thật khó để giải thích cho họ về một Thiên Chúa yêu thương. Ví dụ, “Thôi chị cố gắng vác Thánh Giá; hoặc Thiên Chúa lấy đi con của chị, rồi Người sẽ ban đứa khác cho.” Thành thực mà nói, trong đau khổ thử hỏi ai chấp nhận một Thiên Chúa như thế. Chỉ có ai đủ niềm tin và phó thác mọi sự vào Thiên Chúa, họ mới đón nhận đau khổ và tin rằng: “Thiên Chúa cũng muốn viết thẳng trên những đường cong của đời ta.” Chỉ có ai yêu mến Thiên Chúa đủ, họ mới dám chấp nhận mọi thứ, ngay

Độc tiếp trang 11 →



Ngay cả khi cô là mẹ đẻ bé cũng không có quyền giết 1 sinh linh vô tội

# Phá thai từ chủ trương vô thần

*Có những người dùng vòi nước xịt để tránh làm cho ngọn lửa cháy lây lan, cũng có những người tiếp tay cứu sống những người đang gặp nạn. Còn bạn và tôi sẽ làm gì?*

Có thể nói, nền bóng đá của Việt Nam đang dần khẳng định đẳng cấp của mình khi đã đoạt được những giải cao khá uy tín tại các nước khu vực Đông Nam Á hay Châu Á. Dù sao, những bộ phận liên hệ cũng cần nỗ lực hơn nữa. Nhưng có một vấn đề mà không cần ai “đầu tư” cũng mưu toan dẫn ngòi “quán quân” trên thế giới là **vấn đề phá thai**.

Xét cho cùng, bóng đá cũng chỉ thuộc lãnh vực giải trí, chúng có thể mang lại một niềm vui thoáng qua và một niềm phấn khởi để Việt Nam có thể tự tin phân nào khi đối thoại với các nước khác. Còn tệ nạn này, chúng để lại hậu quả khủng khiếp cho những người trong cuộc và bao thế hệ sau nữa, đồng thời, quốc nạn này bị gán thêm cái nhãn do chủ trương vô thần. Điều này xem ra bất công chẳng?

Truyện kể rằng có một chú khỉ khá thông minh đã có một giấc mơ lạ, đúng hơn là một trực giác nào đó khi nhìn thấy tiền kiếp của mình chạy ngược lên đến tổ tiên loài người là một loại khỉ thông minh. Chú đã bắt tay vào việc thảo ra những cuốn sách nói về nguồn gốc của loài người từ tổ tiên đến thời của chú. Tuy nhiên, thay vì dùng cách nói của những khoa thần bí, chú lại viết với giọng điệu khoa học, từ đó, những kẻ đang đề cao khoa học đến mức tuyệt đối như một thứ tôn giáo lại lấy thể làm thích thú khi có chú khỉ thông minh làm cô vấn cho những thực hành theo chủ trương duy vật với một khẩu hiệu để đời: Mọi sự đều từ vật chất mà ra.

Như thế, những bào thai mà con người ngày nay đang mang trong mình cũng chỉ là một thứ thuần vật chất. Nếu con người từ khỉ mà ra, chắc bào thai ấy cũng chỉ là khỉ không hơn không kém. Thế nên, bỏ đi bào thai ấy cũng chỉ là cách tháo cởi một thứ gì đấy đang kéo ghì con người thôi! Có người còn chế biến chúng như một loại tinh bột và có kẻ còn dùng chúng để đông cô thành cao khi gì đó khi biết rằng giá trị dinh dưỡng của nó rất cao. Nếu chúng ta vẫn thường nói ăn gì bổ nấy thì khi tiếp nhận nó vào sẽ giúp phần “con” trong con người được đánh thức và lớn mạnh. Nói cách khác, phần thú tính và ác tâm của con người càng được đề cao vì con người giết chết và ăn thịt con người nhưng vẫn biện minh cho những hành động của mình khi được chính các nhà cầm quyền

cho hợp thức hóa phá thai cách nào đó.

Từ đây, bào thai ấy không còn được con người tôn trọng như một nhân phẩm nhưng là một “khí phẩm”. Hay nói cho vắn vè theo hán tự là *thân phẩm*. “Thân” và *nhân* này tuy cùng một vần nhưng không hề có một sự liên hệ nào khả dĩ giúp thăng tiến đời sống con người chỉ trừ những kẻ chủ trương vô thần và tôn thờ vật chất mới chấp nhận khí là tổ tiên loài người.

Chúng ta đang sống trong một xã hội vô thần và với chính sách kế hoạch hóa sinh sản, bạn đừng ngạc nhiên khi đến khám thai và bác sĩ cho bạn biết thai của bạn có vấn đề. Thật ra, vấn đề không nằm ở bào thai nhưng nơi bác sĩ. Họ cũng chỉ là nạn nhân được chỉ định nói như thế, và sẽ can thiệp để triệt sản cách hiệu quả. Khi xưa người ta nói lương y như từ mẫu nhưng ngày nay người ta lại châm biếm bảo rằng lương y như bạo mẫu (khẳng định này không mang tính qui kết mọi lương y). Quả thật, thay vì chữa lành, các bác sĩ ấy lại giết chết và hủy diệt sự sống. Đây quả là một hành động độc ác nhằm phá sản mọi giá trị tinh thần và sự sống vốn thánh thiêng.

Một khi coi bào thai như một thứ vật chất nào đó, họ lại coi thường chính sự sống của mình. Nếu sự sống vốn không thánh thiêng thì việc họ kéo dài sự sống của mình cũng chỉ là phương tiện giúp cho những tay khát máu khác có cơ hội “no môi”. Sống như thế thà chết còn hơn! Mà nếu họ tin chết là hết thì sống tốt quả là dốt. Và một khi họ không chấp nhận mình dốt khi nhận thức sai lầm, cứ đà ấy, nền văn hóa sự chết được đề cao. Nơi sự chết có gì là tốt đẹp mà chúng ta lại nói là văn hóa như một di sản tinh thần. Đó chỉ là cách nói châm biếm để đối lại chúng với văn hóa sự sống và văn minh tình thương, nơi đó con người tôn trọng và yêu thương nhau. Nếu cố gắng tìm ra một di sản tinh thần trong nền văn hóa sự chết như thế thì chúng ta có thể ghi nhận việc tẩy não của một chủ trương duy vật vô thần sai lầm.

Họ chủ trương vô thần nhưng thực ra chính họ là thượng đế; họ lạm dụng tự do đến mức tuyệt đối và loại Thiên Chúa ra khỏi cuộc hiện sinh, đồng thời, họ làm lây nhiễm những tâm hồn thơ đại đi vào con đường lầm lạc bằng những khẩu hiệu đại loại như: điều hòa kinh nguyệt, mà phá thai bất cứ lúc nào tại các cơ sở kinh doanh công khai nhận

nhận trên các đường phố. Đối với họ, thế mới là tự do được quyền quyết định mọi sự liên quan đến vận mạng đời mình.

Chưa hết, rút ra từ luận điểm duy vật trên, họ còn vẽ ra một thiên đàng trần thế, rằng mọi sự có thể lấp đầy và làm thỏa mãn trái tim con người. Cứ vui chơi hưởng thụ thoải mái với một tâm thức và giải pháp an toàn: chỉ cần một viên thuốc người ta có thể chủ động mọi sự. Và còn bao nhiêu biện pháp nhằm xoa dịu và đầu độc dân lành. Điều này chúng ta dễ hiểu khi theo dõi thống kê sau mỗi dịp lễ của dân tộc tại các thành phố lớn.

Việc Cha Quang Uy và các cha dòng Chúa Cứu Thế đã và đang chữa cháy trong vòng một năm không bằng người ta đốt sạch một ngày, như thế mới thấy tình trạng cấp cứu mang tính khẩn trương hơn lúc nào hết. Việc các nghĩa trang cho các thai nhi hay những mại âm tiếp nhận những người mẹ bất đắc dĩ cũng chỉ là một cảnh báo và một giải pháp tạm thời mang tính địa phương. Nếu chúng ta ý thức tính trầm trọng của tệ nạn này, mỗi người cần ý thức vai trò trách nhiệm xây dựng môi trường trong một cộng đồng nhân loại khao khát tình thương. Dầu biết rằng chúng ta đang sống trong môi trường “ô nhiễm”, nếu không đủ mạnh, không ai dám cho rằng mình sẽ miễn nhiễm.

Những nhận thức sai lầm mang tính toàn diện về chủ trương duy vật vô thần và thiên đàng trần gian ấy cần được mỗi người đối diện và tìm hướng giải quyết khởi đi từ ý thức cá nhân. Thật vậy, có những người dùng vòi nước xịt để tránh làm cho ngọn lửa cháy lây lan, cũng có những người tiếp tay cứu sống những người đang gặp nạn. Còn bạn và tôi sẽ làm gì?

Bạn chớ nghe lời rỉ tai của Ông Tô Vô thần rằng tôn giáo là thuốc phiện mê dân. Thật ra, chính khi không còn tôn giáo và Thiên Chúa nữa, xã hội sẽ sống trong cơn mê dài. Đó là câu trả lời cho vấn đề cụ thể về phá thai. Đức Bê-nê-đi-ctô XVI thật chí lý khi quả quyết trong thông điệp Caritas in Veritate số 78 rằng: “Chủ thuyết nhân bản loại Thiên Chúa là một chủ thuyết phi nhân bản”. Một lần nữa, điều này càng được chứng thực nơi các nước chủ trương vô thần.

Chúng ta đừng ngòi đó than phiền hay qui trách nhiệm cho ai. Họ cũng chỉ là nạn nhân của những chủ trương sai



lầm. Ở đây, chúng ta cũng cần ghi nhận một phát biểu khá tích cực của chú khi thông minh kia về qui luật tiến hóa, rằng những gì cũ kỹ hay lỗi thời sẽ bị đào thải. Mọi sự thời gian sẽ trả lời. Việc hiện tại là chúng ta cần sống tự trọng để được người khác tôn trọng chính mình khi luôn tìm mọi cách đề cao và sống xác tín với những giá trị tinh thần. Chính những giá trị này giúp nâng cao phẩm giá con người và làm cho cuộc sống con người có ý nghĩa và đáng sống.

*EYMARD An Mai Đổ O.Cist.*



## Đi tìm Sự thật Không thể bàn cãi

Trong quyển 12 Quy luật Cuộc đời – Thuộc giải cho Sự Hỗn loạn (12 Rules for Life – An Antidote to Chaos), quyển sách đang gây xôn xao trong nhiều nhóm hiện thời, Jordan Peterson đã chia sẻ về cuộc hành trình của mình đi tìm sự thật và ý nghĩa. Câu chuyện của ông là thế này.

Đi tìm Sự thật Không thể bàn cãi. Khi ông còn trẻ và đi tìm con đường cho riêng mình, có giai đoạn ông thấy mình theo thuyết bất khả tri, không chỉ hoài nghi về nền Kitô giáo nông cạn mà ông được dạy dỗ, mà còn về tất cả mọi sự khác liên quan đến sự thật và uy tín. Thật sự có điều gì để ta có thể tin tưởng đây? Điều tối hậu để tin tưởng là gì đây?

Không dám sánh ngang với một trong những bộ óc vĩ đại nhất lịch sử, Rene Descartes, người cũng đã đấu tranh với thuyết bất khả tri tương tự cách đây 500 năm, Peterson đã học theo cách tiếp cận của Descartes khi cố gắng tìm kiếm một sự thật mà mình không thể hoài nghi. Thế là, như Descartes, ông lên đường tìm một “sự rành rành”, một tiền đề tuyệt đối không thể nghi ngờ.

Như chúng ta biết, Descartes tìm được “sự rành rành” của ông, trong câu nói: “Tôi suy tư, bởi thế, tôi tồn tại!” Đó là một chuyện không thể lừa phỉnh được, bởi dù có bị lừa phỉnh thì cũng là bằng chứng rành rành rằng mình tồn tại. Triết lý của Descartes dựa trên tiền đề không thể chối cãi này, xin để lịch sử phán định. Nhưng lịch sử không thể bác bỏ sự thật trong câu nói của ông.

Thế nên Peterson cũng đặt ra cùng câu hỏi triết đề như thế. Một sự duy nhất nào không thể bị nghi hoặc? Có sự gì đích thực hiện nhiên đến nỗi không một ai nghi hoặc được? Với Peterson, đó không phải là việc chúng ta suy nghĩ, vốn không thể bàn cãi rồi, mà là việc chúng ta đau khổ. Đây là sự thật rành rành của ông, đau khổ có thật. Và không thể nghi hoặc nó. “Những người theo thuyết hư vô không thể nào dùng hoài nghi mà hạ thấp nó. Những người theo thuyết chuyên chế không thể xóa bỏ nó. Những người yếm thế cũng không thể thoát được hiện thực của nó”. Đau khổ là có thật, vượt quá mọi nghi hoặc.

Hơn nữa, theo Peterson, loại đau khổ nặng nề nhất không phải là do những ngẫu nhiên bám tại trong con người và sự khả tử của ta, cũng không phải do sự tàn bạo đôi khi vô tình của tự nhiên. Đau khổ nặng nề nhất là đau khổ mà người này gây ra cho người kia, loại đau khổ mà phần này nhận loại gây ra cho phần kia của nhận loại, loại đau khổ mà chúng ta đã thấy trong biết bao ác nhân của thế kỷ 20, Hitler, Stalin, Pol Pot, và vô số những người khác đã gây ra qua các cuộc tra tấn, cưỡng hiếp, hành hạ, và cái chết của hàng triệu người.

Từ tiền đề không thể bàn cãi này, ông đưa ra một điều khác cũng không thể nào phản bác. Loại đau khổ này không những chỉ có thật, mà còn sai trái! Chúng ta đều có thể đồng ý rằng loại đau khổ này không tốt và thậm chí còn tệ hơn mức “không tốt” quá nhiều. Và nếu có điều gì đó không tốt, thì có điều gì đó tốt. Lập luận của ông là: “Nếu tội xấu xa nhất là giày vò người khác với mục đích duy nhất là gây đau khổ, thì sự thiện là bất kỳ điều gì đối lập tuyệt đối với nó”.

Và những diễn giải tiếp theo thật rõ ràng: Sự thiện là bất kỳ điều gì ngăn chặn những chuyện như thế xảy ra. Nếu đúng là thế, thì cũng nêu lên rõ ràng sự thiện là gì, và sống tốt là thế nào. Nếu những loại đau khổ kinh khủng nhất được gây nên bởi ái kỷ, ích kỷ, dối trá, kiêu ngạo, tham lam, thèm khát quyền lực, tàn bạo chủ tâm, và vô cảm, thì rõ ràng chúng ta được kêu gọi hãy theo đuổi những gì đối lập với chúng, là vị tha, quên mình, khiêm nhượng, thành thật, triu mến, và hy sinh.

Không phải ngẫu nhiên mà Peterson xác nhận tất cả những điều này trong cùng một chương mà ông nêu bật tầm quan trọng của hy sinh, tri hoãn sự tưởng thưởng cho bản thân để hướng đến lợi ích lớn lao hơn. Thấu suốt của ông cũng tương đồng với triết gia René Girard và các nhà nhận học khác đã chỉ ra rằng trước sự hiện tế vô thức cho những

vị thần vô tình, vốn thể hiện nơi sự tàn ác của Hitler và cả nơi lời phỉ báng ác ý chúng ta dành cho người khác, thì cách duy nhất để ngăn chặn nó chính là hy sinh quên mình.

Chỉ khi chấp nhận để mình chịu đau khổ do những chuyện ngẫu nhiên, do tội lỗi và sự khả tử của mình, thì chúng ta mới thôi phóng chiếu chúng sang người khác để khiến họ đau khổ nhằm cảm thấy thoải mái hơn về bản thân mình.

Peterson viết với tư cách một người theo thuyết bất khả tri, hay có lẽ, chính xác hơn là một nhà phân tích, một người quan sát cho toàn nhân loại, nên không muốn bàn đến đức tin riêng của mình. Cũng hợp lý. Có lẽ là khôn ngoan nữa. Không có lý do gì để trách cứ các động cơ của ông. Nền tảng cho lập luận của ông mới quan trọng, và nền tảng đó cực kỳ vững chắc. Đây chính là nền tảng cho Bài giảng trên núi của Chúa Giêsu, là nền tảng cho những đặc tính tốt đẹp nhất của các Giáo Hội Kitô giáo, là nền tảng cho mọi tôn giáo cao đẹp trên thế giới, và là nền tảng cho những gì tốt đẹp nhất nơi con người.

Nhà thần nghiệm thời Trung cổ, Têrêsa thành Avila, đã viết nhưng lời sâu sắc và đầy thách thức. Luận thuyết của thánh nữ về đời sống thiêng liêng giờ đã là một phần kinh điển và câu thành trong tiêu chuẩn các bài viết thiêng liêng Kitô giáo. Thánh nữ đã nêu lên rằng, trong những năm sống đời hoạt động của mình, thì câu hỏi quan trọng nhất cần thách thức cho chính bản thân mình là: Tôi có thể giúp ích đến đâu? Jordan Peterson, với một lập luận và ngôn ngữ dễ hiểu với người thời nay, cũng đưa ra cùng một thách thức hết như thế.

*Ronald Rolheiser/J.B. Thái Hòa dịch*

## Gợi ý mục vụ năm 2019



### Bài 1: CHÚA GIÊSU DAY CHÚNG TA ĐỒNG HÀNH

Các vị chủ chăn của chúng ta hướng dẫn: «Chúa Giêsu một đàng đưa ra lý tưởng rất cao cả về đời sống hôn nhân và gia đình; đàng khác, Người chạnh lòng thương những người đau khổ trong đời sống hôn nhân, như trường hợp người phụ nữ xứ Samaria hoặc người nữ phạm tội ngoại tình. Theo gương Chúa Giêsu, chúng ta được mời gọi chăm sóc mục vụ cho các gia đình, nhất là những gia đình gặp khó khăn.» (HĐGMVN, Thư Mục Vụ 2018, 2). —>

## Mục vụ Đồng hành là trung tâm.

Chúng ta đừng quan niệm cách hạn hẹp mục vụ như một thứ “dịch vụ” để chờ người ta tìm đến xin Hội Thánh cung ứng những đề nghị, hay nghe rao giảng trong thánh lễ và gặp gỡ các nhóm hội đoàn trong giáo xứ, mà không biết *cùng bước đi* với con người trên cuộc hành trình lâu dài đòi hỏi kiên trì. Mục vụ đồng hành không có tham vọng đem lại những giải đáp tức thời cho nhiều vấn đề. Thực ra, tìm cung ứng những giải đáp mục vụ có thể giúp giải quyết mọi sự trù diêm trọng tâm là chúng ta tiếp tục không đồng hành với con người! Như thế là gián lược lòng thương xót chỉ còn là một sự uyển chuyển thích nghi luật lệ được cho là cứng rắn, và cách thế đó cũng là “duy luật”.

Đồng hành là cùng bước đi với ai đó trên một lộ trình qua đó giúp họ nhận ra một ánh sáng mới khả dĩ xây dựng cuộc sống. Cách thức đồng hành với các gia đình tương tự như con đường dự tòng của Hội Thánh sơ khai phải đồng hành trong một thời gian dài nhiều hay ít. Thực tế những người dự tòng đã phải chuyển từ một cuộc sống ngoại đạo rất xa Tin Mừng để bước vào giao ước Thanh Tẩy của Đức Kitô. Đức Thánh Cha Phanxicô xác định Đồng Hành là một tiêu chuẩn trung tâm của mục vụ gia đình.

Chúa Giêsu dạy chúng ta đồng hành.

Trước hết, chúng ta không được hiểu Đồng Hành như là một chiến lược giao tiếp với thế giới. Ngược lại, đó là phương pháp chính Đức Giêsu đã chọn để gặp gỡ chúng ta gần như tình cờ và tỏ cho chúng ta thấy con đường đi của Chúa Cha. Chính Người, là vị Thầy dạy chúng ta nghệ thuật “đồng hành” mà mọi môn đệ cần phải học. Chúng ta nhớ lại, chẳng hạn, sau khi sống lại Chúa Giêsu đồng hành với các môn đệ đi về Emmau (Lc 24, 13-33) Người chỉ cho chúng ta những tham chiếu cho mọi lộ trình chung: Lời Chúa và Bí Tích, là tất cả sự hiệp thông của Giáo Hội, tiêu biểu là Bữa ăn Thánh Thể từ đó hai môn đệ đã quay trở lại Giêrusalem trong đêm. Chúa Kitô Phục Sinh “đi trước” các Tông Đồ mở ra cho họ các con đường trên đó họ gặp gỡ mọi người. Nước của Người là ở những mối quan hệ cá nhân vốn luôn khởi đầu âm thầm nhưng hàm chứa một sức sống bên trong khả dĩ làm biến đổi thế giới.

Như thế, Đồng Hành là một cách thức đặc biệt để *loan báo Tin Mừng*, có nội kết nội tại với việc *bước theo* Đức Kitô, vị Tôn sư. Thánh Giáo Hoàng Gioan-Pholô II nói rằng: «nội bước theo Chúa Kitô là nền tảng thiết yếu và nguyên thủy của nền luân lý Kitô giáo:

tựa như dân Israel xưa cất bước theo Chúa và đã được Chúa dẫn dắt qua hoang địa tiến về Đất Hứa (x. Xh 13, 21), người môn đệ cũng phải nội bước theo Đức Giêsu và được Chúa Cha lôi kéo để đến với Người (x. Ga 6, 44)» [1]. Vấn đề ở đây là đời sống gắn bó với một con người, là Giêsu Kitô, từ đó mà người ta hiểu ý nghĩa của lề luật và tư tưởng. Đồng hành phải bắt đầu từ *cái nhìn của Chúa Giêsu*. Người «đã nhìn những người nam và người nữ mà Người gặp gỡ, với tình yêu và sự dịu dàng, đồng hành với những bước đi của họ bằng sự thật, lòng kiên nhẫn và tình thương xót, trong khi loan báo những đòi hỏi của Nước Thiên Chúa» (AL 60). Chúa Giêsu nhìn «thấy đám đông thị chạnh lòng thương, vì họ lâm than vất vưởng, “như bầy chiên không người chăn dắt”» (Mt 9, 36). Mọi bận tâm mục vụ của Hội Thánh trước hết phải bắt nguồn từ ánh mắt nhìn này.

### ...với một tình yêu đích thật

Nguyên lý của Đồng hành Kitô giáo được Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc lại lời của Đức Bê-nê-đictô XVI: «Khởi đầu của cuộc đời Kitô hữu không phải là một chọn lựa đạo đức hay một ý tưởng cao siêu, nhưng là gặp gỡ một biến cố, một con người, sự gặp gỡ đó đem đến cho cuộc đời một chân trời mới và một hướng đi quyết định» (EG7; DCE1). Từ cuộc gặp gỡ đó toát lên «vẻ đẹp của tình yêu cứu độ biểu lộ nơi Đức Giêsu Kitô chết và phục sinh» (EG 36), một tình yêu thật Đức Kitô hiến trao cho chúng ta với lý lẽ của nó: một khi đã gặp gỡ xin cùng bước đi trên lối đường cuộc đời. Đồng hành để dần nhận ra sự thật về một tình yêu, để tình yêu đó tăng trưởng đến mức trưởng thành, và đáp lại tình yêu của Đấng Mục Tử Nhân Lành: «Tôi đến để chúng được sống và sống dồi dào» (Ga 10, 10).

«Điều quan trọng là đón nhận và đồng hành với họ bằng sự kiên nhẫn và tế nhị. Đó là điều mà Đức Giêsu đã làm với người phụ nữ Samaria (Ga 4, 1-26): Người đề cập đến khát vọng tình yêu đích thật của chị, để giải thoát chị khỏi những gì làm u tối cuộc đời chị và đưa chị đến niềm vui trọn vẹn của Tin Mừng» (AL 299). Bắt đầu từ lòng khát khao một tình yêu đích thật, và khát khao đó là sự thật ghi dấu suốt cuộc hành trình và phải dựa trên đó mà vượt qua những cản ngại để đạt đến viên mãn. Cần nhớ ba nguyên tắc rất quan trọng cho mục vụ mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô yêu cầu.

1. *Tình yêu đích thật* (cf. chương 4AL 89-164) là sợi chỉ đỏ dẫn dắt mọi cuộc Đồng Hành. Tình yêu biết “kiên nhẫn, nhân hậu,..., tha thứ tất cả, tận tụy tất cả, hi vọng tất cả, chịu đựng tất cả” (cf. 1Cr 13, 4-7).

2. Hành trình này gắn liền với *khát vọng* đặc biệt của con tim đầy tình cảm. Khát vọng của con tim ấy cần được giáo dục khởi đi từ ánh sáng của tình yêu thật. Tiến trình này là quá trình huấn luyện để *trưởng thành tình cảm*, rất quan trọng cho chọn lựa tự do bậc sống.

3. Đồng hành gắn liền với đời sống *Bí Tích*, nguồn ân sủng hoạt động bởi Đức Giêsu Kitô. Bí Tích Rửa Tội khởi đầu biểu lộ một chi thể ‘thuộc về’ Thân Mình Chúa Kitô yêu cầu được đồng hành; hiệp thông trong Bí Tích Thánh Thể kết thúc mọi hành động và biểu lộ sự viên mãn thuộc về Hội Thánh. *Hoàn cải* đời sống nhằm thoát khỏi hoàn cảnh tội tình khôn khéo là kết quả mong muốn của mục vụ Đồng Hành.

Đức Giêsu đã bắt đầu đồng hành với chị phụ nữ Samaria bằng việc nhắc đến “tánh bán thiện” vốn khát mong một tình yêu đích thật Thiên Chúa đã gieo mầm trong tâm hồn mọi người nam và nữ. Từ chỗ khơi dậy lòng khát khao này, Đức Giêsu đã dẫn chị đi đến chỗ nhận ra sự dữ của những điều chị đã làm và của hoàn cảnh lâm lạc của chị, từ đó mở ra cho chị con đường giải thoát, con đường hoán cải. Trong tình cảnh hiện tại của chị, quả thật, không có những nhân tố thiện hảo dẫn lối đến với Tin Mừng, vẫn còn những cản trở lớn ngăn chặn chị đạt đến cuộc sống viên mãn. «Nhận thức về tội được thức tỉnh trước tình yêu nhưng không của Đức Giêsu» (AL 64).

Câu hỏi để giúp suy tư và thảo luận

1. Anh chị hãy thuật lại cuộc gặp gỡ của Chúa với hai môn đệ trên đường về Emmau, và rút ra ý nghĩa chủ chốt của việc Đồng hành.

2. Anh chị có nhận thấy các nguyên tắc mục vụ Đồng hành trong câu chuyện Chúa Giêsu gặp gỡ chị phụ nữ Samaria thể hiện như thế nào không, để từ đó cộng đoàn Hội Thánh là hình ảnh Bí Tích của Chúa tiếp tục đồng hành với các cá nhân hay gia đình trong hoàn cảnh khó khăn?

3. Anh chị có nghe chăng tiếng kêu của những con người, giống như của anh mù ở Giêrikô (Lc 18, 35-42), bị thương tích trong các gia đình quanh mình “Lạy Chúa, xin thương xót tôi!” và đáp lại như thế nào?

### Ủy ban Mục vụ Gia đình

[1] Gioan-Phaolô II, Thông điệp *Veritatis splendor*, 19.





# HÀNH TRÌNH ĐỨC TIN



Bà Cố Quả Phụ **GIUSE NGUYỄN VĂN SÚY**

Nhũ Danh **MARIA ĐỖ THỊ NHI**

**10/2/1927 – 30/12/2018**

**An Lập, Thái Bình, Việt Nam – Lynnwood, Washington, USA**

Bà Cố Quả Phụ Giuse Nguyễn Văn Súly nhũ danh Maria Đỗ Thị Nhi, sinh ngày 10 tháng 2 năm 1927, tại Làng An Lập, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam. Bà lớn lên trong một gia đình đạo hạnh gồm có ba anh em. Thân phụ qua đời lúc Bà 16 tuổi. Hai năm sau, trong nạn đói Ất Dậu 1945, Bà trở thành mồ côi khi nạn dịch đã lấy đi người mẹ thân yêu, người anh trưởng, và em trai. Sau đó Bà về sống với gia đình một người cậu.

Ngày 2 tháng 6 năm 1947, Bà lập gia đình với Ông Cố Giuse Nguyễn Văn Súly và sinh được 11 người con. Trong số này có ba người con đã về cùng Chúa từ thời niên thiếu. Năm 1954, Bà cùng chồng dẫn các con di cư vào Nam và lập nghiệp tại Giáo Xứ Tân Hòa, Phú Nhuận, Sài Gòn. Bà là một người Mẹ đạo hạnh, vui tính đảm đang và quán xuyến. Bà đã làm nhiều công việc âm thầm không nề hà khó nhọc để kiếm kế sinh nhai cho gia đình. Việc đọc kinh sáng tối và đi lễ hằng ngày là một điều rất quan trọng trong đời sống của Bà. Bà và chồng đã hy sinh ngay cả căn nhà có mặt tiền đường phố để đội lấy căn nhà gần nhà thờ, để cho con cái có dịp sớm tối đi lễ đọc kinh và tránh xa những cạm bẫy sa đọa nơi thành phố. Nhờ đó, các con cái của Bà đã thấm nhuần một cuộc sống đạo hạnh từ khi còn thơ ấu. Vì những lời cầu nguyện và khuyến khích, nên Chúa đã nhận lời và ban cho Bà ba người con dâng mình cho Chúa: Con trưởng là Tu Sĩ Đa Minh Nguyễn Văn Yên, OFM, và hai người con thứ là Linh Mục Gioan Viannê Nguyễn Ngọc Thụ và Linh Mục Giuse Nguyễn Văn Cường, S.J.

Sau biến cố 1975, Bà cùng chồng lo cho một nửa đàn con trong gia đình theo làn sóng tị nạn vượt biên. Dù cuộc sống vất vả cơ cực hơn cho gia đình cùng với những người con còn ở lại, Bà vẫn luôn tin tưởng và phó thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa.

Với chồng, Bà là một người vợ ngoan hiền, nhẫn nại, và bao dung. Vào ngày 9 tháng 8 năm 1990, chồng bà nhắm mắt lìa đời. Bà đau lòng vì các con Bà mất đi người cha thương yêu và bà mất đi người chồng chung thủy đã cùng đồng hành với Bà trong 43 năm.

Cuối năm 1991, Bà cùng hai người con được bảo lãnh qua Hoa Kỳ đoàn tụ với các con tại Seattle, Washington. Tuy tuổi tác đã cao nơi đất khách quê người, với tấm lòng bao la của một người mẹ, Bà đã hy sinh góp phần dạy dỗ các cháu đọc kinh, học tiếng Việt, dẫn các cháu đến trường, và thúc dục đọc kinh tối trong gia đình.

Trong thời gian 28 năm định cư tại Hoa Kỳ, bà đã tham gia vào các hoạt động Công Giáo như Hội Mân Côi, Hội Bảo Trợ Ôn Thiên Triệu Gioan Baotixita..., cũng như luôn luôn cầu nguyện cho các con cháu sốt sáng trong đời sống đạo, và trung thành trong đời sống tu trì.

Từ khi đặt chân tới Hoa Kỳ, Bà luôn nhớ và giúp đỡ những người nghèo khổ bần què nhà và một số các em bé mồ côi. Bà thường xuyên khuyên bảo các con nên giúp đỡ cho những người kém may mắn. Ngay chính bản thân Bà, Bà luôn dành dụm tiền hưu dưỡng và quà của con cháu để xin lễ, ủng hộ các nhà thờ, các Chủng Sinh, các Nữ Tu, và các nơi Truyền Giáo.

Có lẽ Chúa đã nhận lời cầu xin của Bà là không để phiền rầy cho con cái, nên Bà vẫn minh mẫn, tinh táo, và đi lại khỏe mạnh cho tới giây phút cuối cuộc đời. Chúa đã cất Bà về một cách nhẹ nhàng, và nhanh chóng vì trước đó 15 phút, Bà vẫn còn trò chuyện với con cái bình thường.

Sự quan phòng của Chúa đã xếp đặt cách kỳ diệu ngoài dự tính của con người. Chúa đã ban cho Bà hai hồng ân đặc biệt bất ngờ trong giây phút lâm chung:

Thứ nhất, Bà đã được lãnh nhận các bí tích cuối cùng qua chính bàn tay từ người con Linh Mục của mình và ra đi trong an bình vào tối Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Thất, ngày 30 tháng 12 năm 2018 tại tư gia.

Thứ hai, một người con Linh Mục khác của Bà đang được triệu yết Đức Thánh Cha Phanxicô tại tư gia của Ngài, *Casa Santa Marta, Vatican*. Khi nhận tin buồn, Đức Thánh Cha được nhắn tin để cầu nguyện cho Bà. Một Tràng Chuối Mân Côi đã được Đức Thánh Cha làm phép với lời nhắn nhủ để vào tay Bà làm hành trang về quê Trời.

*Nguyện xin Thiên Chúa nhân từ cho Linh Hồn Maria - Mẹ, Bà của chúng con về Nước Thiên Đàng.*

# CẢM TẠ - TRI ÂN

Với lòng biết ơn sâu xa, gia đình tang quyến chúng con xin chân thành tri ân, cảm tạ:

- \* Đức Thánh Cha Phanxicô, Vatican City, Vatican
- \* Đức Hồng-Y Daniel DiNardo, Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Galveston-Houston, Houston, Texas
- \* Đức Giám Mục George A. Sheltz, Giám Mục Phụ Tá Tổng Giáo Phận Galveston-Houston, Houston, Texas
- \* Đức Tổng Giám Mục Joseph A. Fiorenza, nguyên TGM Tổng Giáo Phận Galveston-Houston, Houston, Texas
- \* Đức Giám Mục Vincent Rizzotto, nguyên Giám Mục phụ tá Tổng Giáo Phận Galveston-Houston, Houston, Texas
- \* Đức Giám Mục Giuse Đình Đức Đạo, Giám Mục Giáo Phận Xuân Lộc, Việt Nam
- \* Đức Giám Mục Gioan Đỗ Văn Ngân, Giám Mục Phụ Tá Giáo Phận Xuân Lộc, Việt Nam
- \* Đức Giám Mục Đa Minh Nguyễn Chu Trinh, nguyên Giám Mục Giáo Phận Xuân Lộc, Việt Nam
- \* Đức Ông Fabián Pedacchio, thư ký phòng bộ Đức Thánh Cha Phanxicô, Vatican City, Vatican
- \* Đức Ông Francis Cao Minh Dung, Phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh Vatican, Vatican City, Vatican
- \* Linh Mục Inhaxiô Nguyễn Duy Lam, OFM, Giám Tỉnh Dòng & Các Anh Em Hèn Mọn Dòng Thánh Phanxicô, Tỉnh Dòng Việt Nam, Việt Nam
- \* Linh Mục Phaolô Trần Anh Tuấn, OFM, Đại Diện Cha Giám Tỉnh Dòng Anh Em Hèn Mọn Thánh Phanxicô, Tỉnh Dòng Việt Nam, San Jose, California
- \* Linh Mục Scott Santarosa, SJ, Giám Tỉnh, và quý Anh Em Linh Mục Tỉnh Dòng Tên Miền Tây Hoa Kỳ, Portland, Oregon
- \* Linh Mục John D. Whitney, SJ, nguyên Giám Tỉnh, Tỉnh Dòng Tên Oregon, Seattle, Washington
- \* Linh Mục Thomas H. Smolich, SJ, Giám Đốc Chương Trình Ty Nạn Dòng Tên (Jesuit Refugee Service), Rome, Italy
- \* Linh Mục Đa Minh Nguyễn Anh Tuấn, Chủ Tịch Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Miền Tây Bắc Hoa Kỳ, Tacoma, Washington
- \* Linh Mục Gioakim Đào Xuân Thành, Chánh Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Tukwila, Washington
- \* Linh Mục Francis Nguyễn Sơn Miên, Phụ Tá Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Tukwila, Washington
- \* Linh Mục Anton Trần Hữu Lân, Phụ Tá Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Tukwila, Washington
- \* Linh Mục Giuse Bùi Phương Tiến, phó xứ GX Ngôi Lời Nhập Thể, Houston, Texas
- \* Linh Mục Francis Lê Quang Hưng, O.P., Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Everett, Washington
- \* Linh Mục Phêrô Hoàng Phương, Chánh Xứ St. Gabriel Church, Port Orchard, Washington
- \* Linh Mục Giuse Nguyễn Đình Khánh, Chánh Xứ St. Matthew Parish, Seattle, Washington
- \* Linh Mục Vincentê Trần Bảo Anh, phó xứ Giáo Xứ All Saints, Puyallup, Washington
- \* Linh Mục Giuse Cao Văn Chương, CSsR, Seattle, Washington
- \* Linh Mục Giacôbê Trần Tài Việt, SJ, Seattle, Washington
- \* Linh Mục Gioan Kim Khẩu Phạm Hoàng Trung, SJ, Seattle, Washington
- \* Linh Mục Simon Nguyễn Đức Thắng, quý Linh Mục, quý Soeur, và toàn thể Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam tại London, Anh Quốc
- \* Linh Mục Gioan Trần Đình Khả, Chánh Xứ St. Maximilian Kolbe Catholic Community, Houston, Texas
- \* Linh Mục Steve Horn, Houston, Texas
- \* Quý Linh Mục, Tu Sĩ Việt Nam, Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Miền Nam Hoa Kỳ
- \* Quý Linh Mục và Tu Sĩ Tỉnh Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc, Carthage, Missouri
- \* Quý Hội Đồng Linh Mục Việt Nam, TGP Galveston-Houston, Houston, Texas.
- \* Quý Linh Mục Việt Mỹ hiện diện trong Nghi Thức Phát Tang và Thánh Lễ An Táng
- \* Phó Tế Vincentê Trần Đức Thịnh, Houston, Texas
- \* Sơ Philomina Cheruplavil, D.C., Casa Santa Marta, Vatican
- \* Sơ Teresa Quy, Dòng Tiểu Muội Chúa Giêsu, Nazareth, Israel
- \* Quý Sơ Dòng Chúa Quan Phòng, Seattle, Washington
- \* Quý Sơ Dòng Đa Minh Tỉnh Dòng Đức Maria Vô Nhiễm, Houston, Texas
- \* Quý Sơ Dòng Mân Côi, Tỉnh Dòng Nữ Vương Hòa Bình, New Orleans, Louisiana
- \* Quý Sơ Dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp, Seattle, Washington
- \* Quý Sơ Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt-Portland, Portland, Oregon
- \* Quý Sơ Việt Nam du học Rôma, Trường Truyền Giáo, Castel Gandolfo, Ý
- \* Hội Đồng Mục Vụ, Hội Đồng Tài Chánh, các Đoàn Thể Công Giáo Tiên Hành và toàn thể Giáo Dân Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Tukwila, Washington
- \* Hội Đồng Mục Vụ, Hội Đồng Tài Chánh, các Đoàn Thể Công Giáo Tiên Hành và toàn thể Giáo Dân Giáo Xứ Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể, Houston, Texas
- \* Hội Đồng Giáo Dân Tổng Giáo Phận Galveston-Houston, Houston, Texas.
- \* Cộng Đoàn Trinh Vương Maria, Everett, Washington
- \* Giáo Đoàn Fatima, Seattle, Washington
- \* Quý Ban Đại Diện các Giáo Xứ và Cộng Đoàn Việt Nam, TGP Seattle, Washington
- \* Quý Giáo Đoàn, quý Đoàn Thể Công Giáo Tiên Hành, TGP Seattle, Washington
- \* Liên Đoàn TNTT Inhaxiô Loyola, Liên Đoàn CGVN Miền Tây Bắc Hoa Kỳ
- \* Đoàn TNTT Chúa Hải Đông, Tukwila, Washington
- \* Ban Trợ Tá Đoàn Chúa Hải Đông, Tukwila, Washington
- \* Ca Đoàn John Paul II, Tukwila, Washington
- \* Quý Cựu Huynh Trưởng Đoàn TNTT Chúa Hải Đông, Seattle, Washington
- \* Liên Đoàn Hướng Đạo Lạc Việt, Houston, Texas
- \* Các Bạn Hữu Đoàn Hướng Đạo Cứu Long, Seattle, Washington
- \* Anh Anton Vũ Công Trục, Chủ Tịch Giáo Đoàn Fatima, Seattle, Washington
- \* Chị Nguyễn Thị Thùy Nhã, Chủ Tịch PT/TNTT Miền Tây Bắc Hoa Kỳ, và các Anh Chị trong Ban Tiếp Tân
- \* Chị Phạm Thị Mộng Tuyền và các Anh Chị trong Ban Phụng Vụ
- \* Anh Nguyễn Tân Triệu và các Anh Chị trong Ban Nghiệp Ảnh
- \* Anh Chí Vũ Văn Chiến, Everett, Washington
- \* Anh Chị Phạm Văn Bản và gia đình, Lynnwood, Washington
- \* Anh Nam Minh Tiến, San Jose, California
- \* Các Anh Chị từ các Tiểu Bang California, Illinois, Louisiana, Oregon, và Texas
- \* Quý Gia Đình Thông Gia và các Con Cháu
- \* Quý Thân Bàng Quyển Thuộc, quý Thân Nhân Ân Nhân, và Bạn Hữu xa gần

Đã thăm viếng, an ủi, nâng đỡ, đọc kinh, cầu nguyện, chia sẻ, tham dự Nghi Thức Phát Tang, dâng lễ, tham dự Thánh Lễ An Táng và tiễn đưa Mẹ, Bà Nội, Bà Ngoại của chúng con:

Bà Cố Quả Phụ **GIUSE NGUYỄN VĂN SÚY**

Nhũ Danh **MARIA ĐỖ THỊ NHI**

10/2/1927 – 30/12/2018

**HƯỚNG THƯỢNG THỌ 91 TUỔI**

về vui hưởng Cuộc Sống Vĩnh Cửu trên Nước Thiên Đàng.

Nguyện xin Thiên Chúa nhân từ, qua lời cầu bầu của Mẹ Maria luôn ban ơn lành cho quý Đức Cha, quý Đức Ông, quý Cha, quý Phó Tế, quý Tu Sĩ, cùng toàn thể quý vị. Trong lúc tang gia bối rối, không thể tránh khỏi sơ sót, kính xin quý vị niệm tình tha thứ.

## Tang Gia Đồng Bái Tạ

Trưởng Nam:	Tu Sĩ Đa Minh Nguyễn Văn Yên, OFM (Lâm Đồng, Bảo Lộc, Việt Nam)
Thứ Nam:	Nguyễn Văn Vương, vợ và các con (Lynnwood, Washington)
Thứ Nam:	Linh Mục Gioan Viannê Nguyễn Ngọc Thụ (Houston, Texas)
Thứ Nam:	Nguyễn Văn Thanh, vợ và các con (Bothell, Washington)
Trưởng Nữ:	Nguyễn Thị Bích và chồng (Lynnwood, Washington)
Út Nữ:	Nguyễn Thy Hương, chồng và các con (Auburn, Washington)
Thứ Nam:	Linh Mục Giuse Nguyễn Văn Cường (Mai T. Dan, S.J.) (Spokane, Washington)
Út Nam:	Nguyễn Văn Lương (Lynnwood, Washington)
Các Con Đỡ Đầu:	Linh Mục Giuse Đệ Đình Tôn (GP Hưng Hóa, Việt Nam) Linh Mục Giuse Đệ Lục Huân (GP Hưng Hóa, Việt Nam) Linh Mục Giuse Đệ Minh Chân (GP Hưng Hóa, Việt Nam)
Cháu Đích Tôn:	Nguyễn Tân Huy Joseph (Los Angeles, California)



## Tiếp theo tr. 5: Người trẻ trước mặt Thiên Chúa quan phòng

cả án tử vì đạo, họ cũng tin đó là một hồng ân đến từ Thiên Chúa quan phòng!

Thật khó để giải mã đau khổ, nhưng nói như Thánh Tôma Aquinô, “*nó vẫn luôn đặt nền tảng trên sự khôn ngoan vô cùng của Thiên Chúa.*” Chúng ta tin Thiên Chúa đã dựng nên một thế giới này thật tốt đẹp, nhưng chưa được hoàn thành. Nó còn nhiều xáo trộn với những khổ đau. Giáo Hội phân biệt sự dữ thể lý (bệnh tật, chết chóc, thiên tai...), và sự dữ luân lý phát xuất do con người sử dụng tự do sai lầm trong thế gian. Dù hoàn cảnh nào đi nữa, Thiên Chúa vẫn luôn quan phòng và hướng giúp con người đến chỗ thành toàn. Bởi đó thật chí lý khi văn sĩ Clive Staples Lewis viết rằng: “*Thiên Chúa thì thâm trong những lúc ta vui, Người thì thâm trong lương tâm ta. Nhưng Người nói lớn mạnh trong những đau khổ của ta. Những đau khổ đó là cái loa tăng âm để làm thức tỉnh một thế giới ngủ mê.*”

Là người trẻ đang dang trào sức sống, hẳn nhiên không ai trong chúng ta dễ dàng chấp nhận khổ đau. Mặt khác, chúng ta cũng tin rằng đi theo Chúa Giêsu là chấp nhận một hành trình phiêu lưu. Nơi ấy, “*Con người không có chỗ tựa đầu.*” (Lc 9, 57-62). Dầu sao trước đau khổ ấy, thực tế cho thấy nếu ai tin vào Thiên Chúa, đón nhận thực tại như nó là, thì họ tìm được hạnh phúc bình an ngay trong đau khổ. Bởi chính Đức Giêsu của chúng ta cũng cảm thấy Thiên Chúa quan phòng dường như vắng bóng. “*Lạy Cha, sao Cha bỏ con?*” (Mt 27, 36). Nhưng dù thế nào, Đức Giêsu chỉ một vâng theo ý Cha! Hôm nay đây, người trẻ hy vọng rằng Thiên Chúa quan phòng vẫn luôn hiện diện nơi khuôn mặt Đức Giêsu chịu đau khổ, “*vì cuộc Khổ Nạn của Chúa còn kéo dài cho tới tận thế.*” (Thánh Lêô Cả). Hoặc nói như nhà toán học Pascal: “*Đức Kitô còn hấp hối cho đến tận thế.*” Nghĩa là, Người vẫn luôn đồng hành với những đau khổ của con người để cứu độ con người.

Chúng ta tạm kết thúc đề tài này với hai phát biểu có lẽ phù hợp với những gì còn khiến chúng ta bối rối:

• “*Người ta mất địa đàng, nhưng đã được Thiên đàng, vì vậy được nhiều hơn mất.*” Thánh Gioan Kim Khẩu

• “*Lạy Chúa, quay đi khỏi Chúa sẽ ngã, quay lại với Chúa sẽ đứng vững, ở lại trong Chúa sẽ chắc chắn được an toàn.*” Thánh Augustinô

Giuse Phạm Đình Ngọc, SJ

## Thánh John Bosco Dạy Cách Làm Cho Ma Quỷ Chạy Trốn

Có hai điều mà ma quỷ rất sợ, đó là ...

Thánh John Bosco là một vị linh mục rất thánh thiện. Ngài rất chuyên cần cầu nguyện. Ngài nhận được nhiều thí kiến kỳ diệu của Thiên Chúa ban cho. Ngài đã dùng những cảm nghiệm tuyệt diệu ấy để dạy dỗ các thanh niên do Ngài nuôi dưỡng và chăm sóc.

## CÁC KHOÁ KINH THÁNH & THẦN HỌC GIÁO DẪN MÙA XUÂN 2019:

Sẽ được khai giảng vào ngày 15 tháng 1 năm 2019 với thánh lễ cầu xin Chúa Thánh Thần lúc 6:30 PM. Chương trình chi tiết các khoá như sau:

**1/ Dẫn Nhập vào Tân Ước:** khai giảng ngày Chúa Nhật, 13 tháng 1 năm 2019, tại Trường Mẫu Tâm, GX Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể, từ 10:30 – 12:30 trưa. Lớp sẽ tiếp tục học ngày Chúa Nhật mỗi tuần cho đến giữa tháng 5/2019.

Xin ghi danh với cô Hiền, văn phòng Giáo Xứ, (281) 495-8133 hay email: [hien.t.le73@gmail.com](mailto:hien.t.le73@gmail.com) hoặc Phạm X. Khôi: [giaolygh@gmail.com](mailto:giaolygh@gmail.com).

**2/ Tín Lý Công Giáo (Căn Bản):** khai giảng ngày Thứ Ba, 15 tháng 1 năm 2019, tại GX. Đức Mẹ Lộ Đức. Lớp sẽ tiếp tục học tối thứ Ba mỗi tuần từ 7-9 PM cho đến giữa tháng 5/2019.

**3/ Văn Chương Tiên Tri của Cựu Ước:** khai giảng Thứ Ba, 15 tháng 1 năm 2019. Lớp sẽ tiếp tục học mỗi tối thứ Ba, từ 7-9 PM tại GX. Lộ Đức cho đến giữa tháng 5/2019.

**4/ Bốn Nhân Đức Trụ theo Thánh Thomas Aquinas:** khai giảng Thứ Hai, 14 tháng 1 năm 2019 tại Tu Xá Đaminh. Lớp sẽ tiếp tục học mỗi tối thứ Hai, từ 7-9 PM tại Tu Xá Đaminh cho đến giữa tháng 5/2019.

Ai muốn theo học các lớp 2, 3 và 4, xin ghi danh với Chị Dung, Thư Ký của GX. Lộ Đức tại số (713) 939-1906.

Đặc biệt Ngài thường dạy cho các thanh niên hãy làm cách nào để được Chúa bảo vệ khỏi sự tấn công của ma quỷ. Đây là những lời khuyên của Ngài, nếu ai thực hành cách trung thành thì ma quỷ sẽ chẳng làm hại chúng ta.



Có hai điều mà ma quỷ rất sợ, đó là khi chúng ta rước Lễ và đến châu Chúa Giêsu Thánh Thể.

1. Nếu các con muốn nhận được ơn lành thì nên đến châu Chúa Giêsu Thánh Thể thường xuyên.
2. Nếu các con ít đến châu Chúa thì cũng ít nhận được ơn lành của Ngài.
3. Nếu các con không muốn châu Chúa thì rất dễ bị ma quỷ tấn công.
4. Nếu các con muốn chiến thắng ma quỷ thì hãy ăn náu dưới chân Chúa Giêsu.

Kim Hà (DCHT)



LIFE INSURANCE

BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Bảo hiểm nhân thọ mà quý vị có thể sử dụng ngay khi còn sống và giúp những người thân yêu của quý vị nếu quý vị qua đời.

Cell: 281-701-8525



Huy Tran

Financial Representative

Policies issued by American General Life Insurance Company (AGL), Houston, TX, member of American International Group, Inc. (AIG).



MEDICARE/MEDICAID INFORMATION CENTER

- Giúp quý vị điền đơn đăng ký.
- Giúp bổ sung, sửa đổi, hồ sơ cho quý khách gặp khó khăn hay trực trực.
- Hướng dẫn quý vị xem lại những quyền lợi đang có và những gì sẽ thay đổi trong năm 2019.

Ngoài những quyền lợi chính nếu những vị cao niên có MEDICAID thì còn được thêm những quyền lợi phụ trợ bao gồm:

- Sách quyền lợi sản phẩm Sức khỏe
- Bảo hiểm Nha Khoa
- Bảo hiểm Chăm sóc và Chính hình
- Trợ giúp Chuyên chở

Dịch vụ của chúng tôi hoàn toàn miễn phí

Mọi thắc mắc về: MEDICARE / MEDICAID

Xin liên lạc với:

Đỗ Ái Linh 281-845-9890

Để tìm hiểu, so sánh và lựa chọn một chương trình thích hợp cho Quý vị