



Tổng Giám Mục: Hồng Y Daniel DiNardo
Giám Mục Phụ Tá: GM. George A. Sheltz

Lm. Gioan Viannê Nguyễn Ngọc Thụ
 Đại Diện Đức Tổng Giám Mục
 Chủ Tịch Cộng Đồng Công Giáo VN
 281-495-8133

Hội Đồng Giáo Dân, TGP Galveston-Houston

Chủ Tịch: Ô. Phêrô Võ Tiến Đạt
 Giáo Xứ Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể
 281-827-9571

Phó CT Nội Vụ: Ô. Phêrô Nguyễn Tài (GXĐMLV)
 281-932-4655

Phó CT Ngoại Vụ: Ô. Phêrô Vũ Đức Phú (GXLB)
 281-777-2229

Tổng Thư Ký: Giuse Nguyễn Văn Hùng (CĐSJ)
 832-403-7871

Thành viên: CT HĐMV các giáo xứ và cộng đoàn

Thánh lễ cuối tuần

GX. CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

TB: 6:00 pm - CN: 7:00; 8:30; 10:30 am; 6:00 pm

Lm. Giuse Vũ Thành

Lm. Gioan Nguyễn M. Hùng

Pt. Giuse Nguyễn Phẩm

Pt. Giuse Lê Văn Rô

10610 Kingspoint Rd. - Houston, TX 77075

713-941-0521

GX. ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ

TB: 6:00 pm - CN: 7:00 am; 9:00 am; 11:00 am;
 2:30 pm; 7:00 pm

Lm. Gioan Viannê Nguyễn Ngọc Thụ

Lm. Giuse Bùi Phương Tiên

Pt. Giuse Nguyễn Sĩ Bạch

Pt. Phêrô Nguyễn Cường

8503 S. Kirkwood Rd. - Houston, TX 77099

281-495-8133

GIÁO XỨ ĐỨC MẸ LA VANG

TB: 6:00 pm - CN: 7:30; 9:15; 11:00 am; 6:00 pm

Lm. Thomas Trần Thiện Ân, OP.

Lm. Đaminh Trịnh Thế Huy, OP.

Lm. Phêrô Phạm Duy Khánh, OP.

Pt. Micae Nguyễn Kim Khánh

12320 Old Foltin Rd. - Houston, TX 77086

713-939-1672

GIÁO XỨ ĐỨC MẸ LÔ ĐỨC

TB: 6:00 pm - CN: 7:00; 9:00; 11:00; 1:15; 6:00

Lm. Anthony Đinh Minh Tiên, OP.

Lm. Giuse Maria Đỗ Cao Nhân, OP.

Pt. Giuse Đỗ Nguyên Chương

6550 Fairbanks N. Houston, Houston, TX 77040

713-939-1906

CỘNG ĐOÀN THÁNH TÂM

TB: 7:00 pm - CN: 1:00

Lm. An Phong Sở Trần Đạt Nhân

1701 San Jacinto St. - Houston, TX 77002

713-659-1561 ext. 135

CỘNG ĐOÀN HOLY ROSARY

CN: 3:15; 6:30

Lm. Anthony Trần Ngọc Hùng, OP.

3617 Milam St. - Houston, TX 77002

713-518-2319

CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM TỔNG GIÁO PHẬN GALVESTON-HOUSTON VIETNAMESE CATHOLICS OF THE ARCHDIOCESE OF GALVESTON-HOUSTON

ĐỪNG LẠC

8503 S. Kirkwood Rd. - Houston, Texas 77099 - Phone: 281-495-8133
 www.cgynhouston.org

Chúa Nhật Lễ Lá, Năm C, Ngày 14-04-2019
Sự Thương Khó Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca 22, 14-23, 56

SUY NIỆM LỜI CHÚA

NGÃ RẼ CUỘC ĐỜI

Thánh Lễ hôm nay rất ý nghĩa cho giới trẻ. Trong ngày Lễ Lá, biết bao thanh thiếu niên ra đón mừng khí trẻ trung, hăng say, trung bộc phát qua việc lời tung hô đón chào bầu khí cuồng nhiệt. lúc ấy biểu lộ lòng nhiên, thật dễ thương. giới trẻ hôm nay.

Nhưng Thánh Lễ khiến ta phải suy nghĩ biện cô quá trái ngược. hiền vào thành chưa phải tử nhục chết trên công thành có biết bao tung hô, nhưng trên Núi Sọ chẳng còn mấy người theo Chúa. Từ Chúa Nhật Lễ Lá đến Thứ Sáu Tuần Thánh thời gian không dài, nhưng biết bao người đã thay lòng đổi dạ. Từ công thành đến Núi Sọ đường đất không xa, nhưng biết bao người đã rẽ đường, đi ngang, về tắt. Tại sao thế? Ta hãy lần theo dấu vết của những người bỏ cuộc để nhận diện những ngã rẽ cuộc đời. Có 3 ngã rẽ tiêu biểu.

Ngã rẽ của Giuđa.

Giuđa là môn đệ trung tín theo Chúa trong suốt 3 năm Chúa đi rao giảng. Ông còn được Chúa tin cậy trao phó cho công việc quan trọng: nắm giữ tài chánh. Ngày Lễ Lá chắc chắn ông có mặt. Nhưng khi Chúa chịu chết thì ông vắng mặt. Ông đã rẽ sang lối khác. Lối rẽ đuổi theo tiền bạc vật chất. Theo tiếng gọi của tiền bạc, ông đã đưa chân đi những bước xa lạ. Ông đi vào con đường khác. Ông trở thành con người khác. Ông bỏ Chúa vì tiền. Tệ hơn nữa ông bán Chúa để lấy tiền.

Ngã rẽ của Phêrô.

Phêrô là môn đệ rất thân thiết của Chúa. Là người đứng đầu tông đồ đoàn. Ông thề rằng dù mọi người có bỏ Chúa thì ông vẫn trung thành với Chúa. Ngày Lễ Lá chắc chắn ông ở bên Chúa. Nhưng ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, không thấy ông đâu. Ông đã rẽ sang lối khác: lối rẽ lười biếng và hưởng thụ. Lười biếng vì khi vào vườn Giếtsimani, Chúa kêu gọi ông hãy thức cầu nguyện với Chúa, vậy mà ông cứ ngủ. Hưởng thụ vì trong sân tòa án, thay vì theo dõi cuộc xét xử Chúa thì ông lại vào tìm hơi ấm nơi đồng lửa giữa sân. An nhàn hưởng thụ đã kéo ông xa Chúa. An nhàn hưởng thụ đã đẩy ông đến chỗ chối Chúa.

Ngã rẽ của đám đông.

Hàng vạn người đã theo Chúa, mê mết nghe đến mấy ngày quên ăn, quên về. Biết bao người reo mừng nghênh đón Chúa ngày long trọng vào thành. Thế mà trên Núi Sọ chỉ thấy những người đến sỉ vả, chê bai, nhạo cười. Đám đông đã rẽ sang lối nào? Thừa họ rẽ sang lối dư luận. Thiếu lập trường, chạy theo đám đông. Thấy người ta đi nghe Chúa thì cũng đi. Thấy người ta nhạo cười Chúa thì cũng cười nhạo. Thấy người ta kết án Chúa thì cũng kết án.

Đê tự nhiên, chắc chắn không ai nở nhảnh tâm bán Chúa, chối Chúa, lên án Chúa. Nhưng người ta thay lòng đổi dạ do tác động của tiền bạc, của hưởng thụ, của dư luận. Đó là những ngã rẽ nguy hiểm.

Những gì đã xảy ra cho Giuđa, cho Phêrô và cho đám đông năm xưa vẫn có thể xảy ra cho ta hôm nay. Làm sao để ta luôn đi trên đường theo Chúa và trung thành với Chúa?



Chúa. Cả một bầu kính mến. Sự trẻ cảm cảnh lá, qua Chúa. Thật là một Giới trẻ Do Thái kính mến thật hồn Không khác gì

hôm nay cũng không ít vì những Chúa vừa vinh được bao lâu đã Thập Giá. Tại người ra chào đón

CÔNG ĐOÀN ST. CHRISTOPHER

CN: 4:30

Lm. Giuse Lê Thu
8150 Park Place – Houston, TX 77017
713-645-6614

CD. ST. JUSTIN TỬ ĐẠO

CN: 12:00

Lm. Phêrô Nguyễn Hữu Thăng
Pt. Giuse Trần Văn Nhật
13350 Ashford Point Dr. Houston, TX 77082
281-556-5116

CÔNG ĐOÀN FATIMA

CN: 9:00

Lm. Đaminh Trịnh Thế Huy, OP.
1003 Gulf Bank-Houston, TX 77037
713-732-0132

Giáo xứ Mỹ

có thánh lễ Việt ngữ cuối tuần

TB: 8:00 pm

St. Elizabeth Ann Seton
6646 Addicks Satsuma Rd. Houston, TX 77084
281-463-7878

TB: 7:00 pm

St. Francis de Sales
8200 Roos Rd. Houston, TX 77036
713-774-7475

LIÊN ĐOÀN THIẾU NHI THÁNH THỂ

Tổng Tuyên Úy: Lm. Giuse Lê Thu
Trưởng Phêrô Võ Khanh Tony (GX/CTTĐVN)
832-455-5961

LIÊN HỘI CÁC BÀ ME CÔNG GIÁO

Tổng Linh Hướng: Lm. Giuse Bùi Phương Tiến
Lucia Nguyễn Ngọc Thủy
281-948-2757

LIÊN ĐOÀN LIÊN MINH THÁNH TÂM

Tổng Linh Hướng: Lm. Giuse Vũ Thành
Ông Nguyễn Văn Xuân
832-260-5016

LIÊN ĐOÀN TỔNG ĐO FATIMA

Tổng Linh Hướng: Lm. Anthony Trần Ngọc Hùng
713-518-2319
Ông Phêrô M. Nguyễn Văn Triệu (Gx. CTTĐ)
281-484-3157

ĐẠO BINH ĐỨC ME (LEGIO MARIE)

Tổng Linh Hướng: Lm. Gioan Nguyễn M. Hùng
Trưởng Curia Giuse Nguyễn Ngọc Thiên
832-433-2198

PHONG TRẢO CURSILLO

Tổng Linh Hướng:
Lm. Anthony Phạm Hữu Tâm, ICM.
Trưởng Lãnh Đạo: Maria Nguyễn Thu Trang
713-303-7982

LH. ĐOÀN ĐỒNG BA ĐA MINH

Tổng Linh Hướng: Lm. Đinh Minh Tiên, OP
Ông Cao Văn Thuận (Giáo Xứ Lộ Đức)
281-859-8268

TUYÊN ÚY NHÀ THƯƠNG

Lm. Anthony Trần Ngọc Hùng
713-757-1000 ext. 1624

PHÁT THANH TIN YÊU

Tuyên Úy: Lm. Gioan Trần Đình Khả
10135 West Rd.
Houston, TX 77064
281-955-7328

Website

Cộng Đồng Công Giáo VN - Houston
www.cgvnhouston.org
Phụ Trách: Pt. Giuse Trần Văn Nhật
nth@nguoinhuh.org
713-870-8955

Thưa hãy Sống Lời Chúa. Hãy siêng năng đọc, học hỏi, suy niệm Lời Chúa để thực hành trong đời sống. Lời Chúa sẽ hướng dẫn chúng ta biết sáng suốt trước những chọn lựa trong đời sống. Lời Chúa sẽ soi sáng cho chúng ta trong những lúc bóng tối vây phủ. Lời Chúa sẽ ban sức mạnh khi chúng ta cảm thấy yếu mệt. Lời Chúa sẽ hướng dẫn chúng ta biết lối quay về nếu lỡ lạc đường. Lời Chúa sẽ biến chúng ta trở thành chứng nhân cho Chúa trong xã hội hôm nay.

Vì Lời Chúa sẽ ấp ủ, nuôi dưỡng để chúng ta lớn lên trong tình thương yêu. Cảm nghiệm được tình yêu thương của Chúa, chúng ta sẽ biết đáp lại. Và sẽ trung thành với Chúa cho đến cùng.

Lạy Chúa, xin gìn giữ chúng con trong tình thương của Chúa. Amen.

+Tgm. Giuse NGÔ QUANG KIỆT

Giờ cứu độ

Cuộc đời Chúa Giêsu dường như luôn chuẩn bị cho Giờ của Thiên Chúa. Giờ cứu độ. Giờ mà chính Chúa sẽ hiến mình làm của lễ dâng mình cho Chúa Cha và để cứu độ trần gian. Chúa đã từng nói "chính vì Giờ này mà Ta đến trong thế gian". Và cuộc đời của Chúa Giêsu dường như lúc nào cũng có bóng Thập Giá. Thập Giá đã



thập thoán ngay từ ngày Chúa sinh ra. Hêrôđê đã kết án tử cho Chúa. Trong suốt ba năm rao giảng Tin Mừng, bóng Thập Giá luôn lập ló trên mọi hành trình Chúa đi qua.

Nét đẹp nơi Chúa Giêsu khi phải đối diện với Giờ cứu độ chính là thái độ cương quyết dấn thân của Chúa Giêsu. Ngài không chùn bước. Ngài không sờn lòng. Ngài vẫn mạnh dạn tiến về phía trước. Ngài đã từng nhiều lần mời gọi các môn đệ: "nào chúng ta cùng lên Giêrusalem". Ngài biết rằng ở đó có Thập Giá, có khổ khăn, có đau khổ đến với Ngài. Nhưng Ngài vẫn tiến bước, vì đó là sự vụ của Ngài. Đó cũng là điều đẹp lòng Chúa Cha. Dầu trên hành trình này, Ngài đã tiến bước trong cô đơn. Dầu chẳng ai đủ can đảm theo Ngài, nhưng Chúa Giêsu vẫn phải uống chén đắng để vui lòng Chúa Cha.

Trong Tin Mừng hôm nay, Thánh Luca đã miêu tả Chúa Giêsu thật sự cô đơn trong 12 giờ cuối cùng của cuộc đời. Các môn đệ ngủ vùi trong vườn cây Dầu và bỏ chạy khi đối diện với gian nguy. Các thành viên của Thượng Hội Đồng Do Thái chống đối, âm mưu làm hại, môn đệ Giuđa phản bội, và cố gắng của Phêrô đã cô đi cho tới bên trong dinh thượng tế, nhưng đáng tiếc, ông không bênh vực Thầy mà đã chối bỏ Thầy mình, không chỉ một lần mà là 3 lần, dù rằng ông đã được nhắc trước về những gì sẽ đến với ông. "Ngay trong đêm nay khi gà chưa kịp gáy con đã chối Thầy 3 lần".

Nhưng vượt lên trên sự bỏ rơi của các môn đệ, sự cô lập của các thế lực thù địch đó là thái độ bình thản của Chúa Giêsu trước các biến cố. Ngài hoàn toàn tự do để có thể lần tránh hay đón nhận. Ngài có thể khước từ chén đắng, nhưng Ngài đã đón nhận trong tinh thần vâng phục thánh ý Chúa Cha. Tuy nhiên khi giờ đã đến, Ngài vẫn cảm thấy hãi hùng, xao xuyến. Ngài sợ hãi, vì viễn tượng chết vẫn vượt qua những dự phóng của con người nên Ngài đã phải cầu nguyện. Cầu nguyện trong cô đơn, sợ hãi đến nỗi mồ hôi máu rịn nơi thân thể Ngài. Qua đây ta thấy rõ hơn nhân tính của Ngài. Vì con người là yếu tố bất định trong lịch sử. Do đó Chúa Giêsu cũng không thể biết được ngày mai ra sao. Dòng đời sẽ xô đẩy Ngài đi đến đâu. Thực vậy, nếu Ngài biết thì không còn là con người nữa. Tất cả những gì đang diễn ra, Ngài đều phải cầu nguyện để tìm hiểu thánh ý Chúa Cha. Đây quả là giờ của đau khổ, giờ của hãi hùng, giờ bị mọi người khước từ. Đây quả là chén đắng của cuộc đời. Chén chua chát bị ruồng bỏ, của nhạo báng,

Ban Điều Hành Bản Tin Dừng Lạc

Ô. Nguyễn Văn Mẫu	713-231-6242	- mauvnguyen@yahoo.com
Ô. Nguyễn Đức Chính	713-269-0554	- chinhandhuong@gmail.com
Ô. Nguyễn Văn Thắng	832-661-3076	- thangnguyen031464@gmail.com
Ch. Hiền Lê	281-495-8133	- dunglacad@gmail.com

Muốn nhận Bản Tin Dừng Lạc qua email xin gửi điện thư yêu cầu về:
mauvnguyen@yahoo.com hay BTDL_Gal_Houston-subscribe@yahoogroups.com

Chương Trình Phát Thanh Tin Yêu: Saigon-Houston làn sóng 900 AM
từ 4:00 đến 4:45 chiều Chúa Nhật

Phụ Trách

AC. Trần Tú - Mai Dung	281-467-5223	- Traneight1117@sbcglobal.net
AC. Nguyễn Lập - Huệ	281-253-9761	- lap.nguyen@yahoo.com
A. Đỗ Minh Tân	281-736-7970	- tanm1000@gmail.com
AC. Nguyễn Lương - Anna Phương	832-816-3402	- lnguyen999@yahoo.com

Đại Chủng Viện St. Mary
713-686-4345

MUC VỤ GIỚI TRẺ

Lm. JBA Trần S. Steven, CSSR
713-433-9836
Lm. Nguyễn Cao Trường Sơn
832-788-1636

MUC VỤ GIA ĐÌNH

Lm. Giuse Châu Xuân Báo, CSSR
713-681-5144 ext. 107

ỦY BAN PHUNG VỤ

Lm. Gioan Nguyễn M. Hùng
832-425-5116

ỦY BAN THÁNH NHẠC

Lm. Christopher Nguyễn Cường
281-356-2000

ỦY BAN GIÁO LÝ

Lm. Đinh Minh Tiên, OP
713-732-0132

**ỦY BAN CÔNG LÝ
HÒA BÌNH - LIÊN TÔN**

Lm. Anthony Phạm Hữu Tâm, ICM
281-575-7246
Lm. Anthony Trần Ngọc Hùng, OP
713-529-4854

DÒNG CHÚA CỨU THẾ

3417 W. Little York Road
Houston, TX 77091
713-681-5144

DÒNG NỮ ĐA MINH

5250 Gasmer Drive
Houston, Texas 77055
713-723-8250

TU XÁ THÁNH ĐA MINH

12314 Old Foltin Road
Houston, TX 77086
281-999-4928

DÒNG NỮ LA SAN

14562 Cypress N. Houston
Cypress, TX 77429
281-894-7756

DÒNG MẾN THÁNH GIÁ

8138 Lynn St.
Houston, TX 77017
346-571-5116

DÒNG CHÚA THÁNH THẦN

4410 Yoakum Blvd.
Houston, TX 77006
713-529-0405

TU HỘI TÂN HIÊN

20303 Kermier Road
Waller, TX 77484-8743
832-923-7784

**TU HỘI GIA ĐÌNH
MẸ MARIA THẨM VIẾNG**

11663 Quinn Ridge Way
Houston, TX 77038
713-518-2977



của cái chết, đến nỗi Ngài đã nại đến quyền năng vô biên của Cha: "Cha có thể làm mọi sự, xin cho con khỏi uống chén này", nhưng khi hiểu được đâu là thiên ý Ngài lại tiếp tục bình thần "xin đừng theo ý con, một xin vâng ý Cha".

Cuộc đời hôm nay vẫn còn đó những bóng tối của lòng người, khi chúng ta nuôi dưỡng hận thù, tìm cách hãm hại anh em. Dòng đời hôm nay vẫn còn đó những con người công chính, lương thiện bị trừ dập và cô lập giữa xã hội mà công bình bác ái đã không còn công minh. Đồng tiền và quyền lực đã làm cán cân công lý bị bẻ gãy. Người công chính, kẻ lương thiện vẫn là nạn nhân của bất công, gian dối và tham lam. Biết bao người đã để cho bóng tối của lòng tham nổi loạn đến nỗi chà đạp lương tri và nhân phẩm của bản thân và đồng loại. Con người ngày nay vẫn nhân danh hạnh phúc của riêng mình để kết án tử hình người khác, nhất là các thái nhi vô tội. Biết bao cha mẹ đã viện ra nhiều lý do để loại trừ những đứa con trong lòng

mình một cách dửng dưng đáng sợ. Con người chỉ vì lòng tham, chỉ vì tính ghen tỵ, chỉ vì thói kiêu căng giả hình vẫn đang tìm cách làm hại cuộc đời của nhau. Bao lâu chúng ta còn nuôi dưỡng những ý đồ bất chính, những thủ đoạn gian tham, những ích kỷ nhỏ nhen là bấy lâu vẫn còn đó những con người lương thiện bị đe dọa, bị hành hạ và loại trừ. Và như thế, Đức Kitô vẫn lại phải chịu những bản án bất công mà con người dành cho Chúa. Đức Kitô vẫn tiếp tục bị cô đơn và khước từ giữa dòng đời này.

Hôm nay ngày khởi đầu tuần thương khó, mỗi người chúng ta hãy rà xét lại lối sống của mình để ăn năn thống hối về lời nói việc làm của mình, dù là vô tình hay hữu ý đã và đang gây đau khổ cho người khác. Nguyên xin Đức Giêsu, Đấng đã chết vì tội lỗi chúng ta ban ơn tha thứ và giúp chúng ta chỉnh sửa lại lối sống của mình cho xứng với lòng ăn năn sám hối. Amen.

Lm. Jos. Trần Ngà

CÙNG ĐỨC MẸ CHỊU ĐAU KHỔ TRONG MÙA CHAY

Hồi tôi còn nhỏ, Đức Maria luôn là một hình ảnh về người mẹ xa cách đối với tôi. Bởi vì Đức Mẹ hoàn hảo về nhân đức và vô nhiễm, tôi không thể liên hệ với Mẹ. Quá trình đấu tranh của tôi có vẻ khá khó khăn. Tôi luôn hình dung ra sự ngoan ngoãn, sự dịu dàng, sự nhẫn nại và sự khiêm nhường của Đức Mẹ, nghĩ về Thánh Gia có những ngày và những buổi tối lặng lẽ, tôi thấy không phù hợp với tôi.

Rồi tôi trở thành mẹ. Tình mẫu tử đã biến đổi tôi bằng rất nhiều cách, nhưng có một cách quan trọng mà Đức Mẹ đã thực sự trở nên Mẹ của tôi và rất thân thiện với tôi. Đó là cách hiểu sâu về nỗi đau khổ của Đức Mẹ.

1. Cuộc Tử Đạo Không Đổ Máu Của Đức Mẹ.

Đa số các học giả về Thánh Mẫu học đều công nhận rằng Đức Mẹ không trải qua đau đớn khi sinh con, cũng không phải khổ sở vì đau đớn khi hấp hối. Nhưng Đức Mẹ vẫn bị các nỗi đau khác như đau lòng và đau khổ (Thập Giá cuộc đời). Thập Giá của Chúa Giêsu cũng là của Đức Mẹ. Nỗi đau xé nát lòng Đức Mẹ khi ông Simêon nói tiên tri về Chúa Giêsu là dấu hiệu cho người đời chông báng và làm duyên cớ cho nhiều người ngã xuống hoặc đứng lên (Lc 2: 34-35).

Từ đó, Đức Mẹ nhận cuộc khổ nạn của riêng Mẹ, và Đức Mẹ chỉ hết đau khổ khi về trời cả hồn xác. Dưới chân Thập Giá, khi Chúa Giêsu nói: "Đây là con của Mẹ", Đức Mẹ biết nỗi đau khổ của mình được chuyển đổi từ việc trải nghiệm sự đau khổ của Con Yêu sang nỗi đau khổ của loài người bị rắc rối vì tội lỗi.

2. Ba Cách Chịu Đau Khổ:

ĐGM Jacques -Benigne Bossuet, một tác giả tâm linh thế kỷ XIX, đã chia sẻ trong tác phẩm kinh điển của ngài là cuốn "Meditations on Mary" (Chiêm Niệm về Đức Maria), một cách suy nghĩ hay về những gì chúng ta có thể học hỏi từ nỗi đau khổ của Đức Mẹ. Ngài nói rằng có ba cách chịu đau khổ mà chúng ta cũng trải nghiệm và cách mà Thiên Chúa tác động nơi linh hồn chúng ta để hoàn toàn bình an trong mỗi tình huống.

a. Nỗi Buồn Hoàn Toàn Bị Loại Bỏ.
Trong trường hợp này, Gm. Bossuet giải thích rằng "nỗi đau khổ hoàn toàn được làm cho người ngoài, và chúng ta được an ủi". Lúc đó như thể đau khổ của chúng ta được lấy đi, đó là ân sủng kỳ diệu. Một số người có thể hiểu điều này, trong khi những người khác lại không hiểu được. Đó là ân sủng siêu nhiên hiếm có, thế nên chúng ta phải biết tạ ơn nếu điều đó xảy ra với chúng ta.

Trong trường hợp này, Thiên Chúa cho phép linh hồn chúng ta cảm nghiệm sự bình an trọn vẹn, bởi vì Ngài loại bỏ mọi nỗi buồn cho chúng ta. Có lẽ Đức Mẹ đã nhận được ơn an ủi này, nhưng cũng rất có thể nỗi đau khổ của Đức Mẹ vẫn còn, bởi vì Đức Mẹ muốn chịu đau khổ vì yêu mến Chúa.

b. Linh Hồn Rắc Rối Vì Sự Dữ Nhưng Kiên Nhẫn Chịu Đựng.
Gm. Bossuet cho biết rằng linh hồn của chúng ta trong tình trạng này vẫn nhận biết nỗi buồn và đau khổ nhưng sẵn sàng chịu đựng. Đó là khi chúng ta chiến đấu với

Đọc tiếp trang 9



ĐTC Phanxicô: Phục vụ hy vọng là kiến tạo những nhịp cầu

Phục vụ hy vọng là kiến tạo những nhịp cầu. Đừng sợ sự khác biệt. Kế hoạch vĩ đại của Thiên Chúa là muốn tất cả mọi người được tham dự vào niềm vui của Người, vào bữa tiệc của tha thứ và hòa giải. Chỉ những người được tái sinh và sống trong vòng tay của Người Cha nhân từ, chỉ những người cảm thấy mình là anh chị em, mới có thể là người phục vụ hy vọng trên thế giới.

Sáng thứ Tư, 03.04.2019, trong buổi tiếp kiến chung dành cho hàng chục ngàn tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, ĐTC Phanxicô đã thuật lại chuyên viếng thăm Maroc trong hai ngày cuối tuần vừa qua, 30-31.03, theo lời mời của Quốc vương Mohammed VI.

ĐTC cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt mà Đức Vua và chính quyền Maroc đã dành cho Ngài, cũng như cảm ơn sự cộng tác của tất cả mọi người. Ngài cảm ơn đặc biệt Quốc Vương Maroc, về thái độ rất là huynh đệ, bằng hữu và gần gũi. Trên hết, ĐTC cảm tạ Chúa đã cho Ngài thực hiện thêm một bước trên con đường đối thoại và gặp gỡ các anh chị em Hồi Giáo để là “Người phục vụ của hy vọng” trong thế giới hôm nay, như khẩu hiệu của chuyên viếng thăm.

Theo bước Thánh Phanxicô Assisi và Thánh Gioan Phaolô II.

ĐTC cho biết: “Cuộc hành hương của tôi đi theo bước của hai vị thánh: Thánh Phanxicô Assisi và Thánh Gioan Phaolô II. 800 năm trước, Thánh Phanxicô đã mang sứ điệp hòa bình và huynh đệ đến với quốc vương al-Malik al-Kamil; vào năm 1985, ĐGH Wojtyła đã thực hiện chuyên viếng thăm đáng nhớ tại Maroc, sau khi đón tiếp vị lãnh đạo đầu tiên của các nước Hồi Giáo - tiếp Quốc Vương Hassan II - tại Vatican”.

Thiên Chúa cho phép có nhiều tôn giáo.

Nhưng có thể có một số người đặt câu hỏi: nhưng tại sao ĐGH không chỉ thăm các tín hữu Công Giáo mà cả người Hồi Giáo? Bởi vì có rất nhiều tôn giáo. Tại sao lại có nhiều tôn giáo như thế? Chúng ta xuất phát từ cùng một tổ phụ Abraham như các tín hữu Hồi Giáo: tại sao Thiên Chúa lại để cho có nhiều tôn giáo như vậy? Nhưng Thiên Chúa đã muốn điều này: các thân học gia Kinh Viện đã nói “Chúa muốn cho phép như thế”. Ngài đã muốn cho phép thực tại này: có nhiều tôn giáo sinh ra từ các nền văn hóa, luôn hướng về trời, chiêm ngắm Thiên Chúa.

Thiên Chúa muốn là tình huynh đệ giữa chúng ta và anh em Hồi Giáo.

Nhưng điều mà Thiên Chúa muốn là tình huynh đệ giữa chúng ta và theo cách thức đặc biệt – vì thế, chuyên viếng thăm này – với các anh chị em con cái của Tổ Phụ Abraham như chúng ta, các tín hữu Hồi Giáo. Chúng ta đừng sợ hãi về sự khác nhau: Thiên Chúa cho phép điều này. Nhưng chúng ta phải sợ nếu chúng ta không làm những công việc của tình huynh đệ, là đồng hành với nhau trong cuộc sống.

Phục vụ hy vọng là kiến tạo những nhịp cầu nối.

ĐTC bắt đầu tường thuật lại các hoạt động và ý nghĩa trong chuyên viếng thăm của Ngài. Trong ngày thứ nhất, ĐTC đã gặp gỡ cộng đồng Hồi Giáo. ĐTC nói: “Phục vụ niềm hy vọng, trong thời đại như thời đại chúng ta, trước hết nghĩa là xây dựng những cầu nối giữa các nền văn minh. Và đối với tôi, đó là một niềm vui và vinh dự khi được làm điều đó với Vương Quốc Maroc cao quý, khi gặp gỡ người dân và những người lãnh đạo của họ. Nhớ lại một số hội nghị thượng đỉnh quốc tế quan trọng diễn ra ở nước đó trong những năm gần đây, cùng với Vua Mohammed VI, chúng tôi đã khẳng định vai trò thiết yếu của các tôn giáo trong việc bảo vệ phẩm giá con người và thúc đẩy hòa bình, công lý và chăm sóc cho công trình sáng tạo, ngôi nhà chung của chúng ta. Trong viên cảnh này, chúng tôi đã cùng ký một lời kêu gọi về Giêrusalem, để Thành Thánh có thể được bảo tồn như một di sản của nhân loại và là nơi gặp gỡ hòa bình, đặc biệt là cho các tín đồ của ba tôn giáo độc thân.

Tôi đã đến thăm Lăng Mộ Vua Mohammed V, để tưởng niệm Đức Vua và Vua Hassan II, cũng như thăm Học viện đào tạo các imam, các nhà thuyết giáo nam nữ. Học viện này cổ vũ một đạo Hồi tôn trọng các tôn giáo khác và bác bỏ bạo lực và chủ nghĩa cực đoan, nhân mạnh rằng tất cả chúng ta là anh chị em và chúng ta phải cùng hoạt động cho tình huynh đệ.

Đón tiếp, bảo vệ, thăng tiến và hội nhập người di dân.

Tôi đặc biệt chú ý đến vấn đề di dân, trong khi nói chuyện với chính quyền, và đặc biệt là cả trong cuộc họp dành riêng cho người di cư. Một số người trong số họ đã làm chứng rằng cuộc sống của những người di dân thay đổi và trở lại với phẩm giá con người khi họ tìm thấy một cộng đồng chào đón họ như một con người. Đây là điều cơ bản. Ngay tại thành phố Marrakech, ở Maroc, hồi tháng 12 năm ngoái, “Hiệp ước toàn cầu về di cư an toàn, trật tự và hợp pháp” đã được phê chuẩn. Một bước quan trọng để hướng tới việc lãnh trách

nhiệm của cộng đồng quốc tế. Trong tư cách của Tòa Thánh, chúng ta đã công hiện sự đóng góp của chúng ta được tóm tắt trong bốn động từ: đón tiếp người di dân, bảo vệ người di dân, thăng tiến người di dân và hội nhập họ. Vấn đề không phải là giảm đi các chương trình phúc lợi, mà là cùng nhau thực hiện một hành trình thông qua bốn hành động này, để xây dựng các thành phố và quốc gia, mà trong khi bảo tồn bản sắc văn hóa và tôn giáo tương ứng của chúng, vẫn cởi mở đối với sự khác biệt và biết coi trọng dấu chỉ của tình huynh đệ.

“Những người di dân”.

Giáo Hội ở Maroc rất gần gũi với người di dân. Tôi không thích dùng tính từ “di dân”; tôi thích nói “những người di dân” hơn. Anh chị em biết tại sao không? Bởi vì “di dân” là một tính từ, còn “con người” là danh từ. Chúng ta bị rơi vào nền văn hóa dùng các tính từ: chúng ta dùng các tính từ và nhiều lần chúng ta quên các danh từ, nghĩa là các yếu tính. Tính từ được gắn liền vào danh từ, vào một con người. Nghĩa là không nói “di dân” nhưng là “người di dân”. Đây là sự tôn trọng. Đừng rơi vào nền văn hóa dùng các tính từ, là thứ quá lỏng lẻo và đầy bong bóng. Tôi đã nói rằng Giáo Hội tại Maroc rất gần gũi trong việc gần gũi với những người di dân và vì thế, tôi muốn cảm ơn và khuyến khích những người đã quảng đại dành sự phục vụ của họ để hiện thực lời của Chúa Kitô: “Ta là khách lạ và các con đã đón tiếp Ta” (Mt 25, 35).

Ngày thứ Hai: thăm cộng đồng Kitô giáo.

Tiếp tục tường thuật với các tín hữu về chuyên viếng thăm Maroc, ĐTC cho biết Ngài đã dành ngày Chúa Nhật để thăm cộng đồng Kitô giáo tại nước này. ĐTC kể: Trước hết, tôi đã đến thăm Trung tâm dịch vụ xã hội nông thôn, được điều hành bởi các Nữ Tử Bác Ái, với sự cộng tác của nhiều tình nguyện viên, cung cấp các dịch vụ khác nhau cho người dân.

Cộng đồng Kitô hữu là men, muối và ánh sáng.

Đọc tiếp trang 11 —>

Khiêm Nhường – Bí Quyết Mùa Chay



Cầu xin Thiên Chúa chúc lành cho bạn trong Mùa Chay Thánh này và mong rằng việc xúc tro ngày khởi đầu Mùa Chay giúp bạn khiêm nhường thánh đức trong tâm hồn. Xin Chúa soi sáng để nhận biết và đau buồn về tình trạng sống xa cách Đấng Tạo Hóa để thoát mù lòa của thói kiêu ngạo và có thể đón nhận ân sủng thích hợp.

Kiêu ngạo là đầu mối mọi tội lỗi, là “đệ nhất thối xấu”, người kiêu ngạo sẽ bị nguyên rủa. Tội kiêu ngạo kéo theo nhiều thứ tội khác, nhưng sự khiêm nhường tạo sự đoàn kết vững bền, như Thánh Giacôbê cho biết: “Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường” (Gc 4: 6b). Ân sủng là mẹ của các nhân đức.

Sự kiêu ngạo tìm kiếm danh giá và phải đau khổ khi bị khinh miệt; sự khiêm nhường không muốn được đề cao và vui chịu bị khinh bỉ, điều đó xứng đáng, và sự chính đáng của nó làm cho mong ước rằng công lý phải được thi hành. Sự kiêu ngạo cảm thấy không chịu khuất phục người khác, dù người đó là Thiên Chúa hoặc thụ tạo, nhưng sự khiêm nhường cho đi và chấp nhận để có thể đi qua “cửa hẹp” của việc tuân phục ý của Thiên Chúa và của con người.

XÚC TRO KHIÊM NHƯỜNG.

Biết bao ơn lành đổ trên chúng ta nhờ tro của sự khiêm nhường. Đừng ai không xúc tro kéo không có Thiên Chúa. Thánh Augustino nói: “Lạy Thiên Chúa, Ngài thật cao cả, và Ngài thật khiêm nhường!”.

Sự khiêm nhường làm cho người ta nghĩ mình hèn mọn chứ không quan trọng. Sự khiêm nhường là hoa trái nảy sinh từ thế gian này nhưng lại lớn lên trên Thiên Đàng. Thiên Chúa ban ơn khiêm nhường cho những ai đạo xối tìm kiếm trong linh hồn mình, và cần cù tìm kiếm trong trí nhớ về các tội lỗi và các lầm lỗi yêu hèn, bởi vì nhờ vậy mà ngọc quý khiêm nhường mới có thể phát hiện. Các lỗi lầm thường xuyên của chúng ta cho chúng ta nhiều cách xem xét và sám hối, nếu chúng ta không quay mặt làm ngơ thì không ai lại không thấy có nhiều lý do để sống khiêm nhường về sự bất toàn của mình.

Chúng ta xét mình thì sẽ thấy mình chưa yêu mến Chúa hết lòng và hết sức. Thiên Chúa truyền lệnh chúng ta phải yêu mến Ngài trên hết mọi sự, nhưng chúng ta lại không, thực sự chúng ta phải xin Ngài tha thứ cho sự yếu đuối của mình về phương diện này. Chúng ta dành sức lực cho các mối quan tâm của mình, và các lạc thú trong chúng ta làm cho chúng ta không chú tâm phụng sự Thiên Chúa, và cũng chẳng nồng nàn yêu mến Ngài.

LỚN LÊN TRONG TÌNH YÊU.

Thánh Augustino nói rằng khi lòng bác ái lớn lên thì sự lạc thú giảm bớt, và các ước muốn xấu không thể hiện hữu với lòng bác ái hoàn hảo. Với chữ “ước muốn”, thánh nhân có ý nói về lòng ích kỷ (hoặc tự ái) thái quá mà tất cả chúng ta đều dành cho mình. Ngoại trừ Chúa Giêsu và Đức Mẹ, con cháu của Adam không ai lại không có một mức độ nào đó về lòng ích kỷ quá quắt này.

Nếu lòng ích kỷ giết chết lòng mến Chúa, chúng ta ở trong tình trạng tội trọng; nếu lòng mến Chúa sống động và điều khiển linh hồn, làm cho linh hồn không chống lại Ngài, người đó sống trong tình trạng ân sủng. Tuy nhiên, nếu chính mình và người khác giành chỗ trong tình cảm của chúng ta thì lòng bác ái của chúng ta không hoàn hảo. Công việc của chúng ta bất toàn nếu nhân đức này khiếm khuyết.

Khi chúng ta yêu mến Thiên Chúa hết sức có thể thì chúng ta cũng muốn yêu thương người khác, bởi vì chúng ta không thể cảm thấy chạnh lòng thương hoặc vui mừng về những người sống thân mật với Thiên Chúa, và những người là con cái của Ngài qua việc lãnh nhận Bí Tích Thánh Tẩy. Chúng ta không cư xử với họ vì lòng bác ái, bởi vì chúng ta bất toàn về lòng yêu mến dành cho Ngài. Chúa Giêsu nói: “Những gì anh em làm cho những người bé mọn là anh em làm cho chính Thầy đây”.

MỌI SỰ LÀ CỦA CHÚA.

Mọi sự chúng ta có đều do Thiên Chúa ban cho. Ngài trao ban chính Ngài cho chúng ta với điều kiện chúng ta phải nói sự thật, nhờ Ngài, với Ngài và trong Ngài, chứ không bởi chúng ta hoặc những gì chúng ta có.

Chúng ta càng tốt lành thì chúng ta càng mắc nợ Đấng Toàn Năng, càng có lý do để chúng ta tự trách mình bất xứng mà phục vụ nhiệt thành hơn, biết ơn hơn. Chúng ta chỉ có tội lỗi và sự trống rỗng mà thôi.

Thiên Chúa đã tạo dựng chúng ta và nâng đỡ chúng ta hằng ngày, nếu Ngài không yêu thương chúng ta thì chúng ta trở về hư vô ngay lập tức. Nếu

Thiên Chúa rút hết ân sủng khỏi chúng ta, những ơn mà Ngài đã ban vì Đức Giêsu Kitô, Đấng chí thánh ở giữa chúng ta, thì Phêrô là gì khi ông chối bỏ Chúa Giêsu, hoặc Phaolô là gì khi ông bách hại chính Đấng cứu độ ông? Chúng ta biết rõ mình là gì trước khi Thiên Chúa chạm vào linh hồn của chúng ta, và Ngài biến đổi trái tim cũ của chúng ta bằng trái tim mới.

Biện minh, biện hộ hoặc bào chữa, cũng chẳng là gì nếu linh hồn vẫn chết trong tội. Chúng ta hiện hữu nhờ sự sống Thiên Chúa trao ban qua cái chết của Con Ngài. Linh hồn mù lòa nếu chúng ta nghĩ rằng điều tốt lành có được nhờ khả năng của chúng ta, chứ không phải sự sống siêu nhiên được trao ban cho chúng ta.

Bạn thấy đó, chúng ta chỉ có các khuyết điểm, chứ chúng ta chẳng có gì. Hãy nhớ rằng Thiên Chúa luôn thúc giục chúng ta làm điều gì đó cho Ngài, chúng ta quên rằng Ngài muốn ngay và không trì hoãn. Hãy ghi nhớ lời Ngài về sự sống, đừng để Ngài lặp lại. Hãy luôn để cho trái tim lầm lỗi của chúng ta có đầy hồng ân mà Thiên Chúa đổ vào không uổng phí, nhưng hãy cẩn thận gìn giữ ơn Ngài.

LÒNG THƯƠNG XÓT NGỌT NGÀO.

Hãy lưu ý, vì Thiên Chúa yêu cầu chúng ta rất cấp bách. Hãy dành vinh quang cho Thiên Chúa vì Ngài xứng đáng, nhưng hãy nhận biết mình đáng nguyên rủa và bất xứng. Hãy hy vọng vào Chúa, Ngài không bỏ chúng ta đâu, Ngài tìm cách hướng chúng ta tới Thiên Đàng. Ở đó, Ngài sẽ ban vinh quang cho chúng ta, thế nên đừng tìm vinh quang và vinh dự ở thế gian này. Với viễn cảnh Tiệc Thánh Nước Trời, chúng ta đừng tự thỏa mãn với những “món ô uế” như rác rưởi của thế gian này, bởi vì chẳng có gì thỏa mãn “khâu vị” của chúng ta.

Hãy buông bỏ mọi thứ để có thể thanh thản, đừng dính bén hoặc “nặng lòng” với những thứ tạm bợ ở đời này. Nếu bạn phải chịu đau khổ, bạn sẽ dần dần chịu đủ vì Chúa.

Hãy suy niệm cuộc khổ nạn mà Chúa Giêsu chịu vì chúng ta, bạn sẽ thấy rằng những gì bạn làm hoặc chịu đựng đều không đáng gì so với nỗi đau khổ của Chúa Giêsu. Thiên Chúa quý giá đối với bạn đến nỗi không gì có thể so sánh, dù bạn có hy sinh mạng sống vì Ngài thì cũng chẳng là gì, chỉ là “giả rơm rạ” mà thôi. Trên trời, bạn sẽ nhận ra rằng hạnh phúc trên Thiên Đàng đáng để chúng ta đánh đổi mọi thứ, và chẳng cần bất cứ sự vui thú nào ở đời này nữa. Hãy phó thác cho sự quan phòng của Thiên Chúa, tạ ơn Ngài đã soi sáng cho

Đọc tiếp trang 11 →



Yêu Thương Khi Trẻ Búng Bình

Hằng ngày người cha vẫn đứng tựa cửa, đắm chiều nhìn xa xăm như tìm kiếm con trai mình. Thất vọng. Đau khổ. Có vẻ như không phải hôm nay. Không phải hôm nay. Nhưng một ngày nào đó, có thể nó sẽ trở về. Cứ thế, người cha cô độc vẫn chờ đợi. Mong mỏi, cầu nguyện và hy vọng.

Dụ ngôn “đứa con hoang đàng” trong trình thuật Lc 15: 11–32 bây giờ mang ý nghĩa mới đối với tôi. Dụ ngôn không gọi là “đứa con hoang đàng” nữa, mà là “người cha nhân hậu”. Tôi không tập trung nhiều vào đứa con nữa. Tôi tập trung vào người cha. Theo dõi ông. Học tập ông. Noi gương ông.

Tại sao vậy? Bởi vì hiện nay tôi đặt mình vào vị trí của người cha – mòn mỏi vì lo lắng, thắc mắc, và kiệt sức. Đáng lo là đứa con mất đức tin, và không biết khi nào nó trở về. Người cha mòn mỏi vì phải chờ đợi đứa con quá lâu!

Đọc lại câu chuyện này với cái nhìn mới đã giúp tôi phát hiện các nguyên tắc mà trước đây tôi không biết. Thiết tưởng các nguyên tắc này cũng khá dễ giúp ích cho những người cha đang mòn mỏi vì con.

1. GIẢI THOÁT (Lc 15: 11–13).

Khi đứa con đòi chia tài sản, tôi đã cảm thấy khó chịu vì người cha không hề từ chối. Ông cũng không phản tích điều hơn lẽ thiệt, mặc dù ông có thể làm vậy. Ông dễ dàng chấp nhận điều kiện của đứa con.

Sau khi chấp nhận chia gia tài, ông cho đứa con ra đi cho thỏa chí tang bồng. Ông giải thoát nó, để nó chịu trách nhiệm về tương lai và hệ quả mà nó đã tự chọn lựa – dù tốt hay xấu. Một lúc nào đó, cha mẹ nào cũng cần cách giải thoát này.

Theo cách của người cha trong dụ ngôn, tôi chấp nhận cho con tôi đi theo lối riêng của nó (với sự khôn ngoan và mối quan tâm trong phạm vi cho phép). Tôi đã phải để nó đi theo quyết định của nó – dù tốt hay xấu – và trải nghiệm cuộc sống, cả đau khổ và vui mừng. Nó có thể khám phá cả cái đẹp và cái xấu, đồng thời cũng phải tự chịu trách nhiệm.

2. CHẤP NHẬN (Lc 15: 14–16).

Đứa con đã quyết định tôi tệ – rất tồi

tệ. Người cha cho phép nó, hoàn toàn tự do, làm gì tùy ý. Nó đã sống buông thả, sa đọa, tội lỗi, truy lạc, hư hỏng, gặp chông hay chớ. Cuối cùng, nó trắng tay và thất vọng.

Giống như đứa con hoang đàng, con cái của chúng ta cũng được tạo dựng có ý muốn. Chúng có cách chọn lựa riêng, có cách phân biệt điều tốt và điều xấu, điều phúc và điều tội, Thiên Chúa và ma quỷ. Thiên Chúa có quyền trên ý muốn của chúng, nhưng cha mẹ không có quyền đó.

Rất khó, nhưng tôi đã chấp nhận. Tôi chấp nhận nó có tự do chọn lựa. Tôi không thể làm khác, bởi vì tôi biết nó có thể, và hy vọng vào ơn Chúa, một ngày nào đó nó sẽ trở về, sống ngoan ngoãn và đạo đức.

3. XÁC NHẬN (Lc 15: 17–19).

Đứa con hoang đàng đã rơi xuống đáy cuộc đời, không biết thời gian lâu hay mau. Nhưng tội lỗi của nó đã làm cho nó thất vọng và đau khổ. Chỉ khi đó nó mới “biết mình là ai”. Cuối cùng, nó đã thức tỉnh, bắt đầu nhớ nhà và khao khát cảnh gia đình êm ấm ngày xưa.

Khi biết nó sống xa lánh, lãng phí tài sản và cuộc đời, có lẽ người cha đã quỳ gối cầu nguyện rất nhiều cho nó và phởn phác nó cho Lòng Thương Xót của Thiên Chúa. Tôi cũng cầu nguyện cho con tôi, xin cho nó hồi tâm và tỉnh ngộ. Tôi cầu xin Chúa Thánh Thần đánh động nó và dẫn nó trở về đường ngay nẻo chính, để được tha thứ và được phục hồi.

4. CHỜ ĐỢI VÀ ĐÓN NHẬN (Lc 15: 20).

Hằng ngày người cha vẫn chờ đợi, trông mong, cầu nguyện và hy vọng. Ước gì các bậc cha mẹ cũng kiên trì cầu xin Thiên Chúa và được tràn đầy Thần Khí.

Tôi lại cảm thấy “khó chịu” với cách phản ứng của người cha khi “thắng con trời đánh” kia trở về. Lòng trắc ẩn đã đẩy người cha đi tới phía đứa con khi nó ở bước đường cùng. Vòng tay ông rộng mở, đầy tình yêu thương. Trái tim ông đập nhịp yêu thương đôn dập. Ông không trách mắng nó, không chì chiết, không nguyên rủa, không giận dữ. Còn chúng ta thì sao? Chắc hẳn chúng ta trọn mắt và quát: “Tao tưởng mày đi luôn, không về đây nữa. Mày ngon mà! Sao không đi luôn đi? Ra khỏi nhà là thất nghiệp, vắng cha mẹ thì chết đói. Cá không ăn muối cá ươn mà!”

Tôi cầu xin cho tôi biết phản ứng với lòng yêu thương, tha thứ và đón nhận. Tôi phải bỏ đau khổ qua một bên trong lúc đó. Nhờ ơn Chúa, tôi sẽ ôm con tôi trong vòng tay nhân hậu, tha thứ và yêu thương vô điều kiện.

5. VUI MỪNG (Lc 15: 22–23, 32).

Đứa con hoang đàng trở về, ăn năn tội lỗi. Nó được phục hồi ơn cứu độ mà nó đã đánh mất. Nó đã chết mà được sống lại và trở về nhà. Thực sự đó là điều đáng vui mừng lắm. Làm sao có thể cư xử khác được chứ?

Thiết tưởng đây là thông điệp của dụ ngôn này: Vui mừng đón nhận chứ không kết án đối với một người lầm lạc trở về vì ăn năn sám hối, đó là tặng phẩm ân sủng nhờ tin vào Đức Giêsu Kitô: “Chính do ân sủng và nhờ lòng tin mà anh em được cứu độ: đây không phải bởi sức anh em, mà là một ân huệ của Thiên Chúa; cũng không phải bởi việc anh em làm, để không ai có thể hãnh diện” (Ep 2: 8–9). Như vậy, họ đã tìm ra con đường về nhà qua vòng tay yêu thương và tha thứ của người cha, con chiên lạc đã trở về đúng ràn chiên.

Tôi có thể làm gì khi đứa con hồi hận và trở về? Tôi cũng sẽ vui mừng đón nhận với lòng tha thứ và yêu thương. Không thể làm gì khác hơn nữa!

DENISE KOHLMAYER

TRÂM THIÊN THU (chuyển ngữ từ *DisiringGod.com*)



Cũng Cố Đức Tin Cho Giới Trẻ.

Một người mẹ than: “Tôi không thể hiểu được! Tôi đã cho nó đi học trường Công Giáo 12 năm mà thậm chí bây giờ nó không thèm đi nhà thờ!”

Nếu tôi có tiền mỗi lần người cha hoặc người mẹ nói những từ này (thay thế từ “giáo dục tôn giáo” cho từ “trường học Công Giáo”) thì tôi sẽ thất nghiệp mà có lợi. Khi một số cha mẹ không thể chăm sóc, thậm chí là không chú ý, đa số các cha mẹ và ngay cả ông bà cũng ngạc nhiên thấy con cháu mình, nhất là độ tuổi 16-22, có vẻ muốn từ bỏ di sản của mình là đức tin Công Giáo.

Tôi có hơn 40 năm làm giáo viên và giáo lý viên, đó là những gì tôi biết ở giới trẻ đã động viên tôi đưa ra vài lời khuyên đối với các giáo viên, các giáo lý viên, các bậc ông bà và cha mẹ. Trong khi không có gì đảm bảo rằng con cháu chúng ta vẫn gắn gũi với đức tin Công Giáo, vẫn có vài cách tốt để trau dồi đức tin của chúng – và những điều chân thật quan trọng để chúng nhớ:

1. CHẤT VĂN LÀ CHUYỆN

BÌNH THUỜNG.

Có lúc người lớn chúng ta cố gắng hiểu (và có thể cố gắng nhờ) rằng chất vấn trước đây khiến cho niềm tin là một phần trong quá trình trưởng thành.

2. HỌC HỎI QUA KINH NGHIỆM.

Giới trẻ cho những kinh nghiệm là “khủng khiếp”. Vì ông bà và cha mẹ có thể xây dựng trong những khoảnh khắc đó để thúc giục con cháu chú ý tới những kinh nghiệm thực sự khủng khiếp để tìm hiểu ý nghĩa sâu xa của sự thánh trong cuộc sống hằng ngày, dù các lý do đó khiến một người đạo đức, dân kỹ thuật, một đứa bé, hoặc bất kỳ thứ gì có ấn tượng hay không. Tâm linh Công Giáo phát triển trên sự khủng khiếp và kỳ diệu, những điều khủng khiếp và kỳ diệu hằng ngày dẫn chúng ta vào các Bí Tích một cách tự nhiên.

3. HÃY BIẾT RẰNG SỰ THẬN TRỌNG CỦA GIÁO HỘI LÀ CÁCH ĐÁP LẠI CON CHÁU CỦA CHÚNG TA KHI CHÚNG BỊ THẤT VỌNG VỚI CÁC THẦN TƯỢNG.

Căn cứ vào những sự phản bội thường xuyên của những cố về tốt độ, chúng nghe nói về các phương tiện truyền thông, có thể hiểu rằng chúng không thể tự động tin và tôn trọng các anh hùng – các thánh và những người thánh thiện – chúng ta đặt ra trước mặt chúng. Những vụ bê bối mới đây trong Giáo Hội cũng làm cho người trẻ – kể cả những người lớn – nghi ngờ các giáo sĩ và những người làm việc trong các bộ của Giáo Hội. Không lạ gì chúng nghi ngờ khi chúng ta nói với chúng: “Hãy tin tội, đây là sự thật”. Chúng ta cần tránh kiểu nói: “Vì Giáo Hội nói vậy” hoặc “Vì tôi nói vậy”, thay vì thế hãy giúp chúng hiểu tại sao chúng ta tin những gì chúng ta làm, và tại sao chúng ta yêu mến Giáo Hội mặc dù Giáo Hội vẫn có những bất toàn.

4. HÃY BIẾT RẰNG CHA MẸ LÀ NHỮNG NGƯỜI ANH HƯỞNG NHIỀU NHẤT ĐỐI VỚI CON CÁI.

Giương sáng của cha mẹ là khí cụ mạnh nhất mà chúng ta phải giúp giữ Thiên Chúa và tôn giáo trong đời sống của con cái. Tôi tin rằng việc thảo luận về đức tin, về vị trí Giáo Hội, về việc thờ phượng và cầu nguyện, về vị trí của Thiên Chúa trong các vấn đề luân lý, đạo đức và các mối quan hệ nên ở trong phạm vi kinh nghiệm gia đình. Tôi luôn cảm thấy rất gần gũi với các học trò của tôi khi chúng tôi chia sẻ những câu chuyện về đức tin, đó là những lúc an ủi duy nhất vì biết Thiên Chúa yêu thương chúng ta, hoặc là những lúc bình an và hy vọng nhờ Thiên Chúa, Đấng chỉ muốn những điều tốt nhất cho chúng ta.

Không cha mẹ nào muốn bày tỏ kinh nghiệm đó cho giáo viên, đó là quyền

ưu tiên của cha mẹ. Cha mẹ có thể cảm thấy thoải mái kể những câu chuyện riêng bản thân vì con cái sẽ biết tầm quan trọng của mối quan hệ cá nhân với Thiên Chúa. Trong lúc khó khăn, việc cha mẹ tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa giúp an ủi con cái và giúp chúng hiểu rằng làm người lớn nghĩa là làm cho Thiên Chúa hữu hình và có thể đạt tới.

5. ĐỪNG NGẠI HỎI CÁC GIÁO VIÊN VÀ CÁC GIÁO LÝ VIÊN VỀ CÁCH TRẢ LỜI ĐỐI VỚI CÁC VẤN ĐỀ TÔN GIÁO VÀ TÂM LINH.

Mối quan hệ giữa cha mẹ và chương trình giáo dục tôn giáo của giáo xứ hoặc trường học Công Giáo nên hợp tác với nhau. Cha mẹ nên cảm thấy thoải mái tận dụng khi có “cơ hội giáo dục”. Các giáo viên được đào tạo về các giai đoạn phát triển của trẻ em, và nên giúp đỡ các bậc cha mẹ góp các câu hỏi, mối bận tâm, và các vấn đề trước khi sự cố xảy ra minh nhiên.

6. KHUYẾN KHÍCH VAI TRÒ CỦA ÔNG BÀ TRONG ĐỜI SỐNG NGƯỜI TRẺ.

Tôi tin rằng có sự kỳ diệu trong việc cách quãng một thế hệ. Ông bà có viên cảnh giáo dục cha mẹ của thiếu niên và biết quan ngại rằng cha mẹ là nguyên nhân và có kinh nghiệm. Đối với nhiều người trẻ, ông bà là những người có thể có uy tín và có thời gian lắng nghe những mối lo âu của chúng về Thiên Chúa và cuộc sống. Hãy khuyến khích ông bà góp phần giáo dục đức tin cho chúng.

Ông bà có kinh nghiệm về đức tin. Người già có thể góp những câu chuyện và kinh nghiệm mà họ coi đó là xây dựng sự khôn ngoan của “quyền công dân Nước Trời”. Khi cha mẹ thường bị căng thẳng vì công việc và trách nhiệm, ông bà có thể đảm nhiệm công việc giáo dục đức tin cho lớp trẻ.

7. NUÔI DƯỠNG SỰ HIỂU BIẾT ĐỐI VỚI NHỮNG GÌ CÓ Ý NGHĨA VỀ GIÁO HỘI CÔNG GIÁO Ở NGƯỜI TRẺ, NHẤT LÀ CÁC THIẾU NIÊN.

Viện Nghiên cứu Quốc gia về Tuổi trẻ và Tôn giáo cho biết rằng tôn giáo và Thiên Chúa thực sự quan trọng trong đời sống người trẻ, nhưng vấn đề chính là “chủ nghĩa cái gì” (whatever-ism) khi tôn giáo và Giáo Hội bỏ chúng lạnh lẽo.

Khoảng 20 năm trước, tôi có thể nhớ ngày Chúa Nhật Phục Sinh ở Roma. Tôi đi cùng một nhóm thiếu niên dự lễ Phục Sinh tại Quảng trường Thánh Phêrô. Từ phía sau, tôi nghe một đứa nói nhỏ: “Sơ ơ!”. Stephen lặp lại và lách qua đám đông để đến gần tôi. “Gì vậy?”, tôi hỏi. “Thánh lễ”, nó nói. “Cũng giống nhau!”. Nó so sánh với nơi khác, thánh lễ là thánh lễ, và Giáo Hội

là Giáo Hội.

Tôi cũng có kinh nghiệm tham dự thánh lễ dành cho thiếu niên ở Arizona, ở đây chúng toàn mặc áo thun có hàng chữ “Hãy Hành Động Là Người Công Giáo” phía trước ngực. Tôi không hoàn toàn thú vị với cách diễn tả mang tính bài ngoại (xenophobia) như vậy, nhưng tôi phải công nhận rằng điều này thích hợp hơn để tụ họp màu sắc thành hàng dài. Điều đó theo tôi về đến tận nhà mà nghĩ rằng có sự tìm kiếm vĩnh cửu này của tuổi trẻ đối với mối quan hệ, sự sở hữu.

8. ĐỪNG SỢ NẾU CON CÁI TUỔI THIẾU NIÊN KHÔNG QUAN TÂM TÔN GIÁO.

Chúng ta cần giúp con cháu thậm nhuhn và sống đức tin sống động bằng cách thể hiện và bằng gương sáng mà Giáo Hội là ngôi nhà luôn chào đón chúng, nơi chúng có thể bày tỏ mối nghi ngờ và lo sợ, nơi có sự điệp của Chúa Giêsu, và là nơi mai này chúng có thể đưa con cái của chúng đến. Nếu chúng không nối kết với Giáo Hội khi chúng còn nhỏ, chúng không bao giờ biết cách gần gũi Thiên Chúa trong tâm hồn. Chúng ta chỉ có thể để cửa mở rộng, tiếp tục cầu nguyện và phó thác chúng cho Thiên Chúa.

CAROL CIMINO

(SSJ, *Tiền sĩ Giáo dục*) [*]

TRÂM THIÊN THU

(*chuyển ngữ từ Catholic Digest*)

[*] Nữ tu Carol Cimino thuộc dòng Nữ tử Thánh Giuse thành Rochester, New York. Chị là một giáo viên và là người quản lý về giáo dục Công giáo và là người đồng điều hành Viện Lãnh đạo trường Công giáo tại ĐH Manhattan. Chị là tác giả cuốn Come Gather Round: Time-Tested Lessons From a Lifelong Catechist.



**Mùa Chay
ngẫm
chuyện
ông Gióp**

Mùa chay ngẫm chuyện ông Gióp để ý thực thân phận tro bụi của mình. Cuộc sống không ai tránh được những khổ khăn, đau khổ...

Gióp vừa là nhân vật chính vừa là tựa đề của một quyển sách trọng Cựu Ước. Nói đến ông Gióp chắc hẳn người Công Giáo ai cũng đã từng nghe những câu nói bất hủ: “*Thân trần trông sinh ra từ lòng mẹ, tôi sẽ về đất cũng trần trông. Chúa ban cho Chúa lại lấy đi, xin chúc tụng danh Chúa...*”, hay, “*Chúng ta đón nhận điều lành từ Thiên Chúa, còn điều dữ lại không biết đón nhận sao?*”...

Sách Gióp hấp dẫn người đọc bởi nội dung của nó phản ánh một thực tế cuộc sống mà ai ai cũng có lúc đối diện,

nhưng lại rất khó tìm lời giải đáp: Lành – Dữ, Họa – Phúc trong mối tương giữa Thiên Chúa và con người; cùng với những trần trở suy tư về phận đời kiếp người.

Nội dung sơ lược như sau: Thiên Chúa tự hào về sự công chính của Gióp trong muôn người. Ma quỷ xin Chúa được thử thách ông. Trong sự cùng cực của đau khổ do ma quỷ gây ra: mất hết tài sản, con cái; bản thân bệnh tật, ghe chóc; vợ xa lánh, xúi dục nguyên rủa Chúa; bạn bè kết luận bị vậy là do tội ông gây ra... Gióp quần quai trong đau khổ đề xin Chúa câu trả lời cho những gì đang xảy ra với ông.

Trong thân phận của một loài thụ tạo yếu đuối và tội lỗi...con người luôn phải đối diện với những thách đố của cuộc sống cả khách quan lẫn chủ quan mang lại. Mang hình ảnh tốt lành của Thiên Chúa, con người luôn trần trở để vươn tới Chân – Thiện – Mỹ. Việc đi tìm lời giải đáp cho các vấn nạn như: Đầu là nguyên nhân của đau khổ? Tại sao những người ăn ngay ở lành phải chịu khổ cực, bất công? Thiên Chúa công minh quyền phép sao Ngài lại ngoảnh mặt làm ngơ trước nỗi đau của người công chính? Sao Thiên Chúa lại để sự dữ tồn tại? Đau khổ và bất công là hậu quả ta gây ra phải lành, hay phải chịu thay cho cha ông mình kiếp trước làm nên?

Sách Gióp đi tìm câu trả lời cho những vấn nạn trên nhưng không tìm được lời giải đáp thỏa đáng. Qua các lời Chúa phán với Gióp, ta thấy Ngài chưa trực tiếp đưa ra câu trả lời về những điều ông chất vấn. Về phần Gióp, ông đã chấp nhận điều đó bằng sự tuân phục mà cũng không rõ lý do: *“Vì thế, điều đã nội ra con xin rút lại, trên tro bụi, con sấp mình thống hối ăn năn”* (G 42, 6).

Tuy còn nhiều giới hạn và mâu thuẫn trong việc giải quyết vấn nạn đặt ra, nhưng sách Gióp cho chúng một tâm gương của người luôn kiên trung và trọn niềm tin tưởng vào Chúa trong mọi nghịch cảnh cuộc sống. Vài thế kỷ sau, khi niềm tin về sự sống lại và linh hồn bất tử, cùng thưởng phạt ở đời sau dần dần tỏ lộ qua các sách Khôn ngoan, Macabe, Daniel...thì mâu nhiệm về đau khổ của con người được trả lời cách sáng tỏ hơn. Câu trả lời hoàn toàn thỏa mãn và trọn vẹn đến từ Mâu Nhiệm Nhập Thể Cứu Độ của Ngôi Hai Thiên Chúa trong thân phận con người nơi Đức Giêsu Kitô: Sự khó nghèo, chịu bách hại, bị hiểu lầm, chịu đau khổ, nhục nhã mà đỉnh cao là cuộc thương khó – đổ máu trên Thập Giá ở đời Canvê để rồi Phục Sinh khải hoàn vượt qua đau khổ và thân chết, mang lại ơn giải thoát khỏi kiếp sống đau khổ cho

con người.

Lm. Giuse Nguyễn Đức Thịnh

Mùa chay ngắm chuyện ông Gióp để ý thức thân phận tro bụi của mình. Cuộc sống không ai tránh được những khó khăn, đau khổ, vấn đề là chúng ta có đủ tinh táo và kiên trung đón nhận “Thập Giá” đời mình trong sự tin tưởng và phó thác vào Chúa như ông Gióp đã làm hay không; “Vác Thập Giá hằng ngày” là câu rất quen thuộc của người Công Giáo chúng ta, nhưng chẳng mấy ai muốn làm điều đó đâu biết chắc rằng: Qua Thập Giá sẽ là vinh quang trong nước Chúa.



**Gợi ý
mục
vụ
năm
2019
Bài 5**

Các bước của lộ trình đồng hành.

Khởi đầu Hội Thánh đồng hành đến với con cái mình nhằm thiết lập một mối quan hệ bền vững ngày càng tiến triển. Hội Thánh ý thức cần có thời gian và kiên nhẫn giúp người ta, cách riêng những người đang ở trong hoàn cảnh khó khăn hoặc “trái qui tắc”, được lớn lên đến mức trưởng thành trong tình yêu đích thật. Dưới ánh sáng Lời Chúa Hội Thánh giúp phân định để nhận ra sự thật của con người trong hoàn cảnh thực tế hiện tại còn xa với sự thật của tình yêu như Chúa muốn. Mục Vụ Đồng Hành cần giúp nhìn sâu vào hoàn cảnh thực tế, cả trong những trường hợp rất chông chênh, hoặc đã đổ vỡ, và ý thức *luật tiệm tiến* là tiêu chuẩn căn bản của sự phân định và điều đó sẽ không thực hành được nếu không có sự đồng hành. «Vấn đề là một lộ trình đồng hành và phân định nhằm hướng dẫn các tín hữu này đi đến ý thức về tình trạng của họ trước mặt Thiên Chúa» (AL 300).

Sau cùng, Hội Thánh giúp các cá nhân tín hữu và gia đình họ hội nhập cách hài hòa trọn vẹn vào Thân Mình Đức Kitô toàn thể, tức là Gia Đình Hội Thánh. Hội nhập hoàn toàn, vào môi *hiệp thông Hội Thánh*, là mục đích sau cùng của Đồng Hành. Hội nhập dựa trên cơ sở của Bí Tích Rửa Tội như ơn huệ khởi đầu chung và hiệp thông Thánh Thể như là mục đích sau cùng của toàn thể tiến trình Đồng Hành.

Các bước Đồng Hành

Đồng Hành như thế gồm ba bước sau đây:

1. Đón tiếp.

Bước đầu tiên luôn là đón tiếp người ta làm sao để họ cảm thấy mình bước vào trong lòng Hội Thánh âm áp và thân tình như trong một gia đình. Đây là bước đầu tiên của một tiến trình hội nhập, sống và tăng trưởng trong Hội Thánh. Từ đó, tiến tới một bước đầu tiên là làm cho đôi bạn muốn *tự xem xét lại sự thật tình trạng hiện tại của mình*. Mục đích của sự đón tiếp này là nhằm thiết lập một quan hệ để cùng đi trên một lộ trình, không hẳn để giải quyết tức thời một vấn đề, hội nhập dần vào cộng đoàn cho tới lúc được hiệp thông trọn vẹn. Sau cuộc gặp gỡ đôi thoai đầu tiên vị mục tử có thể nhận định được bước đầu hoàn cảnh của người ta. Người đồng hành không chỉ chú ý tới tình trạng ‘trái qui tắc’ nhưng đồng thời còn quan tâm xét đến những mong manh yếu đuối và thương tổn của con người, và cả những khó khăn cản trở thực thi tình yêu đích thật của Tin Mừng.

2. *Đề nghị một hành trình đức tin* qua các giai đoạn khác nhau. Điều quan trọng ở bước thứ hai này là làm sao con người đạt được một đức tin tới mức hoán cải. Phải loan báo cho họ, theo cách thức phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của họ, chân lý Phúc Âm như là ánh sáng soi chiếu vào cuộc đời để đọc lại lịch sử của họ, và sẽ thấy không hề bị bế tắc, trái lại bắt đầu từ Thiên Chúa Ngài sẽ mở ra cho họ con đường cứu thoát. Như vậy lộ trình phải đi bao hàm hai mức độ.

Thứ nhất là, tham dự vào hành trình như của một dự tòng dành cho người trưởng thành để đưa họ hội nhập dần vào cộng đoàn Hội Thánh và hiểu biết những điều căn bản chủ yếu của đời sống Kitô hữu.

Thứ đến, cách đặc biệt hơn, là giúp họ hiểu ý nghĩa của *dây hôn phối bất khả phân li* của hai người đã nên “một xương một thịt” (x. St 2, 24): tiêu chuẩn căn bản để giúp phân định, tức là để giúp họ nhận ra sự thật hoàn cảnh cụ thể của họ, và con đường phải đi để vượt qua tội lỗi.

«Vấn đề là một lộ trình đồng hành và phân định nhằm hướng dẫn các tín hữu này đi đến ý thức về tình trạng của họ trước mặt Thiên Chúa. Trao đổi với linh mục, ở tòa trong, sẽ góp phần đào luyện một phán đoán đúng đắn về những gì gây cản trở cho khả năng tham dự đầy đủ hơn vào đời sống của Hội Thánh, và về các bước có thể xúc tiến và phát triển khả năng đó. Đành rằng trong chính lễ luật không có sự tiệm tiến (cf. *Familiaris Consortio*, 34), nhưng việc phân định này sẽ không bao giờ được phép bỏ qua những yêu sách của sự

thật và bác ái theo Tin Mừng như Hội Thánh đề nghị» (AL 300).

3. *Hoàn cải: hành trình trở về với ánh sáng hướng tới việc đón nhận các Bí Tích.* Đứng trước sự thật của mình, người tín hữu thấy những cản trở nào vẫn còn đó trong cuộc sống trước đòi hỏi của việc bước theo Đức Kitô. Chấp nhận nguyên lý này là biết mình phải thay đổi đời sống. Đó là tiến trình hoán cải mà Hội Thánh cần đồng hành đúng đắn. Giai đoạn thứ ba này phải bắt đầu khi một trong hai người xin bước vào hành trình đặc biệt hoán cải này, với viễn tượng được tham dự vào các Bí Tích, Hòa Giải và Thánh Thể, một khi đã thỏa các điều kiện cần thiết. Việc đón nhận này có tính cách cá nhân, cho dầu đáng khuyến khích cả hai người cùng dẫn thân vào hành trình hoán cải hầu cả hai cùng giúp nhau đi qua những thời kỳ khó khăn. Điều chủ chốt của toàn thể quá trình khai sáng này là vấn đề tha thứ. «Tha thứ cho điều bất công mình phải chịu thì không dễ chút nào, nhưng ân sủng sẽ giúp người ta có thể tha thứ với tiến trình thời gian» (AL 242).

Câu hỏi gợi ý suy tư và thảo luận:

1. Theo anh /chị điều gì quan trọng nhất trong các bước đồng hành với các gia đình di dân, các gia đình với cha/mẹ đơn thân, các gia đình với hôn nhân khác đạo, với những người li thân, li dị, tái hôn hoặc không tái hôn?

2. Trong đồng hành với những tín hữu li thân, li dị tái hôn, yêu sách về sự thật (dây hôn phối bất khả phân li) và bác ái (trách nhiệm hiện tại với những người liên hệ) theo Tin Mừng có thể dung hòa như thế nào?

3. Đây là những cản trở khó vượt qua nhất trong tiến trình hoán cải của người tín hữu đang sống trong tình trạng “trái qui tắc” để dần hướng họ tới hội nhập trọn vẹn vào Hội Thánh qua thực hành các Bí Tích (Hòa Giải, và Thánh Thể)?

Ủy ban Mục vụ Gia đình

Tiếp theo tr. 3: CÙNG ĐỨC MẸ CHỊU...

các Thập Giá của mình, có thể chúng ta vẫn thấy sợ hãi hoặc coi thường đau khổ. Theo Gm. Bossuet, chúng ta phải cố gắng duy trì sự bình an và không xao xuyên.

Sự bình an của Đức Mẹ không bao giờ bị dao động, cho dù có những nỗi đau khổ và rắc rối – ngay cả khi Đức Mẹ nói với Chúa Giêsu khi gặp lại nhau sau ba ngày thất lạc: “Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con thấy không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con!” (Lc 2: 48). Sự lo lắng của Đức Mẹ không như sự lo lắng của chúng ta. Đó là mối quan tâm vì không biết Con Trẻ thế nào, chứ Đức Mẹ không phiền lòng

chi cả.

c. Chúng Ta Biết Đau Khổ Nhưng Không Phiền Lòng Vì Nó.

Mức đau khổ này là lúc chúng ta vừa nhận biết đau khổ của mình vừa bị rắc rối vì nó. Lúc đó, có vẻ như Thiên Chúa ban các đặc ân “soi sáng” để Ngài “ban thêm sức mạnh cho chúng ta”, mặc dù chúng ta vẫn “chịu sự mãnh liệt của nó, nhưng vẫn không mất sự bình an trong tâm hồn.”

Trong hành trình Mùa Chay của chúng ta, hãy tưởng tượng rằng Đức Mẹ đồng hành với chúng ta giống như chúng ta đi theo Chúa Giêsu lên Đồi Can-vê vậy. Cũng như Đức Mẹ, chúng ta có thể đau nhói tim cả ngàn lần vì đau khổ và hấp hối, nhưng chúng ta cầu xin Đức Mẹ nâng đỡ bằng nhiều ơn thánh để làm cho chúng ta bình tĩnh mà không dao động khi chúng ta trải qua đau khổ vì yêu mến Chúa.

Jeannie Ewing (Trầm Thiên Thu chuyển ngữ từ CatholicExchange.com)



Sáu tội mà người tín hữu Kitô không còn phân biệt được

Tội làm chúng ta phân cách Chúa (Is 59: 2). Không có mức độ khác nhau của phân cách. Chúng ta hoặc giải hòa với Chúa, hoặc phân cách với Ngài, hoặc là người xa lạ với Ngài (C1 1: 21-22).

Chúng ta đừng nhầm lẫn ở đây, không có tội nào được chấp nhận dưới mắt Chúa. Vì thế phải đi xưng tội và phải quay về, khiêm tốn đi trên con đường ngay chính. Bà Rachel-Claire Cockrell, nhà văn và là giáo sư Anh văn ghi nhận 6 tội mà tín hữu Kitô thường có khuynh hướng phớt đi.

1/ Ích kỷ và giả đạo đức.

Nếu bạn cảm thấy mình phải công khai hành động, tư tưởng và tình cảm của mình trong mục đích được tôn trọng, bạn phải cẩn thận kèm mình lại! Rất nhiều người thích tỏ ra mình là tín hữu Kitô tốt. Nhớ là Chúa Kitô biết tâm hồn bạn và biết động lực của bạn! Ưu tiên hàng đầu là làm vui lòng Chúa trong mọi việc!

2/ Kiêu ngạo.

“Kiêu căng đưa đến sụp đổ” (Cn 16: 18)

Câu này cho chúng ta thấy kiêu ngạo

nguy hiểm đến độ nào. Nếu chúng ta từ chối tha thứ, chúng ta phản ứng với tình kiêu ngạo. Nếu chúng ta cãi nhau với ai mà chúng ta không chịu là người xin lỗi đầu tiên thì đó là kiêu ngạo. Bạn nhớ là ơn của Chúa cho bạn như thế nào thì bạn cũng làm như vậy cho người khác.

3/ Tham lam.

“Người không được ham muốn nhà người ta, vợ người ta...” (Xh 20: 17)

Chúa Giêsu là người thợ mộc nghèo và các đồ đệ của Ngài sống nhờ lòng độ lượng của người khác. Muốn có những thứ tốt đẹp không phải là một tội. ... Nhưng sẽ là tội nếu chúng ta làm vì ham muốn hay nếu chúng ta mang nợ nặng nề để có. Nếu của cải vật chất này bị lấy mất đi, thì bạn có luôn hài lòng và bạn có tìm niềm vui của mình trong Chúa không?

4/ Nói xấu.

“Anh em đừng nói xấu nhau...”

Nói xấu người khác không làm cho chúng ta tốt hơn họ! Chúng ta không nhất thiết phải biết mọi chuyện về đời sống của họ và chúng ta cũng không mang gánh nặng của họ. Vậy thì lý do gì để biết một người chồng không chung thủy không đi nhà thờ, vì sao người phụ nữ kia lại phá thai? Vì thành kiến của chúng ta! Không có gì cho phép chúng ta phán xét người khác.

5/ Hận thù.

“Đừng bao giờ chua cay gắt gỏng, nóng nảy giận hờn, hay la lối thóa mạ, và hãy loại trừ mọi hành vi gian ác.” (Êp 4: 31)

Làm thế nào để yêu người như mình vậy khi mình hận thù người kia? Có khi mình ghét ai chỉ vì mình không hiểu họ hoặc những người gặp thành công, hoặc những người làm tôn thượng chúng ta. Nhưng điều này phải biến mất trong chúng ta. Chính vì vậy chúng ta phải dò tìm tâm hồn mình và canh chừng tư tưởng và cảm xúc của mình.

6/ Xét đoán.

“Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán.” (Mt 7: 1)

Chúng ta tất cả đều là kẻ có tội và nhờ Chúa Kitô, chúng ta mới không bị kết án, chứ không phải nhờ công nghiệp của chúng ta. Mỗi lần chúng ta lên án ai, chúng ta quên mình cũng là kẻ có tội như họ. Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta phải có chọn lựa đúng đắn: chấp nhận các yêu cầu của mình và mặc lấy đức tính khiêm nhường.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
(phanxico.vn)





ĐTC: Con tim chai đá không còn tín trung, phỉ báng Thiên Chúa.

Hãy lắng nghe tiếng Chúa, đừng cứng lòng nữa, đừng tìm dịp, viện cớ gạt Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời, đừng bôi nhọ, vu khống và phỉ báng Thiên Chúa nữa. Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh như thế trong thánh lễ tại nhà nguyện Thánh Marta hôm thứ Năm, 28.03.2019. Ngài cũng nhắc nhở đến niềm hy vọng nơi lòng Thương Xót của Thiên Chúa và mời gọi chúng ta hết lòng trở về với Người.

Một dân tộc đánh mất lòng tín trung.

Nhiều lần, chúng ta trở nên những con người điếc lác, không nghe lời Thiên Chúa. Chúng ta nghe đài, nghe tám chuyện, luôn luôn là trung tín. Nhưng Thiên Chúa thúc giục chúng ta: hãy nghe Lời Người, đừng cứng lòng nữa. Bài đọc thứ nhất trích sách tiên tri Giê-rê-mia (Gr 7, 23-28) như một lời than van đau xót của Thiên Chúa trước một dân cứng đầu cứng cổ, không muốn nghe Lời Người. Dân Chúa từ thời ra khỏi Ai-Cập đã không muốn nghe, và giờ đây chúng còn tệ hơn trước. Khuyến bảo dân hết lòng trở về, Thiên Chúa vẫn nhắc lại lời hứa và lòng trung tín của Người: “các ngươi sẽ là dân của Ta”.

Một dân tộc bất trung là một dân tộc đã mất đi cảm thức trung tín. Câu hỏi mà ngày hôm nay Giáo Hội muốn mỗi người chúng ta cần đặt ra là “Phải chăng tôi đã đánh mất lòng tín trung nơi Thiên Chúa?” – Không, không phải thế, tôi vẫn đi tất cả các lễ Chúa Nhật mà...” – Đúng thế, đúng thế, nhưng lòng trung tín của tôi thế nào: phải chăng tôi đã đánh mất lòng trung tín ấy, tôi cứng lòng, cố chấp, điếc lác, không để Thiên Chúa bước vào cuộc đời mình, tôi tự xoay sở, dàn xếp cuộc đời mình và để con tim làm những gì nó muốn? Đây là câu hỏi cho mỗi người chúng ta. Chúng ta cần phải tự hỏi mình như thế bởi Mùa Chay là thời gian để hồi tâm, để xem xét con tim của mình.

“Hôm nay, các bạn hãy nghe tiếng Chúa. Đừng cứng lòng nữa” là lời mời gọi của Giáo Hội. Khi một ai đó cứng lòng, người ấy không nghe lời Thiên Chúa nữa. Hơn thế, hơn cả việc không nghe tiếng Người, khi không thích điều

gì nơi Thiên Chúa, người ấy tìm dịp, viện cớ để gạt Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời, bôi nhọ, vu khống và phỉ báng Thiên Chúa.

Ai không cùng với tôi là chống lại tôi.

Chúa Giêsu đã làm nhiều phép lạ, đã chữa lành những người đau ốm để cho thấy rằng Người có quyền năng chữa lành cả con tim, cả linh hồn. Nhưng người ta nói gì? “Ông dựa thế Beelzebul mà trừ quỷ”. Nói như thế, họ nhạo báng Thiên Chúa. Trước hết, họ không nghe lời Người, rồi sau đó họ phỉ báng Người.

Chúa Giêsu tìm cách thuyết phục họ, nhưng không được. Và sau cùng, như ngôn sứ Giê-rê-mia đã nói: “lòng trung tín đã tiêu tan mất rồi”, Chúa Giêsu cũng nói một điều khác: “Ai không cùng với tôi là chống lại tôi”. – Không, không, tôi ở cùng Chúa Giêsu mà, nhưng tôi giữ một khoảng cách nhất định, tôi không để mình ở gần Ngài quá”. Nhưng mà điều này không tồn tại. Hoặc là bạn cùng với Giêsu, hoặc là bạn chống lại Giêsu; hoặc bạn là người trung tín, hoặc bạn là kẻ bất trung; hoặc là bạn có một con tim biết lắng nghe, hoặc bạn đã mất đi lòng tín trung.

Hôm nay, trong thánh lễ và trong cả ngày, mỗi người chúng ta thử xét xem: “Lòng trung tín của tôi ra sao? Tôi có chối từ Thiên Chúa, có tìm dịp, viện cớ và hạ giá Thiên Chúa không? Nhưng đừng mất đi niềm hy vọng. Hai câu nói “lòng trung tín đã tiêu tan” và “ai không cùng với tôi là chống lại tôi” vẫn còn có không gian của hy vọng, không gian dành cho chính chúng ta.

Hãy trở về với Thiên Chúa.

Trần Đình, SJ – Vatican News



Gisotti:

ĐTC Phanxicô là vị Giáo hoàng yêu thương, nhân từ và can đảm

Tiến sĩ Alessandro Gisotti, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, đã nhìn lại 6 năm Giáo Hoàng của ĐTC Phanxicô và nhận định rằng ĐTC Phanxicô là vị Giáo Hoàng yêu thương, nhân từ và can đảm.

6 năm trước, ngày 13.03.2013, ĐTC Phanxicô, “người đến từ rất xa”, đã xuất hiện trên ban công đền thờ Thánh Phêrô để chào và ban phép lành đầu tiên cho hàng chục ngàn tín hữu

đang hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô.

Quan tâm đến người di dân

Ngay từ giây phút đầu tiên của sứ vụ Phêrô, ĐTC Phanxicô đã định nghĩa sứ vụ của Ngài là cuộc hành trình huynh đệ, yêu thương và tin tưởng. Và không lâu sau đó, Ngài đã chứng tỏ điều này bằng cuộc thăm viếng những người di dân tại đảo Lampedusa ngày 08.07.2013, một cuộc viếng thăm mà như ĐTC giải thích là không được lên kế hoạch trước nhưng chỉ đơn giản là Ngài cảm thấy phải đi. Đó là mối quan tâm mà ĐTC vẫn tiếp tục, không có gì thay đổi trong 6 năm qua.

Tiến sĩ Gisotti nhận định: “ĐGH cho thấy rằng người di dân là những con người chứ không phải là những con số và Ngài làm như vậy vì Ngài có sự quan tâm thường xuyên đối với họ.” Ông cũng cho biết là ĐTC cũng có rất nhiều cử chỉ gần gũi, đến gần với người di dân, ngay cả trong những chuyến viếng thăm.

Dẫn thân vì hòa bình.

Việc ĐTC Phanxicô chọn tên “Phanxicô”, Thánh Phanxicô Assisi, con người của hòa bình, một người nghèo đã cố gắng, bất chấp mọi hoàn cảnh, đối thoại, đã làm cho bao nhiêu người ngạc nhiên. Nhưng Ngài đã vinh danh tên mà Ngài đã chọn. Theo ông Gisotti, những cuộc gặp gỡ của ĐTC Phanxicô với các lãnh đạo các tôn giáo cho thấy điều này, ví dụ như cuộc gặp gỡ với Quốc vương Al-Kamil Al-Malek, người gần đây đã được nhắc lại trong chuyến đi đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập. Đức Phanxicô vinh danh tên Phanxicô, nhưng cũng là vinh danh sứ vụ của mình: Đức Giáo Hoàng, người xây các cây cầu. Ông Gisotti nói: “Đôi khi chúng ta quên chính chiều kích này của các Đức Giáo Hoàng. Thực sự, ĐTC Phanxicô, như chúng ta đã thấy, rất nhiều lần, không chỉ bằng lời nói mà có lẽ còn nhiều hơn, bằng những cử chỉ hành động, ở nơi có những bức tường, Ngài phá vỡ những viên gạch này để xây dựng những cây cầu đi qua giữa chúng.”

Sự thanh thân.

Sự thanh thân của ĐTC là điều đặc biệt đánh động ông Gisotti. Ông cho biết, ngay cả khi đối mặt với các tình huống căng thẳng, ĐTC Phanxicô vẫn không mất bình tĩnh và sự thanh thân. Ông chia sẻ: “Và thực sự - ngay cả khi quan sát Ngài trong những khoảnh khắc riêng tư, ví dụ, khi thấy Ngài cầu nguyện, ở khoảng cách thật gần, tôi đã bị đánh động – chúng ta thấy đó là một con người sống trong bình an. Đó là sự bình an rõ ràng không đến từ thế giới, nhưng đến từ Thiên Chúa.”

Hồng Thủy - Vatican

Thông báo

Khóa Học Hồi Tâm Linh và khóa tình tâm Linh Thao cho ai ly dị

Khóa Học Hồi Tâm Linh vào 3 ngày cuối tuần được tổ chức vào:

Thứ Sáu, thứ Bảy và Chúa Nhật ngày 12, 13, và 14/7/2019.

Kính mời quý ông, bà, anh chị em, đến tham dự:

1 CUỐI TUẦN HỌC HỒI TÂM LINH (Mãi Riu).

Thưa quý vị, tai sao đời sống chao đảo, lo âu hoang mang, có khi buồn chán đến thất vọng?

- Lý do đơn giản không phải vì kiệt sức, không chém đứt được những vòng gai, mà vì người ta chém bằng chiếc rìu cùn! Tại sao rìu cùn? Vì người ta không có thời gian mài rìu! Oai! Những đau khổ dư thừa.
- Mọi quý vị đến với một cuối tuần tâm linh mãi riu. Đây không phải là Linh Thao im lặng.
- Mãi riu trong chia sẻ kinh nghiệm, trong bàn hỏi thắc mắc. Trong nói chuyện với nhau.
- Mệt mỏi cầu xin mà Chúa cứ mãi lặng im? Tại sao Chúa lặng im?
- Đau khổ là nỗi buồn khôn người.
- Tại sao Thiên Chúa không cứu bằng cắt nhấc đau khổ cho con người, mà lại đau khổ với con người?
- Phép lạ vẫn xảy ra. Sao không xảy ra cho gia đình tôi? Sao Chúa cho người này, kẻ kia mà không là gia đình tôi?
- Cầu xin cho con cái hoán cải, cho người chồng quay về, cho người vợ trung thành là các lợi nguyên rất đúng sao Chúa mãi lặng im? Có lời nguyên đã nửa thế kỷ dài, chưa kiến nhân đâu sao mà Chúa lặng im?

Một cuối tuần tuyệt vời cho những ai tha thiết sống hạnh phúc với hiểu biết tâm linh là cần phải mài rìu. Với 30 năm giúp tinh tâm, *linh mục Nguyễn Trọng Tước* (Nguyễn Tâm Thường) thuộc Dòng Tên, sẽ hướng dẫn với những đề tài học hỏi thiết thực cho cuộc sống hôm nay.

* Từ 6g chiều Thứ Sáu Ngày 12/7 đến 4g chiều Chúa Nhật 14 tháng 7/2019

* Tại Trung Tâm Lê Thị Thành ở 20,303 Kermier Road, Waller, Texas

Mọi chi tiết, xin liên lạc trực tiếp:

Chị Kim Bàng 281 - 893 - 3603 (2) và Chị Minh Thủy 713 - 870 - 6079 (2)

Xin lưu ý: Không nhân ghi danh qua email hay ghi danh dùm. Hạn chót ghi danh và đóng lệ phí là ngày 30/4.

Và khóa linh thao đặc biệt dành cho những người ly dị.

Bạn ly dị người đời chứ đâu ly dị với Chúa? Bạn ly dị con người chứ đâu ly dị cuộc đời. Mời bạn đến nghỉ ngơi với Chúa, với chính mình, với cuộc đời. Để khám phá ra: Ông sùng không cắt nhấc mọi khổ khăn. Nhưng mọi khổ khăn đều có thể biến đổi do ông sùng. Bạn nghĩ ngờ sao? Nhìn kia: Ông sùng không cắt nhấc Chúa Kitô khỏi cái chết. Nhưng ông sùng biến cái chết thành ánh sáng phục sinh. Bạn phải tin điều này. Vì điều đó đã xảy ra. Khóa linh thao đặc biệt dành cho những người ly dị sẽ do Linh Mục Nguyễn Trọng Tước (Nguyễn Tâm Thường) thuộc Dòng Tên hướng dẫn. Từ 6g chiều Thứ Sáu Ngày 25 đến 4g chiều Chúa Nhật 28 tháng 7/2019. Tại Trung Tâm Lê Thị Thành ở 20,303 Kermier Road, Waller, Texas. Mọi chi tiết, xin liên lạc trực tiếp: **Chị Kim Bàng 281 - 893 - 3603 (2)**

Xin lưu ý: Không nhân ghi danh qua email hay ghi danh dùm. Hạn chót ghi danh và đóng lệ phí là ngày 30/4/2019

Tiếp theo tr. 4: ĐTC Phanxicô: Phục vụ hy vọng là kiến tạo

Trong Nhà thờ chính tòa Rabat, tôi đã gặp các linh mục, những người thánh hiến và Hội Đồng Đại Kết các Giáo Hội. Các Kitô hữu là một đàn chiên nhỏ ở Maroc, và vì điều này tôi đã nhớ lại những hình ảnh Tin Mừng về muối, ánh sáng và men (xem Mt 5, 13-16; 13, 33) mà chúng ta đã đọc vào đầu buổi tiếp kiến chung. Điều được đánh giá, không phải là số lượng, mà là hương vị của muối, là ánh sáng tỏa chiếu và là men có sức mạnh để làm cho cả khối bột to lớn dậy men. Và điều này không đến từ chúng ta, nhưng từ Thiên Chúa, từ Chúa Thánh Thần, Đấng làm cho chúng ta trở thành chứng nhân của Chúa Kitô ở nơi chúng ta sống, theo cách thức đối thoại và bạn hữu, được sống trước hết giữa các Kitô hữu, bởi vì - Chúa Giêsu nói - "từ điều này tất cả sẽ biết các con là môn đệ của Thầy; nếu các con yêu thương nhau" (Ga 13, 35).

Thánh lễ: nền tảng và sự diễn tả trọn vẹn của sự hiệp thông.

Và niềm vui hiệp thông trong Giáo Hội đã tìm thấy nền tảng và sự diễn tả trọn vẹn của mình trong Thánh lễ Chúa Nhật, được cử hành tại khu thể thao phức hợp ở thủ đô. Hàng ngàn người thuộc khoảng 60 quốc tịch khác nhau! Một lễ hiến lịnh duy nhất của Dân Chúa ở trung tâm của một quốc gia Hồi Giáo. Dù ngôn ngữ Cha giàu lòng thương xót đã làm tỏa sáng giữa chúng ta vẻ đẹp của kế hoạch của Thiên Chúa, Đấng muốn tất cả con cái tham gia vào niềm vui của Người, vào bữa tiệc của tha thứ và hòa giải. Tham dự bữa tiệc này là những người biết nhận ra mình cần Lòng Thương Xót của Chúa Cha và những người biết vui mừng với Người khi một người anh chị em trở về nhà. Không phải ngẫu nhiên, ở nơi mà mỗi ngày, người Hồi Giáo cầu khẩn Đấng Tha Thứ và Đấng Thương Xót, dù ngôn ngữ vĩ đại về Lòng Thương Xót của Chúa Cha được vang lên. Và như thế: chỉ những người được tái sinh và sống trong vòng tay của Người Cha này, chỉ



Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình Tổng Giáo Phận Galveston-Houston & Vùng Phụ cận

Kính mời quý vị đến dự Khóa Căn Bản Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình để:

- Tìm lại cái hay ban đầu nơi người bạn đời.
- Nhận ra con người thật của chính mình.
- Thêm yêu thương và kính trọng bạn đời.
- Biết thêm phương pháp giáo dục con cái
- Dễ dàng cảm ơn và xin lỗi bạn đời.
- Biết hòa giải những vấn đề trong gia đình và người thân.

Linh Mục Hướng Dẫn:

- LM. Sáng Lập, Phêrô CHU QUANG MINH, Dòng Tên, Tiến sĩ Tâm lý.
- LM Giuse CHÂU XUÂN BẦU CSsR., DCCT Hải Ngoại
- LM Christian BUI HOÀNG, Chánh xứ St. Edward Catholic Church.
- Cùng Quý LINH MỤC thỉnh giảng

Bên cạnh đó còn có những chia sẻ của một số giáo dân về đời sống chứng nhân trong chính gia đình họ.

Xin lưu ý:

- * Quý anh chị tham dự khóa học xin vui lòng đi có đôi.
- * (Vợ chồng-Các đôi đang tìm hiểu và chuẩn bị hôn nhân)
- * Chương Trình có người giữ trẻ cho các khóa viên có con nhỏ.
- * Chương Trình có xe đưa đón cho các khóa viên nếu gặp khó khăn trong phương tiện di chuyển.

CHI DANH

Xin Liên lạc với các anh chị trong CTTTHN/GĐ mà quý vị quen biết, hoặc các anh chị sau:

- + Thi - Trần (713) 534-3443
- + Tân - Thảo (832) 387-0122
- + Rành - Tiên (832) 488-2840
- + Minh - Lan (832) 818-4820
- * Hoặc email về tthngdhouston@yahoo.com

Thời gian

Vào tháng tư

Từ 6g chiều thứ Sáu ngày 26 - 04 - 2019

Đến 6g chiều Chúa Nhật ngày 28 - 04 - 2019

Địa điểm

LIT Retreat & Education Center

(Nhà Tĩnh tâm Lê Thị Thành)
20303 Kermier Road, Waller, TX 77484

những người cảm thấy mình là anh chị em, mới có thể là người phục vụ hy vọng trên thế giới.

Sau bài giáo lý, ĐTC đã chào các nhóm tín hữu thuộc các ngôn ngữ khác nhau.

Buổi tiếp kiến đã kết thúc với Kinh Lạy Cha và phép lành ĐTC ban cho mọi người.

Hồng Thủy - Vatican

Tiếp theo tr. 5: Khiêm Nhường – Bí Quyết Mùa Chay

bạn khi bạn bị thế gian lừa, và tạ ơn Ngài đã nâng cao tư tưởng của bạn vượt lên trên thế gian này.

Sau khi chúng ta kết thúc cuộc lễ hành đời này, Ngài sẽ cho chúng ta vào miền trường sinh, tận hưởng vĩnh phúc. Niềm vui có Chúa sẽ cho bạn biết, vì chỉ có Ngài có thể ban cho bạn điều đó. Đó là Thánh Ý Ngài, không phải do công trạng của bạn mà vì Ngài tốt lành và nhân từ muôn đời, vinh quang và vĩnh dự là của Ngài đến muôn thuở muôn đời. Amen.

THÁNH GIOAN AVILA (linh mục tiến sĩ, 1500-1569)
TRÂM THIÊN THU (chuyên ngữ từ CatholicExchange.com)

