



Tổng Giám Mục: Hồng Y Daniel DiNardo
Giám Mục Phụ Tá: GM. George A. Sheltz

Lm. Gioan Viannê Nguyễn Ngọc Thu
Đại Diện Đức Tổng Giám Mục
Chủ Tịch Cộng Đồng Công Giáo VN
281-495-8133

Hội Đồng Giáo Dân, TGP Galveston-Houston

Chủ Tịch: Ô. Phêrô Vũ Đức Phú
Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức
281-777-2229

Phó CT Nội Vụ: Ô. Phêrô Nguyễn Tài (GXĐMLV)

281-932-4655

Phó CT Ngoại Vụ: Phêrô Võ Tiến Đạt (GXNLNT)

281-827-9571

Tổng Thư Ký: Giuse Nguyễn Văn Hùng (CĐSJ)

832-403-7871

Thành viên: CT ĐHMV các giáo xứ và cộng đoàn

Thánh lễ cuối tuần

GX. CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

TB: 6:00 pm - CN: 7:00; 8:30; 10:30 am; 6:00 pm

Lm. Giuse Vũ Thành

Pt. Giuse Nguyễn Phẩm

Pt. Giuse Lê Văn Rõ

10610 Kingspoint Rd. - Houston, TX 77075

713-941-0521

GX. ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ

TB: 6:00 pm - CN: 7:00 am; 9:00 am; 11:00 am;

2:30 pm; 7:00 pm

Lm. Gioan Viannê Nguyễn Ngọc Thu

Lm. Giuse Bùi Phương Tiến

Pt. Giuse Nguyễn Sĩ Bạch

Pt. Phêrô Nguyễn Cường

8503 S. Kirkwood Rd. - Houston, TX 77099

281-495-8133

GIÁO XỨ ĐỨC MẸ LA VANG

TB: 6:00 pm - CN: 7:30; 9:15; 11:00 am; 6:00 pm

Lm. Thomas Trần Thiên Ân, OP.

Lm. Đaminh Trịnh Thế Huy, OP.

Lm. Phêrô Phạm Duy Khánh, OP.

Pt. Micae Nguyễn Kim Khánh

12320 Old Foltin Rd. - Houston, TX 77086

281-999-1672

GIÁO XỨ ĐỨC MẸ LÔ ĐỨC

TB: 6:00 pm - CN: 7:00; 9:00; 11:00; 1:15; 6:00

Lm. Anthony Đinh Minh Tiên, OP.

Lm. Giuse Maria Đỗ Cao Nhân, OP.

Pt. Giuse Đỗ Nguyễn Chương

6550 Fairbanks N. Houston, Houston, TX 77040

713-939-1906

CỘNG ĐOÀN THÁNH TÂM

TB: 7:00 pm - CN: 1:00

Lm. An Phong Sô Trần Đạt Nhân

1701 San Jacinto St. - Houston, TX 77002

713-659-1561 ext. 135

CỘNG ĐOÀN HOLY ROSARY

CN: 3:15; 6:30

Lm. Anthony Trần Ngọc Hùng, OP

3617 Milam St. - Houston, TX 77002

713-518-2319

CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM

TỔNG GIÁO PHẬN GALVESTON-HOUSTON

VIETNAMESE CATHOLICS OF THE ARCHDIOCESE OF GALVESTON-HOUSTON

DŨNG LẠC

1701 San Jacinto Street - Houston, Texas 77002

www.cgvnhouston.org

Chúa Nhật XXVIII Thường Niên, Năm B, Ngày 14-10-2018
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô 10, 17-30

SUY NIỆM LỜI CHÚA

KHÔN NGOAN

Câu chuyện chàng thanh niên giàu có tốt lành có một khởi đầu tốt đẹp. Đẹp cho đến nỗi Chúa nhìn và đem lòng yêu thương anh. Nhưng lại có một kết thúc đáng buồn. Anh thanh niên bỏ đi buồn bã vì không thể theo Chúa. Chúa Giêsu cũng buồn vì anh gắn bó với tiền bạc hơn yêu mến Chúa.

Câu chuyện người thanh niên có thể là câu chuyện của mỗi người. Cũng như chàng thanh niên, bình thường ta giữ đạo rất dễ dàng. Sáng đi lễ, chiều đọc kinh, không làm điều gì gian ác, không bắt công tham lam của người khác. Nhưng khi gặp mâu thuẫn giữa cuộc sống với việc đạo, phải chọn lựa giữa Thiên Chúa và những giá trị trần gian, nhiều khi ta nao núng và rất nhiều người đã vì những giá trị trần gian mà bỏ Chúa. Có những người khi còn nghèo túng thì giữ đạo rất tốt. Nhưng khi đứng trước những cám dỗ của tiền của thì vì ham mê tiền của mà sống gian dối, đánh mất lương tâm Công Giáo. Có những người khi còn nhỏ thì rất ngoan ngoãn đạo đức, nhưng khi đến tuổi trưởng thành thì vì thú vui mà bỏ quên việc đạo. Nhưng nhất là có những người vốn con nhà đạo gốc rất sốt sắng, nhưng khi gặp cám dỗ về chức quyền thì vì một chút danh vọng, đành bỏ Chúa, bỏ đạo.

Theo suy nghĩ của người đời, những ai tìm được tiền của, đạt được danh vọng, nay lên chức mai lên quyền, là những người tài khéo khôn ngoan. Nhưng đó chỉ là khôn ngoan nhất thời kiêu trần gian. Vì cuộc sống trần gian có hạn. Con người ai cũng phải chết. Chết rồi có ai mang theo được của cải, danh vọng, chức quyền vào thế giới bên kia đâu. Thế mà cuộc sống sau cái chết mới là quan trọng, vì là cuộc sống vĩnh cửu không bao giờ phai tàn.

Chúa muốn ta đừng gắn bó với của cải nhưng phải gắn bó với Chúa, không phải vì Chúa muốn con cái phải khổ sở, hèn hạ. Nhưng vì Chúa muốn cho ta chọn con đường khôn ngoan, để đạt tới hạnh phúc đích thực, vĩnh cửu.

Ta đi đạo để chọn Chúa. Vì chọn Chúa ta phải từ bỏ tất cả những gì ngăn cản ta đến với Chúa. Những cản trở có thể là tiền bạc, danh vọng, chức quyền. Những cản trở cũng có thể là một người mà ta gắn bó, một nơi mà ta không thể dứt bỏ. Những cản trở đó cũng có thể là một lòng tự ái, một sự ghen ghét, bất mãn.

Nếu ta biết bỏ tất cả những gì cản trở để đến với Chúa ta sẽ đạt được chính Chúa. Được Chúa là được tất cả. Vì Chúa là hạnh phúc viên mãn. Được Chúa rồi ta sẽ không còn khao khát gì khác nữa.

Vì thế khi Thánh Phêrô hỏi Chúa: Chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Chúa, chúng con sẽ được gì. Chúa đã trả lời: ai bỏ mọi sự mà theo Chúa, sẽ được gấp trăm và được sự sống vĩnh cửu.

Người khôn ngoan thì phải biết nhìn xa trông rộng. Biết bỏ những lợi trước mắt để tìm những giá trị vĩnh cửu.

Như thế yêu mến Chúa là chìa khóa của sự khôn ngoan. Chọn Chúa là chọn giá trị tuyệt đối, vĩnh cửu không gì có thể so sánh được.

Lạy Chúa, xin dạy con biết yêu mến Chúa trên hết mọi sự. Vì Chúa chính là hạnh phúc của con. Amen.

+Tgm. Giuse Ngô Quang Kiệt.



CÔNG ĐOÀN ST. CHRISTOPHER

CN: 4:30

Lm. Giuse Lê Thu
8150 Park Place – Houston, TX 77017
713-645-6614

CD. ST. JUSTIN TỬ ĐẠO

CN: 12:00

Lm. Phêrô Nguyễn Hữu Thăng
Pt. Giuse Trần Văn Nhật
13350 Ashford Point Dr. Houston, TX 77082
281-556-5116

CÔNG ĐOÀN FATIMA

CN: 9:00

Lm. Đaminh Trịnh Thế Huy, OP.
1003 Gulf Bank-Houston, TX 77037
713-732-0132

Giáo xứ Mỹ có thánh lễ Việt ngữ cuối tuần

TB: 8:00 pm

St. Elizabeth Ann Seton
6646 Addicks Satsuma Rd. Houston, TX 77084
281-463-7878

TB: 7:00 pm

St. Francis de Sales
8200 Roos Rd. Houston, TX 77036
713-774-7475

LIÊN ĐOÀN THIẾU NHI THÁNH THỂ

Tổng Tuyên Ủy: Lm. Giuse Lê Thu
Trưởng Phêrô Võ Khanh Tony (GX/CTTĐVN)
832-455-5961

LIÊN HỘI CÁC BÀ MẸ CÔNG GIÁO

Tổng Linh Hướng: Lm. Giuse Bùi Phương Tiễn
Lucia Nguyễn Ngọc Thủy
281-948-2757

LIÊN ĐOÀN LIÊN MINH THÁNH TÂM

Tổng Linh Hướng: Lm. Giuse Vũ Thành
Ông Trần Duy Lang (Giáo Xứ CTTĐ) 832-465-5418

LIÊN ĐOÀN TÔNG ĐỘ FATIMA

Tổng Linh Hướng: Lm. Anthony Trần Ngọc Hùng
713-518-2319
Ông Phêrô M. Nguyễn Văn Triệu (Gx. CTTĐ)
281-484-3157

ĐẠO BINH ĐỨC MẸ (LEGIO MARIE)

Tổng Linh Hướng: Lm. Gioan Nguyễn M. Hùng
Trưởng Curia Giuse Nguyễn Ngọc Thiên
832-433-2198

PHONG TRÀO CURSILLO

Tổng Linh Hướng:
Lm. Anthony Phạm Hữu Tâm, ICM.
Trưởng Lãnh Đạo: Maria Nguyễn Thu Trang
713-303-7982

LH. ĐOÀN DÒNG BA ĐA MINH

Tổng Linh Hướng: Lm. Đinh Minh Tiên, OP
Ông Cao Văn Thuận (Giáo Xứ Lộ Đức)
281-859-8268

TUYÊN ÚY NHÀ THƯƠNG

Lm. Anthony Trần Ngọc Hùng
713-757-1000 ext. 1624

PHÁT THANH TIN YẾU

Tuyên Ủy: Lm. Gioan Trần Đình Khả
10135 West Rd.
Houston, TX 77064
281-955-7328

Website Công Đồng Công Giáo VN - Houston

www.gcvnhouston.org

Phụ Trách: Pt. Giuse Trần Văn Nhật
nth@nguoininhuu.org
713-870-8955

CHỌN LỰA ƯU TIÊN

Trong cuộc sống, mỗi người đều có những đam mê. Người thì thích nghệ thuật, người thì mê âm nhạc, người lại thích hội họa, kiến trúc... Ai đam mê cái gì thì thường chú tâm vào điều đó và dành hết tâm huyết cho những đam mê của mình, coi đó là chọn lựa ưu tiên, thậm chí như lẽ sống của mình.

“Tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?” – một người kia hỏi với Chúa Giêsu.

Người này đang đi tìm ý nghĩa cuộc đời. Anh không tìm thấy bình an và niềm vui, mặc dù anh rất giàu có. Dù sở hữu rất nhiều, anh vẫn cảm thấy tâm hồn trống vắng. Anh muốn đi tìm những gì đem lại cho anh hạnh phúc lâu bền, tức là sự sống đời đời.

Chúa Giêsu đã hỏi anh câu trả lời và Người chỉ dẫn cho anh thấy những gì anh cần tìm kiếm để đạt được hạnh phúc vĩnh cửu. Thế nhưng, điều Chúa đề nghị lại quá khó khăn đối với anh: đó là từ bỏ. Thay vì từ bỏ giàu sang để theo Chúa, anh đã từ bỏ Chúa để giữ lấy sự giàu sang. Cuộc tìm kiếm chân lý của anh đã thất bại. Anh không đủ can đảm từ bỏ những gì anh gắn bó, mặc dù chúng không đem lại cho anh sự thanh thản và niềm vui đích thực.

Nhân dịp này, Đức Giêsu đưa ra giáo huấn của Người về sở hữu của cải. Của cải phục vụ con người chứ không làm chủ của con người. Của cải cần thiết, nhưng không phải lúc nào cũng đem lại cho ta niềm vui. Kinh nghiệm trong cuộc sống quanh ta đã chứng minh điều này. Vì tài sản, đất đai, mà anh em xung đột, huynh đệ tương tàn, thậm chí đến mức coi nhau như kẻ thù. Vì tiền bạc mà nhiều người bán rẻ lương tâm, dùng đủ mọi thủ đoạn mánh mung, miến sao kiếm nhiều tiền. Chúa Giêsu đã nêu lên môi nguy hiểm của tiền bạc trong cuộc sống con người. Người dùng một hình ảnh bình dân đã trở thành ngôn ngữ đời thường trong xã hội Do Thái lúc bấy giờ: “Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào Nước Thiên Chúa”. Các môn đệ cũng ngỡ ngàng trước câu nói này, nhưng Chúa trấn an các ông: đó là nhìn theo quan điểm con người, còn đối với Thiên Chúa, mọi sự đều có thể được. Lời nói này đã khẳng định rõ, nếu chúng ta biết cậy trông vào Thiên Chúa và trung tín theo Ngài, thì mặc dù tội lỗi đến đâu, chúng ta cũng được Ngài thương tha thứ và cứu thoát.

Mỗi tín hữu được mời gọi tự vấn lương tâm trước mặt Chúa: vậy chọn lựa ưu tiên trong đời của tôi là gì? Chắc chắn chúng ta cần rất nhiều thứ để có cuộc sống ổn định, xứng với phẩm giá con người. Tuy vậy, mỗi người cần thấy rõ đâu là điều ưu tiên trong cuộc sống, để coi đó như kim chỉ nam định hướng cho đời mình. Bài đọc I (Kn 7, 7-11) nói với chúng ta, nếu có điều gì đáng dành mọi tâm huyết để tìm kiếm trong cuộc đời, thì đó là Đức Khôn Ngoan. So sánh với Đức Khôn Ngoan, của cải, danh vọng và trần châu bảo ngọc đều như rơm rác. Xin lưu ý, danh từ “Đức Khôn Ngoan” này được viết hoa. Điều đó muốn diễn tả Đức Khôn Ngoan ở đây vượt xa quan niệm về khôn ngoan theo kiểu thông thường. Đức Khôn Ngoan trước hết chính là Thượng Trí của Thiên Chúa, đã hành động từ thuở khai thiên lập địa, tức là trong công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Sau này, nhờ mạc khải, Đức tin Kitô giáo nhận ra Đức Khôn Ngoan chính là Chúa Giêsu, Ngôi Lời nhập thể. Chúa Giêsu là Đấng “đồng bản thể với Đức Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành”. Như thế, đối với người tín hữu, sự chọn lựa ưu tiên chính là Đức Giêsu và giáo huấn của Người. Bởi lẽ, nhờ Bí Tích Thanh Tẩy, chúng ta được nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô. Đó chính là lý tưởng cao cả của chúng ta. Vì lẽ đó mà Đức Giêsu đã đề nghị người đang tìm hiểu ý nghĩa cuộc đời: “Hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi. Để khích lệ các môn đệ và những ai tin vào Người, Chúa Giêsu đã hứa: những ai quyết chí và trung tín đi theo làm môn đệ của Người, họ sẽ được



Ban Điều Hành Bản Tin Dững Lạc

Ô. Nguyễn Văn Mẫu	713-231-6242	- mauvnguyen@yahoo.com
Ô. Nguyễn Đức Chính	713-269-0554	- chinhandhuong@gmail.com
Ô. Nguyễn Văn Thắng	832-661-3076	- thangnguyen031464@gmail.com
Ch. Hiền Lê	281-495-8133	- dunglacad@gmail.com

Muốn nhận Bản Tin Dững Lạc qua email xin gửi điện thư yêu cầu về:
mauvnguyen@yahoo.com hay BTDL_Gal_Houston-subscribe@yahoogroups.com

Chương Trình Phát Thanh Tin Yêu: Saigon-Houston làn sóng 900 AM
từ 4:00 đến 4:45 chiều Chúa Nhật

Phụ Trách

AC. Trần Tú - Mai Dung	281-467-5223	- Traneight117@sbcglobal.net
AC. Nguyễn Lập - Huệ	281-253-9761	- lap.nguyen@yahoo.com
A. Đỗ Minh Tân	281-736-7970	- tanm1000@gmail.com
AC. Nguyễn Lương - Anna Phương	832-816-3402	- lnguyen999@yahoo.com

Đại Chủng Viện St. Mary
713-686-4345

MUC VỤ GIỚI TRẺ

Lm. JBA Trần S. Steven, CSSR
713-433-9836

Lm. Nguyễn Cao Trường Sơn
832-788-1636

MUC VỤ GIA ĐÌNH

Lm. Giuse Châu Xuân Báu, CSSR
713-681-5144 ext. 107

ỦY BAN PHỤNG VỤ

Lm. Gioan Hoàng Đạt
713-652-8239

ỦY BAN THÁNH NHẠC

Lm. Christopher Nguyễn Cường
281-356-2000

ỦY BAN GIÁO LÝ

Lm. Đinh Minh Tiên, OP
713-732-0132

ỦY BAN CÔNG LÝ - HÒA BÌNH - LIÊN TÔN

Lm. Anthony Phạm Hữu Tâm, ICM
281-575-7246

Lm. Anthony Trần Ngọc Hùng, OP
713-529-4854

ĐÒNG CHÚA CỨU THẾ

3417 W. Little York Road
Houston, TX 77091
713-681-5144

ĐÒNG NỮ ĐA MINH

5250 Gasmer Drive
Houston, Texas 77035
713-723-8250

TU XÁ THÁNH ĐA MINH

12314 Old Foltin Road
Houston, TX 77086
281-999-4928

ĐÒNG NỮ LA SAN

14562 Cypress N. Houston
Cypress, TX 77429
281-894-7756

ĐÒNG MẾN THÁNH GIÁ

8138 Lynn St.
Houston, TX 77017
713-643-3694

ĐÒNG CHÚA THÁNH THÂN

4410 Yoakum Blvd.
Houston, TX 77006
713-529-0405

TU HỘI TÂN HIẾN

20303 Kermier Road
Waller, TX 77484-8743
832-923-7784

TU HỘI GIA ĐÌNH

ME MARIA THẨM VIẾNG

11663 Quinn Ridge Way
Houston, TX 77038
713-518-2977



gặp trăm ở đời này, nhất là được sự sống vĩnh cửu đời sau.

Ai trong chúng ta cũng cần có của cải để nuôi sống mình. Giáo Hội tiếp nối sứ mạng của Chúa Giêsu, luôn hành động để giúp đỡ người nghèo và góp phần thăng tiến xã hội. Lời Chúa hôm nay nhắc chúng ta hãy biết sử dụng của cải thế nào để vật chất không làm mờ con mắt. Chọn lựa Đức Giêsu, đó là chọn lựa ưu tiên nhất của người tín hữu. Làm môn đệ Chúa Giêsu, đó là “đam mê” của mỗi chúng ta.

+Gm. Giuse Vũ Văn Thiên

BÍ QUYẾT YÊU MẾN THÁNH THỂ

Chúng ta nên cố gắng phát triển tình yêu dành cho Chúa Giêsu, Đấng thực sự hiện diện trong Bí Tích Thánh Thể, và chúng ta cũng nên sống như vậy đến suốt đời. Sự đổi thoại, sự thánh hóa, sự bình an và niềm vui nội tâm, sự duy trì ân sủng của chúng ta tùy thuộc Chúa Giêsu, Ngài thực sự hiện diện trong Bánh Thánh – Minh, Máu, Linh hồn và Thần Tính của Ngài.

Đây là các hành động cụ thể chúng ta có thể sử dụng để củng cố tình yêu dành cho Đức Giêsu Kitô, Thánh Tử của Chúa Cha, Ái Tử của Đức Mẹ, và là Bánh Hằng Sống – Bánh Trường Sinh.

1. ĐỌC PHÚC ÂM THEO THÁNH GIOAN.

Một trong các chương quan trọng trong Kinh Thánh đề cập sự hiện diện của Chúa Giêsu trong Bánh Thánh là Chương 6 trong Phúc Âm theo Thánh sử Gioan. Hãy cố gắng đọc, cầu nguyện và suy niệm theo chương này.

2. RƯỚC LỄ THIÊN LIÊNG.

Thánh Alphonsus Liguori và nhiều vị thánh khác rất quý việc Rước Lễ Thiên Liêng (Spiritual Communion). Các Ngài rước lễ thiên liêng bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu. Ước muốn nền tảng của chúng ta là đón rước Chúa Giêsu bằng cách thiên liêng, sâu thẳm trong linh hồn, luôn kết hiệp với Ngài – Đấng là Bánh Trường Sinh.

3. ĐỌC SÁCH GƯƠNG CHÚA GIÊSU (chương 4).

Một cuốn sách cổ xưa là cuốn “Gương Chúa Giêsu” (The Imitation of Christ – còn gọi là sách Gương Phúc”), tác giả là Thomas à Kempis (sinh khoảng năm 1380 và mất ngày 25.7.1471). Đó là cuốn sách quý của Thánh Inhaxio Loyola và Thánh Teresa Hải Đông, cùng với nhiều thánh khác nữa. Cuốn sách này chia làm 4 cuốn, cuốn cuối cùng nói về việc tham dự Thánh Lễ, rước lễ, Thánh Thể, Linh Mục, và nhiều chủ đề khác liên quan việc gia tăng yêu mến Thánh Thể. Hãy tìm đọc và yêu quý cuốn sách này!

4. ĐỌC NHẬT KÝ THÁNH FAUSTINA.

Một cuốn sách quý khác là Nhật Ký Lòng Thương Xót của Thánh Nữ Faustina Kowalska, người mệnh danh là thư ký của Lòng Chúa Thương Xót. Cuốn sách này chia làm 6 phần, phần cuối đề cập cách mà Thánh Faustina chuẩn bị linh hồn để rước Chúa Giêsu Thánh Thể. Điều này sinh ích cho chúng ta rất nhiều khi chuẩn bị

lãnh nhận Bí Tích Thánh Thể, Bí Tích của các Bí Tích – Minh, Máu, Linh hồn và Thần Tính của Chúa Giêsu.

5. VIẾNG THÁNH THỂ.

Bạn bè vui mừng thăm viếng nhau khi có thể. Nếu Chúa Giêsu thực sự là Bạn Hữu của chúng ta thì chúng ta mong muốn thường xuyên thăm viếng Ngài. Giáo Hội Công Giáo có một bài thơ ngắn về việc viếng Thánh Thể: “*Khi con thấy nhà thờ – Con dừng lại ghé vô – Để đến khi con chết – Chúa sẽ đón con đi*”. Hãy ngưng làm việc, đi viếng Chúa Giêsu Thánh Thể (hoặc hướng tâm về Ngài), tạ ơn Ngài và cho Ngài biết rằng bạn rất yêu mến Ngài.

6. MƯỜI LAM PHÚT BÊN CHÚA GIÊSU.

Có một cuốn sách nhỏ rất hay: “Mười Lăm Phút Với Chúa Giêsu”. Sách ngắn gọn nhưng ấn tượng, có thể dùng để trò chuyện với Chúa Giêsu là Người Bạn Thân Nhất của bạn. Thật vậy, Chúa Giêsu muốn là Người Bạn Thân Nhất của chúng ta, Ngài vẫn đang chờ đợi chúng ta đấy!

7. GIỜ THÁNH ĐỀN TẠ.

Chúng ta đều là những tội nhân, nhiều linh hồn hướng tới vách núi dựng đứng. Giáo Hội đang trải qua giai đoạn đau khổ. Bây giờ, hơn bao giờ hết, chúng ta cùng cố gắng ở bên Chúa Giêsu để cầu xin lòng thương xót, ơn thứ tha, ơn hoán cải và ơn cứu độ. Dân thành Ninivê được cứu thoát nhờ lắng nghe lời giảng của ngôn sứ Giônã.

Nhà vua đã kêu gọi ăn chay và đền tội, Thiên Chúa thấy họ sám hối nên không hủy diệt thành Ninivê nữa. Chúng ta cũng cần đền tạ để cầu xin lòng thương xót cho chính mình và toàn thể giới: “*Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thể giới*”.

8. THÁNH LỄ VÀ Ý CHỈ.

Một trong các tặng phẩm quý giá nhất mà ai cũng có thể cho đi, đó là câu nguyện cho người khác. Lời cầu nguyện cao cả nhất là Thánh Thể. Thật vậy, đó là Hiến tế Minh, Máu, Linh Hồn và Thần Tính của Chúa Giêsu dâng lên Chúa Cha để cầu xin Ôn Cứu Độ cho toàn thể giới.

Đây là điều bạn có thể làm: tham dự Thánh Lễ và rước lễ 9 ngày liên để cầu nguyện cho một người nào đó, hoặc một ý

Xem tiếp trang 11



Đức Mẹ Mân Côi

1. Tràng hạt Mân Côi.

Tất cả chúng ta đều rất quen thuộc với tràng hạt Mân Côi, bởi vì tràng hạt Mân Côi luôn đi đôi với lời kinh Kính Mừng, vốn là một trong những kinh mà chúng ta học và đọc ngay trong gia đình từ thời thơ ấu.

Từ “Mân Côi” phát xuất từ tiếng Latinh Rosarium, có nghĩa là vườn hoa hồng. Thật là đẹp và đầy ý nghĩa, khi nhìn tràng Mân Côi quen thuộc, nhỏ bé và đơn sơ của chúng ta như là một vườn hoa hồng. Và như thế, tràng hạt Mân Côi mà chúng ta dùng để đọc kinh hằng ngày chính là một vườn hoa hồng, mỗi hạt kinh là một đóa hoa hồng, kính dâng lên Đức Maria, Mẹ của chúng ta. Và ai chúng ta cũng biết, hoa hồng là biểu tượng của lòng mến, của tình yêu. Vậy, chính khi chúng ta lần hạt, là chúng ta dâng hoa cho Đức Mẹ với lòng cảm mến và yêu thương của người con thảo. Với tâm tình này, chúng ta nhận ra rằng, cấu tạo của tràng Mân Côi cũng thật là hay và đầy ý nghĩa, vì tràng hạt có tâm điểm là ảnh Đức Mẹ.

2. Kinh Kính Mừng.

Mỗi lời kinh Mân Côi là một đóa hoa hồng diễn tả tình yêu của chúng ta dành cho Mẹ. Thật vậy, vì đó chính là ý nghĩa sâu xa của phần thứ nhất trong kinh Kính Mừng: “Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà, bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ”. “Kính Mừng” có nghĩa là chúng ta ca mừng Đức Mẹ một cách kính cẩn; và lời ca mừng này một phần đến từ lời ca mừng của Sứ thần Gabriel, khi Ngài đến gặp Đức Trinh Nữ Maria trong biên cô Truyền Tin, mà bài Tin Mừng của ngày lễ hôm nay thuật lại cho chúng ta: “Mừng vui lên, hỡi đáng đầy ơn sủng, Đức Chúa ở cùng bà” (Lc 1, 28). Và phần còn lại của lời ca mừng Đức Mẹ trong kinh Kính Mừng, đến từ lời ca mừng của bà Elizabeth, trong biên cô Đức Mẹ thăm viếng: “Em được chúc phúc (nghĩa là có phúc lạ), hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc (nghĩa

là cũng có phúc lạ)” (c. 42).

Thế mà, chúng ta không thể ca tụng Mẹ với cả tâm hồn, nếu chúng ta không yêu mến Mẹ, và chúng ta không thể yêu mến Mẹ, mà không ca tụng Mẹ. Bởi vì, nếu không có lòng mến, lời ca tụng chỉ là giả tạo, hay chỉ có trên môi miệng, chứ không chân thật, không phát xuất từ con tim. Chính tâm tình ca mừng Đức Mẹ với lòng cảm mến, sẽ chuẩn bị cho chúng ta đón nhận những ân huệ mà Mẹ sẽ chia sẻ cho chúng ta, và cũng chính thái độ ca mừng này sẽ giải thoát chúng ta khỏi thái độ ngược lại là đóng kín, ghen tị và vô ơn, vốn rất tai hại cho mình và cho người khác. Như vậy, khi đọc kinh Kính Mừng, chúng ta dùng lại lời của Sứ thần Gabriel và lời của bà Elizabeth để ca tụng Đức Mẹ với lòng cảm mến; và chỉ sau khi ca tụng Mẹ, chúng ta mới xin ơn:

“Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử”.

Trong lời cầu xin với Đức Mẹ, chúng ta tự nhận mình là “kẻ có tội”. Nếu chúng ta đọc lời này với sự chân thành của con tim, thì chắc chắn Mẹ đã cảm thương chúng ta rồi. Giống như khi còn bé, mỗi khi chúng ta thành tâm nhận lỗi, là cha mẹ đã bao dung và ôm chúng ta vào lòng rồi. Hơn nữa, Mẹ được ban ơn Vô Nhiễm Nguyên Tội, chính là để chăm lo cho chúng ta, bao dung chúng ta, chia sẻ cho chúng ta và cầu bầu cho chúng ta.

Lời cầu xin của chúng ta cũng thật là kín đáo và khiêm tốn. Thật vậy, chúng ta xin Mẹ cầu cho chúng ta, khi nay và trong giờ lâm tử. Kín đáo, vì chúng ta không xin điều gì đặc biệt, chỉ xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa cho chúng ta thôi. Khiêm tốn, vì chúng ta ý thức về thân phận phải chết của chúng ta. Khi nay và trong giờ lâm tử, chúng ta đâu có biệt còn bao xa, và chúng ta cũng không biết mình sẽ lâm tử như thế nào. Đọc lời nguyện xin này, dù chúng ta đang làm gì, ở độ tuổi nào, gặp khó khăn thử thách ra sao, chúng ta cũng được mời gọi chuẩn bị cho giờ lâm tử. Và chắc chắn, Mẹ không chỉ cầu bầu cho chúng ta, nhưng còn ôm chúng ta vào lòng để đưa chúng ta đi, đi trên đường đời và đi ngang qua sự chết để về Quê Trời, xum họp với Mẹ và những người thân yêu trong Nhà của Thiên Chúa.

Tóm lại, ca tụng rồi mới xin ơn, đó chính là quy tắc mà kinh Kính Mừng dạy cho chúng ta, khi chúng ta cầu nguyện trong mọi trường hợp. Và để ca tụng, chúng ta được mời gọi ra khỏi mình để nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban cho mình và cho người khác nữa.

3. Đức Mẹ Mân Côi.

Chúng ta hãy trở lại nhìn ngắm một

lần nữa tràng hạt của chúng ta. Như chúng ta đã nói, tràng hạt Mân Côi có trung tâm là ảnh Đức Mẹ, nhưng ảnh Đức Mẹ lại hướng tới Thập Giá của Đức Kitô. Thật vậy, Năm Sự Vui, Năm Sự Sáng, Năm Sự Thương và Năm Sự Mừng, phác họa lại cho chúng ta toàn bộ cuộc đời của Đức Kitô, từ lúc được hoài thai trong cung lòng Đức Mẹ, cho đến cuộc Thương Khó, chết trên Thập Giá, và sau đó sống lại và lên trời.

Trong Năm Phụng vụ, chúng ta có nhiều lễ kính nhớ Đức Mẹ, vì những ân huệ lớn lao Mẹ đã nhận được, chẳng hạn Đức Mẹ Vô Nhiễm, Đức Mẹ Hôn Xác Lên Trời, Đức Mẹ Nữ Vương, hay vì những biên cô đặc biệt trong cuộc đời của Đức Mẹ, chẳng hạn, Sinh Nhật Đức Mẹ, Đức Mẹ Dâng Mình, Lễ Truyền Tin, Đức Mẹ Thăm viếng, Lễ Giáng Sinh, hoặc vì những ân huệ đặc biệt Đức Mẹ ban cho loài người chúng ta hay cho riêng một Hội Dòng, chẳng hạn Đức Mẹ Phù Hộ, Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Đức Mẹ Dòng Tên.

Nhưng Lễ Đức Mẹ Mân Côi, mà chúng ta mừng kính không chỉ một ngày, nhưng suốt một tháng, có điểm này đặc biệt, so với tất cả các lễ khác: đó là lễ Đức Mẹ Mân Côi tôn vinh sự gắn bó sâu xa và trọn vẹn của Mẹ đối với ngôi vị và cuộc đời của Đức Giêsu, từ lúc Ngài được hoài thai trong lòng dạ của Mẹ, cho đến khi Ngài chịu đóng đinh trên Thập Giá, và sau đó Phục Sinh và Lên Trời. Thế mà, tất cả những ân huệ lớn lao mà Mẹ nhận được đều đến từ tương quan thiết thân của Mẹ với Đức Kitô. Thật ra, trong lời ca mừng của lời kinh Kính Mừng, chúng ta đã tôn vinh sự gắn bó của Mẹ với Đức Kitô rồi, khi đọc: “Con lòng bà gồm phúc lạ”.

Như vậy, khi chúng ta chiêm ngắm Đức Mẹ Mân Côi, là chúng ta chiêm ngắm Đức Mẹ đón nhận Đức Kitô vào cung lòng và vào cuộc sống của mình, là chiêm ngắm Đức Mẹ đi theo và gắn bó thiết thân với Đức Kitô đến cùng. Và đó cũng chính là ơn gọi Kitô hữu của chúng ta: đó là đón nhận Đức Kitô, vốn là Đường, là Sự Thật, là Sự Sống và là Ánh Sáng vào cuộc đời của chúng ta, vào trong gia đình của chúng ta, vào trong cộng đoàn và hội dòng của chúng ta.

Đức Mẹ cầu bầu, phù hộ và ban ơn cho chúng ta về nhiều phương diện của cuộc sống, nhưng Đức Mẹ đặc biệt chăm sóc, phù hộ chúng ta trong cách thức chúng ta đón nhận và gắn bó với Đức Kitô, và Mẹ phù hộ chúng ta, trước tiên là bằng cách dạy dỗ chúng ta, ngang qua chính đời sống của Mẹ.

Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc, SJ

Những Bài Giảng Bất Hủ Của Thánh Gioan Vianney



ĐỨC TRINH NỮ MARIA

Thiên Chúa Cha rất hài lòng, khi nhìn ngắm Mẹ Maria Thánh Thiện và Tinh Tuyền như một kiệt tác của Người. Cũng như chúng ta thích thú về những công việc của mình, nhất là khi nó hoàn thành một cách tốt đẹp. Chúa Con vui sướng ở trong lòng Mẹ yêu dấu của Người. Chính từ cung lòng của Mẹ mà Chúa Giêsu nhận được dòng máu để cứu chuộc loài người. Chúa Thánh Thần rất hài lòng ngự trong linh hồn Đức Trinh Nữ Maria là đền thánh tuyệt hảo của Người, các ngôn sứ đã loan báo vinh quang của Mẹ Maria trước khi Mẹ chào đời, các ngài đã so sánh Mẹ như mặt trời. Thật vậy! sự xuất hiện của Mẹ có thể so sánh tuyệt diệu của ánh mặt trời, chiếu sáng trong đám sương mù ảm đạm.

Trước khi Mẹ đến, con thịnh nộ của Thiên Chúa luôn ở trên đầu chúng ta, giống như một cây kiếm sẵn sàng chém xuống vậy. Nhưng khi Mẹ Maria xuất hiện trên trái đất này, con thịnh nộ của Thiên Chúa đã được an ủi và người ngoại. Mẹ không hề biết rằng: mình sẽ trở nên Mẹ Thiên Chúa. Lúc còn bé Mẹ thường cầu xin: Lạy Chúa! cho đến khi nào con sẽ được diễm phúc diện kiến dung nhan Mẹ của Chúa Cứu Thế ?

Mẹ Maria đã sinh chúng ta hai lần, lúc Chúa Giêsu Nhập Thể và dưới chân Thánh Giá. Cho nên Mẹ là Mẹ của chúng ta hai lần. Đức Trinh Nữ Maria thường được so sánh như một người mẹ, nhưng Mẹ còn hơn tất cả các bà mẹ tốt lành khác trên thế gian này họp lại.

Đôi với các bà mẹ tốt lành khác, đôi khi còn đánh phạt con, khi nó làm phật lòng mình, họ nghĩ rằng họ đã làm đúng. Nhưng với Mẹ Rất Thánh thì không; Mẹ tốt lành đến nỗi chỉ đối xử với chúng ta bằng tình yêu chứ không bao giờ sửa phạt chúng ta.

Trái tim của Mẹ chỉ có tình yêu và lòng thương xót, Mẹ chỉ ước muốn một điều là nhìn thấy chúng ta hạnh phúc. Chúng ta chỉ có một việc là quay về với Mẹ và lắng nghe lời Mẹ dạy dỗ. Chúa Con có sự công bình, còn Mẹ Maria không gì khác là ngoại trừ tình yêu. Thiên Chúa yêu thương chúng ta đến nỗi

chết thay cho chúng ta, nhưng trong trái tim của Người có sự công bình, vốn là một đặc tính của Thiên Chúa, còn Mẹ Rất Thánh chỉ có lòng thương xót. Nếu Chúa Giêsu Con Mẹ sẵn sàng đáng phạt một tội nhân, thì Mẹ Maria lại can gián ngăn chặn tai ương, năn nỉ cho tội nhân đó. Thiên Chúa nói với Mẹ rằng: “Con không thể từ chối Mẹ điều gì, nếu như những người trong Hỏa ngục có thể ăn năn sám hối, chắc Mẹ cũng nhậm lời họ”.

Mẹ Maria là Đấng Trung Gian, giữa Chúa Giêsu Con Mẹ và chúng ta. Chúng ta càng tội lỗi chừng nào, Mẹ càng quan tâm và thương xót chúng ta chừng này. Đứa con ngộ nghịch nào làm cho mẹ nó khóc hết nước mắt, chính là đứa con mà mẹ nó yêu thương nhất, chẳng phải một người mẹ luôn chạy đến giúp đỡ những đứa con yêu đuối nhất và những đứa con đang lâm vào vòng nguy hiểm nhất đó sao ?

Chẳng phải một y sĩ trong bệnh viện đặt hết quan tâm đến những người thương tích trầm trọng sao?. Trái tim Mẹ Maria rất yêu thương chúng ta, đến nỗi dùng hết tình thương của các bà mẹ trên thế gian này từ trước đến nay, lại cũng chỉ là một chút nhỏ xíu, khi đem so sánh với tình thương bao la của Mẹ. Các con thầy đó! Mẹ Maria tốt lành biết bao. Người con yêu quý của Mẹ Maria là Thánh Bernard thường nói với Mẹ rằng: “con chào Mẹ Maria”.

Một ngày kia Mẹ Maria mỉm cười và đáp lại: “Mẹ chào con Bernard! con yêu của Mẹ”.

Kính Kính Mừng là Kinh không bao giờ nhầm chán đối với các tín hữu. Dâng hiến cho Mẹ Rất Thánh là sự thú vị, ngọt ngào và hữu ích. Khi chúng ta nói chuyện về thế gian hay chính trị, chúng ta thường nhầm chán mệt mỏi vì sự cũ rích của nó. Nhưng khi chúng ta nói về Mẹ Maria, thì luôn luôn mới mẻ, các Thánh nhân có lòng sùng kính đặc biệt với Mẹ. Không có ơn huệ nào ban xuống từ trời mà không qua tay Mẹ, chúng ta không thể nào đi vào nhà ai mà không nói chuyện với người gác cổng. Cũng vậy! Mẹ Maria là Người gác cổng Thiên Đàng. Khi chúng ta tặng lễ vật cho ai, quyền cao chức trọng, chúng ta thường cậy nhờ đến người trung gian, được người kia yêu kính, để sự kính trọng đó sẽ làm cho người kia chấp nhận. Cũng vậy! lời cầu nguyện của chúng ta, sẽ xứng đáng trước nhan thánh Chúa, nhờ lời Mẹ Maria chuyển cầu, vì chỉ có Mẹ là thụ tạo duy nhất không bao giờ chống đối Thiên Chúa, Mẹ luôn luôn đẹp lòng Chúa.

Mẹ Maria đã thực hiện đầy đủ Giới răn thứ nhất, thờ phượng và kính mến Thiên Chúa trên hết mọi sự, Mẹ đã chu

toàn giới răn đó một cách tuyệt đối. Tất cả những gì Chúa Con xin Chúa Cha đều được ban cho, tất cả những gì Mẹ Maria xin với Giêsu Con Mẹ đều được ban cho.

Khi chúng ta cầm lọ nước hoa, tay chúng ta tỏa hương thơm tới những thứ chúng ta đụng đến. Cũng vậy! chúng ta hãy dâng những lời cầu nguyện của chúng ta qua đôi tay Mẹ Maria, Mẹ sẽ làm cho chúng nên thơm tho và đẹp lòng Thiên Chúa.

Cha nghĩ rằng chỉ tới Ngày Tận Thế, Mẹ Maria mới được nghỉ ngơi không bị quấy rầy, vì bao lâu thế giới còn tồn tại, bấy lâu chúng ta còn kêu réo Mẹ đủ điều. Đức Trinh Nữ Maria cũng giống như một người mẹ, có nhiều con cái, liên tục bận rộn với những đứa con mình.../.

<https://www.youtube.com/watch?v=xAoHB6j1Ug4>



Đức Mẹ của Kinh Thánh và Đức Mẹ của lòng sùng kính

Có nhiều người tin rằng: Người Công Giáo La Mã có khuynh hướng sùng bái Đức Mẹ, còn người Tin Lành và phái Phúc Âm thì có khuynh hướng bài trừ Đức Mẹ. Cả hai đều không chuẩn lắm.

Đức Maria, Mẹ Chúa Giêsu, có hai tuyến lịch sử trong truyền thống Kitô giáo. Chúng ta có Đức Mẹ trong Kinh Thánh, và Đức Mẹ của lòng sùng kính, và cả hai đều góp những phần đặc biệt cho hành trình Kitô hữu của chúng ta

Đức Mẹ của lòng sùng kính thì được biết đến nhiều hơn, chủ yếu là trong Công Giáo La Mã. Đây là hình ảnh Đức Mẹ trong chuỗi Mân Côi, Đức Mẹ của các đền thánh nổi tiếng, Đức Mẹ Sầu Bi trong các kinh, Đức Mẹ dịu dàng chuyển cầu cho chúng ta đến với Chúa, Đức Mẹ tinh tuyền và trinh khiết, Đức Mẹ hiểu nỗi đau của con người, Đức Mẹ làm kẻ sát nhân phải mềm lòng, và Đức Mẹ mà chúng ta luôn có thể chạy đến kêu cầu.

Và Đức Mẹ này, trên hết là Mẹ của người nghèo. Karl Rahner từng chỉ ra rằng khi nhìn vào mọi lần Đức Mẹ hiện ra mà đã được Giáo Hội công nhận, bạn sẽ để ý thấy rằng Mẹ luôn hiện ra với người nghèo, một đứa bé, một nông dân, một nhóm trẻ em, một người không

có địa vị xã hội. Đức Mẹ không bao giờ hiện ra với một Thần Học Gia đang nghiên cứu, một Giáo Hoàng, hay một triệu phú. Mẹ luôn là người mà người nghèo hướng về. Lòng sùng kính Đức Mẹ chính là thân nghiệm của người nghèo.

Ví dụ như, chúng ta thấy rất rõ điều này trong tác động của Đức Mẹ Guadalupe lên Châu Mỹ La Tinh. Trong toàn châu Mỹ, hầu hết các thổ dân đều là Kitô hữu. Tuy nhiên, ở Bắc Mỹ, nơi hầu hết thổ dân là Kitô hữu, Kitô giáo lại không phải là một tôn giáo bản địa, mà là một tôn giáo du nhập từ nơi khác đến. Còn ở Châu Mỹ La tinh, khắp nơi mà giáo dân sùng kính Đức Mẹ Guadalupe, thì Kitô giáo được xem là một tôn giáo bản địa.

Nhưng lòng sốt sắng và sùng kính cũng có nguy cơ trật đường về mặt thần học và gây nên sự ủy mị không lành mạnh. Đây cũng là vấn đề trong hình ảnh Đức Mẹ của lòng sùng kính. Chúng ta có khuynh hướng nâng Đức Mẹ lên hàng thần thánh (mà thế là sai) và chúng ta quá thường sùng kính Mẹ đến nỗi trong tâm thức của chúng ta, một Đức Mẹ của lòng sùng kính không thể nào là một người khiêm hạ đã hát lên bài Magnificat. Đức Mẹ của lòng sùng kính quá thường bị tôn vinh với sự sốt sắng, đơn giản hóa thái quá, và phi tính dục như thể cần bảo vệ Mẹ khỏi những phức tạp của thân phận con người. Nhưng Đức Mẹ của lòng sùng kính vẫn cho chúng ta đối diện rõ ràng hành trình tâm linh của mình.

Còn Đức Mẹ của Kinh Thánh và vai trò mà các Tin Mừng khác nhau đã nói đến về Mẹ, thì bị làm mờ hơn nhiều.

Trong Tin Mừng Nhất Lãm, Đức Mẹ được thể hiện như hình mẫu người môn đệ. Nói đơn giản hơn, Mẹ là một con người chuẩn mực ngay từ đầu. Nhưng chúng ta lại không nhận ra như thế ngay lập tức. Nhìn bề ngoài, đôi khi chúng ta lại thấy ngược lại. Ví dụ như, trong nhiều dịp Đức Giêsu nói chuyện với đám đông, có người cắt lời và báo rằng mẹ và người thân của Ngài đang chờ bên ngoài và muốn nói chuyện với Ngài. Và Chúa Giêsu trả lời: “Ai là mẹ Ta và ai là anh chị em của Ta? Là người nghe lời Chúa và tuân giữ.” Khi nói thế, Chúa Giêsu không có thái độ xa cách với mẹ mình, mà ngược lại thì đúng hơn. Trong các Tin Mừng, trước chuyện này, các Thánh Sứ đã rất cẩn thận chỉ ra rằng Đức Mẹ là người đầu tiên nghe lời Chúa và tuân giữ. Và như thế, chính Chúa Giêsu nêu bật mẹ mình trên hết là vì đức tin của Mẹ, chứ không phải vì huyết thống. Trong Tin Mừng Nhất Lãm, Đức Mẹ là hình mẫu cho tinh thần

môn đệ. Mẹ là người đầu tiên nghe lời Chúa và tuân giữ.

Tin Mừng theo thánh Gioan còn cho Mẹ một vai trò khác. Mẹ không phải là hình mẫu cho tinh thần môn đệ (một vai trò mà Thánh Gioan trao cho người môn đệ Chúa thương và Maria Magdalena) nhưng được xem là Evà, mẹ của nhân loại, và là mẹ của mỗi người chúng ta. Thứ vị là, Thánh Gioan chưa từng nói ra tên của Đức Mẹ, Ngài luôn luôn nói là “Mẹ của Chúa Giêsu.” Và với vai trò này, Đức Mẹ làm hai điều:

Thứ nhất, Mẹ là tiếng nói cho sự hữu hạn của con người, như khi Mẹ lên tiếng trong tiệc cưới Cana “họ hết rượu rồi.” Trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, đây không chỉ là cuộc nói chuyện giữa Đức Mẹ và Chúa Giêsu, nhưng còn là cuộc nói chuyện giữa Mẹ Nhân Loại và Thiên Chúa. Thứ hai, là Evà, Mẹ toàn thể và Mẹ chúng ta, Đức Mẹ cũng bắt lực trong và trước nỗi đau của con người khi Mẹ đứng dưới chân Thập Giá. Trong biến cố này, Mẹ cho chúng ta thấy mình là Mẹ của toàn thể, nhưng cũng là một gương mẫu về cách đương đầu với sự bất công, cụ thể là đứng trong sự bất công đó mà không nhân đôi hận thù và bạo lực đó nhưng đáp lại bằng yêu thương.

Đức Mẹ đã cho chúng ta một gương mẫu tuyệt vời, một gương mẫu không phải để chúng ta tôn sùng hay làm ngơ, nhưng là để sống.

Ronald Rolheiser (J.B. Thái Hòa dịch)



Mối liên hệ giữa Đức Mẹ với tràng chuỗi Mân Côi.

Cứ mỗi lần tháng Mân Côi trở về, là tôi lại có cơ hội được nghe lại câu chuyện kể về “Chàng Sinh Viên và Ông già Louis Pasteur”. Hôm nay, tôi cũng muốn cùng bạn đọc lại:

Trên chuyến xe lửa Lyon - Paris, một thanh niên ăn mặc sang trọng, ngồi bên một ông già với vẻ bề ngoài đơn giản và hơi nhà quê. Bấy giờ ông cụ đang câu nguyện bằng cách nhắm mắt, tay cầm cỗ tràng hạt và miệng lầm bầm đọc kinh. Chờ chốc ông cụ đọc xong, chàng thanh niên bắt đầu gọi chuyện:

- “Tôi có nhận xét là tại sao đến giờ này mà ông còn quá tin tưởng như thời trung cổ! Chắc ông cũng tin Đức Mẹ sinh con mà còn đồng trinh và những chuyện đại loại được ghi trong Thánh Kinh, và được mấy ông linh mục nhai đi nhai lại trong nhà thờ chứ gì?”

Ông cụ trả lời:
- “Đúng như vậy đó! Thế còn cậu thì sao?”

Chàng trai liền cười rộ lên và nói
- “Tôi mà lại tin những điều vớ vẩn đó sao? Tôi đã khám phá ra sự thật ở trường Đại Học. Thiết tưởng ông nên bắt đầu bỏ râu chuôi đi, để có giờ đọc các sách khoa học tiến bộ!”

Ông già nói:
- “Tôi cũng muốn như vậy, nhưng lại sợ khó lòng hiểu nổi khoa học!”

Chàng thanh niên liền đáp:
- “Được rồi, tôi sẽ gửi biểu ông một số sách khoa học. Thế ông có biết đọc không?”

Ông cụ trả lời:
- “Cám ơn cậu, tôi biết đọc”.

Chàng thanh niên nói:
- “Thế thì tốt. Nhưng xin ông cho địa chỉ để tôi gửi sách”.

Cụ già từ từ rút trong túi áo ra một tấm danh thiếp và trao cho người sinh viên. Đọc qua tấm danh thiếp, người sinh viên bỗng xấu hổ đến tái mặt và lặng lẽ rời sang toa khác. Bởi vì trên tấm danh thiếp ấy có ghi: “Louis Pasteur viện nghiên cứu khoa học Paris”. (Beverly Birch, Louis Pasteur, 1989)

Louis Pasteur (1822-1895), nhà bác học người Pháp sống thế kỷ XIX, cha đẻ của lý thuyết lên men, vi khuẩn và vắc xin trừ bệnh chó dại. Khi ông mất, chính phủ Pháp tổ chức quốc tang và trên đường linh cửu đi qua, từng đám người quỳ xuống chan hoà nước mắt. Trong lịch sử, ít có nhà bác học nào mà nhân loại tỏ lòng biết ơn sâu sắc như vậy” (xem Almanach, trang 1657).

Tôi đọc xong, tôi mỉm cười, còn bạn thì sao?

Ông cụ mà chàng thanh niên đánh giá thuộc loại mê tín và hủ lậu, không ai khác hơn lại chính là nhà bác học lừng danh Louis Pasteur, đã từng viết nhiều sách nghiên cứu khoa học mà anh ta say sưa tìm hiểu và rất khâm phục.!

Đạo Công Giáo chứa đựng những chân lý, đòi hỏi phải có đức tin mới nhận lãnh được, đó là những điều mầu nhiệm phát xuất từ Thiên Chúa. Nếu biết khiêm tốn cầu xin Thánh Thần soi sáng, và cố gắng học hỏi, người ta cũng có thể lãnh hội được phần nào các mầu nhiệm ấy, và sẽ không thấy có sự đối nghịch giữa khoa học và đức tin như nhà bác học Louis Pasteur trong câu chuyện kể trên.

Rồi một lần khác, tôi lại được đọc thêm một câu chuyện nữa trong “Tập chí

Reader's Digest" số ra tháng 4 năm 1991 có kể lại cuộc gặp gỡ kỳ thú giữa Mẹ Têrêxa Calcutta và một thương gia người Mỹ như sau:

Trên chuyến máy bay từ Chritiamy về Thanasiy, thương gia trẻ tên là Jim Caiso ngồi kế bên Mẹ Têrêxa và một nữ tu khác. Jim Caiso nhận ra ngay khuôn mặt của người nữ tu thường được báo chí nhắc đến. Khi những người khách cuối cùng ngồi vào yên vị trên máy bay thì Jim thấy hai người nữ tu từ từ rút chuỗi ra khỏi áo và lâm râm cầu kinh. Tuy không phải là một người công giáo sùng đạo nhưng Jim cũng cảm thấy bị lôi cuốn bởi sự cầu kinh của hai người nữ tu. Khi máy bay đã lên cao, Mẹ Têrêxa quay nhìn người thanh niên và hỏi:

- Anh có thường lần chuỗi không?

Anh trả lời:

- Thưa không.

Anh vừa trả lời thì Mẹ cầm tay anh, trao cho anh tràng chuỗi rồi mỉm cười nói:

- Vậy thì hãy bắt đầu lần chuỗi đi.

Ra khỏi phi trường Jim vẫn còn cầm trên tay tràng chuỗi của Mẹ Têrêxa Calcutta. Anh kể lại cho vợ nghe cuộc gặp gỡ với Mẹ Têrêxa và kết luận như sau: "Anh có cảm tưởng như mình đã gặp một nữ tu đích thực của Chúa".

Chín tháng sau, Jim và vợ anh đến thăm một người đàn bà đã từng là bạn của hai người từ nhiều năm qua. Người đàn bà này bác sĩ cho biết bà đã bị ung thư tử cung. Theo các bác sĩ, đây là trường hợp đáng lo ngại. Nghe thế, Jim đưa tay vào túi quần, rút ra tràng chuỗi của Mẹ Têrêxa Calcutta và trao cho người bạn. Anh nói như sau:

- Chị cảm lấy cái này, nó sẽ giúp chị. Mặc dù không phải là người Công giáo, người bạn này vẫn mở rộng bàn tay ra và trân trọng đón nhận món quà quý giá ấy. Một năm sau gặp lại vợ chồng Jim, người đàn bà vui vẻ cho biết bà đã mang trong mình tràng chuỗi trong suốt năm qua và giờ đây trao lại cho Jim để may ra có thể còn giúp đỡ cho người khác. Trong thời gian đó, người chị vợ của Jim đang bị khủng hoảng sau cuộc ly dị, bà cũng muốn được mượn tràng chuỗi của Jim. Sau này bà kể lại rằng:

- Hằng đêm, tôi đeo chuỗi vào người. Tôi rất cô đơn và sợ hãi, nhưng khi mang chuỗi vào người, tôi cảm thấy như đang cầm lấy một bàn tay thân yêu. Tràng chuỗi mâu nhiệm ấy không mấy chốc đã được trao từ tay người này đến người khác. Mỗi khi gặp khủng hoảng hay bệnh tật, người ta thường gọi điện thoại đến Jim để mượn cho bằng được tràng chuỗi ấy.

Jim suy nghĩ: phải chăng tràng chuỗi

có một sức mạnh lạ lùng, hay đúng hơn, sức mạnh tinh thần được canh tân nơi tất cả những ai mượn tràng chuỗi ấy. Jim chỉ biết rằng, hề có ai ngờ ý mượn tràng chuỗi, anh luôn đáp trả một cách vui vẻ, và lần nào anh cũng căn dặn: "Khi nào không cần nữa cho tôi xin lại. Có thể sẽ có người khác cần đến".

Cuộc sống của Jim cũng thay đổi kể từ cuộc gặp gỡ đó với Mẹ Têrêxa Calcutta. Khi Jim nhớ lại rằng: Mẹ Têrêxa mang tất cả hành lý của Mẹ trong cái xách tay nhỏ, anh cũng cảm thấy được thôi thúc để làm cho cuộc sống của anh được đơn giản hơn. Anh nói như sau:

- Tôi luôn cố gắng nhớ rằng: điều quan trọng trong cuộc sống không phải là tiền bạc, danh vọng mà chính là tình yêu chúng ta dành cho người khác.

.....

Tôi đọc xong, tôi cũng tự hỏi không biết có phải người ta dùng câu chuyện này để đánh bóng tên tuổi Mẹ Teresa lên không?

Và rồi một vài lần tình cờ tôi lại được đọc những dòng hữu ích, kết quả của việc lần hạt Mân Côi nơi người này người khác, vào thời điểm này thời điểm khác:

1/ Vào thế kỷ 13, bè rối Albigeois nổi lên ở miền Nam nước Pháp. Với Chuỗi Mân Côi do Đức Mẹ truyền dạy, chỉ trong một thời gian ngắn, Thánh Đaminh đã cảm hóa được 150.000 người theo bè rối trở về cùng Giáo Hội.

Thế kỷ 16, ảnh hưởng của Tin lành mạnh mẽ và đe dọa toàn cõi Âu Châu. Dân thành Luxembourg vẫn trung thành với Giáo Hội. Hôm ấy toàn thể dân phố được mời tới nhà thờ để nghe giảng thuyết. Khi vị mục sư bước lên tòa giảng, một người giáo dân xướng kinh và tất cả nhà thờ đều lần hạt to tiếng cho đến lúc vị mục sư phải bước xuống tòa giảng và ra khỏi nhà thờ. Nhờ kinh Mân Côi, dân thành Luxembourg giữ vững niềm tin và trung thành với Giáo Hội.

2/ Năm 1511, lịch sử được chứng kiến một thành quả vĩ đại của Kinh Mân Côi mang lại. Chính biến cố lịch sử này là nguồn gốc lễ kính Thánh Mâu Mạn Côi. Khi ấy quân Hồi xâm lăng Âu Châu, tàn phá những nơi họ đi qua, tiêu diệt dân Công Giáo. Cùng với việc triệu tập đạo quân Thánh Giá từ hai nước Ý và Tây Ban Nha, Đức Giáo Hoàng Piô V kêu gọi mọi người siêng năng lần chuỗi Mân Côi. Cuộc chiến quá chênh lệch đã diễn ra tại vịnh Lepante, nhưng với quân số ít ỏi và khí giới thô sơ, người Công Giáo đã thắng trận về vang trước đoàn quân Hồi giáo đông đảo và trang bị hùng hậu. Từ Roma, Đức Giáo Hoàng nghe tin chiến thắng và nói với các vị trong giáo triều hãy tạ ơn Chúa.

Hôm đó là ngày 07 tháng 10. Đức Giáo Hoàng đã thiết lập lễ Mân Côi để tạ ơn Đức Mẹ và ghi nhớ cuộc chiến thắng lịch sử này.

3/ Trước năm 1917, Bồ Đào Nha ở vào một tình trạng suy thoái một cách trầm trọng về phương diện tôn giáo. Gần hai thế kỷ, óc bè phái đã gây nên những chia rẽ và những cuộc nội chiến. Giáo Hội bị bách hại bởi những kẻ theo nhóm tam điểm. Nhà thờ bị phá hủy, các linh mục và tu sĩ bị bắt bớ, khắp nơi người ta tổ chức những đoàn hội chống lại Giáo Hội. Thế nhưng kể từ năm 1917, năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, Bồ Đào Nha đã đi vào một khúc quanh mới của lịch sử. Người ta tổ chức những đoàn hội chuyên lo lần hạt Mân Côi để xin Mẹ chấm dứt những xáo trộn và ban mọi ơn lành xuống cho đất nước. Bồ Đào Nha đã xứng đáng với tước hiệu quê hương của kinh Mân Côi.

4/ Lịch sử còn ghi lại nhiều thành quả kỳ diệu khác nữa của Kinh Mân Côi. Chẳng hạn Kinh Mân Côi đã mang lại chiến thắng tại Vienna ngày 12 tháng 9 năm 1683, hay đã chấm dứt bệnh dịch tại Milan... Chuỗi Mân Côi vẫn còn là một phương thế cứu rỗi hữu hiệu của mỗi tín hữu. Khi hiện ra tại Lộ Đức hay tại Fatima, Đức Mẹ đều kêu gọi chúng ta hãy siêng năng lần chuỗi Mân Côi.

.....

Với tràng chuỗi Mân Côi ai cũng biết được gói ghém trong 20 mâu nhiệm kể về cuộc đời của Đức Giêsu Kitô, kèm theo 20 mâu nhiệm đó là các lời kinh của Đức Giêsu, của sứ thần truyền tin của Mẹ Maria và của Giáo Hội được lập đi lập lại... Vậy, sao lại có sự công hiệu đến thế?

Lần hạt Mân Côi, người tín hữu được cùng với Đức Mẹ bước đi trên từng cây số cuộc đời Chúa Giêsu và theo phong cách của Đức Mẹ là "lưu giữ và suy niệm trong lòng". Tràng hạt Mân Côi là một hành trang và là phương tiện "bỏ túi", "đeo tay" "đeo cổ" gọn nhẹ. Lời kinh kỳ diệu này giúp thánh hóa bản thân, gia đình và xã hội. Kinh Mân Côi không khác gì điện thoại di động hòa đời người vào mạng lưới sự sống thiêng liêng.

Chuỗi Mân Côi được ví như "hoa hồng". Vì vậy, mỗi lần người tín hữu lần hạt, đặc biệt là trong tháng 10 này, chẳng khác gì đoàn con cái hiếu thảo dâng những đóa hoa hồng lên Đức Mẹ. Bằng chuỗi Mân Côi, Giáo Hội trở thành một vườn hồng mệnh mông, hương thơm sắc đẹp tiên dâng Mẹ hiện.

* Kinh Mân côi đem lại nhiều ơn ích thiêng liêng

Chuỗi Mân côi thật cao quý, ai biết siêng năng lần hạt sẽ nhận được hiệu

quả phi thường.

* Kinh Mân Côi, một kho tàng quý giá của Giáo hội.

Chuỗi hạt Mân Côi 200 hạt, 150 hạt, 50 hạt hay 10 hạt được dùng để đếm số kinh Kính Mừng là "...lời ca tụng Đức Kitô không ngừng. Đức Kitô được nhắc đến trong mỗi kinh Kính Mừng cũng là Đấng được trình bày trong chuỗi các mầu nhiệm: Người là Con Thiên Chúa và là Con Đức Trinh Nữ..." (ĐGH Phaolô VI, Rosamrum Virginis Mariae, số 18).

Chuỗi Mân Côi lần lượt diễn tả:

- Mầu Nhiệm Vui: đồng hành với mầu nhiệm Nhập thể và đời sống âm thầm của Chúa Giêsu.

- Mầu Nhiệm Sáng: đồng hành với những mốc thời gian hoạt động đặc biệt có ý nghĩa trong cuộc đời công khai của Chúa Giêsu.

- Mầu Nhiệm Thương: đồng hành với những đau khổ của cuộc khổ nạn Chúa Giêsu.

- Mầu Nhiệm Mừng: đồng hành với vinh quang phục sinh của Đức Kitô.

Vì thế, Chuỗi Mân Côi là kho tàng thiêng liêng quý giá của Giáo Hội, cho nên các Đức Giáo Hoàng trong thời gian gần đây hằng đề cao và mời gọi các tín hữu hãy tìm đến kinh Mân Côi như Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nói: "*Chuỗi Mân Côi là lời kinh tuyệt diệu, tuyệt diệu trong đơn sơ và trong sâu thẳm của nó...*".

Ngoài ra, Cha Stefano Gobbi viết: "*Chuỗi Mân Côi mang lại hòa bình cho bạn. Với lời Kinh Mân Côi, bạn sẽ có thể nhận được từ Thiên Chúa hồng ân vĩ đại nhất là cạnh tân đời sống, thu phục các linh hồn về với Chúa trong sự ăn năn tội, tình yêu và thánh ân*". Và "*Chuỗi Mân Côi là lời kinh của tôi. Những lời kinh này dù khiêm nhường và mong manh cũng sẽ nên như xích sắt để khóa lại quyền lực tối tăm của thế giới, kẻ thù của thế giới và của các tín hữu*".

Kinh Mân Côi là kinh hạt phở quật cho hết mọi người, phổ cập cho mọi trình độ và phổ biến trong bất cứ hoàn cảnh nào. Do đó, trước sự việc ngày nay nhiều người phàn nàn không có giờ đọc kinh vì phải lo học hành, lo làm ăn xuôi ngược. Chuỗi hạt Mân Côi sẽ nuôi dưỡng đời sống nội tâm phong phú. Con người hôm nay mệt mỏi, lo âu, căng thẳng, vội vã. Chuỗi Mân Côi làm lòng người lắng dịu, thanh thản bình an để chiêm ngắm cuộc đời Chúa Giêsu và ca ngợi Mẹ.

Đức Giáo Hoàng Phaolô VI còn khích lệ để việc lần hạt có kết quả: "*Bản chất việc đọc kinh Mân Côi đòi hỏi nhịp điệu phải chậm rãi và có thời gian thư thả, để người ta có thời gian suy gẫm sâu xa về các mầu nhiệm cuộc đời Chúa*



Giêsu được nhìn qua Trái Tim của Đấng gần gũi nhất với Chúa."

Điều thuận lợi của chuỗi Mân Côi là lần hạt ở đâu cũng được. Ta không buộc phải đọc 50 Kinh Mân Côi một lần mà có thể đọc bao nhiêu tùy vào thời gian ta có. Ta cũng có thể vừa làm việc vừa đọc Kinh Mân Côi, không nhất thiết phải có tràng hạt trên tay. Ta cũng có thể thì thầm bất cứ lúc nào : khi chờ xe bên đường, lúc đi học, khi giải trí, khi đau bệnh ... thay vì đưa mắt nhìn chung quanh, thay vì nghe những chuyện không đâu, ta cũng có thể lần hạt. Dù bận bịu đến đâu ta cũng có thể lần hạt. Đó là cách cầu nguyện mà triết gia Jacques Maritain gọi là "chiêm niệm bên vệ đường".

Kinh Mân Côi là một vũ khí, nhưng là vũ khí hòa bình luôn đem lại hiệu quả tích cực. Ai yêu đuối, Kinh Mân Côi đem cho sức mạnh; ai tội lỗi, Kinh Mân Côi dặt về ơn thánh; ai bất hạnh, Kinh Mân Côi giúp bình tĩnh tìm ra hướng lối vươn lên; ai khô khan, Kinh Mân Côi giúp khám phá ra những ánh lửa vẫn còn ẩn giấu trong những đám tro tưởng như đã nguội lạnh.

Kinh Mân Côi là một kinh quý báu của Giáo Hội và của mọi người, đó là kinh phổ biến, vừa dễ đọc vừa dễ cầu nguyện mà lại mang lại nhiều ích lợi cho linh hồn.

Với những gì ta biết được về lời kinh tuyệt vời này, không chỉ có là như thế, mà còn hơn rất nhiều như thế nữa. đôi với từng cá nhân, nhất là những người đã trải qua nhiều thử thách gay gắt...trong cuộc đời thì thấy rất rõ. Nhưng với bằng ấy thôi, mà mỗi người chúng ta có dịp suy nghĩ lại hay là đọc với một lòng yêu mến, trân trọng, kính cẩn trong tin yêu phó thác...thì chắc chắn sẽ đem lại cho mỗi người chúng ta những ân ban chẳng thể nào ngờ được, như Mẹ Maria ngày xưa với lời " Xin vâng " để rồi khi đứng dưới chân Thập Giá Mẹ đã nhận ra " Thánh ý Chúa khi chọn Mẹ để làm gì?" và chúng ta hôm nay nhận ra " Mẹ đẹp lòng Thiên Chúa là như thế nào"

Dù chúng ta vẫn còn nhiều khiêm khuyết, bất toàn, nhưng giờ đây với cả lòng thành, chúng ta hãy hướng về Mẹ Maria dâng lời cầu xin "*Lạy Mẹ Maria, xin dạy con biết yêu mến tràng Chuỗi Mân Côi, siêng năng lần hạt trong mỗi ngày sống và xin Mẹ khẩn cầu cho con bên tòa Chúa. Amen*".

Thiên Quang, sss (gplc)

Bức thư của một Linh mục người Brazil gửi ĐGH Phanxicô, Lm. Antoine Teixeira, Brazil

Kính thưa Đức Giáo Hoàng Phanxicô,

Quả thật, Đức Thánh Cha có lỗi!

Đức Thánh Cha có lỗi vì là một con người và không phải là một thiên thần!

Đức Thánh Cha có lỗi vì khiêm tốn chấp nhận rằng mình đã sai lầm và cầu xin sự tha thứ cho chính mình và cho cả chúng con nữa. Trong khi điều này đối với nhiều người lại không thể chấp nhận được.

Đức Thánh Cha có lỗi bởi vì Ngài không muốn làm một vị thẩm phán, một con người của luật lệ, nhưng là một mẫu gương và nhân chứng của lòng thương xót.

Đức Thánh Cha có lỗi vì đã từ bỏ truyền thống sống trong cung điện và chọn cuộc sống như những người bình thường.

Đức Thánh Cha có lỗi vì đã khước từ sự xa hoa của [Vương cung Thánh đường] Thánh Gioan Latêranô và ưa thích viếng thăm sự nghèo khổ nơi những nhà tù, trại trẻ mồ côi, bệnh viện, vv.

Đức Thánh Cha thật có lỗi!

Đức Thánh Cha ngừng hôn những đôi chân thom tho của các vị hồng y, nhưng lại hôn bàn chân "bản thiêu" của những phạm nhân, phụ nữ, bệnh nhân, những tín đồ thuộc các tôn giáo khác, và những người "khác biệt"!

Đức Thánh Cha đáng bị lên án vì đã mở cửa đón nhận những người tị nạn, và bởi trước những vấn đề đau buồn cần được giải đáp, Ngài chỉ trả lời một cách đơn giản: "Tôi là ai mà dám phán xét?"

Đức Thánh Cha đáng bị đày đọa vì thừa nhận sự yếu đuối của mình bằng cách xin chúng con cầu nguyện cho Ngài, trong khi nhiều người yêu cầu Đức Thánh Cha phải giáo điều, bắt khoan dung, và quan liêu.

Kính thưa Đức Thánh Cha, Ngài bị quy kết cho thật nhiều thứ tội, như "những phường phản bội," "hạng bị dứt phép thông công," và "kẻ lai căng," những người nhờ Đức Thánh Cha đã tái khám phá khuôn mặt xinh đẹp của Chúa Kitô đầy dịu dàng và thương xót.

Đức Thánh Cha có lỗi vì đã chỉ ra bản chất thực của sự việc và không ngừng nhắc nhở các giám mục rằng họ không phải là những mục tử ở sân bay, nhưng phải mang lấy "mùi chiên của họ."

Đức Thánh Cha có lỗi vì đã xé toạc những trang sử bất khoan dung và thứ luân lý khô khan, tàn nhẫn, và ban tặng

chúng con về đẹp của lòng từ bi, nhân hậu và sự chân thành.

Đức Thánh Cha có lỗi vì đã mở mắt chúng con, những người [tự cho mình] thông minh và lý lẽ, nhất là con mắt của trái tim.

Đức Thánh Cha có lỗi vì muốn mang lấy Thập Giá của Giáo Hội thay vì mua vui cho những ánh mắt, bằng quan trước những nỗi đau và nước mắt của nhân loại thời đại chúng ta.

Đức Thánh Cha có lỗi vì không chịu đựng những tội ác ghê tởm nhân danh Thiên Chúa và những người rao giảng về Chúa nhưng lại sống đôi đũa với Ngài.

Đức Thánh Cha có lỗi vì, do lòng thương xót, dám tìm kiếm sự thật và công lý, thay vì thịnh lặng, giấu giếm, giảm thiểu hoặc bỏ qua.

Đức Thánh Cha có lỗi vì không muốn một Giáo Hội của đặc quyền, lợi ích, và vinh quang, và dạy cho chúng con sức mạnh của việc phục vụ, sự giàu có của việc rửa chân, và sự vĩ đại của tinh thần đơn sơ.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô, hãy để người ta đổ lỗi cho Ngài những "tội ác" này.

Đức Thánh Cha biết rằng bên cạnh Ngài là vô số những anh chị em nam nữ không phải là thiên thần như Ngài, nhưng là những người yếu đuối, những tội nhân, những người hy vọng Chúa Kitô gìn giữ chúng ta và cho chúng ta.

Đức Thánh Cha nên nhớ rằng có một làn sóng rất lớn của những tâm hồn luôn cầu nguyện cho Ngài mọi giây phút; vì Đức Thánh Cha, họ sẵn sàng mao hiểm cả mạng sống mình. Họ bước theo Đức Thánh Cha như đoàn chiến tin tưởng vào mục tử của họ.

Chính Đức Kitô đã ủy thác nơi Đức Thánh Cha sứ mệnh chèo lái "con thuyền" Hội Thánh.

Ngài sẽ ban thêm sức mạnh cho Đức Thánh Cha theo đuổi con đường "tội lỗi" này, con đường đã được thực hiện

Xem tiếp trang 11 →

Hội Ái Hữu Hải Phòng

THƯ MỜI

Tham dự Lễ Bồn Mạng kính Đức Mẹ Mân Côi của Hội Ái Hữu Hải Phòng và Giáo Phận

Ban điều hành hội Ái Hữu Hải Phòng:

Trân trọng kính mời Đức Ông, quý Cha, quý Thầy Phó Tế, quý Soeur, quý Cụ, quý Ông Bà, quý Anh Chị hội viên và thân hữu tham dự ngày họp mặt của Hội Ái Hữu Hải Phòng để mừng:

Lễ Bồn Mạng kính Đức Mẹ Mân Côi của Hội và Giáo Phận

sẽ được tổ chức vào:

Chúa nhật ngày 21 tháng 10 năm 2018 - lúc 3:00 chiều tại Nhà nguyện Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang Địa chỉ 12320 Old Foltin Rd. Houston Texas 77080.

Tiệc văn nghệ họp mặt sẽ được tổ chức sau Thánh Lễ tại hội trường Thánh Mẫu Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang.

Ban tổ chức xin trân trọng kính mời Đức Ông, quý Cha, quý Thầy Phó Tế, quý Soeur, quý Cụ, quý Ông Bà, quý Anh Chị, hội viên, thân hữu và gia đình tham dự đông đủ để cầu nguyện cho nhau và cho Giáo phận. Sự hiện diện của Đức Ông, Quý Cha, quý Thầy Phó, quý Soeur, quý hội viên và thân hữu là một niềm vinh dự lớn lao cho chúng con.

Kính mong được đón tiếp Đức Ông, quý Cha, quý Thầy Phó Tế, quý Soeur, quý Cụ, quý Ông Bà, quý Anh Chị trong dịp đặc biệt này,

Trân trọng kính mời

Hiệp thỉnh
Cha linh hướng:
Phêrô Thêrêsa Nguyễn Minh Gần

Thay mặt Hội Ái Hữu
Bác Sĩ Nguyễn kim Sơn (832-766-5868)
Hội Trưởng.

GIÁO XỨ ĐỨC MẸ LA VANG- HOUSTON, TEXAS KẾT QUẢ XỔ SỐ HỘI CHỢ THU YÊU THƯƠNG 2018

Lô Độc Đắc - 1 Xe TOYOTA RAV4 2018	77336
Lô Hạng Nhứt - 4 Ounces Vàng --	12564
Lô Hạng Nhì - Bộ Máy Giặt & Máy Sấy (trị giá \$2500) --	61299
Lô Hạng Ba - Vé Du Lịch Khứ Hồi (trị giá \$1500) --	39294
5 Lô An Ủi- Gift Certificate (trị giá \$200 mỗi lô):	
34015; 84400; 39885; 59825; 53065	

2 Lô Bonus:

Gift Certificate của Chợ Thăng Hưng Bảo Trợ (trị giá \$500) - 30841

Bộ Sofa (trị giá \$3000) của Direct Furniture Bảo Trợ -- 39345

Xin quý vị liên lạc văn phòng giáo xứ, 281-999-1672, để lãnh giải trúng. Sau 30 ngày kể từ ngày xổ số, những vé trúng không lãnh sẽ được nộp vào quỹ giáo xứ. Theo luật của tiểu bang Texas, người trúng giải phải chịu trách nhiệm về việc trả thuế sale tax, và đóng thuế IRS. Ban Tổ Chức Hội Chợ Thu Yêu Thương 2018 xin chân thành cảm ơn quý vị đã tích cực tham gia chương trình xổ số để giúp xây dựng và phát triển Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang



Kết Quả Xổ Số Hội Chợ 94th 2018 Giáo Xứ Saint Christopher

Giải thưởng	Số vé trúng
1st \$10,000.00 Gift Card	22863
2nd \$ 3,000.00 Gift Card	48474
3rd \$ 1,000.00 Gift Card	49005
4th Black Eagle Hunting Ranch	10318
5th Fishing Trip / MTZ Adventures	43575
6th 50" HD TV	8467

Giáo Xứ St. Christopher xin cảm ơn tất cả mọi người đã đến tham dự hai ngày Hội Chợ. Xin tri ân những Mạnh thường quân, những Thiện nguyện viên, đã cộng tác và giúp đỡ Giáo Xứ dưới mọi hình thức, để Hội Chợ 2018 được thành công tốt đẹp .

Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành xuống trên Quý vị . Trân trọng .

Tiếp theo tr. 9: Bức thư của một linh mục người Brazil . . .

thật tốt trên thế giới và trong Giáo Hội.

Kính thưa Đức Giáo Hoàng Phanxicô, cảm ơn Đức Thánh Cha đã trở nên “tội lỗi” để làm cho Hội Thánh nên xinh đẹp như mong ước của Chúa Giêsu.

Lm. GB. Cao Xuân Hưng, Gp. Vinh,
biên dịch từ bản tiếng Anh

(Nguồn: <http://www.cbcpaiko.org/2018/09/13/from-a-priest-in-brazil-to-the-pope/>)

Tiếp theo tr. 3: Bí quyết yêu mến Thánh Thể.

chỉ nào đó. Có rất nhiều ý chỉ, chẳng hạn: Cầu xin ơn hoán cải cho tội nhân, cho ông bà, cha mẹ hoặc con cái biết sống Đức Tin, cho người sắp kết hôn, cho người chồng hoặc vợ bề tha, cho tù nhân, cho nạn nhân lũ lụt, cho ơn thiên triệu Linh Mục và tu sĩ, cho người mới qua đời,... Chắc chắn Thiên Chúa sẽ ban ơn và thánh hóa!

9. QUÝ GỒI.

Mặc dù chỉ là một động thái kín đáo (quỳ gối, cúi đầu, ...) cũng vẫn quan trọng và có giá trị. Bái gối (chân phải), quỳ gối (hai chân), hoặc cúi đầu, là cách bày tỏ lòng tôn kính trước Thánh Thể.

Từ thời Trung Cổ, việc bái gối tỏ lòng kính trọng dành cho Quốc Vương hoặc Nữ Vương. Thế thì đối với Chúa Giêsu – Chúa các chúa và Vua các vua, chúng ta cũng phải chân thành tôn kính. Trong thực tế, người càng lớn thì chúng ta càng phải tôn trọng. Chúa Giêsu còn hơn thế nữa, vì Ngài là Chúa Tể muôn loài.

10. ĐEM “CHIÊN LẠC” VỀ VỚI CHÚA GIÊSU THÁNH THỂ.

Hãy trở nên Tông Đồ Thánh Thể và đem “chiên lạc” trở về, khuyên họ đi xưng tội và rước lễ, Thánh Giacôbê nhắc nhở chúng ta: “*Nếu có người nào trong anh em lạc xạ chân lý và có ai đưa người ấy trở về, thì anh em hãy biết rằng: kẻ nào làm cho một tội nhân bỏ đường lầm lạc mà trở về, thì cứu được linh hồn ấy khỏi chết và che lấp được muôn ngàn tội lỗi của mình*” (Gc 5, 19-20). Chúng ta xứng đáng được Ôn Cứu Độ và giảm bớt thời gian ở Luyện Hình.

Lạy Thánh Mẫu Đồng Trinh, Đấng đã sẵn sàng vâng lời Thiên Chúa và đón rước Chúa Giêsu vào linh hồn, xin

thương nguyện giúp cầu thay cho chúng con!

Lm. ED BROOM, OMV
TRÂM THIÊN THU (chuyển dịch)

3 phút tĩnh tâm: được giải thoát khỏi tội lỗi

Trước khi bắt đầu tĩnh tâm, bạn hãy ngừng lại trong giây lát và gạt qua một bên mọi nỗi bận tâm lo lắng. Hãy hít thở thật sâu và ý thức rằng Thiên Chúa, Đấng mang lại niềm vui, đang ở với bạn.

Lời Chúa (Dt 10, 12)

Còn Đức Ki-tô, sau khi dâng lễ tế duy nhất để đền tội cho nhân loại, Người đã lên ngự bên hữu Thiên Chúa đến muôn đời.

Suy niệm

Đức Giê-su đã dâng hy tế là chính cái chết của Ngài để cứu độ chúng ta. Trước Đức Giê-su, những hy lễ do các tư tế dâng tiến không có khả năng xóa bỏ tội lỗi. Hy tế của Đức Giê-su đã giải phóng chúng ta, một lần cho tất cả, khỏi quyền lực tội lỗi. Mỗi khi chúng ta cử hành Bí Tích Thánh Thể, chúng ta nhớ lại và làm sống động cuộc Khô Nạn, cái chết và sự Phục Sinh của Đức Ki-tô. Nhờ được chia sẻ trong Bí Tích Thánh Thể, chúng ta khám phá ra con đường dẫn tới Thiên Chúa.

Câu hỏi phản tỉnh

Làm thế nào để tôi có thể kinh nghiệm về hy tế của Đức Giê-su như là một thực tại đang diễn ra, chứ không phải một sự kiện trong quá khứ?

Tôi được mời gọi để dâng hiến đời sống của mình vì lợi ích của người khác như thế nào?

Lời nguyện

(Hãy thưa chuyện với Chúa Giê-su bằng lời nguyện dưới đây hoặc bằng lời nguyện của bạn)

Lạy Chúa Giê-su là Đấng Cứu Độ, hy tế của Chúa đã giải thoát con khỏi quyền lực tội lỗi. Xin giúp con bước đi trong tự do của con cái Chúa.

Quang Khanh, S.J./(Nguồn: www.loyolapress.com)

Healthcare Senior Services

MEDICARE/MEDICAID INFORMATION CENTER

* Giúp quý vị điền đơn đăng ký.
 * Giúp bổ sung, sửa đổi, hồ sơ cho quý khách gặp khó khăn hay trực trực.
 * Hướng dẫn quý vị xem lại những quyền lợi đang có và những gì sẽ thay đổi trong năm 2019.

Ngoài những quyền lợi chính nếu những vị của niên có **MEDICAID** thì còn được thêm những quyền lợi phụ trội bao gồm:

- Sách quyền lợi sản phẩm Sức khỏe
- Bảo hiểm Nha Khoa
- Bảo hiểm Chăm sóc và Chính hình
- Trợ giúp Chuyên chở

Dịch vụ của chúng tôi hoàn toàn miễn phí
Mọi thắc mắc về: MEDICARE / MEDICAID
Xin liên lạc với:

Đỗ Ái Linh 281-845-9890
Để tìm hiểu, so sánh và lựa chọn một chương trình thích hợp cho Quý vị

NEW YORK LIFE

Career Opportunity

If you are ready to make a change and have the entrepreneurial drive to make a career in the Insurance and Financial Services Industry, then maybe it's time for you to think about working with New York Life Insurance Company, ranked #65 on the Fortune 500 list for 2017.

To find out more about all the advantages of a career with New York Life, please contact:

Minh Truong, Senior Partner
Houston General Office
3200 Southwest Freeway, Suite 1900
Houston, TX 77027
Tel: **832 995-7575**
Email: mvtruong@ft.newyorklife.com
EOE/M/F/D/V/SO

HTH COMMUNICATIONS

NOW HIRING!

We have many new vacancies that we are recruiting for!

- *Basic English Pay Rate: \$10 - \$12/hr
- *Basic Computer Skills

Work Hours: 8:00 am - 5:00 pm, Mon - Fri

Apply in Person at:
HTH COMMUNICATIONS
9918 Brooklet Drive
Houston, TX 77099

www.hthcomm.com - employment@hthcomm.com