



CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM
TỔNG GIÁO PHẬN GALVESTON-HOUSTON
VIETNAMESE CATHOLICS OF THE ARCHDIOCESE OF GALVESTON-HOUSTON

DŨNG LẠC

1701 San Jacinto Street - Houston, Texas 77002
www.cgvnhouston.org

Tổng Giám Mục: Hồng Y Daniel DiNardo
Giám Mục Phụ Tá: GM. George A. Sheltz

Lm. Gioan Viannê Nguyễn Ngọc Thu
Đại Diện Đức Tổng Giám Mục
Chủ Tịch Cộng Đồng Công Giáo VN
281-495-8133

Hội Đồng Giáo Dân, TGP Galveston-Houston

Chủ Tịch: Ô. Phêrô Vũ Đức Phú
Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức
281-777-2229

Phó CT Nội Vụ: Ô. Phêrô Nguyễn Tài (GXĐMLV)
281-932-4655

Phó CT Ngoại Vụ: Phêrô Võ Tiến Đạt (GXNLNT)
281-827-9571

Tổng Thư Ký: Giuse Nguyễn Văn Hùng (CĐSJ)
832-403-7871

Thành viên: CT HĐMV các giáo xứ và cộng đoàn

Thánh lễ cuối tuần

GX. CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

TB: 6:00 pm - CN: 7:00; 8:30; 10:30 am; 6:00 pm

Lm. Giuse Vũ Thành
Pt. Giuse Nguyễn Phẩm
Pt. Giuse Lê Văn Rõ

10610 Kingspoint Rd. - Houston, TX 77075
713-941-0521

GX. ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ

TB: 6:00 pm - CN: 7:00 am; 9:00 am; 11:00 am;
2:30 pm; 7:00 pm

Lm. Gioan Viannê Nguyễn Ngọc Thu
Lm. Giuse Bùi Phương Tiến
Pt. Giuse Nguyễn Sĩ Bạch
Pt. Phêrô Nguyễn Cường

8503 S. Kirkwood Rd. - Houston, TX 77099
281-495-8133

GIÁO XỨ ĐỨC MẸ LA VANG

TB: 6:00 pm - CN: 7:30; 9:15; 11:00 am; 6:00 pm

Lm. Thomas Trần Thiên Ân, OP.
Lm. Đaminh Trịnh Thế Huy, OP.
Lm. Phêrô Phạm Duy Khánh, OP.
Pt. Micae Nguyễn Kim Khánh

12320 Old Foltin Rd. - Houston, TX 77086
281-999-1672

GIÁO XỨ ĐỨC MẸ LÔ ĐỨC

TB: 6:00 pm - CN: 7:00; 9:00; 11:00; 1:15; 6:00

Lm. Anthony Đình Minh Tiên, OP.
Lm. Giuse Maria Đỗ Cao Nhân, OP.
Pt. Giuse Đỗ Nguyễn Chương

6550 Fairbanks N. Houston, Houston, TX 77040
713-939-1906

CỘNG ĐOÀN THÁNH TÂM

TB: 7:00 pm - CN: 1:00

Lm. An Phong Sô Trần Đạt Nhân

1701 San Jacinto St. - Houston, TX 77002
713-659-1561 ext. 135

CỘNG ĐOÀN HOLY ROSARY

CN: 3:15; 6:30

Lm. Anthony Trần Ngọc Hùng, OP
3617 Milam St. - Houston, TX 77002
713-518-2319

Chúa Nhật XI Thường niên, Năm B, Ngày 17-06-2018
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô 4: 26-34

SUY NIỆM LỜI CHÚA

HẠT GIỐNG ÂM THẦM

Trong cuộc sống hôm nay, người ta nói nhiều đến ô nhiễm môi trường. Môi trường không những bị ô nhiễm vì bụi bặm, vì chất thải công nghiệp gây độc hại, mà còn ô nhiễm bởi quá nhiều âm thanh ồn ào. Giữa “chợ đời” náo nhiệt này, thật khó để có được một “cõi riêng tư” trầm lắng để giúp con người hồi tâm và sống thân tình với Chúa.

Đức tin giống như hạt giống âm thầm đang từng ngày lớn lên và chi phối hành vi và tư tưởng của chúng ta. Nhiều người bị lôi cuốn theo trào lưu xã hội hôm nay, chỉ chú trọng đến bề ngoài mà quên cốt lõi của đời sống nội tâm. Hậu quả để lại, đó là một lối sống Đức tin hời hợt, tương đối, nên khi gặp khó khăn thì dễ chán nản và tiêu cực. Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dùng hai hình ảnh để diễn tả sự hiện diện của Nước Trời trong lòng thế giới: đó là hạt giống âm thầm mọc lên mà người ta không hay biết, và hạt cải nhỏ bé khi lớn sẽ thành cây to. Đức tin được gieo trồng vào lòng người qua Bí Tích Thanh tẩy và cần được nuôi dưỡng chăm bón mỗi ngày, người đó, được lớn lên và sinh hoa kết trái. Đức tin cũng là một thực tại vô hình. Nếu người ta không thể cảm nắm và chạm tới Đức tin như chạm tới một sự vật, thì người ta lại có thể cảm nhận được Đức tin qua hành động của người tín hữu. Như thế, người tín hữu chân chính luôn phải quan tâm đến tình trạng đạo đức của mình ra sao và mối liên hệ thân tình giữa tâm hồn ta với Chúa như thế nào. Người luôn chăm lo cho cây Đức tin của mình được lớn mạnh, sẽ không dựa vào những gì ồn ào náo nhiệt bên ngoài, nhưng luôn chọn lựa những gì có thể làm cho mình được gần Chúa. Giữa cuộc đời đầy bon chen giành giật, họ biệt danh cho Chúa một cõi riêng tư, nhờ đó, tâm hồn họ luôn thanh thản an bình, “tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến”. Nhờ Đức tin soi dẫn, người tín hữu cố gắng sống đẹp lòng Chúa (Bài đọc II: 2Cr 5, 6-10). Họ sống và hành động theo luật Chúa và với lương tâm ngay thẳng, chứ không bị chi phối bởi dư luận xung quanh. Họ tin sẽ có ngày những hành vi cử chỉ của họ đều được phơi bày trước mặt Chúa, như trước mặt vị thẩm phán chí công.

Như đóa hoa hồng âm thầm nở, kể cả giữa bụi gai, người tin Chúa sống đạo đức tốt lành, dù những oan trái của cuộc đời. Họ tin vào Chúa, với niềm xác tín Ngài sẽ thương chúc phúc cho họ. Nếu người tín hữu sống tốt lành dù phải hy sinh thiệt thòi, là vì họ tin vào Ngài là Đấng quyền năng. Những ai kiêu ngạo, Ngài sẽ hạ xuống và những ai khiêm tốn, Ngài sẽ nâng lên. Đời sống Đức tin được ngôn sứ Egiêkien so sánh như cây hương nam được trồng trên ngọn đồi. Cũng giống như cây tùng, cây bách, trong truyền thống Do Thái, cây hương nam tượng trưng cho người công chính, luôn tỏa hương thơm ngát là sự thánh thiện và sự trung thực chân thành (Bài đọc I: Ed 17, 22-24).

Có người đặt vấn nạn: tại sao Chúa tốt lành như vậy mà có rất ít người tin Chúa, ví dụ như ở Việt Nam cho đến nay, số người công giáo chỉ chiếm 7 phần trăm tổng dân số cả nước. Hình ảnh hạt cải trong Tin Mừng là câu trả lời cho vấn nạn này. Cộng đoàn Kitô hữu mặc dù nhỏ bé, nhưng nếu các thành viên đều thiện chí và nỗ lực sống theo giáo huấn của Chúa, thì mặc dù nhỏ bé, cũng có thể trở nên nền tảng cho một nền luân lý xã hội và góp phần tỏa bóng mát cho thời đại hôm nay.

Cũng có người đặt câu hỏi: Giáo Hội Công Giáo mang lại điều gì cho con người và cuộc sống tại Việt Nam hôm nay. Thưa: Giáo Hội mang cho con người Chúa Giêsu. Giáo Hội tiếp nối sứ mạng của Chúa Giêsu, dẫn thân phục vụ vô vị lợi, vì hạnh phúc của con người, nhằm giải phóng con người khỏi ách thống trị của tiền bạc, danh vọng và tội lỗi. Giáo Hội sống trong



CÔNG ĐOÀN ST. CHRISTOPHER

CN: 4:30

Lm. Giuse Lê Thu
8150 Park Place – Houston, TX 77017
713-645-6614

CD. ST. JUSTIN TỬ ĐẠO

CN: 12:00

Lm. Phêrô Nguyễn Hữu Thăng
Pt. Giuse Trần Văn Nhật
13350 Ashford Point Dr. Houston, TX 77082
281-556-5116

CÔNG ĐOÀN FATIMA

CN: 9:00

Lm. Đaminh Trịnh Thế Huy, OP.
1003 Gulf Bank-Houston, TX 77037
713-732-0132

Giáo xứ Mỹ có thánh lễ Việt ngữ cuối tuần

TB: 8:00 pm

St. Elizabeth Ann Seton
6646 Addicks Satsuma Rd. Houston, TX 77084
281-463-7878

TB: 7:00 pm

St. Francis de Sales
8200 Roos Rd. Houston, TX 77036
713-774-7475

LIÊN ĐOÀN THIẾU NHI THÁNH THỂ

Tổng Tuyên Ủy: Lm. Giuse Lê Thu
Trưởng Phêrô Võ Khanh Tony (GX/CTTĐVN)
832-455-5961

LIÊN HỘI CÁC BÀ MẸ CÔNG GIÁO

Tổng Linh Hướng: Lm. Giuse Bùi Phương Tiên
Lucia Nguyễn Ngọc Thủy
281-948-2757

LIÊN ĐOÀN LIÊN MINH THÁNH TÂM

Tổng Linh Hướng: Lm. Giuse Vũ Thành
Ông Trần Duy Lang (Giáo Xứ CTTĐ) 832-465-5418

LIÊN ĐOÀN TÔNG ĐỒ FATIMA

Tổng Linh Hướng: Lm. Anthony Trần Ngọc Hùng
713-518-2319
Ông Phêrô M. Nguyễn Văn Triệu (Gx. CTTĐ)
281-484-3157

ĐẠO BINH ĐỨC MẸ (LEGIO MARIE)

Tổng Linh Hướng: Lm. Gioan Nguyễn M. Hùng
Trưởng Curia Giuse Nguyễn Ngọc Thiên
832-433-2198

PHONG TRÀO CURSILLO

Tổng Linh Hướng:
Lm. Anthony Phạm Hữu Tâm, ICM.
Trưởng Lãnh Đạo: Maria Nguyễn Thu Trang
713-303-7982

LH. ĐOÀN DÒNG BA ĐA MINH

Tổng Linh Hướng: Lm. Đinh Minh Tiên, OP
Ông Cao Văn Thuận (Giáo Xứ Lộ Đức)
281-859-8268

TUYÊN ÚY NHÀ THƯƠNG

Lm. Anthony Trần Ngọc Hùng
713-757-1000 ext. 1624

PHÁT THANH TIN YÊU

Tuyên Ủy: Lm. Gioan Trần Đình Khả
10135 West Rd.
Houston, TX 77064
281-955-7328

Website Cộng Đồng Công Giáo VN - Houston

www.cgvnhouston.org

Phụ Trách: Pt. Giuse Trần Văn Nhật
nth@nguoinhuv.org
713-870-8955

nền văn hóa Việt Nam, giống như sự sống trong thân cây. Dù chúng ta thức hay ngủ, cây vẫn lớn lên, nhờ sức sống vô hình. Quá khứ và hiện tại đều chứng minh sự đóng góp to lớn của Giáo Hội Công Giáo với sự phát triển của quê hương Việt Nam trong nhiều lãnh vực.

Nhờ đời sống nội tâm sâu xa và nhờ việc chuyên cần thực thi Lời Chúa, mỗi Kitô hữu chúng ta đang tham gia phần mình làm cho cây Đức tin lớn lên và tỏa sáng, giúp anh chị em chúng ta trên đất nước này được đón nhận ơn Cứu độ.



+Gm. Giuse Vũ Văn Thiên

TỘI PHẠM ĐẾN CHÚA THÁNH THẦN



Theo Tin Mừng do Máccô ghi chép, Chúa Giêsu đã bắt đầu hoạt động công khai của Người bằng việc “đi khắp miền Galilê rao giảng trong các hội đường và trừ quỷ” (Mc 1, 39); hoạt động trừ quỷ của Chúa Giêsu chiếm một vị trí quan trọng trong sứ vụ cứu thế (Mc 1, 34-39; 3, 11-12; 5, 1-20; 9, 14-29). Người cũng ban cho các môn đệ quyền trừ quỷ (Mc 3, 15; 6, 7.13). Người công bố: “Nếu Tôi dựa vào Thần Khí của Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là triều đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông” (Mt 12, 28). Sứ mạng của Chúa Giêsu là cứu loài người khỏi nô lệ ma quỷ, khỏi thân chết. Người tới đâu là quỷ dữ bị xua trừ, như ánh sáng đến đâu thì bóng tối bị đẩy lui tội đó. Người rao giảng Tin Mừng, chữa lành bệnh nhân, tha thứ kẻ tội lỗi... ma quỷ khiếp sợ tháo lui.

Thấy Chúa Giêsu trừ quỷ, dân chúng kinh ngạc, còn nhóm Pharisêu lại bảo Chúa Giêsu dựa thế quỷ vương Bêendêbun để trừ quỷ. Họ vu khống lăng mạ và nói Người là người của ma quỷ. Chúa Giêsu gọi việc xuyên tạc như thế là tội phạm đến Chúa Thánh Thần và là thứ tội duy nhất không được tha (Mc 3, 29). Tại sao tội này lại không thể tha thứ được?

Cả ba vị ghi chép Tin Mừng, Máccô, Máttêu và Luca đều tường thuật về câu nói: “Ai nói phạm đến Thánh Thần, thì chẳng đời nào được tha”.

Tin Mừng theo Máccô chương 3 tường thuật việc Chúa Giêsu trong khi chữa bệnh, bị người ta rình rập, tố oan và âm mưu giết chết. Trước sự ác độc chai lì nham hiểm của họ đối với các việc lành của mình, Chúa Giêsu phải “giận dữ rảo mắt nhìn họ, buồn khổ vì lòng họ chai đá” (câu 5). Tuy thế, Chúa vẫn yêu thương con người. Phúc Âm tiếp tục với việc Chúa thành lập nhóm 12 để tiếp nối công trình yêu thương này, và cũng tiếp tục với việc Chúa chữa bệnh, trừ quỷ. Khi thấy Chúa thực thi quyền trừ quỷ, các “Kinh Sư từ Giêrusalem xuống nói rằng, Người bị quỷ vương Bêendêbun ám và Người dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ” (câu 22).

Chính trong ngữ cảnh này mà Chúa nói về tội phạm đến Thánh Thần: “Tôi bảo thật anh em: mọi tội của con cái loài người, kể cả tội nói phạm thượng, và nói phạm thượng nhiều đến mấy đi nữa, thì cũng còn được tha. Nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời. Đó là vì họ đã nói ‘ông ấy bị thần ô uế ám’” (câu 28, 29, 30).

Bối cảnh trên cho thấy khá rõ tội phạm Chúa Thánh Thần đây chính là: Coi ma quỷ cao hơn Chúa Giêsu, như các Kinh Sư nói Chúa phải dùng tới phép của quỷ vương Bêendêbun.

Xúc phạm nặng nề tới Thánh Danh bằng việc từ chối quyền năng và ơn cứu độ của Chúa, cụ thể từ chối các Bí Tích, xem thường Ôn Thánh. —>

Ban Điều Hành Bản Tin Dừng Lạc

Ô. Nguyễn Văn Mẫu	713-231-6242	- mauvnguyen@yahoo.com
Ô. Nguyễn Đức Chính	713-269-0554	- chinhandhuong@gmail.com
Ô. Nguyễn Văn Thắng	832-661-3076	- thangnguyen031464@gmail.com
Ch. Hiền Lê	281-495-8133	- dunglacad@gmail.com

Muốn nhận Bản Tin Dừng Lạc qua email xin gửi điện thư yêu cầu về:
mauvnguyen@yahoo.com hay BTDL_Gal_Houston-subscribe@yahoogroups.com

Chương Trình Phát Thanh Tin Yêu: Saigon-Houston làn sóng 900 AM
từ 4:00 đến 4:45 chiều Chúa Nhật

Phụ Trách

AC. Trần Tú - Mai Dung	281-467-5223	- Traneight1117@sbcglobal.net
AC. Nguyễn Lập - Huệ	281-253-9761	- lap.nguyen@yahoo.com
A. Đỗ Minh Tân	281-736-7970	- tanm1000@gmail.com
AC. Nguyễn Lương - Anna Phương	832-816-3402	- lnguyen999@yahoo.com

Đại Chung Viện St. Mary
713-686-4345

MỤC VỤ GIỚI TRẺ

Lm. JBA Trần S. Steven, CSsR
713-433-9836
Lm. Nguyễn Cao Trường Sơn
832-788-1636

MỤC VỤ GIA ĐÌNH

Lm. Giuse Châu Xuân Báu, CSsR
713-681-5144 ext. 107

ỦY BAN PHỤNG VỤ

Lm. Gioan Hoàng Đạt
713-652-8239

ỦY BAN THÁNH NHẠC

Lm. Christopher Nguyễn Cường
281-356-2000

ỦY BAN GIÁO LÝ

Lm. Đinh Minh Tiên, OP
713-732-0132

ỦY BAN CÔNG LÝ - HÒA BÌNH - LIÊN TÔN

Lm. Anthony Phạm Hữu Tâm, ICM
281-575-7246
Lm. Anthony Trần Ngọc Hùng, OP
713-529-4854

ĐÒNG CHÚA CỨU THẾ

3417 W. Little York Road
Houston, TX 77091
713-681-5144

ĐÒNG NỮ ĐA MINH

5250 Gasmer Drive
Houston, Texas 77035
713-723-8250

TU XÁ THÁNH ĐA MINH

12314 Old Foltin Road
Houston, TX 77086
281-999-4928

ĐÒNG NỮ LA SAN

14562 Cypress N. Houston
Cypress, TX 77429
281-894-7756

ĐÒNG MẾN THÁNH GIÁ

8138 Lynn St.
Houston, TX 77017
713-643-3694

ĐÒNG CHÚA THÁNH THẦN

4410 Yoakum Blvd.
Houston, TX 77006
713-529-0405

TU HỘI TÂN HIẾN

20303 Kermier Road
Waller, TX 77484-8743
832-923-7784

TU HỘI GIA ĐÌNH

ME MARIA THẨM VIÊNG

11663 Quinn Ridge Way
Houston, TX 77038
713-518-2977



Chai lì ngoan cố chống đối Thiên Chúa trước các tác động của Ngài trong cuộc đời.

Là con người, ai cũng yêu đuối tội lỗi, nhưng nếu họ khiêm tốn chạy đến với Chúa, nài xin Ôn Thánh qua các Bí Tích và quyết tâm chữa cải, chắc chắn họ được Chúa yêu thương tha thứ. Ngược lại, nếu cố tình chai lì trong sự thâm hiểm của mình, cho rằng không ai hơn được mình, không nhìn nhận Chúa là Chủ tể cuộc đời, xem các quyền lực khác của thần dữ hơn cả Chúa, họ rơi vào tội phạm tội Chúa Thánh Thần (Lm. Phêrô Nguyễn Đức Thắng).

Không có tội gì mà Thiên Chúa không tha thứ khi con người biết ăn năn và hối lỗi. Thiên Chúa là Đấng giàu lòng xót thương (1Ga 4, 8), Ngài chậm giận và luôn giàu tình thương (Tv 86, 15). Thế nhưng, có một điều mà Chúa không thể cứu vãn được, đó là sự cứng lòng nơi con người. Đây là thái độ kiêu ngạo, biết mà vẫn cứng lòng. Đây cũng là điều mà Chúa Giêsu luôn khiển trách các Kinh Sư và Phariseu.

Khi một người cứng lòng thì họ không ăn năn nên không thể được tha thứ, vì ăn năn là điều kiện duy nhất để lãnh ơn tha tội. Không được tha chẳng phải vì Thiên Chúa hẹp hòi, nhưng vì người ấy không cần đến ơn tha thứ, đó là tội cứng lòng, tội phạm đến Chúa Thánh Thần. Đây là trường hợp mà Stêphanô nói với cấp lãnh đạo Do thái: “Hỡi những người cứng đầu cứng cổ, lòng và tai không cắt bì, các ông luôn luôn chống lại Thánh Thần... Các ông phản bội và sát hại Đấng Công Chính. Các ông là những người đã lãnh nhận Lễ Luật do các Thiên Sứ công bố, nhưng lại chẳng tuân giữ” (Cv 7, 51-53).

Chúa Thánh Thần soi sáng lương tâm cho người ta thấy rõ sự thật, thấy tội lỗi của mình để sám hối. Từ chối Chúa Thánh Thần là từ chối sự thật, và vì thế không thể nhận ra tội lỗi của mình để sám hối và được tha tội. Không được tha vì chính mình đã bịt tai, đóng cửa lòng, từ chối ơn tha tội.

Thánh Giáo Tông Gioan Phaolô II cho biết, tội phạm đến Chúa Thánh Thần “không phải chỉ đơn thuần xúc phạm đến Người bằng lời nói mà hệ tại sự từ chối nhận lãnh ơn Cứu Chuộc mà Thiên Chúa ban cho con người qua Chúa Thánh Thần hoạt động qua quyền lực cây Thập Giá... Vì sự cứng lòng của nó sẽ dẫn nó đến sự hư mất đời đời” (Thông điệp Dominum et Vivificantem, 18/5/1986).

Đức Thánh Cha Phanxicô cất nhắc về tội phạm đến Chúa Thánh Thần trong Thánh Lễ tại Nhà Nguyễn Thánh Matta:

“Ngày cả Chúa Giêsu là vị Thượng Tể mà cũng đã được xúc dầu. Vậy lần xúc dầu đầu tiên ấy là khi nào? Đó là khi Chúa Thánh Thần ngự xuống trên Trinh Nữ Maria.

Còn về việc nói phạm đến Chúa Thánh Thần thì là việc gì? Đó là nói phạm đến Tình Yêu của Thiên Chúa, một tình yêu cứu độ và sáng tạo. Nếu thế, chẳng lẽ Thiên Chúa không tha thứ cho kẻ xấu hay sao? Không phải thế! Thiên Chúa tha thứ tất cả! Nhưng những người nói phạm đến Thánh Thần là người không muốn được tha thứ, họ đóng cửa lòng trước ơn tha thứ. Những người ấy thật là tệ hại, vì họ phủ nhận Đức Kitô vị Thượng Tể được Chúa Thánh Thần xúc dầu để ban ơn tha thứ cho mọi người” (x. vi.radiovaticana.va; 23.1.2017).

Thánh Gioan XXIII nói rằng: tội lớn nhất thời đại là đánh mất ý thức tội lỗi. Khi con người đã mất sự nhạy cảm về sự thật đến nỗi cho điều thật là sai và cho điều sai là điều thật, hay như một số người Do Thái, cho Chúa Giêsu là ma quỷ, làm sao họ có thể tin vào Đức Kitô để được hưởng ơn Cứu Độ. Tương tự, một khi con người đã mất hết ý thức về tội lỗi: chẳng còn cho cái gì là tội nữa, thì họ đâu cần để được tha thứ! Vì thế, khi con người từ chối không nghe sự hướng dẫn của Thánh Thần để nhận ra sự thật, con người sẽ không có hy vọng để lãnh nhận Ôn Cứu Độ.

Chúa Thánh Thần là Đấng soi sáng, hướng dẫn con người nhận biết sự thật về Chúa Kitô, và về bản thân mình, nhờ đó con người có thể nhận lãnh Ôn Cứu Độ, sự tha thứ của Ngài. Khi không nhạy bén với sự soi sáng, hướng dẫn ấy là con người khép lòng, từ chối sự tha thứ của Ngài, là liêu mình sống trong tình trạng tội lỗi. Một lương tâm phóng túng thì luôn phán đoán lệch lạc: coi một tội là hợp pháp, hay tội nặng thành tội nhẹ. Một lương tâm chai lì khi quá quen phạm tội nên không nhận thức được tội của mình nữa, hoặc coi thường tội, dù là tội nặng. Giả hình, lừa dối, gian dối đang phát triển khắp nơi, do vậy số con cái ma quỷ đang tăng lên mỗi ngày một nhiều.

Chúa Thánh Thần có sứ vụ quan trọng trong Kế Hoạch Cứu Độ là làm cho con người thấu hiểu những lời giảng dạy và mạc khải của Chúa Kitô. Vì thế, chúng ta cần cầu xin với Ngài mỗi khi nghe Lời Chúa để được soi lòng mở trí cho mình. Cần lắng nghe sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần để luôn biết tìm hiểu và nhạy cảm với sự thật.

Có lần Chúa Giêsu đã nói thẳng với những người Do Thái: “Cha các ông là ma quỷ, và các ông muốn làm những gì cha các ông ham thích. Ngay từ đầu, quỷ đã là tên sát nhân. Nó đã không đứng về phía sự thật, vì sự thật không ở trong nó. Khi nó nói dối là nó nói theo bản tính của nó. Bởi vì nó là kẻ nói dối và là cha sự gian dối” (Ga 8, 44). Chúa khẳng định tất cả những ai quen lừa dối, đều trở thành con cái ma quỷ, vì quỷ là cha sự gian dối. Một khi đã khinh thường và mất đi nhạy cảm với sự thật, con người không còn hy vọng



VIETNAMESE MARTYRS CHURCH

10610 Kingspoint Road • Houston, TX 77075 • 713-941-0521 • Fax: 713-941-2464 • www.gxcttdvn.org

THỜ MỜI THAM DỰ LỄ KHAI MẠC NĂM THÁNH TÔN VINH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

Kính thưa:

- Cha Chủ Tịch Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Tổng Giáo Phận Galveston-Houston
- Quý Cha, quý Thầy Sáu, quý Tu Sĩ
- Hội Đồng Giáo Dân và Cộng Đoàn Dân Chúa Tổng Giáo Phận Galveston-Houston và Vùng Phụ Cận.

Trong niềm hân hoan kỷ niệm 30 năm tôn phong 117 vị Tử đạo Việt Nam lên hàng Hiển Thánh, và cùng hiệp thông với Hội Thánh Công Giáo Việt Nam khai mạc Năm Thánh Tôn Vinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Giáo Xứ trân trọng kính mời Cha Chủ Tịch, quý Cha, quý Thầy Sáu, quý Tu Sĩ, Hội Đồng Giáo Dân và Cộng Đoàn Dân Chúa đến tham dự Thánh Lễ Khai Mạc Năm Thánh Tôn Vinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam sẽ được tổ chức như sau:

- Chúa Nhật ngày 24/6/2018
- 9 giờ sáng Hôn Xương Thánh
- 9 giờ 30 sáng Rước Kiệu Cung Nghinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam và hai Thánh Tông Đồ Phiêrô & Phaolô.
- 10:00 giờ sáng, Thánh Lễ Đại Trào Khai Mạc Năm Thánh và kính hai Thánh Tông Đồ tại Trung Tâm sinh hoạt Giáo Xứ dưới Đền Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
- Sau Thánh Lễ: Tiệc Liên Hoan và Văn Nghệ.

Trân trọng kính mời.

Hợp thánh	Đại diện Cộng Đoàn Dân Chúa Giáo Xứ CTTĐVN
Chánh Xứ	
Linh Mục Giuse Vũ Thành	Hội Đồng Mục Vụ

được cứu rỗi.

Nhận ra sự soi sáng, thúc đẩy của Thánh Thần để nhận biết sự thật về Chúa và về mình. Thiên Chúa là Cha nhân lành yêu thương mọi người; còn mỗi người là con cái, là thụ tạo do Ngài dựng nên, được bao phủ bằng tình yêu thương của Ngài, nhưng người ta thường xúc phạm đến Ngài qua tội lỗi. Nhận thức được sự thật ấy sẽ giúp chúng ta sống bình tâm trong thân phận thụ tạo và con cái của mình.

Hàng ngày chúng ta cần nhớ về sự hiện diện thánh thiêng của Thánh Thần nơi mình, để nghe theo sự soi sáng và thúc đẩy của Ngài.

Hàng ngày và trước mỗi việc làm, hãy luôn cầu xin:

Lạy Chúa Thánh Thần, xin đừng để con làm phiền lòng Chúa bao giờ, nhưng cho con luôn biết lắng nghe tiếng Chúa để được ơn hoán cải. Lạy Chúa Thánh Thần, con xin lỗi Chúa vì con thường quên sự hiện diện gần gũi của Ngài trong cuộc sống đời thường. Xin cho con mau mắn vâng theo lời dạy bảo của Ngài; xin cho con đừng khép lòng trước những gợi ý dẫn thân tích cực hơn trong việc sống niềm tin trong đời sống. Amen.

Lm. Giuse NGUYỄN HỮU AN

VÀ CON TIM ĐÃ THÔI NGUỘI LẠNH...

Sáng nay ngồi bàn cà phê sáng với nhau, một anh em Linh Mục kể cho chúng tôi nghe chuyện cha gặp Giáo Dân sau Thánh Lễ sáng, cha kể ra cửa Nhà Thờ mấy bà đến nói với cha: “Cha ơi, Chúa Nhật này con đi biểu tình không chấp nhận đặc khu, sắp mất nước rồi”. Kể xong cha bảo: “Mấy bà này rất bình thường trong Giáo Xứ, xưa nay không hề thấy nói năng gì về những vụ xã hội chính trị chính em gì cả, bữa nay cũng hăng say quá”.

Trên mạng Facebook mấy ngày nay loan truyền những hình ảnh kèm nội dung phản đối việc lập ba đặc khu và cho thuê đất, những ý kiến với nhiều chi tiết khác nhau, nói chung là không chấp nhận việc thành lập ba đặc khu, và việc cho người Hoa Lục thuê đất, điều đáng nói là có nhiều người mới xuất hiện trên cộng đồng mạng và tiếng nói rất mạnh mẽ, không còn thấy đáng sợ sự hãi e dè như thường thấy trong các vấn đề xã hội chính trị. Đặc biệt có những clip quay cảnh những bà già móm mém lên tiếng câu được câu mất, chỉ rõ nhất giữa những tiếng nói lạc giọng mây chữ... **“không đặc khu”**.

Có một cái gì đó nóng lên trong xã hội, bên dưới những ngọn sóng dư luận đang mỗi ngày một mạnh lên, đã nghe ông Thủ Tướng phân trần bên hành lang Quốc Hội là sẽ nghiên cứu giảm thời gian của quy chế, nhưng dư luận vẫn không đồng ý chuyện giảm thời gian từ 99 năm về 70 năm hay là giảm thêm nữa, người ta vẫn cứ mạnh mẽ nói: **“Một ngày cũng không”**.

Từ lâu người ta đọc trên mạng những lời than thở về sự vô cảm của nhiều người trong xã hội, những lời cay đắng than phiền về sự thờ ơ trước các vấn nạn trong xã hội Việt Nam. Người ta nhận ra rằng vì có những con người sợ sệt gây ra “làn sóng” sợ sệt, và làn sóng sợ sệt ấy nó quyện lấy từng người và có sức lây lan kinh khủng, tạo ra bầu khí sợ, và như một ai đó đã nói: **“Khi cái đầu chứa đầy sự sợ sệt thì không còn chỗ cho ước mơ”**. Còn bây giờ, hiện tượng không còn sợ bắt đầu xuất hiện mạnh, gây ra “làn sóng” không sợ và đã có nhiều người dám lên tiếng nói.

Loại trừ hẳn những tiếng nói vì những động cơ không lành mạnh, không thể phủ nhận lòng yêu nước và trách nhiệm công dân đã phá bung cái vỏ sợ sệt lâu nay chiếm hữu và khuynh đảo người Việt. Bản năng sinh tồn của một dân tộc có quá nhiều kinh nghiệm về hiểm họa phương Bắc đã thắng bộ áo giáp vô cảm bao bọc con người. Người ta, càng ngày càng có nhiều người dám nói, không phải là không thấy, không biết những đe dọa, chụp mũ, hành hạ, khủng bố, hạn chế tự do, những rắc rối liên tục trong cuộc sống có thể ập đến cho mình và gia đình mình, không phải là không thấy và không biết, nhưng lòng yêu nước, tinh thần tự trọng, bản năng sinh tồn của một dân tộc đánh thức sự can trường mạnh mẽ và tinh thần trách nhiệm với tổ quốc.

Trong Kinh Thánh có câu: **“Sự ác lan tràn, vì có nhiều con tim nguội lạnh”** (Mt 24, 12), cách chống lại và ngăn chặn sự ác đó là làm sao để có những con tim không nguội lạnh, một con tim không nguội lạnh sẽ làm những con tim khác không nguội lạnh, cùng nhau cùng ấm nóng lên dần. Trong đêm vọng Phục Sinh, khi ánh lửa từ cây nến Phục Sinh cháy lên, rồi ngọn lửa ấy lan tỏa ra nhiều ngọn lửa khác, bóng tối bị xé toạc ra, màn đêm bị hắt tung lên và ánh sáng âm áp ngập tràn nhân loại.

Chúng ta vừa mừng Lễ Chúa Thánh Thần, trong ngày Lễ chúng ta đã khấn cầu lửa Thần Khí đổ xuống đời mới mặt địa cầu này, chúng ta cũng vừa cử hành và tưởng nhớ Bí Tích Thánh Thể, ngọn lửa Thần Khí tụ lại và biến hóa trong Tâm



Xem tiếp trang 9 —>

Chúa Giêsu hiện diện bao lâu trong Bánh Thánh sau khi ta rước lễ?



Gia sản quý báu nhất mà Giáo Hội Công Giáo có được chính là Bí Tích Thánh Thể – là chính Chúa Giêsu ẩn mình trong chất thể bánh rước.

Chúng ta xác tín, “Trong Bí Tích Thánh Thể cực trọng hiện diện “Mình và Máu, cùng với linh hồn và thần tính, của Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô, và vì vậy, Đức Kitô được ẩn chứa cách đúng đắn, chân thật và bản thể” (Giáo lý điều 1374).

Sự hiện diện này của Chúa Kitô không chấm dứt ngay lập tức khi ta rước lễ. Giáo lý dạy thêm rằng: “Sự hiện diện của Chúa Kitô trong Thánh Thể bắt đầu vào thời điểm truyền phép và kéo dài bao lâu chất thể Bánh Rước còn tồn tại” (Giáo lý điều 1377).

Vậy điều đó có ý nghĩa thế nào với chuyện ta rước Người vào miệng? Sự hiện diện thật sự của Người trong cơ thể ta sẽ kéo dài bao lâu?

Có một câu chuyện nổi tiếng trong cuộc đời của Thánh Philipphê Nêri có thể giúp ta trả lời thắc mắc trên. Một ngày kia, khi Thánh Philipphê Nêri cử hành Thánh lễ, có một người đàn ông rước lễ và rời khỏi nhà thờ sớm. Người đàn ông có vẻ không quan tâm gì đến Chúa Giêsu hiện diện trong Thánh Thể, nên Thánh Philipphê quyết định sử dụng cơ hội này để dạy một bài học. Ngài sai

hai cậu giúp lễ cầm hai cây nến cháy đi theo người đàn ông kia ra khỏi nhà thờ. Sau khi đi qua vài con đường của thành Rôma, người đàn ông phát hiện hai cậu giúp lễ cứ tò tò đi theo mình. Bối rối quá, ông ta bèn quay lại nhà thờ và hỏi Thánh Philipphê Nêri cho rõ lý do của chuyện đó. Thánh nhân đáp: “Chúng tôi phải tôn kính đúng mức đối với Chúa chúng ta, Đấng mà ông đang mang trong mình ông. Bởi ông xao lãng việc tôn thờ Người, tôi phải gửi hai cậu lễ sinh này đi để làm điều đó thay ông”. Người đàn ông kính ngạc với lý do này, và từ đó về sau nhất quyết tôn kính Chúa Thánh Thể cho xứng đáng sau khi rước lễ.

Có thể tin rằng chất thể Bánh Thánh Thể tồn tại trong 15 phút sau khi vào miệng ta. Đó là theo sinh lý tự nhiên, và căn cứ vào giáo lý điều 1377, sự hiện diện của Chúa kéo dài bao lâu Bánh còn tồn tại nguyên hình dạng.

Do đó, nhiều vị Thánh khuyên ta nên dành trung bình 15 phút cầu nguyện sau khi rước Thánh Thể để tạ ơn Chúa. Điều này giúp linh hồn cảm nếm trọn vẹn sự hiện diện của Chúa và có một quan hệ “**tim cạnh tim**” thật sự với Chúa Giêsu.

Trong thế giới bộn bề ngày nay, xem ra khá khó khăn để ở lại cậu nguyện lâu sau Thánh lễ, nhưng chắc chắn không có nghĩa là chúng ta không thể cầu nguyện một lát. Điều cực kỳ quan trọng là ta ý thức mạnh mẽ về sự hiện diện thật của Chúa Giêsu trong Bánh Thánh mà ta ăn vào miệng, tồn tại trong lòng ta nhiều phút, và ban cho ta khoảnh khắc đặc biệt là ta có thể giao tiếp với Chúa và cảm nghiệm tình yêu của Người.

Nếu có ngày nào bạn quên Chúa hiện diện trong bạn mà bỏ khỏi nhà thờ sớm, đừng ngạc nhiên nếu thầy cha xử cho vài người giúp lễ tò tò đi theo bạn ra xe về nhà nhé.

Gioakim Nguyễn chuyển dịch

Đừng bóp nghẹt lửa mến của Chúa Thánh Thần

**** Các hiệu quả của ơn Chúa Thánh Thần, ban khiến cho tín hữu trở thành ơn cho tha nhân, rộng mở họ cho cộng đoàn. Vì thế không được nhốt Chúa Thánh Thần trong lòng, hãy kháng cự lại Làn Gió thổi chúng ta bước đi trong tự do và đừng bóp nghẹt Lửa nồng cháy của tình bác ái đưa chúng ta tới chỗ hao mòn cuộc đời vì Thiên Chúa và vì tha nhân.**

ĐTC Phanxicô đã nói như trên với mấy chục ngàn tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi gặp gỡ chung hàng tuần sáng thứ Tư (06.06.2018). Trong số các nhóm hiện diện cũng có ba phái đoàn người Việt đến từ Úc, Mỹ và Việt Nam.

Trong bài huấn dụ ĐTC đã giải thích các hiệu quả mà ơn của Chúa Thánh Thần ban cho tín hữu giúp họ làm cho các hiệu quả đó lớn lên, và giúp họ trở thành



ơn cho tha nhân trong cộng đoàn. Ngài nói: đó là một ơn của Chúa Thánh Thần. Chúng ta hãy nhớ rằng khi vị Giám Mục xúc dầu cho chúng ta Ngài nói: “Hãy nhận lấy Chúa Thánh Thần được ban cho con”. Đó là của Chúa Thánh Thần vào trong chúng ta – đó là Thần Khí – và sinh hoa trái, để rồi chúng ta cũng có thể ban nó cho tha nhân. Luôn luôn nhận lãnh để cho đi: không bao giờ nhận và có các sự vật bên trong, làm như thể linh hồn là một nhà kho. Không: luôn luôn nhận lấy và cho đi. Các ơn của Thiên Chúa được nhận lãnh để trao ban cho người khác. Đó là cuộc sống Kitô. Như vậy đó chính là ơn của Chúa Thánh Thần – thúc đẩy ra khỏi trung tâm cái tôi của chúng ta – “tất cả là cho chúng ta?”: không phải – nhưng là để mở rộng cho cái “chúng ta” của cộng đoàn. Nhận để cho đi. Chúng ta không ở trong trung tâm: chúng ta là một dụng cụ của ơn đó cho người khác.

ĐTC nói thêm trong bài huấn dụ:

Khi bỏ túc nơi các tín hữu đã được rửa tội việc giống Chúa Kitô, Bí Tích Thêm Sức kết hiệp họ một cách mạnh mẽ như chi thể sống động vào thân mình mẫu nhiệm của Giáo Hội (x. Lễ nghi Thêm Sức, s. 25). Sự mệnh của Giáo Hội trong thế giới tiên hành qua phần đóng góp của tất cả những ai là thành phần. Có vài người nghĩ rằng trong Giáo Hội có các ông chủ: là Giáo Hoàng, các Giám Mục, các linh mục, rồi mới tới thợ là các người khác. Không phải thế. Giáo Hội là tất cả chúng ta, tất cả chúng ta. Và tất cả chúng ta đều có trách nhiệm làm cho nhau nên thánh, lo lắng cho nhau. Giáo Hội là “chúng ta” tất cả. Mỗi người có công việc của mình trong Giáo Hội. Nhưng Giáo Hội là tất cả.

**** Thật thế, chúng ta phải nghĩ tới Giáo Hội như một cơ phận sống động, bao gồm các bản vị mà chúng ta biết và cùng đồng hành, chứ không phải như một thực tại trừu tượng và xa vời. Không, Giáo Hội là chúng ta đang tiến bước, Giáo Hội là chúng ta hôm nay đang ở trong quảng trường này. Chúng ta là Giáo Hội, tất cả mọi người. Bí Tích Thêm Sức cột buộc vào Giáo Hội hoàn vũ, cột buộc tất cả chúng ta, sống rải rác trên toàn trái đất, nhưng lôi cuốn các người được thêm sức vào trong cuộc**

sống của Giáo Hội địa phương mà họ là thành phần, với Giám Mục là thủ lãnh và là người kế vị các Tông Đồ.

Chính vì vậy Giám Mục là vị thừa tác đầu tiên của Bí Tích Thêm Sức (x. LG, 26), bởi vì Ngài đưa người được thêm sức vào trong Giáo Hội.

Sự kiện đó là trong Giáo Hội Latinh Bí Tích này bình thường được Đức Giám Mục ban, nó minh nhiên “hiệu quả của nó là kết hiệp những người lãnh nhận nó một cách chặt chẽ hơn với Giáo Hội, với các nguồn gốc tông đồ và sứ mệnh làm chứng cho Chúa Kitô của nó” (GLCG, 1313).

Ý nghĩa của việc sát nhập vào Giáo Hội được nêu bật bởi dấu chỉ hòa bình kết thúc lễ nghi thêm sức. Thật vậy, vị Giám Mục nói với từng người đã được thêm sức: “Bình an cho con”. Nó khiến chúng ta nhớ tới lời Chúa chào các môn đệ vào chiều ngày Phục Sinh, tràn đầy Chúa Thánh Thần (x. Ga 20, 19-23), như chúng ta đã nghe - các lời này soi sáng một cử chỉ “điển tả sự hiệp thông Giáo Hội với vị Giám Mục và với các tín hữu khác” (x. GLCG, 1301).

ĐTC giải thích việc trao ban bình an sau lễ nghi ban Bí Tích Thêm Sức như sau:

Trong Bí Tích Thêm Sức, chúng ta nhận lấy Chúa Thánh Thần và sự bình an: sự bình an mà chúng ta phải trao ban cho các người khác. Chúng ta hãy nghĩ xem: mỗi người hãy nghĩ tới cộng đoàn giáo xứ của mình, chẳng hạn. Có lễ nghi ban Phép Thêm Sức, và chúng ta trao ban bình an cho nhau: Đức Giám Mục trao ban bình an cho người đã được Thêm Sức, và trong Thánh Lễ chúng ta trao ban bình an cho nhau. Chúng ta ra về và bắt đầu nói xấu người khác. Chúng ta bắt đầu các bếp xép. Và các bếp xép là các cuộc chiến. Điều này không được!

****** Nếu chúng ta đã nhận dấu chỉ của sự bình an với sức mạnh của Chúa Thánh Thần, chúng ta phải là những người nam nữ của hòa bình - chứ không phải ra đi tới đó với cái lưỡi và phá hủy hòa bình mà Thần Khí đã tạo dựng. Tội nghiệp Chúa Thánh Thần và công việc Ngài làm với chúng ta, với thói quen bết xép này... Anh chị em hãy nghĩ kỹ đi: bết xép không phải là công việc của Chúa Thánh Thần. Nó không phải là một công việc của sự hiệp nhất của Giáo Hội. Bết xép phá hủy điều Thiên Chúa làm. Vì thế cho tôi xin đi: hãy ngưng bết xép! Anh chị em có đồng ý hay không? Có hay là không? Đó.

Bí Tích Thêm Sức được lãnh nhận một lần mà thôi, nhưng năng động tinh thần do dấu thánh đầy lên thì kéo dài trong thời gian. Chúng ta sẽ không bao giờ chu toàn được lệnh truyền dài tỏa ra

khắp nơi hương thơm của một cuộc sống thánh thiện, được linh hứng bởi sự đơn sơ hấp dẫn của Phúc Âm.

Không ai lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức cho chính mình, chúng ta đã nói phải không? Đó là một ơn không phải để giữ trong nhà kho bên trong, mà là để cho đi luôn luôn cho tất cả mọi người, để cộng tác vào việc lớn lên thiêng liêng của người khác. Chỉ như thế, khi rộng mở và ra khỏi chính mình để gặp gỡ tha nhân, chúng ta mới có thể thực sự lớn lên, chứ không chỉ có ảo tưởng lớn lên. Những gì chúng ta nhận được như ơn của Thiên Chúa thật ra phải được trao ban - ơn nhận được để cho đi - để nó phong phú, chứ không phải để bị chôn vùi vì các sợ hãi ích kỷ, như dụ ngôn nện bạc đã dẫy (x. Mt 25, 14-30). Cả hạt giồng cũng thế, khi chúng ta có hạt giồng trong tay, không phải để nó ở đó, cất nó trong tủ, nhưng là để gieo vãi nó. Toàn cuộc sống phải được gieo vãi để sinh bông hạt, để nhân nhiều lên. Ơn của Chúa Thánh Thần chúng ta phải trao ban cho cộng đoàn.

Tôi khuyến khích các người đã được Thêm Sức đừng nhốt Chúa Thánh Thần trong lồng, đừng kháng cự lại Đấng là Gió thổi để thúc đẩy chúng ta bước đi trong tự do, đừng bóp nghẹt Lửa nồng cháy của tình bác ái khiến cho chúng ta hao mòn cuộc sống vì Chúa và vì các anh em khác. Xin Chúa Thánh Thần ban cho tất cả chúng ta lòng can đảm tông đồ thông truyền Phúc Âm, với các việc làm và lời nói, thông truyền cho những ai chúng ta gặp gỡ trên đường đời. Với các cộng việc làm và lời nói, nhưng lời nói tốt lành, lời nói xây dựng. Không phải các bết xép phá hoại. Xin làm ơn, khi anh chị em đi ra khỏi nhà thờ, hãy nghĩ tới sự bình an đã nhận lãnh để trao ban cho người khác: chứ không phải để phá hủy nó với việc bết xép. Xin anh chị em đừng quên điều đó!

****** ĐTC đã chào nhiều đoàn hành hương khác nhau.

ĐTC nhắc cho mọi người biết thứ Sáu tới đây là lễ Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu (08.06.2018): Ngài mời gọi tất cả cầu nguyện với Thánh Tâm Chúa trong suốt tháng 6 này để xin Chúa gìn giữ, nâng đỡ, trợ giúp các linh mục để các vị là hình ảnh Trái Tim tràn đầy tình yêu và Lòng Thương Xót Chúa.

ĐTC khích lệ người trẻ, các anh chị em đau yếu và các đôi tân hôn biết kín múc nơi Thánh Tâm Chúa lương thực và nước uống tinh thần cho cuộc sống để được biến đổi trở thành các thụ tạo mới.

Buổi tiếp kiến đã kết thúc với Kinh Lậy Cha và phép lành tòa thánh ĐTC ban cho mọi người.

Linh Tiến Khải



NGUYÊN NHÂN NGƯỜI TA LẠC LỐI: CÂU CHUYỆN 'ĐƯỜNG RẼ, MẮT ĐÊ'

Có một câu chuyện liên quan đến Dương Chu, một triết gia và học giả nổi tiếng, sống tại nước Ngụy trong thời kỳ Chiến Quốc (475 – 221 trước Công nguyên).

Một ngày nọ, người hàng xóm của Dương Chu bị mất một con dê và đã huy động toàn bộ gia đình của ông cũng như nhiều người khác trong làng đi tìm. Ông ta đã đến gặp Dương Chu để nhờ giúp đỡ, Dương Chu đã phải toàn bộ học trò và người hầu của mình đi tìm giúp.

Dương Chu nhận thấy, cùng với người thân và bạn bè, hàng xóm, rất nhiều người đã hợp thành một nhóm lớn để tham gia tìm kiếm.

“Tại sao lại cần rất nhiều người để đi tìm một con dê bị mất?”. Dương Chu hỏi người hàng xóm.

“Bởi vì nhiều con đường chia rất nhiều ngã”, người hàng xóm trả lời.

Khi màn đêm buông xuống và mọi người đã quay trở về, Dương Chu hỏi: “Đã tìm thấy con dê chưa?”

Một trong những người hầu của Dương Chu trả lời: “Có rất nhiều con đường chia làm hai hướng và mỗi nhánh đường lại rẽ làm hai. Con không biết phải đi theo hướng nào nên con đã bỏ cuộc”.

Những người khác cũng quay về với cùng lý do như vậy.

Dương Chu trở nên trầm tư và im lặng một hồi lâu, trông có vẻ rất nghiêm nghị, khiến các học trò của ông bối rối và không hiểu điều gì đã khiến thầy của mình suy tư như vậy.

Sau khi suy nghĩ hồi lâu, ông đã giảng ra thành nguyên lý cho các học trò của mình: “Khi có quá nhiều con đường rẽ, các con sẽ không thể tìm được con dê bị mất và cũng có thể dễ dàng bị lạc lối.

“Tương tự như vậy, khi một người học trò có quá nhiều điều quan tâm ngoài mục tiêu chính, anh ta có thể dễ dàng phung phí thời gian của mình”.

“Chỉ có một chân lý của tất cả các kiến thức, nhưng con đường để đi tới chân lý này thì có rất nhiều. Chỉ bằng

Xem tiếp trang 9 →

Chuyến taxi cuối cùng của đời người.



Hai mươi năm trước đây, tôi lái xe tắc xi để kiếm sống. Một đêm có người gọi xe ở khu chung cư vào lúc 2 giờ 30 sáng. Tôi đến nơi, các dây nhà đều chìm lẫn trong bóng đêm ngoại trừ ánh sáng mờ mờ từ khung cửa sổ kéo màn kín.

Trong trường hợp này, các người lái xe thường nhân còi một hay hai lần và chờ khoảng một phút, nếu không thấy động tĩnh gì là họ lái xe đi....

Nhưng tôi cũng biết rất nhiều người nghèo không có xe cộ gì cả và tắc xi là phương tiện di chuyển duy nhất mà họ trông cậy trong những hoàn cảnh đặc biệt hay trong những giờ giấc bất thường.... Trừ khi linh cảm có gì nguy hiểm ngăn cản, tôi thường ra khỏi xe và đi đến tận cửa, tự nhủ biết đâu có người đang cần tôi giúp...

Nghĩ như thế tôi bước tới gõ cửa. “Xin chờ một chút” giọng nói rõ ràng là của một người già nhưng vẫn có phần trong trẻo và tôi có thể nghe tiếng của các vật dụng dường như đang bị kéo đi trên sàn nhà... Vài phút sau, cửa mở, một bà cụ khoảng 80 tuổi đứng ngay trước mặt tôi. Cụ mặc chiếc áo dạ dài in hoa, đội cái mũ trắng xinh xắn với giải lụa gài chung quanh, trông giống y như một người nào đó từ cuốn phim của những năm 1940 chợt bước ra, với chiếc va ly vải bên cạnh. Sau lưng cụ, căn phòng chung cư trông trải như quanh năm không có ai cư ngụ, tất cả bàn ghế đều được phủ kín bằng những tấm trải giường. Liếc nhìn qua vai cụ, không có bất kỳ vật dụng nào trên quầy trong bếp hay trên tường cả, và sát chân tường trong góc phòng tôi có thể thấy mấy cái thùng giấy đầy những ly tách và khung ảnh sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp.

•Phiền ông mang giúp tôi cái va ly này ra xe...

Tôi đem chiếc va ly cất ở thùng xe phía sau và quay trở lại giúp bà cụ. Cụ nắm cánh tay tôi và từng bước một, tôi đi xuống đường hướng về chiếc xe... Cụ luôn miệng nói cảm ơn... “Không có chi, thưa cụ” tôi nói, “cháu coi những người lớn tuổi như là mẹ của cháu vậy.” Cụ trả lời: “Ông tử tế lắm.” Sau khi giúp cụ yên ấm trên băng Sau khi giúp cụ yên ấm trên băng ghế

sau, tôi ngồi vào ghế lái và nổ máy xe. Cụ đưa cho tôi tờ giấy ghi địa chỉ nơi cụ muốn đến và hỏi tôi, rất nhỏ nhẹ:

•Ông có thể chạy ngang qua dưới phố cho tôi một chút không...

Liếc mắt vào tờ giấy ghi địa chỉ, tôi buột miệng:

•Nếu lái xuống phố thì đường xa hơn và lâu hơn nhiều....

•Cứ thông thả, ông à, không có gì vội vã cả, tôi trên đường tới hospice (nhà dành cho những người sắp từ giã cuộc sống) thôi...

Tôi ngược mắt nhìn, qua tấm gương chiếu hậu, đôi mắt cụ long lanh trong bóng tối.

•Tôi không còn ai thân thích trên cõi đời này, và bác sĩ đã nói tôi cũng chẳng còn bao lâu nữa, hai hay ba tuần là nhiều....

Với tay tắt cái máy ghi khoảng cách và tính tiền, tôi hỏi một cách lặng lẽ:

•Thưa cụ muốn đi qua đường nào trước.....

Trong hơn hai giờ kế tiếp, chúng tôi hầu như đi loanh quanh qua từng con đường trong các khu phố. Cụ chỉ cho tôi toà nhà nhiều tầng mà một thời cụ đã làm người điều khiển thang máy. Tôi lái xe qua một khu phố với những căn nhà nhỏ đã cũ nhưng xinh xắn, cụ nói với tôi ngày trước khi mới lập gia đình cụ đã ở trong khu này, và chỉ cho tôi căn nhà loang loáng, dưới ánh đèn đêm.... Nhìn ánh mắt lưu luyến của cụ, tôi như thấy một trời quá khứ thương yêu đắm thắm của đôi vợ chồng trẻ.

Cụ ra hiệu cho tôi ngừng xe trước nhà kho của cửa tiệm bán giường tủ, bàn ghế, nhẹ nhàng bảo tôi trước đây chỗ này là một vũ trường sang trọng và nổi tiếng, cụ đã từng hãnh diện đến đây khiêu vũ lần đầu khi là một thiếu nữ mười sáu tuổi... Trong giọng nói cụ tôi thấy thấp thoáng hình ảnh một thiếu nữ trẻ trung sáng ngời với bộ dạ phục xinh đẹp và nụ cười tươi tắn hân hoan.... Đôi khi, cụ bảo tôi đậu xe trước một toà nhà nào đó hay ở một góc phố khuất nẻo không tên.... và cụ im lặng thần thờ trong bóng tối như đắm chìm với cả một dĩ vãng xa xăm bao la và sâu thẳm....

Khi trời chập choạng trong ánh sáng đầu tiên của ban ngày, cụ nói với tôi khẽ khàng như một hơi thở nhẹ:

Thôi, mình đi....

Tôi lái xe trong im lặng đến khu nhà hospice. Đó là một dãy nhà thấp, kín đáo, ngăn nắp và gọn gàng. Tôi vừa ngừng xe là đã có hai người xuất hiện với chiếc xe lăn như là họ đã chờ đợi từ lâu rồi. Tôi bước xuống mở thùng xe phía sau để lấy chiếc va ly nhỏ của cụ

mang tới để ngay cửa chính, xong quay trở ra đã thấy cụ đã được đỡ ngồi ngay ngắn trên chiếc xe lăn.

•Bao nhiêu tiền vậy cháu?

Cụ vừa hỏi vừa mở cái bóp nhỏ... “Cháu không lấy tiền bác đâu..” tôi trả lời.

•Nhưng cháu phải kiếm sống chứ...

•Đã có những khách hàng khác, thưa bác...

Gần như không tính toán so đo, tôi cúi xuống ôm lấy bờ vai cụ. Đáp lại, cụ ôm tôi thật chặt:

•Cám ơn cháu đã cho cụ già này khoảng thời gian thật quý giá và đầy ý nghĩa.

Tôi xiết chặt tay cụ và quay bước đi trong ánh sáng mờ nhạt của một ngày mới đến. Sau lưng tôi có tiếng cửa đóng. Tôi cảm thấy như cả một cuộc đời vừa được khép lại phía sau.

Tôi không có thêm người khách nào khác trong buổi sáng đó. Tôi chạy xe lanh quanh không có mục đích và dường như tôi cũng chẳng biết mình đi đâu nữa... Suốt cả ngày hầu như tôi không thể nói được với ai lời nào cả.... Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cụ già gặp phải một người tài xế đang ở cuối buổi làm, nóng nảy chỉ muốn chóng xong việc để còn về nhà... Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi từ chối không nhận đón người khách là cụ, hay tôi không bước xuống gõ cửa mà chỉ ngồi trên xe nhận kèn một lần rồi lái xe đi....

Tự nhiên nghiệm trong quãng đời trẻ trung ngắn ngủi của mình, dường như là tôi chưa làm được chuyện gì có ý nghĩa hơn là chuyện tôi đã làm trong buổi sáng hôm ấy. Chúng ta luôn luôn nghĩ rằng cuộc đời sẽ có những khúc quanh quan trọng, đánh dấu bằng những sự việc to lớn, để dang ghi nhớ...

Nhưng thật ra, đẹp nhất vẫn là những phút giây nhỏ bé bất ngờ nhưng có xúc cảm mãnh liệt khiến ta phải bàng hoàng đến tê dại cả tâm hồn...

Xin chia sẻ câu chuyện nhỏ này với các bạn, hy vọng vì thế cuộc đời chung quanh chúng ta sẽ ấm cúng và có ý nghĩa hơn.

Sưu tầm

Lạy Chúa, xin ban cho con một con tim phổ quát, một con tim vọng ngân lại tất cả những khao khát của con người.

Một con tim không bao giờ muốn khép kín, muốn giam mình trong tháp báu ngọc ngà.

Một con tim rộng mở, biết sống theo những chiều kích của hoàn vũ bao la.

Một con tim biết rung động theo những tình cảm quảng đại nhất của thời buổi hôm nay. →

Một con tim biết đón nhận mọi khổ đau, mau mắn cảm thông những nỗi cơ cực của những ai nghèo nàn và bất hạnh.

Một con tim biết cảm thấy hạnh phúc khi được chia sẻ niềm vui của người khác hơn niềm vui của chính mình.

Một con tim có khả năng hiểu biết tha nhân trong những vấn nạn và khó khăn của kiếp người.

Một con tim biết chia sẻ âu lo của người khác để mang lại cho họ niềm an

binh thư thái.

Một con tim biết biến đổi khao khát và hi vọng của con người hôm nay thành như của chính mình.

Một con tim biết đập cùng một nhịp theo sự tiến hoá của thế giới trong một mối thiện cảm sâu xa cùng với nhân loại đang tiến bước khác. Amen!

(*Prière au coeur du monde, J. Galot, sj.*)

Nguyễn Hùng Cường chuyển dịch

[Nhân Đức trong Gia Đình] Khẳng định mình như thế nào là hợp lý?



Trong một thế giới nhiều người có xu hướng đề cao 'cái tôi' và 'vô tình' đây người khác thành 'kẻ nhu nhược', vận đề làm thế nào để nhận biết mình để sống đúng giá trị của mình là một vấn đề cần thiết. Hãy cùng khám phá và khẳng định bản thân theo bài viết **SỰ QUYẾT ĐOÁN**.

Sự Quyết Đoán.

"Năm con chim sẽ chỉ bán được hai hào phải không? Thế mà không một con nào bị bỏ quên trước mặt Thiên Chúa. Ngay cả đến tóc trên đầu anh em cũng được đếm cả rồi. Anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ." Lc 12: 6-7

I. Quyết đoán là gì?

Người sống quyết đoán là người suy nghĩ tích cực và tự tin. Họ xứng đáng nhận được sự tôn trọng từ người khác. Sự quyết đoán khởi đi từ việc ý thức giá trị con người của mình, được tạo dựng bởi Thiên Chúa và được Chúa trao ban những ơn rất riêng biệt. Chỉ một mình bạn mới sở hữu những phẩm chất đó.

Khi sống quyết đoán, bạn dám nói lên sự thật và không hùa theo người khác vì bạn có cách suy nghĩ của riêng mình. Nếu ai đó cố tình làm bạn tổn thương, đây bạn vào tình huống khó khăn hoặc thúc bạn làm điều bạn sai trái, khi đó bạn có khả năng tự bảo vệ mình. Bạn cho thấy nội lực không để người khác làm tổn thương bạn hay thúc bạn bước theo những con đường tiêu cực. Sự quyết đoán sẽ chất vấn bạn

những gì bạn cần và muốn.

Người quyết đoán có khả năng diễn tả những ý tưởng, những quan điểm và những tài năng của họ. Khi họ làm như vậy, họ đang sử dụng chính ân sủng Thiên Chúa ban để phục vụ thế giới theo cách thức của riêng họ.

II. Tại sao cần thực hành tính quyết đoán?

Nếu không có sự quyết đoán, chúng ta sẽ trở nên thụ động, để cho người khác điều khiển cuộc sống, và chúng ta cũng sẽ phản ứng theo sự mong đợi của người khác. Người ta sẽ yêu cầu chúng ta làm điều này, nghĩ thế nọ. Họ sẽ không ngừng chỉ cho chúng ta những gì họ nghĩ là chúng ta cần, muốn và suy nghĩ.

Nếu bạn trở nên quá thụ động, bạn có thể cho phép người khác làm bạn bị tổn thương hoặc đẩy bạn rơi vào những rắc rối. Bạn sẽ không còn khả năng đề tạo nên một ranh giới an toàn cho bản thân. Vì sống quá thụ động nên cách thức hiện hữu và suy nghĩ của riêng bạn sẽ không được diễn tả và hậu quả là thế giới này trở nên thật nghèo nàn.

Nếu không có sự quyết đoán, bạn có thể trở nên kẻ hung hăng, và sẽ luôn cố công để điều khiển người khác hoặc làm người khác bị tổn thương. Như thế, bạn sẽ thấy mình thật tồi tệ.

Khi bạn sống quyết đoán, người khác sẽ tôn trọng bạn. Bạn sẽ trao ban những ý tưởng, những cảm xúc của bạn; cũng như bạn sẽ tự bảo vệ mình khỏi những gì có thể làm hại bạn. Khi bạn sống quyết đoán, bạn có lý do để lựa chọn theo cách của riêng mình. Thiên Chúa đã tạo dựng nên bạn để bạn sống đúng vai trò đặc biệt của bạn trong thế giới này. Giống như một nhạc cụ nhỏ thật cần thiết trong một ban nhạc để tạo nên một bản nhạc hay, bạn là một phần thiết yếu trong bài ca của cuộc sống này.

III. Thực hành sự quyết đoán.

Để sống được sự quyết đoán trước tiên bạn phải luôn ý thức giá trị của bản thân. Bạn đứng về phía bạn biết là đúng và không cho phép người khác đối xử bất công với bạn. Bạn tạo lập vành đai giới hạn với người khác bằng cách cho họ biết những điều bạn sẽ thực hiện hoặc không thực hiện. Bạn tự lắng nghe và đưa ra quyết định cho bản thân.

Vì là người lãnh đạo của chính mình nên khi có những ý tưởng, bạn có thể nói lên dù trong lòng cảm thấy e ngại hay sợ sệt. Trở nên quyết đoán không có nghĩa là bạn điều khiển mọi thứ hoặc luôn làm mọi sự theo ý riêng. Giả như khi có một ai đó hỏi ý kiến về suy nghĩ của bạn thì bạn không đơn thuần chỉ nói lên những gì người ta muốn nghe. Bạn chân thành và khéo léo nói cho họ biết những gì bạn nghĩ là đúng.

Khi một ai đó gợi ý cho bạn những điều bạn không thích, có thể làm bạn tổn thương hay đẩy bạn đến khó khăn, bạn dừng lại và suy nghĩ. Bạn sẽ nói với họ, bạn không đồng tình với họ. Bạn không để người khác bắt nạt hay làm bạn tổn thương. Bạn nhận sự giúp đỡ khi cần. Bạn cũng tránh trở nên hung hăng. Bạn tự nhận thấy không cần phải làm người khác tổn thương hoặc điều khiển để người khác thấy bạn quan trọng. Bạn luôn ý thức bạn là một hữu thể độc nhất. Đấng Tạo Hóa đã muốn bạn ở nơi đây như một mối phúc lành cho thế giới này.

Người quyết đoán sẽ phản ứng thế nào nếu...

- Họ cảm thấy thấp kém trước những người khác thực sự nổi trội?
- Một người hung hăng bắt nạt họ?
- Thầy cô hỏi ý kiến cả lớp về câu chuyện vừa nghe?

• Một người bạn muốn họ đi đến một nơi mà họ thực sự không thích?

• Một nhóm bạn cố gắng thuyết phục họ làm một điều gì đó có hại?

IV. Dấu hiệu của sự thành công

Chúc mừng bạn! Bạn là một người quyết đoán khi...

- Nhận ra bạn đáng được tôn trọng.
- Nghĩ theo cách của bạn.
- Nói sự thật về những gì là đúng.
- Tự vấn những gì bạn muốn và cần.
- Thiết lập ranh đúng đắn cho chính bạn.
- Tự do diễn tả suy nghĩ và cảm xúc.

Hãy cố gắng! Bạn cần thực hành nhiều hơn khi...

- Quên rằng bạn là một người đặc biệt.

Để người khác đẩy bạn đến khó

khăn.

•Cảm thấy mình thấp kém so với người khác.

•Quá thụ động.

•Quá hung hăng.

Khăng định:

Tôi là người quyết đoán. Tôi suy nghĩ độc lập và thực hiện những gì tôi cảm thấy đúng. Tôi lên tiếng cho sự thật và công bằng. Tôi biết rằng mình có quyền được đối xử cách trân trọng.

Nguyên bản: The Family Virtues Guide: Simple Ways to Bring Out the Best in Our Children and Ourselves

Tác giả: **Linda Kavelin Popov**
Chuyển ngữ: **Hương Dương**

CÓ GIEO CÓ GẶT



Cuộc sống là những ngày gieo vãi. Có “gieo có gặt”. Gieo và gặt không chỉ là những hạt lúa, hạt đậu mà còn gieo gặt những việc ta làm, những lời ta nói. Gieo điều gì sẽ gặt hái điều ấy như là định luật tất yếu của cuộc đời. Có người gieo yêu thương sẽ gặt hái niềm vui. Có người gieo chia rẽ sẽ gặt hái sự hãi lo âu. Có người gieo tư tưởng tốt sẽ mang lại cho nhân thế những vĩ nhân anh hùng. Có người gieo tư tưởng lầm lạc sẽ để lại nhân thế những loạn lạc, chiến tranh khổ đau.

Người ta kể rằng Đầu tháng 10 năm 1962, chiếc phi cơ hàng không Panam (Mỹ), chở các Giám mục người Mỹ đi họp Công Đồng chung Vatican II. Trong hai cô tiếp viên hàng không phục vụ hành khách, có một cô kiều diễm tuyệt vời. Đức Cha Fulton Sheen, Tổng Giám Mục giáo phận New York đã ghé vào tai cô tiếp viên ấy và nói: Có khi nào cô đã tạ ơn Chúa vì Ngài đã ban cho cô sắc đẹp tuyệt vời không?

– Sững sờ, ngạc nhiên nhưng cô gái vẫn hỏi Đức Cha: Đức Cha nghĩ con phải làm gì để tạ ơn Chúa?

Trong chốc lát, Đức Cha nói:

– Có một trai cùi tại Di Linh, Việt Nam. Họ rất khôn khéo. Họ đang chờ cái chết đến với họ. Vậy theo ý cha, cách tạ ơn Chúa đẹp lòng Ngài hơn cả và có ý nghĩa hơn cả là con hãy hy sinh một thời gian, đem nụ cười xinh tươi, đem tiếng nói dịu dàng, đem duyên sắc mặn mà của con để an ủi họ.

Mặt cô tiếp viên tái dần đi. Cô đứng lặng yên trong mấy phút.

Đột nhiên, cô cúi đầu tạ biệt không

nói một lời.

Nhưng đầu năm 1963, đài phát thanh cũng như báo chí ở Sài Gòn loan tin: “Một nữ tiếp viên rất xinh đẹp của hãng hàng không Panam tình nguyện đến Di Linh – Lâm Đồng để sống với những người phong cùi trong 6 tháng”.

Lời gieo của Đức Cha Fulton Sheen đã thay đổi cuộc đời của cô tiếp viên hàng không. Cô đã nhận ra Thượng Đế thương cô nên ban cho cô sắc đẹp tuyệt trần. Cô đã hiểu được rằng lời tạ ơn hay nhất chính là trao ban tình yêu cho tha nhân.

Quả thực, có những lời nói, cử chỉ tưởng như vô tình lại trở thành nguyên nhân thay đổi cho cả một đời người. Biết bao con cái rơi vào sự tự ti mặc cảm khi cha mẹ vô tình lập lại lời chê trách đối với con. Có biết bao con người đã bẻ gãy ô khóa tự ti mặc cảm để can đảm vào đời, khi nhận được một sự khích lệ, một sự cảm thông từ những người thân. Biết bao con người đã hoàn thiện nhờ vào gương lành của tha nhân đã gieo vào lòng họ những gương sáng. Những lời nói, những việc làm của ta như những hạt giống âm thầm gieo vào lòng những người chung quanh ta để có thể biến đổi họ theo cách sống của chúng ta.

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy ra đi gieo vãi lời Chúa. Gieo trong kiên trì. Dù đêm hay ngày. Người gieo giống luôn gieo vào nhân thế hạt giống của tin mừng, hạt giống của yêu thương và hạnh phúc. Người Ky-tô hãy gieo trong kiên trì, gieo với niềm cậy trông để nhờ ơn Chúa lời ta nói, việc ta làm sẽ sinh hoa kết trái nơi môi trường chúng ta đang sống.

Ước gì chúng ta luôn gieo vãi yêu thương trong hành trình cuộc sống của chúng ta, để mỗi bước chân chúng ta đi luôn để lại cho đời những nụ hoa và hương thơm của yêu thương. Amen.

Lm. Jos Tạ Duy Tuyền

Tiếp theo tr. 6: Nguyên nhân người t.

cách đi theo con đường đúng đắn để trở về chân lý tối hậu, người ta mới tránh khỏi bị lạc lối”.

“Nếu các con không tìm được ra được định hướng đúng đắn, các con sẽ chẳng đạt được điều gì, giống như những người đã thất bại trong việc đi tìm dê”.

Câu chuyện này được tìm thấy trong một cuốn sách cổ của Đạo giáo có tên Liệt Tử [1]. Thành ngữ “Kỳ dương vong lộ” (Đường rẽ, mất dê) xuất phát từ câu chuyện này, với nghĩa là “Đường chia nhiều ngã, dễ bị mất”.

Câu thành ngữ này để chỉ việc bị lạc đường, mất phương hướng, hoặc trở nên vô vọng, rồi bời trong một tình

huống phức tạp, khi có quá nhiều đáp án khả thi hay quá nhiều lựa chọn.

Thành ngữ này được sử dụng để truyền đạt ý nghĩa rằng khi đối mặt với nhiều sự lựa chọn và đối với các vấn đề phức tạp, người đi tìm kiếm chân lý có thể lạc lối trừ khi họ quyết tâm đi theo một con đường đúng đắn.

ST

Tiếp theo tr. 4: Và com tim đã thôi

Bánh Nhiệm Mâu, Bánh Tình Yêu, và những ngày này, có hai Trái Tim làm chúng ta ngất ngây thôn thức trong Phụng Vụ của Hội Thánh, xin cho những cảm xúc đó không chỉ dâng trào nơi đền thờ, trong lễ nghi, nhưng thực sự đốt lòng mỗi người chúng ta, khiến con tim của chúng ta không còn nguội lạnh, chỉ có thể chúng ta mới có thể đẩy lui được sự ác đang lan tràn trên quê hương đất nước chúng ta.

Nếu trái tim của chúng ta không nguội lạnh, sự ác không thể lan tràn!

Lm. VINH SANG, DCCT
(Nguồn : Ephata 801)



HỌP LẠI BÊN NGÀI



Chúng con họp lại bên Ngài
Giêsu nhân ái muôn loài suy tôn
Chúng con nào ước gì hơn
Hàng tin cậy mến Thánh Tâm trọn đời

Trung trinh tín thác mà thôi
An tâm theo Chúa ngất ngây cõi lòng
Nguyên xin Thiên Chúa tình thương
Ban muôn Ôn Thánh miên trường bao la

Khiến cho lòng cứng mềm ra
Trọn tin cậy mến thiết tha ngọt ngào
Muôn tim sức sống dâng cao
Tôn vinh Thiên Chúa biết bao phúc lành

Chúng con quỳ lạy chân thành
Say sưa yêu mến dâng tình tri ân
Chúng con mặc kiếp phàm nhân
Cầu xin đại xá – Thánh ân tuyệt vời

Mong luôn vững bước không lùi
Ra đi mang ánh sáng soi thế trần.

TRÂM THIÊN THU