



CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM
TỔNG GIÁO PHẬN GALVESTON-HOUSTON
VIETNAMESE CATHOLICS OF THE ARCHDIOCESE OF GALVESTON-HOUSTON

DŨNG LẠC

1701 San Jacinto Street - Houston, Texas 77002
www.cgvnhouston.org

Tổng Giám Mục: Hồng Y Daniel DiNardo
Giám Mục Phụ Tá: GM. George A. Sheltz

Lm. Gioan Viannê Nguyễn Ngọc Thu
Đại Diện Đức Tổng Giám Mục
Chủ Tịch Cộng Đồng Công Giáo VN
281-495-8133

Hội Đồng Giáo Dân, TGP Galveston-Houston

Chủ Tịch: Ô. Phêrô Vũ Đức Phú
Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức
281-777-2229

Phó CT Nội Vụ: Ô. Phêrô Nguyễn Tài (GXĐMLV)
281-932-4655

Phó CT Ngoại Vụ: Phêrô Võ Tiến Đạt (GXNLNT)
281-827-9571

Tổng Thư Ký: Giuse Nguyễn Văn Hùng (CĐSJ)
832-403-7871

Thành viên: CT HĐMV các giáo xứ và cộng đoàn

Thánh lễ cuối tuần

GX. CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

TB: 6:00 pm - CN: 7:00; 8:30; 10:30 am; 6:00 pm

Lm. Giuse Vũ Thành
Pt. Giuse Nguyễn Phẩm
Pt. Giuse Lê Văn Rõ

10610 Kingspoint Rd. - Houston, TX 77075
713-941-0521

GX. ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ

TB: 6:00 pm - CN: 7:00 am; 9:00 am; 11:00 am;
2:30 pm; 7:00 pm

Lm. Gioan Viannê Nguyễn Ngọc Thu
Lm. Giuse Bùi Phương Tiến
Pt. Giuse Nguyễn Sĩ Bạch
Pt. Phêrô Nguyễn Cường

8503 S. Kirkwood Rd. - Houston, TX 77099
281-495-8133

GIÁO XỨ ĐỨC MẸ LA VANG

TB: 6:00 pm - CN: 7:30; 9:15; 11:00 am; 6:00 pm

Lm. Thomas Trần Thiên Ân, OP.
Lm. Đaminh Trịnh Thế Huy, OP.
Lm. Phêrô Phạm Duy Khánh, OP
Pt. Micae Nguyễn Kim Khánh

12320 Old Foltin Rd. - Houston, TX 77086
281-999-1672

GIÁO XỨ ĐỨC MẸ LÔ ĐỨC

TB: 6:00 pm - CN: 7:00; 9:00; 11:00; 1:15; 6:00

Lm. Anthony Đinh Minh Tiên, OP.
Lm. Giuse Maria Đỗ Cao Nhân, OP.
Pt. Giuse Đỗ Nguyên Chương

6550 Fairbanks N. Houston, Houston, TX 77040
713-939-1906

CỘNG ĐOÀN THÁNH TÂM

TB: 7:00 pm - CN: 1:00

Lm. An Phong Sô Trần Đạt Nhân

1701 San Jacinto St. - Houston, TX 77002
713-659-1561 ext. 135

CỘNG ĐOÀN HOLY ROSARY

CN: 3:15; 6:30

Lm. Anthony Trần Ngọc Hùng, OP
3617 Milam St. - Houston, TX 77002
713-518-2319

Chúa Nhật II Thường Niên, Năm C, Ngày 20-01-2019
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan 2, 1-12

SUY NIỆM LỜI CHÚA

Mời Chúa đến nhà

Những ngày tháng cuối năm các đám cưới đua nhau tổ chức. Mùa cưới rộ lên làm cho mùa đông bớt về âm đạm tiêu điều. Đám cưới nào thường cũng vui. Trong đám cưới người ta chỉ nói chuyện vui. Nhưng niềm vui kéo dài được bao lâu? Những lời chúc trăm năm hạnh phúc có thật sự đem hạnh phúc đến cho đôi tân hôn và làm cho họ hạnh phúc suốt đời không? Nhìn vào thực trạng đời sống gia đình hôm nay, ta thấy có được hạnh phúc gia đình là một điều rất khó, hạnh phúc trăm năm thì lại càng khó lắm.

Đám cưới Cana hôm nay cũng suýt lâm vào cảnh bế tắc. Tiệc đang nửa chừng thì hết rượu. Hết rượu là một bất trắc không ngờ. Trong gia đình, những bất trắc có thể đưa đến bất đồng. Bất đồng dễ đưa tới bất hòa. Đã bất hòa thì đường đến bất hạnh không xa.

Đám cưới Cana thực khôn ngoan nên đã mời Chúa Giêsu đến dự tiệc. Việc Chúa Giêsu đến tham dự bữa tiệc cưới nói lên sự quan tâm của Thiên Chúa đối với con người. Thiên Chúa yêu thương con người nên đã đến ở giữa loài người. Không những đến ở giữa loài người. Thiên Chúa còn trở nên một người bạn thân thiết của con người, đồng hành với con người, chia vui sẻ buồn với con người. Chưa bao giờ người ta thấy một Thiên Chúa gần gũi đến thế, thân tình đến thế. Với tình thân, Thiên Chúa đã đến chia vui với gia đình trong dịp đại hỷ. Và việc Thiên Chúa đến nhà đã cứu gia đình mới khỏi cảnh bất hạnh ngay trong ngày đầu tiên chung sống.

Có lẽ ai trong chúng ta cũng muốn mời Chúa đến nhà. Sự hiện diện của Chúa giúp ta vượt qua được những bất trắc trong đời sống gia đình. Những bất trắc thì nhan nhản trong đời sống hằng ngày.

Việc thiếu rượu của gia đình Cana nói lên những thiếu thốn của gia đình chúng ta. Có những thiếu thốn về vật chất: cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, thiếu thốn tiền cho con đi học, thiếu thốn thuốc men khi bệnh tật. Có những thiếu thốn về tinh thần: thiếu quan tâm chăm sóc lẫn nhau, thiếu khuyến bảo dạy dỗ con cháu, thiếu kính trọng trong đời xử, thiếu tế nhị trong lời nói. Nhưng trầm trọng nhất là những thiếu thốn về đời sống đạo đức: thiếu đức tin, thiếu lòng đạo đức sốt sắng, thiếu công bằng bác ái, thiếu trách nhiệm duy trì đời sống đức tin trong gia đình.

Đời sống gia đình lúc đầu rất vui, nhưng sau đó, nếu không khéo gìn giữ sẽ trở nên nhạt nhẽo như nước lã. Nhạt nhẽo vì tình nghĩa phai dần. Nhạt nhẽo vì những bồn phiền nặng nề, nhàm chán. Nhạt nhẽo vì những khuyết điểm không tránh được của mọi người.

Những thiếu thốn và những nhạt nhẽo ấy hầu như vượt ngoài khả năng giải quyết của ta, nên ai cũng muốn mời Chúa đến nhà để Chúa cứu gia đình khỏi sự tan vỡ, sụp đổ.

Thế nhưng mời Chúa đến không phải là tổ chức làm phép nhà cho long trọng, ăn tân gia cho linh đình. Mời Chúa đến không phải chỉ là làm bàn thờ cho đẹp, treo thật nhiều ảnh tượng. Muốn mời Chúa đến, việc đầu tiên cần thiết là phải làm theo ý Chúa. Như Đức Mẹ dạy các gia nhân: "Người bảo gì thì phải làm theo". Nhờ làm theo lời Chúa mà gia đình Cana thoát khỏi cảnh xấu hổ, hạnh phúc gia đình được bền vững.

Gia đình muốn sống trong vui tươi, muốn giữ vững được hạnh phúc hãy làm theo Lời Chúa. Đọc Phúc Âm, học hỏi và đem ra thực hành. Để Lời Chúa hướng dẫn mọi lời ăn tiếng nói của mình. Để Lời Chúa soi sáng những suy nghĩ của mình. Để Lời Chúa điều khiển mọi việc làm của mình. Lộc Xuân mà chúng ta rút được trong ngày Tết phải là châm ngôn hướng dẫn toàn bộ đời sống gia đình trong suốt năm mới này. →



CÔNG ĐOÀN ST. CHRISTOPHER

CN: 4:30

Lm. Giuse Lê Thu

8150 Park Place – Houston, TX 77017
713-645-6614

CD. ST. JUSTIN TỬ ĐẠO

CN: 12:00

Lm. Phêrô Nguyễn Hữu Thăng
Pt. Giuse Trần Văn Nhật

13350 Ashford Point Dr. Houston, TX 77082
281-556-5116

CÔNG ĐOÀN FATIMA

CN: 9:00

Lm. Đaminh Trịnh Thế Huy, OP.
1003 Gulf Bank-Houston, TX 77037
713-732-0132

Giáo xứ Mỹ có thánh lễ Việt ngữ cuối tuần

TB: 8:00 pm

St. Elizabeth Ann Seton

6646 Addicks Satsuma Rd. Houston, TX 77084
281-463-7878

TB: 7:00 pm

St. Francis de Sales

8200 Roos Rd. Houston, TX 77036
713-774-7475

LIÊN ĐOÀN THIẾU NHI THÁNH THỂ

Tổng Tuyên Ủy: Lm. Giuse Lê Thu
Trường Phêrô Võ Khanh Tony (GX/CTTĐVN)
832-455-5961

LIÊN HỘI CÁC BÀ MẸ CÔNG GIÁO

Tổng Linh Hưởng: Lm. Giuse Bùi Phương Tiễn
Lucia Nguyễn Ngọc Thủy
281-948-2757

LIÊN ĐOÀN LIÊN MINH THÁNH TÂM

Tổng Linh Hưởng: Lm. Giuse Vũ Thành
Ông Nguyễn Văn Xuân
832-260-5016

LIÊN ĐOÀN TÔNG ĐỘ FATIMA

Tổng Linh Hưởng: Lm. Anthony Trần Ngọc Hùng
713-518-2319
Ông Phêrô M. Nguyễn Văn Triệu (Gx. CTTĐ)
281-484-3157

ĐAO BÌNH ĐỨC MẸ (LEGIO MARIE)

Tổng Linh Hưởng: Lm. Gioan Nguyễn M. Hùng
Trường Curia Giuse Nguyễn Ngọc Thiên
832-433-2198

PHONG TRẢO CURSILLO

Tổng Linh Hưởng:
Lm. Anthony Phạm Hữu Tâm, ICM.
Trường Lãnh Đạo: Maria Nguyễn Thu Trang
713-303-7982

LH. ĐOÀN DÒNG BA ĐA MINH

Tổng Linh Hưởng: Lm. Đình Minh Tiên, OP
Ông Cao Văn Thuận (Giáo Xứ Lộ Đức)
281-859-8268

TUYÊN ÚY NHÀ THƯƠNG

Lm. Anthony Trần Ngọc Hùng
713-757-1000 ext. 1624

PHÁT THANH TIN YÊU

Tuyên Ủy: Lm. Gioan Trần Đình Khả
10135 West Rd.
Houston, TX 77064
281-955-7328

Website Cộng Đồng Công Giáo VN - Houston

www.cgvnhouston.org

Phụ Trách: Pt. Giuse Trần Văn Nhật
nth@nguoitinhuu.org
713-870-8955

Sống theo Lời Chúa, gia đình sẽ được Chúa dẫn dắt vượt qua những thiếu thốn. Sống với Chúa, hạnh phúc gia đình sẽ luôn nồng nàn tươi mới như chất rượu ngon. Sống trung thành kết hiệp với Chúa, gia đình sẽ được Chúa đưa vào dự bữa tiệc cưới trên trời, lúc đó chàng rể đích thật là Đức Kitô sẽ cho ta nếm thử rượu tuyệt ngon trên thiên đàng, đó là hạnh phúc không bao giờ tàn phai.

Lạy Chúa, xin đến với chúng con. Lạy Chúa, xin hướng dẫn chúng con. Lạy Chúa, xin ở lại với chúng con. Amen.

KIỂM ĐIỂM ĐỜI SỐNG

1. Gia đình bạn có kinh nghiệm gì về những thiếu thốn?
2. Gia đình bạn có kinh nghiệm gì về sự nhạt nhẽo tình nghĩa?
3. Bạn đã có kinh nghiệm về việc thực hành Lời Chúa trong gia đình chưa?
4. Có bao giờ bạn cảm thấy gia đình bạn được Chúa cứu thoát khỏi hiểm nguy, thử thách, thất bại?

+DTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt.



Chúa đến xây dựng hạnh phúc cho con người.



Chúng ta thường nghĩ rằng sứ mạng của Chúa Giêsu khi đến trần gian là hiến thân cứu độ nhân loại để cho họ được hưởng hạnh phúc đời sau và chỉ có chừng ấy mà thôi, ngoài ra, Ngài không còn bận tâm nào khác.

Thật ra không phải thế, vì ngoài việc tự hiến đời mình cứu độ nhân loại, cho con người được hưởng hạnh phúc đời sau, Chúa Giêsu còn thiết tha đem lại hạnh phúc cho mọi người ngay trên cõi đời này nữa.

Chính vì xem việc đem lại hạnh phúc đời này cho con người là điều quan trọng và cần thiết nên Chúa Cứu Thế đã đến tham dự tiệc cưới tại Cana để chúc lành cho đôi tân hôn được trăm năm hạnh phúc. Việc này xem ra quan trọng đối với Chúa Giêsu nên Ngài không chỉ đi một mình mà cùng đi với Đức Mẹ và các môn đệ để cho niềm vui của đôi hôn nhân được nhân lên.

Thế rồi, điều bất ngờ đã xảy ra, đang giữa tiệc vui bỗng hết rượu. Thật là chuyện không may và ngày vui của đôi tân hôn có nguy cơ trở thành ngày đau khổ vì cô dâu chú rể sẽ bị gièm pha trách móc, tiệc cưới sẽ để lại ấn tượng đáng buồn trong lòng mọi người.

Trước tình thế đó, Mẹ Maria chạy đến với Chúa Giêsu để xin Ngài cứu vãn. Thế là mặc dù giờ chưa đến, Chúa Giêsu cũng đã thực hiện phép lạ hóa nước thành rượu với số lượng lớn không ai ngờ: đến những sáu chum nước đã được hóa thành rượu thật ngon để đem lại niềm vui và hạnh phúc chan hòa cho mọi người.

Phép lạ đầu tay vào lúc khởi đầu sứ vụ đã được Chúa Giêsu thực hiện nhằm đem lại niềm vui và hạnh phúc cho cô dâu chú rể cũng như cho khách dự tiệc tại Cana cho thấy Ngài rất quan tâm đem lại hạnh phúc cho người khác. Nhiều phép lạ khác được Chúa Giêsu thực hiện sau này cũng không ngoài mục đích đó.

Cũng vì muốn đem lại niềm vui và hạnh phúc cho người góa phụ Naim mà Chúa Giêsu đã cho con trai bà đã chết được sống lại, dù bà chưa ngỏ lời xin.

Cũng vì muốn đem lại niềm vui và hạnh phúc cho chị em Matta, Maria ở Bêtaonia đang sầu thảm vì mất em, Chúa Giêsu đã cho Ladarô chết chôn trong mộ được sống lại. Nhờ đó, cả gia đình được chan hòa niềm vui. —>

Ban Điều Hành Bản Tin Dừng Lạc

Ô. Nguyễn Văn Mầu	713-231-6242	- mauvnguyen@yahoo.com
Ô. Nguyễn Đức Chính	713-269-0554	- chinhandhuong@gmail.com
Ô. Nguyễn Văn Thắng	832-661-3076	- thangnguyen031464@gmail.com
Ch. Hiền Lê	281-495-8133	- dunglacad@gmail.com

Muốn nhận Bản Tin Dừng Lạc qua email xin gửi điện thư yêu cầu về:
mauvnguyen@yahoo.com hay BTDL_Gal_Houston-subscribe@yahoogroups.com

Chương Trình Phát Thanh Tin Yêu: Saigon-Houston làn sóng 900 AM
từ 4:00 đến 4:45 chiều Chúa Nhật

Phụ Trách

AC. Trần Tú - Mai Dung	281-467-5223	- Traneight117@sbcglobal.net
AC. Nguyễn Lập - Huệ	281-253-9761	- lap.nguyen@yahoo.com
A. Đỗ Minh Tân	281-736-7970	- tanm1000@gmail.com
AC. Nguyễn Lương - Anna Phương	832-816-3402	- lnguyen999@yahoo.com

Đại Chủng Viện St. Mary
713-686-4345

MUC VỤ GIỚI TRẺ
Lm. JBA Trần S. Steven, CSsR
713-433-9836
Lm. Nguyễn Cao Trường Sơn
832-788-1636

MUC VỤ GIA ĐÌNH
Lm. Giuse Châu Xuân Báo, CSsR
713-681-5144 ext. 107

ỦY BAN PHỤNG VỤ
Lm. Gioan Hoàng Đạt
713-652-8239

ỦY BAN THÁNH NHẠC
Lm. Christopher Nguyễn Cường
281-356-2000

ỦY BAN GIÁO LÝ
Lm. Đinh Minh Tiên, OP
713-732-0132

ỦY BAN CÔNG LÝ - HÒA BÌNH - LIÊN TÔN

Lm. Anthony Phạm Hữu Tâm, ICM
281-575-7246
Lm. Anthony Trần Ngọc Hùng, OP
713-529-4854

DÒNG CHÚA CỨU THẾ
3417 W. Little York Road
Houston, TX 77091
713-681-5144

DÒNG NỮ ĐA MINH
5250 Gasmer Drive
Houston, Texas 77035
713-723-8250

TU XÁ THÁNH ĐA MINH
12314 Old Foltin Road
Houston, TX 77086
281-999-4928

DÒNG NỮ LA SÁN
14562 Cypress N. Houston
Cypress, TX 77429
281-894-7756

DÒNG MẾN THÁNH GIÁ
8138 Lynn St.
Houston, TX 77017
713-643-3694

DÒNG CHÚA THÁNH THẦN
4410 Yoakum Blvd.
Houston, TX 77006
713-529-0405

TU HỘI TÂN HIẾN
20303 Kermier Road
Waller, TX 77484-8743
832-923-7784

**TU HỘI GIA ĐÌNH
ME MARIA THÁM VIÊN**
11663 Quinn Ridge Way
Houston, TX 77038
713-518-2977



Cũng vì muốn đem lại niềm vui cho hai môn đệ Emmau đang sống trong sầu đau tuyệt vọng, Chúa Giêsu Phục Sinh đã hiện ra, cùng đồng hành với các ông, giảng giải Kinh Thánh cho các ông, làm cho lòng các ông bừng cháy lên niềm vui và hi vọng vào Đấng Cứu Thế. (Lc 24, 32)

Và rất nhiều phép lạ khác Chúa Giêsu thực hiện như cho người mù được xem thấy, cho người điếc được nghe, người què đi được, người phong hủi được sạch, người câm được nói, cho người đói được ăn, cho người nghèo được nghe Tin Mừng... cũng đều nhằm đem lại niềm vui và hạnh phúc cho tha nhân.

Hơn nữa, Chúa Giêsu không chỉ muốn mang lại hạnh phúc và niềm vui cho một số người Ngài đã từng gặp đây đó trên đất Do-Thái năm xưa, Ngài còn muốn dành điều ấy cho hết mọi người.

Biết rằng con người sẽ luôn luôn bất hạnh nếu sống mà thiếu vắng tình thương, rằng tình thương là yếu tố cốt thiết đem lại niềm vui và hạnh phúc cho muôn người, nên Chúa Giêsu đã nhóm lên ngọn lửa yêu thương trên mặt đất: "Thầy đã đến ném lửa (tình thương) vào mặt đất và Thầy ước mong

phải chi lửa ấy đã bùng lên" (Lc 12, 49) và Ngài không ngừng kêu gọi mọi người chung tay góp sức xây dựng một thế giới mà mọi người đều được sống trong yêu thương: "Thầy ban cho các con một điều rắn mối, là các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con".

Như thế, đem lại niềm vui và hạnh phúc cho những người chung quanh không còn là chuyện nhỏ nhưng là một việc làm đạo đức, bác ái và cao đẹp chẳng khác gì cho người đói ăn, cho người khát uống, cho người đau bệnh được thuốc men.

Là Kitô hữu, là cánh tay nối dài của Chúa Giêsu, chúng ta cũng được mời gọi tiếp tay với Chúa Giêsu để xây dựng niềm vui và hạnh phúc cho những người đang sống quanh ta bằng cách khơi bùng lên ngọn lửa tình yêu mà Chúa Giêsu đã mang xuống thế gian, tức là quyết tâm sống theo luật yêu thương của Ngài, để nhờ đó, gia đình, thôn xóm và giáo xứ chúng ta được chan hòa hạnh phúc.

Đó cũng là con đường nên thánh, là chìa khoá thiên đàng của mỗi người chúng ta.

Lm. Ignatiô Trần Ngà

MỘT NGOẠI NGỮ... QUÁ KHÓ?

"Ngôi Lời đã hóa thành nhục thể và cư ngụ giữa chúng ta".

Trong những ngày này, thế giới mừng sinh nhật 2018 của Con Thiên Chúa xuống thế làm người. Chúng ta thử đặt câu hỏi, vậy thì khi đến với con người, Thiên Chúa đã nói ngôn ngữ nào? Thưa, Người nói bằng ngôn ngữ yêu thương. Tựa trung, Người nói: **"Thiên Chúa yêu con người"**, "I love you" (tiếng Anh), "Je t'aime" (tiếng Pháp), "Bello ti amo" (tiếng Ý), "Ta yêu con" (tiếng Việt)...

Thiên Chúa đã nói lời ấy qua các Tổ Phụ, các Ngôn Sứ, qua những người đang được sai đi... và mãi đến hôm nay, Người vẫn đang nói với chúng ta... cũng một lời yêu thương đó.

"Thiên Chúa yêu con người", cũng là lời Thiên Thần báo cho các mục đồng đêm Giáng Sinh đầu tiên, **"Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em"**. Thánh Gioan đã gọi Đấng Cứu Độ ấy là Ngôi Lời trong Tin Mừng hôm nay, **"Từ nguyên thủy đã có Ngôi Lời, Ngôi Lời là Thiên Chúa"**.

Lời đó đã đến cư ngụ giữa chúng ta, làm người như chúng ta, canh cánh bên lòng với những buồn vui nhận thế của chúng ta, Lời đó là Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta, ngộ với chúng ta bằng ngôn ngữ của trái tim, ngôn ngữ của thương xót, rằng, Thiên Chúa là tình yêu, rằng: **Thiên Chúa yêu con người**. Ngày xưa ngày xưa, một chú bé người Phi Châu tên là Emmanuel. Chú ta luôn thắc mắc **"Thiên Chúa nói bằng thứ tiếng nào?"** Chú hỏi thầy giáo, thầy giáo chỉ biết gãi đầu. Chú hỏi các nhà trí thức trong làng, họ cũng chẳng biết. Thế là càng thắc mắc hơn, chú rảo khắp vùng nọ sang vùng kia để dò hỏi... nhưng ai ai cũng lắc đầu. Dù vậy, Emmanuel tin chắc vẫn có người biết điều ấy, vì thế chú tiếp tục lên đường đến những quốc gia, những đại lục khác để tìm hỏi... Thương ôi, đầu đầu chú cũng không nhận được câu trả lời.

Cho đến một đêm nọ, sau khi đã kiệt sức, Emmanuel đến một ngôi làng có tên là Bêlem. Chú cố tìm chỗ nghỉ trong các quán trọ, nhưng tất cả đều đầy người. Vì thế chú tìm một cái hang ngoài thành để tá túc. Quá nửa đêm chú mới tìm được... Nhưng khi bước vào, chú nhận ra chiếc hang đã có một đôi vợ chồng trẻ và một Hải Nhi. Nhìn thấy chú, bà mẹ trẻ liền nói: **"Hân hạnh đón chào Emmanuel, chúng ta đang chờ con"**.

Chú bé sững sờ vì làm sao bà này biết tên mình? Và càng ngạc nhiên hơn khi nghe bà nói: **"Đã từ lâu, con đã tìm kiếm khắp nơi để hỏi xem Thiên Chúa nói bằng thứ tiếng nào. Giờ đây, hành trình của con kể như đã đến đích, đêm nay chính mắt con sẽ biết được Thiên Chúa nói bằng thứ tiếng nào. Người nói bằng ngôn ngữ tình yêu, **"Thiên Chúa quá yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một..."**"**

Đọc tiếp trang 11 —>



ĐTC Phanxicô: Không có lời cầu nguyện nào không được Chúa đáp lời.

Cuộc đời Chúa Giêsu, như Tin Mừng Thánh Luca thuật lại, luôn chìm trong bầu khí cầu nguyện, đặc biệt là trong những thời điểm quan trọng. Chúa là người cầu nguyện và Chúa biết sức mạnh và hiệu quả của lời cầu nguyện nên đã dạy cho các môn đệ của Người cầu nguyện.

Tiếp tục loạt bài giáo lý về Kinh Lạy Cha, trong buổi tiếp kiến chung thứ Tư ngày 09/01, ĐTC dựa trên đoạn Tin Mừng Thánh Luca, nói về việc người bạn nửa đêm đến nhà bạn, kiên trì gõ cửa để xin lương thực đón tiếp người khách đến bất ngờ, mời gọi các tín hữu cầu nguyện với lòng tin tưởng chắc chắn rằng Thiên Chúa là Cha sẽ nhận lời cầu nguyện của mình và hãy luôn kiên trì, đừng bỏ cuộc khi cầu nguyện.

Trước hết, ĐTC nhận xét rằng Chúa Giêsu là một người cầu nguyện. Ví dụ, trong Tin Mừng Thánh Luca, đoạn Chúa Giêsu biến hình phát xuất từ một thời điểm cầu nguyện: “Đang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói lòa.” (9, 29). Nhưng mỗi giai đoạn trong cuộc đời Chúa Giêsu thì giống như được thúc đẩy bởi Thần Khí; Thần Khí hướng dẫn Người trong mọi hành động. Chúa Giêsu cầu nguyện khi nhận Phép Rửa ở Giordan, đối thoại với Chúa Cha trước khi quyết định những điều quan trọng nhất, Người thường đi đến nơi vắng vẻ để cầu nguyện.

Chúa Giêsu cầu nguyện cho tôi.

Chúa Giêsu đã khẩn cầu cho Phêrô, là người không lâu sau đó sẽ chối bỏ Người: “Simôn, Simôn ơi, kia Xatan đã xin được sàng anh như người ta sàng gạo. Nhưng Thầy đã cầu nguyện cho anh để anh khỏi mất lòng tin” (Lc 22, 31-32). Điều này thật an ủi khi biết rằng Chúa Giêsu cầu nguyện cho chúng ta, cho tôi, cho mỗi người chúng ta, để đức tin của chúng ta không bị yếu đi. Và điều này là thật.

“Nhưng thưa cha, Chúa còn cầu nguyện cho chúng ta nữa không?” ĐTC khẳng định rằng Chúa vẫn tiếp tục cầu nguyện cho chúng ta. Người còn làm, cầu nguyện với Chúa Cha. Chúa Giêsu cầu nguyện cho tôi. Mỗi người chúng ta có thể nói như vậy. Và chúng ta cũng có thể thưa với Chúa Giêsu: “Chúa đang cầu nguyện cho con, xin tiếp tục cầu nguyện cho điều con cần”. Như thế là chúng ta can đảm lắm.

ĐTC tiếp tục giải thích rằng ngay cả cái chết của Đấng Cứu Thế cũng chìm đắm trong bầu khí cầu nguyện dù rằng những giờ khô nạn dường như được ghi dấu bởi một sự bình lặng ngạc nhiên: Chúa Giêsu an ủi các phụ nữ, cầu nguyện cho những kẻ đóng đinh Người,

hứa thiên đàng cho người trộm lành, thờ bái ra Người nói: “Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha” (Lc 23, 46). Lời cầu nguyện của Chúa Giêsu dường như làm giảm nhẹ đi những cảm xúc mãnh liệt nhất, những khát khao trả thù và phục hận, nhưng hòa giải con người với kẻ thù đáng ghét nhất này: đó là cái chết.

Cũng trong Tin Mừng Luca chúng ta gặp thấy lời cầu xin của một môn đệ xin Chúa dạy cầu nguyện: “Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện” (11, 1). “Xin dạy chúng con cầu nguyện để chúng con cũng có thể thưa với Chúa – Lạy Chúa, Chúa đang cầu nguyện cho con, con biết, nhưng xin dạy con cầu nguyện để con cũng có thể cầu nguyện.” ĐTC nhận xét rằng từ lời cầu xin ấy - “Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện” - nảy sinh lời giáo huấn phong phú mà qua đó Chúa Giêsu giải thích cho các môn đệ của Người về những lời và thái độ cần cầu xin với Chúa Cha.

Thiên Chúa là Cha chứ không phải ông chủ hay cha ghê.

Đầu tiên là tin tưởng cầu xin với Chúa như với một người cha. ĐTC giải thích: Phần đầu tiên của lời giáo huấn này chính là cầu nguyện với Chúa Cha. Các con hãy cậy nguyện thế này: “Lạy Cha ở trên trời”. “Cha”, một từ thật đẹp để thốt lên. Chúng ta có thể cầu nguyện chỉ với lời đó: “Cha”. Cảm thấy rằng chúng ta có một người cha, chứ không phải một ông chủ hay một cha ghê. Không, đó là một người cha. Kitô hữu hướng về Chúa Cha và thưa “Lạy Cha”.

Kiên trì cầu nguyện.

Tiếp đến, ĐTC mời gọi suy tư về một số lời chỉ dẫn, những lời tạo nên nét đẹp rực rỡ cho lời kinh, trong giáo huấn mà Chúa Giêsu dạy cho các môn đệ. Những hướng dẫn này gồm các thái độ khi cầu nguyện của người tin. Ví dụ, có dụ ngôn người bạn không may, đến quây rây cả gia đình đang ngủ bởi vì anh ta có người lữ đường bất ngờ ghé đến mà anh ta lại không có thức ăn để tiếp đãi. Chúa Giêsu đã nói gì với người đến gõ cửa và đánh thức bạn dậy. Chúa nói: “Thế nên Thầy nói cho anh em biết: dầu người kia không dậy để cho người này vì tình bạn, thì cũng sẽ dậy để cho người này tất cả những gì anh ta cần, vì anh ta cứ lì ra đó.” (Lc 11, 9). Thái độ thứ hai cần có khi cầu nguyện là kiên trì. ĐTC nói: Với những lời này Chúa muốn dạy

chúng ta cầu nguyện và kiên trì trong cầu nguyện.

Không có lời cầu nguyện nào không được Chúa lắng nghe.

Và ngay lập tức sau đó, Chúa đưa ra ví dụ về người cha và đứa con bị đói. Tất cả anh chị em, những người cha người ông ở đây, khi con hay cháu anh em bị đói và xin thứ gì đó, nó xin, nó khóc, nó kêu la, nó đói: “Ai trong anh em là một người cha, mà khi con xin cá, thay vì cá lại lấy rắn mà cho nó?” (c. 11). Tất cả anh em có kinh nghiệm khi con anh em xin, anh em cho nó ăn thứ nó xin, vì sức khỏe của nó.

ĐTC kết luận rằng: Với những lời này, Chúa Giêsu giúp chúng ta hiểu rằng Thiên Chúa luôn đáp lời, không có lời cầu nguyện nào lại không được Thiên Chúa lắng nghe. Tại sao? Bởi vì Thiên Chúa là Cha và không quên các con cái của Người đau khổ.

Lời cầu nguyện biến đổi thực tế hoặc tâm hồn chúng ta.

Chắc chắn, những lời khẳng định này khiến chúng ta rơi vào khủng hoảng, bởi vì nhiều lời cầu nguyện của chúng ta dường như không được kết quả nào. Tất cả chúng ta đều có kinh nghiệm về việc này. Bao nhiêu lần chúng ta đã cầu xin và không được kết quả, đã gõ và chỉ tìm thấy cánh cửa đóng kín? Chúa Giêsu yêu cầu chúng ta, trong những lúc đó, kiên trì và đừng bỏ cuộc. Lời cầu nguyện luôn biến đổi thực tế: nếu chúng ta không thay đổi những điều xung quanh ta, ít nhất chúng ta thay đổi chính chúng ta. Chúa Giêsu đã hứa ban ơn Chúa Thánh Thần cho bất cứ ai cầu nguyện.

Cầu nguyện là chiến thắng nổi cô đơn và tuyệt vọng.

Chúng ta có thể chắc chắn rằng Thiên Chúa sẽ đáp lời. Điều không chắc chắn duy nhất đó là vào lúc nào, nhưng chúng ta không nghi ngờ rằng Người sẽ đáp lời. Có thể là chúng ta sẽ phải kiên trì suốt cuộc đời nhưng Người sẽ đáp lời. Người đã hứa với chúng ta: Người không phải là một người cha cho con cái con rắn thay vì cho cá. Không có điều gì chắc chắn hơn điều này: mong ước hạnh phúc mà tất cả chúng ta có trong lòng mình một ngày kia sẽ được hiện thực. Chúa Giêsu nói: Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu

Đọc tiếp trang 11 →



Sức mạnh của lời cầu nguyện chuyển cầu

*Cầu nguyện biến đổi cuộc sống của mọi người.
“Trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn, mà giấu bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện” (Pl 4, 6).*

Việc cầu nguyện chuyển cầu hiệu quả không phụ thuộc vào sự thánh thiện hay sự trưởng thành của những người cầu nguyện. Việc cầu nguyện ấy có thể giúp đỡ, nhưng không đảm bảo. Quan trọng hơn nhiều là những đức tính như sự chân thành, khiêm nhường và sự kiên trì – những đức tính mà tất cả chúng ta đều có thể có. Như chúng ta đã nói trong bài báo đầu tiên, Thiên Chúa muốn chúng ta đến với Người với tất cả những gì chúng ta đang có. Không quan trọng là đức tin của chúng ta trưởng thành hay chưa trưởng thành, nếu chúng ta mới theo đạo hay đang chạy đua trong nhiều năm. Thiên Chúa hứa với tất cả chúng ta: “Khi các ngươi hết lòng tìm kiếm ta, ta sẽ cho các ngươi gặp” (Gr 29, 13-14). Đây là kiểu chân thành và kiên trì đưa chúng ta vào sự hiện diện của Thiên Chúa và mạng ân sủng của Người vào trong cuộc sống của chúng ta và trong cuộc sống của những người chúng ta đang cầu nguyện.

Khi Mitch được thông báo rằng anh ta bị ung thư đại tràng, anh đã tìm cha xứ của anh và một số thành viên trong nhóm cầu nguyện của giáo xứ và xin họ cầu nguyện cùng với anh để được chữa lành. Sau sáu buổi cầu nguyện kéo dài mười phút – cùng với một ngày nhịn đói trong tuần – Mitch trở lại bệnh viện để xét nghiệm thêm. Thật ngạc nhiên, mức độ ung thư của anh đã giảm xuống còn số không.

Tất nhiên, Mitch đã trải qua một quá trình hóa trị liệu cùng lúc khi anh ta nhận được lời cầu nguyện. Anh cũng đã thay đổi đáng kể chế độ ăn uống của mình, dưới sự giám sát của bác sĩ. Do đó, chúng ta sẽ không bao giờ biết chắc chắn chính xác điều gì gây ra một sự thay đổi đáng kể. Tuy nhiên, bác sĩ của Mitch đã rất vui mừng và ngạc nhiên bởi những kết quả xét nghiệm này. Ông nói rất hiếm khi thấy một sự thay đổi tuyệt vời như thế. Bây giờ, mười ba năm sau, Mitch tin nhận quyền năng của Thiên Chúa với sự chữa lành của Người, và anh háo hức chia sẻ câu chuyện của mình với bất cứ ai anh biết ai bị mắc bệnh ung thư.

Ăn Chay Và Lời Cầu Nguyện Chuyển Cầu. Suốt dọc dài Kinh Thánh và trong lịch sử của Giáo Hội, việc ăn chay và việc cầu nguyện chuyển cầu đã được liên kết mật thiết với nhau. Nhiều lần, người ta ăn chay khi họ muốn được

Thiên Chúa trợ giúp. Anna ăn chay khi bà cầu xin Chúa ban cho bà một đứa trẻ (1Sm 1, 7-8). Nehemiah ăn chay cho sự phục hồi của Giêrusalem (Nkm 1, 4). Thành phố Ninivê đã ăn chay để đáp lại lời kêu gọi ăn năn sám hối của Giôna (Gn 3, 5). Danien nhịn ăn khi cầu nguyện để có được sự thấu hiểu từ Chúa (Đn 9, 3). Giêhôsaphát tuyên bố một cuộc ăn chay trước khi bắt đầu cuộc chiến (2 Sb 20, 3). Thánh Phaolô đã ăn chay sau khi ông cải đạo (Cv 9, 8-9). Các trưởng lão của hội thánh tại Antiokia đã ăn chay và cầu nguyện cho Phaolô và Banaba khi họ bắt đầu chuyến đi truyền giáo đầu tiên của họ (Cv 13, 1-2). Ngay cả Chúa Giêsu cũng đã ăn chay trước khi bắt đầu sứ vụ công khai của Người (Mt 4, 1-2).

Một cách hợp lý, không có lý do tại sao ăn chay nên dẫn đến một sự tuân trần ân sủng. Chúng ta biết rằng Thiên Chúa tôn vinh và ban phúc lành cho tất cả những nỗ lực của chúng ta để chúng ta yêu thương nhau – và ăn chay là một trong những nỗ lực đó. Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu đã hứa: “Khi anh, khi ăn chay, ... Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh” (Mt 6, 17.18). Người đang nói với chúng ta rằng Thiên Chúa sẽ ban thưởng cho sự ăn chay của chúng ta bằng cách tuân đồ phúc lành của Người trên những người mà chúng ta đang cầu nguyện cho.

Điều này không đáng ngạc nhiên. Hãy suy nghĩ xem trái tim của bạn sẽ cảm động như thế nào khi bạn thấy ai đó hy sinh cho người khác. Nó làm cho bạn cũng muốn trở nên quảng đại. Nó tương tự với Thiên Chúa, nhưng còn hơn thế nữa. Khi Người thấy chúng ta nhịn ăn vì một người khác, như thể Người nói: “Ta rất vui vì con đang hy sinh như vậy. Làm sao Ta lại không thể tiếp tục chúc phúc cho con và người mà con đang cầu nguyện?”

Hãy tìm Kiếm Những Sự Đột phá. Khi một đứa trẻ cuối cùng tinh thông một khái niệm trong lớp học toán, giáo viên sẽ nói rằng cậu ấy đã có một bước đột phá. Khi một nhà khoa học khám phá ra một phương pháp chữa bệnh ung thư mới sau nhiều năm nghiên cứu, nó được gọi là một bước đột phá. Và khi chúng ta dành tháng này qua tháng kia để cầu nguyện cho một ai đó và cuối cùng thấy sự thay đổi cuộc sống của người đó, đó cũng là một bước đột phá. Chúng ta không nên từ bỏ hy vọng; những sự đột phá luôn luôn có thể.

Khi chúng ta ăn chay, chúng ta đang nói: “Lạy Chúa, con quyết tâm làm bất cứ điều gì cần thiết để đạt được một bước đột phá cho tình huống này, nhưng con cần sự giúp đỡ của Chúa”. Việc ăn chay của chúng ta sẽ không ép buộc Chúa làm điều gì đó. Nhưng ăn chay là một cách mở cửa và cầu xin Chúa động lòng theo những cách kỳ diệu.

Do đó, nếu bạn có một nhu cầu cụ thể hoặc một quyết định quan trọng để thực hiện, hãy xem xét việc hướng đến Chúa bằng việc ăn chay và cầu nguyện. Nếu bạn tương đối mới với kỷ luật này, hãy bắt đầu từ từ. Hãy xem việc từ bỏ chỉ một bữa ăn và dành thời gian để cầu nguyện chuyển cầu thay vào đó. Có thể thử điều này một lần một tuần và sau đó từ từ xây dựng một lịch ăn chay nghiêm ngặt hơn. Nhưng luôn luôn cân thận để độ lường sức khỏe và năng lực của bạn. Tất nhiên, mục tiêu không phải là để giảm cân. Cũng không phải là để chứng minh bản thân với Thiên Chúa. Chỉ đơn giản là làm cho bản thân bạn sẵn sàng hơn cho Chúa.

Sự Huyền Bí về Ý Muốn của Thiên Chúa. Có một câu hỏi chúng ta vẫn cần phải trả lời khi chúng ta nhìn vào lời mời gọi cầu nguyện chuyển cầu: Nói gì về những lời cầu nguyện dường như không bao giờ được trả lời? Liên quan đến điều này là câu hỏi cũ xưa thậm chí còn xuất hiện ở nhiều điểm khác nhau trong Kinh Thánh; tại sao lại có quá nhiều đau khổ trên thế giới – đặc biệt là trong đó có những người đang cố gắng theo Chúa? Tại sao Thiên Chúa để những người tốt chết khi còn trẻ? Tại sao Chúa không can thiệp và chấm dứt nạn phá thai hoặc chiến tranh hay diệt chủng? Chúng ta có thể nhìn vào những đoạn như Thánh Vịnh 13 và sách ngôn sứ Khabacúc 1, 1-3 để biết thí dụ về việc ngay cả những người thánh thiện nhất – các Ngôn Sứ và các Thánh Vịnh Gia – đã bối rối về những câu hỏi này.

Có thể nói rằng không có câu trả lời đơn giản. Nếu có, người ta sẽ không liên tục hỏi những câu hỏi đó. Nhưng ngay cả khi chúng ta thừa nhận rằng có một điều bí ẩn ở đây, chúng ta không nên kết luận rằng cầu nguyện chuyển cầu là vô ích – hay tệ hơn, rằng Thiên Chúa quá xa để quan tâm đến chúng ta. Người sẽ chẳng sai Con của Người đến để chịu chết vì chúng ta nếu Người không quan tâm đến chúng ta.

Bằng chứng của vô số các vị thánh và các anh hùng trong Kinh Thánh cho

chúng ta biết rằng chúng ta nên luôn luôn cầu nguyện khi chúng ta đối diện với một tình huống khó khăn. Nhưng điều đó cũng cho chúng ta biết rằng lời cầu nguyện của chúng ta không nên chỉ giới hạn vào việc cầu xin Thiên Chúa lấy đi vấn đề hoặc ban cho chúng ta giải pháp mà chúng ta nghĩ là tốt nhất. Thay vào đó, chúng ta cũng nên cầu xin Thiên Chúa giúp chúng ta cởi mở với ý muốn của Người và với mẫu nhiệm về cách thức Người đang làm việc giữa chúng ta.

Trong thế giới của chúng ta, từ “huyền bí (bí ẩn)” thường có nghĩa là một câu đố cần phải được giải quyết, như trong một cuốn tiểu thuyết tội phạm hoặc một câu đố ô chữ. Nhưng đây không phải là loại huyền bí mà chúng tôi muốn nói ở đây. Sự huyền bí ở đây nói về mục đích và kế hoạch vĩnh cửu, toàn vẹn của Thiên Chúa. Nó phải làm với một kế hoạch quá rộng lớn đến mức chúng ta không thể nào nắm bắt được nó trong sự viên mãn của nó. Đó là điều mà chúng ta sẽ không bao giờ tìm ra – nhưng Thiên Chúa có thể tiết lộ một điều gì đó cho chúng ta, một chút tại một thời điểm.

Do đó, khi bạn phải đối mặt với tình huống khó xử hoặc một tình huống cam go, hãy tiếp tục cầu nguyện xin một giải pháp. Nhưng bạn cũng cần xin Thiên Chúa soi sáng một chút về điều bí ẩn đằng sau tình huống này và xin cho bạn ân sủng chấp nhận kế hoạch của Người. Hãy luôn luôn cố gắng giữ cho trái tim của bạn cởi mở với Chúa. Hãy hy vọng vào Kinh Thánh cũng như bạn hãy lặp lại những lời của Thánh Vịnh Gia khi đang thất vọng: “Con trông cậy vào lòng thương xót của Chúa” (Tv 13, 6).

Có lẽ chúng ta không bao giờ được giới hạn Thiên Chúa hay xin Người nên can thiệp chính xác như thế nào! Tất nhiên, chúng ta nên cảm thấy tự do để nói với Người một cách trung thực rằng chúng ta cảm thấy thế nào về một tình

huống – thậm chí chúng ta hãy cảm thấy tự do để nói với Người những gì chúng ta muốn Người sẽ làm cho chúng ta. Nhưng chúng ta nên luôn luôn cầu nguyện với sự khiêm tốn của trẻ thơ, thừa nhận rằng tầm nhìn của chúng ta bị che mờ và kiến thức của chúng ta bị giới hạn. Mãi cho đến khi chúng ta ở cùng với Chúa trên thiên đàng, chúng ta sẽ thấy toàn bộ bức tranh và hiểu chính xác “mọi sự đều sinh ích lợi cho những ai yêu mến Thiên Chúa” như thế nào (Rm 8, 28). Trong khi đó, phản ứng tốt nhất của chúng ta là cầu nguyện cách nhiệt thành và cố gắng hết sức để theo Chúa và sống trong tình yêu của Người.

Cầu Nguyện Làm Thay Đổi Người Khác. Như thế, bạn hãy cố gắng dành thời gian mỗi ngày để dâng lên Chúa những lời cầu nguyện chuyên cần. Cầu nguyện cho bất cứ gánh nặng nào trong trái tim bạn. Đừng sợ đến với Chúa Giêsu và nói: “Lạy Chúa, xin hãy ban ân sủng của Chúa vào tình huống này”. Và đừng để sự nản chí cản ngăn bạn khỏi sự bên bỉ. Thay vào đó, hãy theo lời khuyên dạy của Thánh Phaolô: “Trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn, mà giải bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện” (Pl 4, 6).

Khi chúng ta “đứng trong chỗ” của người khác và cầu nguyện cho họ, Cha chúng ta sẽ làm việc mạnh mẽ giữa chúng ta. Điều đó dường như không thể hiệu được, chúng ta có thể thay đổi cuộc sống của mọi người bằng những lời cầu nguyện của chúng ta. Nó có thể không chính xác như chúng ta mong muốn, nhưng bất cứ khi nào dân của Thiên Chúa quay sang cầu nguyện với Người, thì Người làm những điều tuyệt diệu. Nguyện xin Chúa ban phúc lành cho bạn và tất cả những lời cầu nguyện chuyên cần của bạn.

Theo the Word Among us

Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Tại sao người trẻ nên tin vào Thiên Chúa?

Cuộc sống của chúng ta luôn cần có niềm tin vào ai đó, hoặc điều gì đó. Nếu thiếu điều ấy, chúng ta không thể nào tương giao hoặc sinh sống được.



diện của Thiên Chúa, nghi ngờ về sự hiện hữu của một Thiên Chúa toàn năng.

Mới đây tôi có dịp đọc một cuốn sách khá hay của Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI: Đức Tin Kitô Giáo hôm qua và hôm nay. Trong đó Ngài trình bày những thách

thức, tính hợp lý và sự cần thiết để chúng ta tin vào Thiên Chúa. Dĩ nhiên là người trẻ, tôi thường thấy tin là một lựa chọn khó khăn trong thế giới hôm nay. Khó khăn không phải vì sự vắng bóng Thiên Chúa. Thách thức không hẳn vì thông điệp “Thiên Chúa đã chết” của Nietzsche. Một trong những khó khăn người trẻ phải đối diện đó là chúng ta đang sống trong một thời đại của khoa học. Với những thành quả huy hoàng của nó, nhiều người chỉ tin vào những gì chứng minh được, những gì đụng chạm được. Một đức tin được kiểm chứng bằng tai nghe, mắt thấy có trọng lượng hơn những thứ vô hình. Trong khi đó, đức tin lại nằm ngoài bình diện các quan năng.

Đức tin thực sự là một nhíp cầu để con người có thể đụng chạm với Đấng Vô Hình. Điều ấy không dễ chút nào đối với người trẻ trong thời đại kỹ thuật khoa học hôm nay. Tôi biết không ít bạn trẻ Công Giáo khẳng định rằng chúng ta không cần đến tôn giáo hay Thiên Chúa nữa, vì khoa học ngày nay có thể làm được mọi thứ. Sau đó họ trích dẫn những câu phủ nhận Thiên Chúa từ môi miệng những nhà khoa học vô thần. Vậy người trẻ nên tin vào những nhà khoa học vô thần hay tin vào một Thiên Chúa mà họ đang theo đuổi?

Trong văn chương Do Thái kể rằng có một nhà tri thức trò chuyện với vị tôn sư. Sau khi vị tôn sư trình bày những gì liên quan đến Thiên Chúa và sự hiện diện của Người mà Kinh Thánh nói đến, vị tôn sư kết luận: “*Biết đâu đó là thật*”. Người trẻ chúng ta cũng có thể nói rằng: “*Biết đâu đó không phải là thật*”. Thực ra đây là hai khía cạnh lưỡng nan của thân phận con người. Một mặt người tin cũng thường bị chất vấn về sự vắng bóng của Thiên Chúa, mặt khác người không tin cũng đặt vào hoàn cảnh biết đâu Thiên Chúa hiện hữu. Hóa ra đức tin là điều thách thức cho cả người tin lẫn người không tin.

Dẫu sao tôi thấy người trẻ thắc mắc, hoài nghi về chính đức tin của mình là một dấu hiệu đáng mừng. Mừng vì từ đó người trẻ lên đường tìm cho một câu trả lời. Câu trả lời có thể đến từ những lời hướng dẫn của Giáo Hội. Từ đó, hy vọng người trẻ có thể đi vào được môi tương quan với Đấng họ đang kiếm tìm. Nhiều bạn trẻ chia sẻ rằng trước những thắc mắc về đức tin, họ tìm đọc những tài liệu của Giáo Hội Công Giáo, họ đọc Kinh Thánh để hy vọng nơi đó cho họ câu trả lời thỏa đáng. Trong thế giới thông tin ngày nay, người trẻ dễ dàng tìm cho mình những tài liệu như thế. Tuy nhiên, một điểm lưu ý là Giáo Hội Công Giáo nhấn nhủ với con cái mình rằng: “*Để được một đức tin mạnh mẽ*

đòi hỏi họ phải “trở về”, “hoán cải” tâm hồn. Nghĩa là để cho Thiên Chúa ngõ lời và mình đón nhận với một tâm hồn không có chấp.”

Một khi tin vào Thiên Chúa, người trẻ có được ơn sủng của Chúa Thánh Thần và hiểu biết hơn để tiến sâu vào niềm tin ấy. Các bạn trẻ có thể hỏi tại sao tôi phải tin vào Thiên Chúa? Thực ra câu hỏi ấy đã có từ thời Cựu Ước, nghĩa là dân tộc Do Thái đã thắc mắc về niềm tin của họ trước khi Chúa Giêsu xuống thế làm người. Tiên tri Isaia loan báo rằng: “Nếu các người không tin, các người không thể tồn tại được.” (Is 7, 9). Nếu dịch sát nghĩa, câu này có nghĩa là: “Nếu các người không bám chắc vào Đức Chúa, các người không đứng vững được.” Một dịch giả khác dịch câu trên sang tiếng Hy Lạp: “Nếu các người không tin, các người cũng không hiểu.” (bản Bảy Mươi). Do đó, nói như ĐGH Bênêdictô XVI: “Tin có thể mô tả như thái độ tựa nương, cậy dựa vào Lời Chúa như nền tảng của cuộc sống.”

Ở đây có hai vấn đề. Trước hết cuộc sống của chúng ta luôn cần có niềm tin vào ai đó, hoặc điều gì đó. Nếu thiếu điều ấy, chúng ta không thể nào tương giao hoặc sinh sống được. Ví dụ tôi tin mình sẽ thành công trong cuộc sống, từ đó tôi mới có động lực học tập và vươn lên. Về phương diện tôn giáo, tôi tin vào Thiên Chúa, từ đó tôi có thể đứng vững trước mọi sóng gió cuộc đời. Tuy nhiên, có nhiều bạn trẻ khẳng định rằng, tôi không tin vào Thiên Chúa, tôi cũng có

thể hạnh phúc thành công. Thực ra điều ấy cần được kiểm chứng, theo nghĩa thế nào là hạnh phúc đích thực. Dĩ nhiên chúng ta tôn trọng niềm tin của mỗi người. Là những người trẻ Công Giáo, chúng ta tin vào Thiên Chúa nhờ đó chúng ta cũng có thể hiểu được một phần nào về Thiên Chúa. Nhờ đó cuộc đời chúng ta có “ý nghĩa”.

Như thế, tin vào Thiên Chúa vừa là một ân huệ Chúa trao, vừa là một thách đố cho người trẻ. Đó là thực tế mà ngay cả thần học gia người Đức Karl Rahner phải thốt lên rằng: “Tin nghĩa là chịu đựng sự khó hiểu của Thiên Chúa suốt đời.” Thiên Chúa hằng mời gọi mỗi người, cả những bạn trẻ, để cho đức tin chất vấn mình và hãy lên đường khám phá về một con người mang tên Giêsu, Người “là Con Đường, là Sự Thật, là Sự Sống.” (Ga 14, 6).

Tóm lại, trước câu hỏi “Tại sao người trẻ nên tin vào Thiên Chúa?” chắc hẳn mỗi bạn trẻ có câu trả lời cho riêng mình. May mắn vì chúng ta có Thầy Giêsu hằng hướng dẫn, mời gọi và ban ơn giúp chúng ta tin vào Thiên Chúa, bởi vì, Thiên Chúa muốn cho mọi người được ơn cứu rỗi và nhận biết sự thật. (1Tm 2, 4). Cầu chúc các bạn trẻ mạnh dạn chất vấn đức Tin của mình, hỏi Thiên Chúa về sự hiện hữu của Người và hãy để Người mạc khải, tỏ lộ chính Người cho chúng ta trong Kinh Thánh, trong Giáo Hội và mọi biến cố cuộc đời.

Giuse Phạm Đình Ngọc SJ

Gợi ý mục vụ năm 2019:

- Bài 2: Gia đình là nơi đồng hành đầu tiên



Gia đình là nơi ta được đồng hành đầu tiên:

Trong thực tế chúng ta rất thường nghĩ rằng các giám mục, linh mục hay tu sĩ mới là người

làm nhiệm vụ Đồng hành với con người. Thực ra, không phải như vậy, vì nơi chốn đầu tiên ta được đồng hành là gia đình. Chính mẹ hay cha, và đôi khi là ông/bà, là người đầu tiên đã nắm tay dẫn đưa ta đến nhà thờ dự lễ, dạy ta biết yêu kính Chúa, biết Hội thánh, biết đức tin cho ánh sáng soi dẫn bước chân ta đi vào cuộc đời.

Đức Thánh Cha Phanxicô nói:

“Gia đình không thể khước từ mình chính là nơi nâng đỡ, đồng hành, hướng dẫn con cái, cho dù cần phải tái tạo lại các phương pháp và tìm cho ra các nguồn lực mới. Cha mẹ cần phải dự

tính xem mình muốn trao cho con cái những gì”[1].

Tình yêu thương được trao ban và lớn lên trong gia đình, đó là môi sinh tự nhiên cho đức tin được thông truyền và củng cố.

“Cha mẹ muốn đồng hành đức tin với con cái mình thì cần chú ý đến những biến chuyển của chúng, vì họ biết kinh nghiệm tâm linh không thể áp đặt nhưng được đề nghị trong tự do”[2]. Nếu không có sự đồng hành tự nhiên để cho tình thương yêu triển nở mỗi ngày, ngay cả giữa hai vợ chồng, “cuộc sống gia đình chúng ta sẽ không còn là một nơi của cảm thông, đồng hành và khích lệ thay vào đó sẽ là một nơi thường xuyên căng thẳng và công phạt lẫn nhau”[3].

Đồng hành với gia đình qua các gia đình:

Với đức Thánh Cha chúng ta xác tín rằng gia đình chính là chủ thể của việc loan báo Tin Mừng trong mục vụ gia đình[4]. Cụ thể, điều đó có nghĩa là

chúng ta phải nhờ gia đình để đồng hành với các gia đình khác. Đó chính là ơn gọi truyền giáo của gia đình Kitô hữu [5], được Chúa kêu gọi đi ra để đồng hành trong đức tin và cuộc sống với những người sống quanh họ qua sự gần gũi giúp đỡ hầu cuộc sống gia đình họ phong phú ngập tràn hiện diện của Thiên Chúa. Không có bước đầu tiên này, mục vụ đồng hành chỉ còn là lý thuyết thiếu sự nâng đỡ thiết yếu từ phía cộng đoàn Hội Thánh cụ thể.

Nhiều gia đình đã nhận ra sứ mạng này Thiên Chúa đã trao phó cho họ. Thế nhưng, Giáo Hội địa phương vẫn còn chưa sử dụng đến mạng lưới các gia đình cho đủ khi đối diện với nhiệm vụ đồng hành này. Hơn nữa, cần thiết phải có một sự huấn luyện thích hợp đối với các gia đình chủ thể truyền giáo này để phát huy hữu hiệu và có trách nhiệm. Một điều rất ý nghĩa và quan trọng là các gia đình này sống trong cùng một khu vực cần liên kết với nhau thành cộng đoàn nhỏ, như các liên gia trong các giáo khu của giáo xứ, theo mô hình các Cộng đoàn Giáo Hội Cơ bản (CĐGHCB). Bởi lẽ Hội Thánh là sự Hiệp thông của các cộng đoàn được thể hiện sẽ là chứng từ và lời loan báo Tin Mừng có sức thuyết phục nhất.

Trong tình hiệp thông Hội Thánh mà gia đình được hít thở thường xuyên trong cộng đoàn giáo xứ qua sự đồng hành với các Cộng đoàn nhỏ, các khó khăn, thách đố, và cả các thương tích trong gia đình dần dần được chữa lành vì có Đức Kitô là Đầu và là Lương Y thần linh hiện diện ở trung tâm. Hội Thánh Chúa Kitô là một “nơi gặp gỡ ưu việt” giữa Thiên Chúa và dân mới của Người. Hội Thánh là “Bí Tích của sự kết hợp thâm sâu con người với Thiên Chúa”. Hội Thánh cũng là “Bí Tích của sự hiệp nhất nhân loại”. “Hiệp thông và sứ vụ kết hợp với nhau không thể tách biệt, chúng thâm nhập và bao hàm lẫn nhau”. Hiệp thông “vừa là nguồn mạch vừa là kết quả của sứ vụ”. “Hiệp thông phát sinh sứ vụ và sứ vụ được hoàn thành nơi Hiệp thông”[6]. Sự hiệp thông này thường xuyên được sống trong các cộng đoàn tín hữu địa phương. “Hội Thánh Đức Kitô thật sự hiện diện trong mọi cộng đoàn tín hữu địa phương hợp pháp, là những cộng đoàn luôn gắn bó với các mục tử của mình, và Tân ước cũng gọi đó là các Giáo Hội”[7].

Đó là ý nghĩa của một hiện diện mới mẻ của Hội Thánh tại Á châu ngày nay.

Hội Thánh chính là sự Hiệp thông của các Cộng đoàn nhỏ, đồng hành với gia đình và cùng với gia đình loan báo Tin Mừng “trong gia đình” và đi ra loan

Độc tiếp trang 11 →

Người thuộc xã hội đen, có phải là con cái Chúa không?



– Bé gái hỏi: Con chào Đức Thánh Cha Phanxicô! Thưa Cha, khi chúng ta nhận Phép Rửa, chúng ta trở nên con cái Thiên Chúa, còn những người chưa nhận Phép Rửa, họ có phải là con của Chúa không ạ? (Bé còn đang muốn nói thêm...)

– Đức Thánh Cha nói: Con tạm ngưng lại đó. Con tên là gì?

– Bé gái thưa: Dạ, con tên là Carlotta.

– Đức Thánh Cha nói: Này bé Carlotta. Hãy nói cho Cha nghe, Cha hỏi ngược lại con đó: Chính con nghĩ sao về câu hỏi đó? Những người chưa nhận Phép Rửa, họ có phải là con cái Chúa không? Thật lòng con nói gì?

– Bé gái thưa: Dạ, có.

– Đức Thánh Cha tiếp: Đúng vậy con ạ. Bây giờ, Cha sẽ giải thích. Con đã trả lời rất tốt. Tất cả chúng ta là con cái Chúa. Tất cả, tất cả chúng ta. Ngay cả những người chưa chịu Phép Rửa? Đúng thế. Ngay cả những người thuộc các tôn giáo khác, ngay cả những người xa cách, ngay cả những người có các thần tượng của họ? Đúng thế, tất cả họ đều là con cái Chúa. Ngay cả những người thuộc xã hội đen, họ cũng là con cái Chúa? ... (các trẻ em ngập ngừng)... Các con không chắc sao... Đúng thế, ngay cả những người thuộc xã hội đen, ngay cả họ cũng là con cái Chúa. Cho dù họ thích trở thành con cái của thần dữ, nhưng họ vẫn là con cái Chúa. Tất cả, tất cả họ là con cái Chúa. Vậy điều khác biệt là gì? Thiên Chúa đã tạo dựng tất cả chúng ta, Ngài yêu thương tất cả chúng ta, và đặt vào lòng chúng ta tiếng nói lương tâm để biết làm lành lánh dữ. Mọi người đều có điều ấy. Đó là biết đâu là thiện là lành, ngay cả những người chưa nhận biết Chúa Giêsu, những người chưa biết Đạo Chúa, mọi người đều có linh hồn và đó là hạt giống Thiên Chúa gieo vào lòng mỗi người. Nhưng khi con được nhận Phép Rửa, Chúa Thánh Thần đi vào tâm hồn con và biến đổi con trở thành con cái Thiên Chúa hơn nữa. Vì một mặt, con là con cái Chúa giống như mọi người, nhưng con còn nhận được sức mạnh của Chúa Thánh Thần ở trong cõi lòng mình. Con

có hiểu không, Carlotta? Giờ đây, Cha muốn hỏi tất cả các con: Mọi người có phải là con cái Chúa không?

– Tất cả thưa: Dạ, có!

– Đức Thánh Cha hỏi tiếp: Những người tốt có phải là con cái Chúa không?

– Tất cả trẻ em đáp: Dạ, có!

– Đức Thánh Cha hỏi: Những người xấu có phải là con cái Chúa không?

– Trẻ em đồng thanh đáp: Dạ, có!

– Đức Thánh Cha hỏi: Những người chưa nhận biết Chúa Giêsu, những người thuộc các tôn giáo khác, những người có các thần tượng của họ, họ có phải là con cái Chúa không?

– Trẻ em đồng thanh đáp: Dạ, có!

– Đức Thánh Cha nói: Những người thuộc xã hội đen, họ có là con cái Chúa không?

– Trẻ em đáp: Dạ, có!

– Đức Thánh Cha nói: Chúng ta cần phải cầu nguyện để họ trở lại để họ nhận biết Thiên Chúa chân thật! Bây giờ các con không nói thành lời, mà trả lời thầm trong lòng về câu hỏi sau: Ai trong các con cầu nguyện cho những người trong xã hội đen, để họ được ơn hoán cải? Mỗi người các con hãy đáp lại trong lòng mình. Rồi, giờ thì các con nói lớn tiếng cho Cha nghe: Khi chúng ta nhận Phép Rửa, ai đã đến trong tâm hồn ta? ... Nói to lên xem nào!

– Trẻ em đồng thanh đáp: Dạ, Chúa Thánh Thần!

Từ Quyết SJ

Trích cuộc nói chuyện của Đức Thánh Cha Phanxicô với các em thiếu nhi, trong cuộc viếng thăm mục vụ Giáo xứ Thánh Phalô Thánh Giá tại Roma (*Visita Pastorale alla Parrocchia di San Paolo della Croce a Corviale: Roma-Italia, 15.04.2018*), (*Rivista Diocesana Di Roma, Anno XXV Aprile-Giugno 2018 N.2*).



THIỆU ĐÓN NHẬN

Chúng ta thấy các ngôn sứ đã nói nhiều lời cảnh báo rằng Thiên Chúa không muốn của lễ trên bàn thờ nhưng muốn sự công bằng cho người nghèo...

“Cô nhi, quả phụ, và khách lạ,” đó là nguyên tắc trong Kinh thánh để nhận ra những người dễ bị tổn thương nhất trong xã hội mọi thời. Cả các ngôn sứ lớn của Do Thái và chính Chúa Giêsu, đều khẳng định với chúng ta rằng, đến cuối cùng chúng ta sẽ được phán xét theo cách mình đối xử với họ khi còn sống.

Tôi nghĩ thật hay khi nhìn vào bất kỳ sách nào trong Kinh thánh, và đặt ra câu hỏi này, “Tác giả của sách này xem điều gì là yếu tính của tôn giáo?” Bạn sẽ có nhiều câu trả lời khác nhau. Ví dụ như, nếu bạn hỏi câu đó với các tác giả của sách *Xuất hành, Đệ Nhị Luật, Dân số*, thì họ sẽ trả lời, tâm điểm đức tin của họ là việc hành đạo cho đúng đắn, giữ các Điều răn và trung thành với các luật sống đạo được ban hành vào thời của mình.

Tuy nhiên, khi các ngôn sứ lớn, như Isaias, Giêrêmia, Êdêkien, và Joel xuất hiện, họ lại cho chúng ta thấy một cái nhìn khác. Với các vị, lòng đạo đích thực không chỉ là trung thành với việc hành đạo, mà còn là cách chúng ta đối xử với người nghèo. Với các vị, đức tin được đánh giá dựa trên mức độ công bằng ở nơi chúng ta sống, và mức độ công bằng đó được xác định dựa trên cách đối xử với “cô nhi, quả phụ, và khách lạ” khi chúng ta còn sống. Với các ngôn sứ, thực thi công lý thì quan trọng hơn việc vào đạo và hành đạo.

Chúng ta thấy các ngôn sứ đã nói nhiều lời cảnh báo rằng Thiên Chúa không muốn của lễ trên bàn thờ nhưng muốn sự công bằng cho người nghèo, không muốn kinh kệ nhưng muốn công bằng cho góa phụ, không muốn lễ lạc nhưng muốn khách lạ được tiếp đón.

Đĩ nhiên phải để ý rằng, ngoài các ngôn sứ, trong lịch sử Do Thái, chúng ta còn có những bà góa vĩ đại. Với họ, bản chất tôn giáo không phải chỉ là việc giữ đạo hoặc đơn thuần là giúp đỡ người nghèo, mà là phải có một tâm lòng cảm thông và khôn ngoan, từ đó vừa trung thành với việc giữ đạo và vừa giúp đỡ người nghèo.

Đây là truyền thống mà Chúa Giêsu kế thừa. Và Ngài làm thế nào? Ngài chấp thuận cả ba. Với Chúa Giêsu, lòng đạo đích thực cần có cả ba, giữ đạo, giúp đỡ người nghèo, và lòng thông cảm khôn ngoan. Với Chúa Giêsu, chúng ta không chọn một trong ba điều, mà phải chu toàn cả ba. Ngài đã nói rõ rằng: “Nếu các con yêu Ta, thì sẽ giữ giới răn của Ta,” (Ga 14) nhưng Ngài cũng nói rằng chúng ta sẽ được phán xét theo cách chúng ta đối xử với người nghèo (Mt 25,” và Ngài còn bảo điều Thiên Chúa muốn là một tâm lòng cảm thông khôn ngoan (Lc 6 & 15).

Với Chúa, chúng ta là môn đệ đích thực khi có tấm lòng cảm thông, từ đó giữ các giới răn, tôn kính Thiên Chúa, và các ưu tiên hàng đầu trong đạo là đến với các người dễ bị tổn thương nhất trong xã hội. Thật vậy, Chúa Giêsu còn có những lời cảnh báo mạnh hơn cả lời của các ngôn sứ Do Thái. Các ngôn sứ khẳng định Thiên Chúa ưu ái người nghèo, Chúa Giêsu thì khẳng định Thiên Chúa ở trong người nghèo (“dù anh em làm gì cho người bé mọn nhất, là anh em làm cho Thầy.”) Chúng ta đối xử với người nghèo thế nào là đối xử với Thiên Chúa như vậy.

Hơn nữa, (và tôi không chắc chúng ta nghiêm túc đón nhận lời này,) Chúa Giêsu dạy rằng trong ngày Phán xét, chúng ta sẽ vào thiên đàng hay hỏa ngục tùy theo cách chúng ta đối xử với người nghèo, đặc biệt là cách chúng ta đối xử với những người dễ bị tổn thương nhất. Trong chương 25 Tin Mừng Thánh Mátthêu, Chúa Giêsu đã đặt ra tiêu chuẩn phán xét. Phải thấy được rằng, trong những tiêu chuẩn này, không nói đến liệu chúng ta có tuân giữ giới răn, có đi nhà thờ, hay có đời sống tình dục theo đúng luật. Chúng ta chỉ được phán xét dựa theo một điều duy nhất, là cách đối xử với người nghèo. Phân nào đáng sợ và bối rối khi chúng ta đối diện thẳng

vấn đề này vì chúng ta sẽ vào thiên đàng hay hỏa ngục dựa trên cách chúng ta đối xử với người nghèo.

Tôi nêu bật điểm này vì thời nay, nhiều người trong chúng ta, các tín hữu Kitô giữ đạo không thấy hay không thông cảm với “các cô nhi, quả phụ, và khách lạ” chung quanh chúng ta. Ai là những người dễ bị tổn thương nhất thời nay? Ai là người không có quyền có quyền, như lời của Gustavo Gutierrez nói về người nghèo?

Xin cho phép tôi mạo muội nói ra. Những “cô nhi, quả phụ, và khách lạ” trong thế giới ngày nay, là những trẻ em không được sinh ra, người tị nạn, và người nhập cư. Đáng mừng là, hầu hết các tín hữu Kitô chân thành không làm ngơ trước cảnh ngộ của những trẻ em không được sinh ra. Nhưng ít đáng mừng hơn, khi nhiều người trong số chúng ta lại chẳng thấy cảnh ngộ của hàng triệu người tị nạn đang tìm kiếm ai đó để đón nhận họ. Mỗi bản tin đưa ra cho chúng ta thấy mình không chào đón khách lạ cho lắm.

Chúng ta đã quên mất lời cảnh báo của Chúa: “Các người phải yêu quý khách ngoại kiều, bởi chính các người cũng từng là khách ngoại kiều.” Đệ Nhị Luật 10, 18 - 19.

Ronald Rolheiser/J.B. Thái Hòa dịch

Mười chuyện thiết thân của Đức Phanxicô



Theo sáng kiến của Đức Phanxicô, ngày 18 tháng 11 năm nay là Ngày Thế giới Người nghèo. Nhưng đây không phải là ngày thiết thân duy nhất của Đức Phanxicô. Suốt năm Ngài còn có nhiều ngày như thế!

Từ đầu triều Giáo Hoàng của mình, Đức Phanxicô xin mọi người cầu nguyện để có nhiều Ngày Thế Giới trên nhiều chủ đề khác nhau.

Sau đây là một vài chủ đề:

Sứ mạng.

Từ năm 1926, tất cả các giáo xứ trên thế giới được mời để mừng và cầu nguyện cho sứ mạng vào một ngày Chúa nhật trong năm. “Cùng với người trẻ, chúng ta mang Tin Mừng đến cho tất cả mọi người”: đây là chủ đề Ngày Sứ mạng Thế giới 21 tháng 10 vừa qua trong kỷ Thượng Hội đồng Giám Mục về “giới trẻ, đức tin và phân định ơn gọi”.

Hòa bình.

Từ năm 1968, ngày 1 tháng 1 là ngày Giáo Hội mừng Ngày Quốc tế Hòa bình do Đức Phaolô VI thành lập. Đức Phaolô VI được xem là Giáo Hoàng hiện đại đã gọi đến tất cả các dân tộc lời nói dứt khoát “cuối cùng nổi bật một cách rõ ràng, hòa bình là con đường duy nhất và đích thực cho sự tiên bộ của con người”. Trong thông điệp Ngày Quốc tế Hòa bình 1 tháng 1 – 2018, Đức Phanxicô mời toàn thể giới suy gẫm về chủ đề “người di dân và người tị nạn: những người đi tìm hòa bình”, Ngài bắt đầu bài diễn văn bằng câu “ước mong hòa bình ở với tất cả mọi người và tất cả mọi quốc gia trên trái đất!”.

Người di dân.

Được Đức Bênêđictô XV thành lập năm 1914, Ngày Quốc tế Người Di dân và Tị nạn được nhiều quốc gia và dân tộc chia sẻ và có thánh lễ mừng ngày này. Ngày 14 tháng 1 – 2018, Giáo Hội mừng ngày kỷ niệm thứ 104, Đức Phanxicô đã chọn chủ đề suy niệm: “Đón nhận, che chở, hội nhập người di dân và người tị nạn”.

Người bệnh.

Được Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II thành lập năm 1992, hàng năm Ngày Quốc tế Người bệnh được cử hành vào ngày 11 tháng 2, ngày lễ Đức Mẹ Lộ Đức. Năm 2018, chủ đề ngày người

bệnh là lời Chúa Giêsu nói với Mẹ Maria và Thánh Gioan: “*Thưa Bà, đây là con của Bà.. Đây là mẹ của anh*’. Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình” (Ga 19, 26-27).

Ơn gọi.

Được đề nghị vào năm 1964, Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Ơn gọi được cử hành vào Chúa Nhật thứ tư mùa Phục Sinh. Năm 2018 ngày này được đánh dấu bằng Thượng Hội Đồng về “*giới trẻ, đức tin và phân định ơn gọi*”, chủ đề nhân mạnh đến lắng nghe, phân định và đi theo tiếng gọi của Chúa.

Truyền thông.

Hàng năm, Chúa Nhật sau lễ Thăng Thiên là Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội. Thông điệp loan báo chủ đề đặc biệt được công bố vào ngày 24 tháng 1, ngày lễ Thánh Phanxicô Salê quan thầy của các nhà báo. “*Sự thật sẽ giải phóng anh em* (Ga 8, 32).” Chủ đề ngày này năm nay, 13 tháng 5, được Đức Phanxicô đề nghị suy tư về các lý do, lô-gích và các hệ quả của việc bóp méo thông tin trong báo giới.

Gìn giữ thụ tạo.

Được Đức Phanxicô thành lập năm 2015 và bây giờ được cử hành lễ ngày 1 tháng 9, Ngày Thế giới Cầu nguyện để bảo tồn thụ tạo kết hợp với sáng kiến của Giáo Hội Chính Thống Giáo nhân dịp họp đại kết lần thứ ba ở Sibiu (Rumania) năm 2007, đại hội đã đề nghị “một thời gian cho tạo dựng” từ ngày 1 tháng 9, ngày mở đầu lịch phụng vụ của Chính Thống Giáo đến ngày 4 tháng 10, ngày lễ Thánh Phanxicô Axixi. Trong thông điệp công bố năm 2015, Đức Phanxicô đã giải thích, ngày này mang đến cho mỗi tín hữu “*cơ hội quý báu để làm mới lại việc dân thân cá nhân trong công việc gìn giữ tạo dựng, tạ ơn Chúa cho công việc kỳ diệu mà Ngài đã giao phó cho chúng ta*”.

Thực phẩm.

Mỗi năm, ngày 16 tháng 10 là ngày Liên Hiệp Quốc dành cho lương thực và nông nghiệp được thành lập năm 1945. Với chủ đề “*Hành động của chúng ta là tương lai của chúng ta. Một thế giới Không Đói cho năm 2030 là điều có thể thực hiện được*”, ngày 16 tháng 10-2018, Đức Phanxicô đã mời mọi người “*có được ý thức đau đớn*” và “*dám xem những gì đang xảy ra trên thế giới như nỗi đau riêng của mình*”.

Người nghèo.

Năm 2016, Năm Thánh Lòng Thương Xót, sau khi nhóm huynh đệ Fratello đã nghị có một ngày dành cho người nghèo, Đức Phanxicô thành lập Ngày Quốc Tế dành cho Người nghèo. Năm 2018 ngày này tổ chức vào ngày 18 tháng 11 và có chủ đề: “*Khi người*

Độc tiếp trang 11 →

Sống Yêu Thương giữa thế giới hận thù



Hàng ngày đọc tin tức ta sẽ thấy chán ngán thể sự mà thốt lên như Nguyễn Du đã từng than rằng:

*“Trải qua một cuộc bể dâu
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng”
Vâng”, mạng xã hội chúng ta sẽ thấy gì?*

Tôi đã thấy một bác sĩ lợi dụng lúc mẹ của bệnh nhi đi lấy giấy xét nghiệm, hăm hăm hiệp đưa bé mới 3 tuổi.

Tôi cũng thấy những nữ sinh phải ngủ với thầy giáo để được điểm tốt, những sinh viên ra trường phải trao thân mới có việc làm. Tôi còn thấy Bộ Trưởng Giáo Dục mặc nhiệm cho phép sinh viên bán dâm 3 lần, nêu lần thứ tư mới bị đuổi học!

Tôi còn thấy những bảo mẫu đánh trẻ không chút nương tay. Những nghịch tử bất hiếu ra tay độc ác với đấng sinh thành.

Tôi không chỉ thấy một gã thanh niên có học chặt chém bạn gái mình thành từng khúc, mà cả người vợ ân ái lại chặt chồng thành nhiều khúc vất vương vãi trên đường.

Tôi thấy người đi đường bị cướp, may mắn giắt lại được túi tiền, nhưng túi rách, tiền bay ra, xung quanh thiên hạ xúm lại nhặt, nhưng không phải nhặt giúp, mà nhặt hết đi không chừa lại đồng nào. Thay vì bị 1 đứ cướp, anh ta bị cả con đường đê ra mà cướp... Còn rất nhiều tin.

Đây là những hình ảnh đáng buồn của con người Việt Nam hôm nay. Sự hòa khí, hòa hợp giữa con người với nhau đang mất dần mà thay vào đó là bạo động, là tranh chấp, thù hận... Ngày nay, người ta có thể đánh nhau, thậm chí giết người vì những nguyên nhân nhỏ nhặt. Chuyện đi đường va chạm giao thông, va chạm không xin lỗi, nhìn đều, nói lớn tiếng, nặng lời,... đều dẫn đến ầu đã gây thương tích cho nhau.

Không chỉ bạo lực trong sinh hoạt thường ngày mà ngay cả những nơi thánh thiêng của lễ hội Chùa chiền vẫn có những thảm án đẫm máu bởi chen lấn, giành giật... như ở Đền Trần hay Đền Gióng, . . .

Các chuyên gia tội phạm cho rằng đây là hệ lụy của sự vô cảm, thái độ sống ích kỷ, chỉ biết mình, tâm lý chộp giật, tôn thờ vật chất, sống thực dụng...

dẫn đến thái độ sống thờ ơ trước nỗi đau đồng loại, vô cảm trước việc làm sai trái xảy ra hàng ngày.

Xã hội là vậy nhưng còn người Công Giáo thì sao? Liệu chúng ta có thể sống làm chứng cho tình yêu như Thiên Chúa mời gọi hay không?

Trong những dịp bác ái cứu trợ tôi thấy người Công Giáo ít ra không vô cảm với khổ đau của tha nhân. Ai cũng rộng lòng của ít lòng nhiều cùng chia sẻ với những người bị thiên tai. Tôi cũng thấy rất nhiều những cá nhân tự nguyện dẫn thân để đem tình thương đến cho người nghèo, người tâm thân, người bất hạnh qua những chén cơm, chén cháo đầy tình nghĩa. Tôi cũng thấy nhiều giáo xứ, nhiều đoàn hội bao bọc cho một cô nhi viện hay một nhà dưỡng lão dành cho người vô gia cư.

Đây là nét đẹp của người Công Giáo. Đây là điểm son mà chúng ta cần phát huy hơn nữa. Vị chúng “người ta cứ dẫu này mà nhận biết anh em là môn đệ Thầy là hãy yêu thương nhau”.

Lời Chúa hôm nay còn mời gọi chúng ta là người Kitô hữu phải biết sống yêu thương. Yêu thương là lẽ sống của người tín hữu. Yêu thương cũng là nét đẹp của người tín hữu. Yêu thương là trở nên giống Thầy Giêsu. Vì Thầy đã từng làm gương về một đời sống yêu thương.

Cuộc đời Chúa Giêsu luôn yêu thương. Ngài yêu thương nhân loại nên luôn xả thân cứu người. Từng hơi thở. Từng bước chân của Ngài luôn là những nhịp cầu yêu thương. Ngài đã trở nên khuôn mẫu cho mọi tình yêu, vì “không có tình yêu nào cao quý hơn, tình yêu dám thí mạng vì bạn hữu”.

Hôm nay Chúa bảo người biệt phái: “ông không còn xa Nước Trời bao nhiêu”. Từ ngữ không còn xa như muốn nói tình trạng của ông hiểu biết luật nhưng chưa thực sự sống yêu thương. Ông hiểu luật. Ông biết luật mến Chúa yêu người. Nhưng cái biết còn phải đi đến thực hành mới vào được Nước Trời.

Là người Kitô hữu Chúa cũng bảo “không phải ai nói lạy Chúa, lạy Chúa mà được vào Nước Trời đâu”. Điều quan yếu là thực hành những điều Chúa dạy mới được ở bên Chúa trong Nước Trời.

Ước gì chúng ta hãy noi gương Thầy Giêsu để trở thành con người đẹp, con người có nhân cách, có nghĩa khí trước mặt mọi người. Xin chọ chúng ta được vào Nước Trời khi sống những điều mình tin bằng việc mang ra thực hành lời Chúa dạy. Amen

Lm. Jos Tạ Duy Tuyền



Những hạt muối và câu chuyện thâm thúy về cuộc đời.



Một chàng trai trẻ đến xin học một ông giáo già với tâm trạng bị quan và chỉ thích phàn nàn. Đối với anh, cuộc sống là một chuỗi ngày buồn chán, không có gì thú vị.

Một lần, khi chàng trai than phiền về việc mình học mãi mà không tiến bộ, người thầy im lặng lắng nghe rồi đưa cho anh một thìa muối thật đầy và một cốc nước nhỏ.

– Con cho thìa muối này vào cốc nước và uống thử đi.

Lập tức, chàng trai làm theo.
– Cốc nước mặn chát. Chàng trai trả lời.

Người thầy lại dẫn anh ra một hồ nước gần đó và đổ một thìa muối đầy xuống nước:

– Bây giờ con hãy nếm thử nước trong hồ đi.

– Nước trong hồ vẫn vậy thôi, thưa thầy. Nó chẳng hề mặn lên chút nào – Chàng trai nói khi múc một ít nước dưới hồ và nếm thử.

Người thầy chậm rãi nói:

– Con của ta, ai cũng có lúc gặp khó khăn trong cuộc sống. Và những khó khăn đó giống như thìa muối này đây, nhưng mỗi người hòa tan nó theo một cách khác nhau. Những người có tâm hồn rộng mở giống như một hồ nước thì nỗi buồn không làm họ mất đi niềm vui và sự yêu đời. Nhưng với những người tâm hồn chỉ nhỏ như một cốc nước, họ sẽ tự biến cuộc sống của mình trở thành đắng chát và chẳng bao giờ học được điều gì có ích. (ST)





Phong trào Cursillo
Tông Giáo Phận Galveston-Houston
Trường Lãnh đạo ngành Việt Nam

Thư Mời

Đại Ultreya ngày 20 tháng 1 năm 2019

Kính mời quý Cha, quý Thầy Phó Tế, quý Tu Sĩ Nam Nữ, và quý Anh Chị Cursillistas đến tham dự Đại Ultreya sẽ được tổ chức vào:

Chúa Nhật ngày 20 tháng 1 năm 2019, lúc 3:00 PM tại
Trung Tâm Thánh Phaolô
4000 Belk Street
Houston, TX 77087

Thánh Lễ sẽ bắt đầu vào lúc 3:00 giờ chiều. Sau đó, chúng ta sẽ có Đại Ultreya theo thông lệ của Phong Trào và mừng Tết Nguyên Đán Xuân Kỳ Hợi bằng bữa cơm thân mật tại Trung Tâm Thánh Phaolô.

Xin quý anh chị Điều Hợp Viên của các Liên Nhóm, Nhóm và Ultreya tiếp tay mời gọi tất cả các Cursillistas tham dự đông đủ, để cùng nhau dâng lên Thầy Chí Thánh lời cảm tạ tri ân và nguyện xin Ân sủng và Bình an của Ngài luôn đổ tràn để giúp chúng ta sống Ngày Thứ Tư bên vũng.

Trân trọng kính mời
Nhóm Phục Vụ



Tiếp theo tr. 9: Mười chuyện thiết thân của Đức Phanxicô

nghèo kêu, Thiên Chúa nghe”, lời này trích từ Thánh Vịnh 33 và Đức Phanxicô đã nói: “Những lời này trở thành lời của chúng ta khi chúng ta gặp những người sống bên lề, những người có hoàn cảnh đau khổ”.

Người trẻ.

Ngày Thế Giới Người Trẻ thường được gọi là ngày JMJ được Đức Gioan Phaolô II thành lập. Trong Năm Thánh 1983-1984, 250.000 người trẻ đã tham dự ngày “Năm Thánh Quốc Tế Người Trẻ”, nhằm vào ngày Lễ Lá. Năm sau, Đức Gioan Phaolô II tiếp tục lời mời gọi này. Sau thành công của những cuộc gặp gỡ đầu tiên, các ngày JMJ được tiếp tục tổ chức trên thế giới. Từ ngày 23 đến 27 tháng 1 - 2019, Đức Phanxicô hẹn gặp các bạn trẻ ở Panama với chủ đề sau “Tôi đây là nữ tỳ của Chúa; xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” (Lc, 1-38).

fr.aletea.org, Maylis Godemel, 2018-11-15
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Tiếp theo tr. 3: MỘT NGOẠI NGỮ... QUÁ KHÓ?

Trái tim Emmanuel trào dâng niềm xúc động, chú vội quỳ xuống trước Hải Nhi và bật khóc vì vui mừng. Giờ đây chú biết rằng, **Thiên Chúa nói bằng ngôn ngữ của tình yêu**, ngôn ngữ mà mọi người, ở bất cứ dân tộc hay thời đại nào cũng có thể hiểu được.

Sau một vài ngày ở lại giúp đỡ Thánh Gia, đến lúc Emmanuel phải chia tay để đi loan báo cho mọi người “Tin Mừng” về ngôn ngữ Thiên Chúa dùng, Emmanuel vừa rảo bước vừa suy nghĩ... “Nếu tôi muốn kể cho mọi người biết Chúa dùng ngôn ngữ nào, thì chính tôi cũng phải nói bằng ngôn ngữ ấy... **ngôn ngữ tình yêu**. Bởi đó là ngôn ngữ duy nhất mà mọi người trên thế gian đều hiểu được”. Kể từ ngày đó, Emmanuel bắt đầu nói bằng ngôn ngữ của Thiên Chúa.

Một điều Emmanuel khám phá, là khi chúng ta nói với mọi người bằng **ngôn ngữ tình yêu**, thì họ cũng sẽ nói lại với chúng ta bằng chính ngôn ngữ đó.

“Lạy Chúa, liệu ngôn ngữ tình yêu có phải là một ngoại ngữ... quá khó đối với con không?” Amen.

Lm. MINH ANH, Giáo Phận Huế

Tiếp theo tr. 4: ĐTC Phanxicô: Không có lời cầu nguyện nào ...

kêu cứu với Người sao?” (Lc 18, 7). Đúng, Người sẽ minh xét, sẽ lắng nghe chúng ta. Ngay từ bây giờ cầu nguyện là chiến thắng nổi cô đơn và tuyệt vọng. Nó giống như nhìn thấy mọi mảnh vỡ của sự sáng tạo tràn ngập trong sự lặng im của lịch sử mà đôi khi chúng ta không hiểu tại sao. Nhưng nó đang di chuyển, trên đường đi, và ở cuối mỗi con đường đó có một người Cha đang chờ đợi mọi thứ và mọi người với vòng tay dang rộng. Chúng ta hãy ngắm nhìn người cha này.

Hồng Thủy - Vatican

Tiếp theo tr. 7: Gọi ý mục vụ năm 2019: Bài 2: Gia Đình là ...

báo Tin Mừng cho các gia đình khác.

Câu hỏi gợi ý suy tư và thảo luận

1. Bạn hãy chia sẻ và kể kinh nghiệm đầu đời của bạn về Hội Thánh và về Chúa của đức tin của bạn.
2. Những tổn thương nào thường xảy ra do các thành viên trong gia đình (ông bà cha mẹ, chồng vợ, con cái, anh em chị em...) vô tình hay hữu ý gây ra cho nhau? Bạn chia sẻ các thương tích ấy có được quan tâm chăm sóc và chữa lành trong gia đình mình hay không? Và trong đại gia đình? trong cộng đồng Giáo Hội nhỏ thân tình (liên gia) của bạn chẳng hạn?
3. Cộng đoàn Giáo Hội nhỏ hay liên gia của bạn có Chúa Giêsu với Lời của Người làm trung tâm trong khi đồng hành với các gia đình và với nhau hay chưa?
4. Tính sứ vụ và hiệp thông với Hội Thánh hoàn cầu và Hội Thánh địa phương trong đời sống gia đình và cộng đoàn nhỏ liên gia của bạn thể hiện thế nào?

Ủy ban Mục vụ Gia đình

[1] ĐGH Phanxicô, Tông huấn *Amoris laetitia* (AL) 260. - [2] AL 288. - [3] AL 108 [4] Cf. AL 200 - [5] Cf. AL 208, 230, 289. [6] Gioan-Phaolô II, *Ecclesia in Asia* (EA) 24 - [7] LG 26



LIFE INSURANCE

BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Bảo hiểm nhân thọ mà quý vị có thể sử dụng ngay khi còn sống và giúp những người thân yêu của quý vị nếu quý vị qua đời.

Cell: 281-701- 8525

Huy Tran

Financial Representative

Policies issued by American General Life Insurance Company (AGL), Houston, TX, member of American International Group, Inc. (AIG).



MEDICARE/MEDICAID INFORMATION CENTER

- * Giúp quý vị điền đơn đăng ký.
- * Giúp bổ sung, sửa đổi, hồ sơ cho quý khách gặp khó khăn hay trực trực.
- * Hướng dẫn quý vị xem lại những quyền lợi đang có và những gì sẽ thay đổi trong năm 2019.

Ngoài những quyền lợi chính nếu những vị cao niên có **MEDICAID** thì còn được thêm những quyền lợi phụ trội bao gồm:

- Sách quyền lợi sản phẩm Sức khỏe
- Bảo hiểm Nha Khoa
- Bảo hiểm Chăm sóc và Chính hình
- Trợ giúp Chuyên chở

Dịch vụ của chúng tôi hoàn toàn miễn phí

Mọi thắc mắc về: MEDICARE / MEDICAID

Xin liên lạc với:

Đỗ Ái Linh 281-845-9890

Để tìm hiểu, so sánh và lựa chọn một chương trình thích hợp cho Quý vị