



CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM
TỔNG GIÁO PHẬN GALVESTON-HOUSTON
VIETNAMESE CATHOLICS OF THE ARCHDIOCESE OF GALVESTON-HOUSTON

DŨNG LẠC

8503 S. Kirkwood Rd. - Houston, Texas 77099 - Phone: 281-495-8133
www.cgvnhouston.org

Tổng Giám Mục: Hồng Y Daniel DiNardo
Giám Mục Phụ Tá: GM. George A. Sheltz

Lm. Gioan Viannê Nguyễn Ngọc Thu
Đại Diện Đức Tổng Giám Mục
Chủ Tịch Cộng Đồng Công Giáo VN
281-495-8133

Hội Đồng Giáo Dân, TGP Galveston-Houston

Chủ Tịch: Ô. Phêrô Võ Tiến Đạt
Giáo Xứ Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể
281-827-9571

Phó CT Nội Vụ: Ô. Phêrô Nguyễn Tài (GXĐMLV)
281-932-4655

Phó CT Ngoại Vụ: Ô. Phêrô Vũ Đức Phú (GXLB)
281-777-2229

Tổng Thư Ký: Giuse Nguyễn Văn Hùng (CĐSV)
832-403-7871

Thành viên: CT HĐMV các giáo xứ và cộng đoàn

Thánh lễ cuối tuần

GX. CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

TB: 6:00 pm - CN: 7:00; 8:30; 10:30 am; 6:00 pm

Lm. Giuse Vũ Thành
Lm. Gioan Nguyễn M. Hùng
Pt. Giuse Nguyễn Phạm
Pt. Giuse Lê Văn Rô

10610 Kingspoint Rd. - Houston, TX 77075
713-941-0521

GX. ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ

TB: 6:00 pm - CN: 7:00 am; 9:00 am; 11:00 am;
2:30 pm; 7:00 pm

Lm. Gioan Viannê Nguyễn Ngọc Thu
Lm. Giuse Bùi Phương Tiên
Pt. Giuse Nguyễn Sĩ Bạch
Pt. Phêrô Nguyễn Cường

8503 S. Kirkwood Rd. - Houston, TX 77099
281-495-8133

GIÁO XỨ ĐỨC ME LA VANG

TB: 6:00 pm - CN: 7:30; 9:15; 11:00 am; 6:00 pm

Lm. Thomas Trần Thiên Ân, OP.
Lm. Đaminh Trịnh Thế Huy, OP.
Lm. Phêrô Phạm Duy Khánh, OP.
Pt. Micae Nguyễn Kim Khánh

12320 Old Foltin Rd. - Houston, TX 77086
281-999-1672

GIÁO XỨ ĐỨC ME LỎ ĐỨC

TB: 6:00 pm - CN: 7:00; 9:00; 11:00; 1:15; 6:00

Lm. Anthony Đinh Minh Tiên, OP.
Lm. Giuse Maria Đỗ Cao Nhân, OP.
Pt. Giuse Đỗ Nguyên Chương

6550 Fairbanks N. Houston, Houston, TX 77040
713-939-1906

CÔNG ĐOÀN THÁNH TÂM

TB: 7:00 pm - CN: 1:00

Lm. An Phong Sô Trần Đạt Nhân
1701 San Jacinto St. - Houston, TX 77002
713-659-1561 ext. 135

CÔNG ĐOÀN HOLY ROSARY

CN: 3:15; 6:30

Lm. Anthony Trần Ngọc Hùng, OP
3617 Milam St. - Houston, TX 77002
713-518-2319

Chúa Nhật II Phục Sinh, Lễ Chúa Tình Thương, Năm C, Ngày 28-04-2019
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan 20, 19-31

SUY NIỆM LỜI CHÚA

GẶP GỠ ĐỨC KITÔ PHỤC SINH

Trong suốt tuần Bát Nhật, từ đêm vọng Phục Sinh tới hôm nay, Chúa nhật 2 Phục sinh, các bài đọc đã trình bày cho ta nhiều lần Đức Kitô Phục Sinh hiện ra. Từ những lần thấy Đức Kitô Phục Sinh hiện ra ấy, các môn đệ đã có những cảm nghiệm sau đây:

1.- *Cảm nghiệm đầu tiên là, Đức Kitô đồng hành với họ trên mọi nẻo đường.*

Đức Kitô Phục Sinh không còn bị giới hạn trong không gian. Người có thể cùng lúc xuất hiện ở nhiều nơi khác nhau. Người xuất hiện trong vườn, gần mộ chôn Người. Người xuất hiện bên bờ hồ, nơi các môn đệ đang chài lưới. Người xuất hiện ở làng Emmau, cách Giêrusalem một quãng đường dài. Người xuất hiện trong phòng đóng kín cửa, nơi các môn đệ tụ họp. Sau này, Người còn xuất hiện ở mãi tận Damas, bên nước Syria, nơi Phaolô lùng bắt người theo đạo. Không gian xa xôi không làm chậm bước Ngài. Không gian khép kín không ngăn được bước Ngài. Đức Kitô Phục Sinh ra khỏi mộ có mặt trên mọi nẻo đường của cuộc sống.

Đức Kitô Phục Sinh cũng không bị giới hạn trong thời gian. Người xuất hiện với Maria khi trời còn đêm sương khuya. Người xuất hiện bên bờ hồ với các môn đệ khi bình minh vừa ló rạng. Người xuất hiện trong phòng tiệc ly ngay giữa ban ngày. Người xuất hiện ở Emmau khi trời sụp tối. Trong mọi lúc của cuộc đời, Đức Kitô luôn có mặt. Không có thời gian nào Người không ở bên ta.

Đức Kitô Phục Sinh không còn bị giới hạn, trong một cảnh ngộ cuộc sống nhất định. Trong vườn, Người xuất hiện như người làm vườn.. Bên những người chài lưới, Người xuất hiện như một bạn chài chuyên nghiệp, rành rẽ đường đi của đàn cá. Trên đường Emmau, Người xuất hiện như một khách hành hương, đồng hành với hai linh hồn buồn bã, e ngại đường xa. Người xuất hiện để khích lệ các môn đệ đang lo buồn sợ hãi. Người xuất hiện để soi chiếu niềm nghi ngờ tăm tối của Tôma.

2.- *Cảm nghiệm thứ hai là, Đức Kitô Phục Sinh khơi dậy niềm bình an, tin tưởng.*

Biết các môn đệ đang buồn sầu, bối rối, bấn loạn sau cái chết của Thầy, Đức Kitô Phục Sinh mỗi lần hiện ra, đều chúc các ông: **“Bình an cho các con”**. Người còn thổi hơi vào các ông và nói: **“Các con hãy nhận lấy Thánh Thần”**.

Cử chỉ thổi hơi nhắc cho ta nhớ lại việc sáng tạo. Khi ấy vũ trụ còn là một khối hỗn mang, vô định hình. Rồi Thần Linh Chúa bay là là trên mặt nước. Nhờ đó mọi vật dần dần có hình hài vóc dáng, đi vào trật tự, ổn định.

Sau cuộc khổ nạn hồn các môn đệ cũng tan hỗn mang, vô định hình. ban Thánh Thần trong đem lại trật tự ổn định, thành những con người an của Chúa Thánh Đức Kitô Phục Sinh, nên vui tươi, hai môn đệ vọng trở nên phấn khởi, mệt mỏi rã rời được hồi môn đệ sợ sệt bối rối ẩn được bình an, Tôma nghi nan bối rối được vững niềm tin mến. Đức Kitô Phục Sinh chính là niềm bình an cho các ông.



của Đức Kitô, tâm nát như một khối Đức Kitô thổi hơi một tạo dựng mới, uốn nắn các môn đệ mới, tràn đầy bình Thần. Sau khi gặp Maria buồn bã trở Emmau u sầu tuyệt các môn đệ chài lưới phục sức lực, các núp trong phòng

3.- *Cảm nghiệm thứ ba, cũng là cảm nghiệm quan trọng nhất, Đức Giêsu Phục Sinh làm cho cuộc đời có ý nghĩa.*

Sau khi Đức Kitô bị hành hình, cả một bầu trời sụp đổ. Các môn đệ tuyệt vọng. Họ

CÔNG ĐOÀN ST. CHRISTOPHER

CN: 4:30

Lm. Giuse Lê Thu
8150 Park Place – Houston, TX 77017
713-645-6614

CD. ST. JUSTIN TỬ ĐẠO

CN: 12:00

Lm. Phêrô Nguyễn Hữu Thăng
Pt. Giuse Trần Văn Nhật
13350 Ashford Point Dr. Houston, TX 77082
281-556-5116

CÔNG ĐOÀN FATIMA

CN: 9:00

Lm. Đaminh Trịnh Thế Huy, OP.
1003 Gulf Bank-Houston, TX 77037
713-732-0132

Giáo xứ Mỹ

có thánh lễ Việt ngữ cuối tuần

TB: 8:00 pm

St. Elizabeth Ann Seton
6646 Addicks Satsuma Rd. Houston, TX 77084
281-463-7878

TB: 7:00 pm

St. Francis de Sales
8200 Roos Rd. Houston, TX 77036
713-774-7475

LIÊN ĐOÀN THIẾU NHI THÁNH THỂ

Tổng Tuyên Ủy: Lm. Giuse Lê Thu
Trưởng Phêrô Võ Khanh Tony (GX/CTTĐVN)
832-455-5961

LIÊN HỘI CÁC BÀ ME CÔNG GIÁO

Tổng Linh Hướng: Lm. Giuse Bùi Phương Tiến
Lucia Nguyễn Ngọc Thủy
281-948-2757

LIÊN ĐOÀN LIÊN MINH THÁNH TÂM

Tổng Linh Hướng: Lm. Giuse Vũ Thành
Ông Nguyễn Văn Xuân
832-260-5016

LIÊN ĐOÀN TỔNG ĐO FATIMA

Tổng Linh Hướng: Lm. Anthony Trần Ngọc Hùng
713-518-2319
Ông Phêrô M. Nguyễn Văn Triệu (Gx. CTTĐ)
281-484-3157

ĐẠO BINH ĐỨC ME (LEGIO MARIE)

Tổng Linh Hướng: Lm. Gioan Nguyễn M. Hùng
Trưởng Curia Giuse Nguyễn Ngọc Thiên
832-433-2198

PHONG TRÀO CURSILLO

Tổng Linh Hướng:
Lm. Anthony Phạm Hữu Tâm, ICM.
Trưởng Lãnh Đạo: Maria Nguyễn Thu Trang
713-303-7982

LH. ĐOÀN DÒNG BA ĐA MINH

Tổng Linh Hướng: Lm. Đỉnh Minh Tiên, OP
Ông Cao Văn Thuận (Giáo Xứ Lộ Đức)
281-859-8268

TUYÊN ỦY NHÀ THƯƠNG

Lm. Anthony Trần Ngọc Hùng
713-757-1000 ext. 1624

PHÁT THANH TIN YÊU

Tuyên Ủy: Lm. Gioan Trần Đình Khả
10135 West Rd.
Houston, TX 77064
281-955-7328

Website

Cộng Đồng Công Giáo VN - Houston
www.cgvnhouston.org
Phụ Trách: Pt. Giuse Trần Văn Nhật
nth@nguoinhuhuu.org
713-870-8955

sống trong lo sợ, buồn bã, chán chường. Không, họ không còn sống nữa vì cuộc đời đối với họ chẳng còn ý nghĩa gì. Họ như đã chết với Thầy. Chỉ còn nỗi lo sợ, nỗi buồn, niềm tuyệt vọng sống trong họ thôi. Đức Kitô là linh hồn của họ. Linh hồn đã ra đi. Xác sống sao được.

Khi Đức Kitô Phục Sinh trở lại, những xác chết bỗng hồi sinh, những bộ xương khô bỗng chỗi dậy, mặc lấy da thịt, trở lại kiếp người, những trái tim nguội lạnh trở lại nhịp đập, ánh mắt nụ cười lại rạng rỡ tươi vui, vì cuộc sống từ nay có một linh hồn, cuộc sống từ nay có một ý nghĩa.

4.- Cảm nghiệm cuối cùng là, Đức Kitô Phục Sinh sai họ đi loan báo Tin Mừng Phục Sinh.

Đức Giêsu Phục Sinh đã biến đổi toàn bộ cuộc đời các môn đệ. Đức Kitô Phục Sinh là Tin Mừng lớn lao trọng đại đem lại ý nghĩa cho cuộc đời. Nên các môn đệ không thể không loan báo Tin Mừng lớn lao đó. Maria lập tức chạy về loan tin cho các môn đệ, mời Phêrô và Gioan đến xem ngôi mộ trống. Hai môn đệ Emmau lập tức trở về Giêrusalem bất chấp trời đã tối đen. Phêrô chạy bay ra mộ dù còn sáng sớm và còn bị nỗi sợ người Do Thái ám ảnh. Và sau này, Phaolô, sau khi ngã ngựa, đã trở thành một người loan báo Tin Mừng không biết mệt mỏi.

Hôm nay chính Đức Kitô Phục Sinh nói với các ông: **“Nhu Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con”**.

Tất cả những người đã thấy Đức Giêsu Phục Sinh đều trở thành sứ giả loan báo Tin Mừng Phục Sinh. Tất cả các môn đệ đều đã lấy máu mình mà làm chứng cho lời rao giảng. Vì Đức Kitô Phục Sinh là một Tin Mừng không thể không chia sẻ. Vì lệnh sai đi của Đức Kitô là một lệnh truyền không thể chống cưỡng. Như Thánh Phaolô sau này đã nói: **“Khôn cho tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng”**.

Hôm nay Đức Giêsu Phục Sinh cũng đang hiện diện bên ta. Người luôn ở bên ta trong mọi thời gian. Từ buổi bình minh khi ta mới chào đời cho đến lúc mặt trời chói lọi của tuổi thanh niên. Từ lúc xế chiều của đời xế bóng cho đến lúc bóng đêm tuổi già phủ xuống đời ta.

Người vẫn ở bên ta trong mọi không gian: trong nhà thờ, nơi trường học, ở sở làm, nơi giải trí, trong gia đình, trong chòm xóm.

Người vẫn ở bên ta trong mọi cảnh ngộ vui buồn của cuộc đời. Người ở bên em bé mồ côi đang khóc đòi vú mẹ. Người ở bên em học sinh đang miệt mài đèn sách. Người ở bên cô thiếu nữ đau buồn vì bị tình phụ. Người ở bên chàng thanh niên lạc hướng giữa ngã ba đường. Người ở bên những cuộc đời bế tắc không lối thoát.

Chỉ cần quay đầu, dừng bước là gặp được Người. Hãy khao khát đón chờ Người. Hãy tinh thức lắng nghe tiếng bước chân Người. Bước chân Người rất nhẹ nhàng, không ồn ào. Đừng bỏ lỡ cơ hội gặp Người.

Gặp được Người, lòng ta sẽ bình an, linh hồn ta sẽ hồi sinh, cuộc đời ta sẽ sống, sống mãnh liệt, sống phong phú, sống dồi dào.

Lạy Đức Kitô Phục Sinh, con đang chìm trong cái chết dần mòn. Xin hãy đến và cho con được Phục Sinh với Người.

+Tgm. Giuse Ngô Quang Kiệt



ĐĂNG PHỤC SINH ĐANG Ở GIỮA CHÚNG TA

Chúng ta đã long trọng mừng lễ Phục Sinh. Mọi ồn ào của những cuộc kiệu rước đã lắng xuống. Những bận rộn của Tuần Thánh cũng đã đi qua. Đối với nhiều người, Tuần Thánh và lễ Phục Sinh giống như những ngày lễ hội mỗi năm tổ chức một lần, lễ xong là hết. Điều còn lại có thể chỉ là những lời bình phẩm về cách tổ chức lễ năm nay có gì hơn hay kém năm ngoài. Để tránh lối suy nghĩ lệch lạc đó nơi các tín hữu,

Ban Điều Hành Bản Tin Dừng Lạc

Ô. Nguyễn Văn Mẫu	713-231-6242	- mauvnguyen@yahoo.com
Ô. Nguyễn Đức Chính	713-269-0554	- chinhandhuong@gmail.com
Ô. Nguyễn Văn Thắng	832-661-3076	- thangnguyen031464@gmail.com
Ch. Hiền Lê	281-495-8133	- dunglacad@gmail.com

Muốn nhận Bản Tin Dừng Lạc qua email xin gửi điện thư yêu cầu về:
mauvnguyen@yahoo.com hay BTDL_Gal_Houston-subscribe@yahoogroups.com

Chương Trình Phát Thanh Tin Yêu: Saigon-Houston làn sóng 900 AM
từ 4:00 đến 4:45 chiều Chúa Nhật

Phụ Trách

AC. Trần Tú - Mai Dung	281-467-5223	- Traneight117@sbcglobal.net
AC. Nguyễn Lập - Huệ	281-253-9761	- lap.nguyen@yahoo.com
A. Đỗ Minh Tân	281-736-7970	- tanm1000@gmail.com
AC. Nguyễn Lương - Anna Phương	832-816-3402	- lnguyen999@yahoo.com

Đại Chủng Viện St. Mary
713-686-4345

MUC VỤ GIỚI TRẺ
Lm. JBA Trần S. Steven, CSsR
713-433-9836
Lm. Nguyễn Cao Trường Sơn
832-788-1636

MUC VỤ GIA ĐÌNH
Lm. Giuse Châu Xuân Báu, CSsR
713-681-5144 ext. 107

ỦY BAN PHỤNG VỤ
Lm. Gioan Nguyễn M. Hùng
832-425-5116

ỦY BAN THÁNH NHẠC
Lm. Christopher Nguyễn Cường
281-356-2000

ỦY BAN GIÁO LÝ
Lm. Đình Minh Tiên, OP
713-732-0132

**ỦY BAN CÔNG LÝ
HÒA BÌNH - LIÊN TÔN**
Lm. Anthony Phạm Hữu Tâm, ICM
281-575-7246
Lm. Anthony Trần Ngọc Hùng, OP
713-529-4854

DÒNG CHÚA CỨU THẾ
3417 W. Little York Road
Houston, TX 77091
713-681-5144

DÒNG NỮ ĐA MINH
5250 Gasmer Drive
Houston, Texas 77035
713-723-8250

TU XÁ THÁNH ĐA MINH
12314 Old Foltin Road
Houston, TX 77086
281-999-4928

DÒNG NỮ LA SÁN
14562 Cypress N. Houston
Cypress, TX 77429
281-894-7756

DÒNG MẸN THÁNH GIÁ
8138 Lynn St.
Houston, TX 77017
346-571-5116

DÒNG CHÚA THÁNH THẦN
4410 Yoakum Blvd.
Houston, TX 77006
713-529-0405

TU HỘI TÂN HIỂN
20303 Kermier Road
Waller, TX 77484-8743
832-923-7784

**TU HỘI GIA ĐÌNH
MẸ MARIA THÁM VIÊN**
11663 Quinn Ridge Way
Houston, TX 77038
713-518-2977



Phụng vụ hôm nay khẳng định với chúng ta rằng Chúa Phục Sinh đang hiện diện trong cộng đoàn các tín hữu. Người hiện diện như mỗi dây liên kết chúng ta nên một trong tình bác ái và sự chia sẻ nâng đỡ lẫn nhau. Hình ảnh cộng đoàn tiên khởi ở Giêrusalem là lời mời gọi chúng ta hãy noi gương mà sống xứng đáng với danh nghĩa những môn đệ Chúa Kitô (Bài đọc I). Nếu các tín hữu có thể coi mọi sự là của chung và chuyên cần tham dự bẻ bánh, siêng năng cầu nguyện và nhiệt thành thực thi bác ái là vì họ tin Chúa Giêsu phục sinh đang ở giữa họ và chứng kiến những điều tốt lành họ đang làm.

Tuy vậy, vấn đề người chết sống lại, xưa cũng như nay, được coi là một câu chuyện hoang đường, không thể chấp nhận. Ngay như các môn đệ là những người đã cùng sống với Chúa và đã được nghe Người tiên báo về sự phục sinh, mà các ông còn chưa dễ dàng tin vào sự kiện này. Thánh Máccô ghi lại sự nghi ngờ đến mức cứng lòng của các ông: khi bà Maria Mácđala kể với các ông là bà đã gặp Chúa phục sinh, các ông cũng không tin. Các ông cũng không tin khi hai môn đệ từ Emmau trở về quả quyết đã gặp Chúa (x. Mc 16, 9-13).

Lời Chúa hôm nay dẫn chúng ta một nhân vật cụ thể nữa, đó là Tôma. Ông không có mặt khi Chúa hiện ra với các môn đệ. Điều các bạn kể lại không thể thuyết phục ông chấp nhận một điều “ngược đời”. Dầu đinh ở tay, vết thương ở cạnh sườn Chúa... là những điều ông đã chứng kiến như bằng có của việc Chúa Giêsu đã chết. Đối với ông, việc được xỏ ngón tay vào lỗ đinh và đặt bàn tay vào cạnh sườn bị đâm thủng là bằng chứng xác thực về việc Chúa sống lại. Thực ra, Tôma không thách thức Chúa, ông chỉ cân bằng chứng thiết thực để ông tin.

Chúa Giêsu đã đáp trả những điều kiện Tôma đã đưa ra. Tám ngày sau, cũng vào ngày thứ nhất trong tuần, Chúa đã hiện đến với các ông với những thương tích trên thân thể Người. Nếu trước đây Tôma đã ra điều kiện để tin, thì nay Chúa mời ông thực hiện những điều ấy. Ông chẳng còn lòng dạ nào mà xỏ ngón tay vào lỗ đinh, đặt bàn tay vào cạnh sườn Chúa. Đúng hơn, ông chẳng cần làm những điều đó, vì Chúa đang ở trước mặt ông bằng xương bằng thịt và đang nói

với ông: “*Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin*”. Qua lời nói với Tôma, Chúa Giêsu Phục Sinh muốn gửi đến cho chúng ta một thông điệp: “*Phúc thay những người không thấy mà tin*”. Thông điệp ấy vẫn có giá trị đến ngày hôm nay. Là những tín hữu, chưa ai trong chúng ta được thấy Chúa trực tiếp. Chúng ta chỉ cảm nhận Chúa bằng Đức tin. Con tim và lý trí mách bảo chúng ta Chúa đang hiện diện và những ai tin vào Người thì sẽ không phải thất vọng. “*Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!*”. Đó là lời tuyên xưng Đức tin của một người đã hoàn toàn bị chinh phục. Đó cũng là tâm tình sám hối của một người đã chậm tin những chứng từ của anh em mình.

Trong trình thuật của mình, Thánh Sử Gioan hai lần nói đến chi tiết “*các cửa đều đóng kín*”, để diễn tả Đức Giêsu Phục Sinh không còn bị giới hạn bởi không gian, nghĩa là Người trở nên thiêng liêng giữa thế giới của chúng ta. Cũng như Người có thể vào trong phòng khi các cửa đều đóng kín, hôm nay Người đang hiện diện nơi dung mạo và cuộc đời của những ai mang tên Người, tức là các Kitô hữu. Tác giả sách Công Vụ Tông Đồ diễn tả với chúng ta mô hình lý tưởng của cộng đoàn Đức Tin: “*Các tín hữu bấy giờ đồng đạo mà chỉ có một lòng một ý. Không một ai coi bất cứ cái gì mình có là của riêng, nhưng đối với họ, mọi sự là của chung*” (Bài đọc II). Sở dĩ cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi sống tình hiệp nhất như vậy, là vì họ tin Đấng Phục Sinh đang ở giữa họ, nối kết họ thành gia đình Giáo Hội. Chúa Giêsu Phục Sinh hôm nay đang hiện diện cách huyền nhiệm nơi cuộc đời này. Sự hiện diện của Chúa có thể được chứng tỏ qua đời sống đạo đức yêu thương của các tín hữu. Xin cho mỗi chúng ta biết nhận ra Người đang sống giữa chúng ta để hằng háo hức nhiệt thành làm chứng cho Người.

“*Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin*”. Chúa Giêsu Phục Sinh đang nói với tôi, với bạn và với mọi tín hữu hôm nay.

“*Đức tin là sự tin tưởng sống động và tạo bạo vào ơn Chúa, chắc chắn và vững bền tới mức một người có thể cược cả đời mình cho nó hàng nghìn lần*”

+Gm. Giuse Vũ Văn Thiên



ĐỊNH NGHĨA LÒNG THƯƠNG XÓT

Hôm nay lễ Lòng Thương Xót Chúa. Thiết tưởng chúng ta cần hiểu Lòng Thương Xót nghĩa là gì? Thương Xót nghĩa là sự biểu lộ lòng xót xa đồng cảm với những hoàn cảnh khó khăn. Lòng Thương Xót đối với Chúa còn là sự khao khát muốn làm vui đi những nỗi đau khổ đó. Như vậy, Lòng Thương Xót của Chúa là sự biểu lộ tình thương trước những hoàn cảnh khó khăn của dân Chúa.

Lòng Thương Xót của Chúa không như con người. Vì con người thương xót nhưng có chọn lựa, có tính toán. Cùng hoàn cảnh nhưng chúng ta thương người này và có thể ghét người kia. Thế nhưng, Lòng Thương Xót của Chúa thì trải rộng cho mọi người. Không toan tính. Không chọn lựa. Ngài yêu thương con người bất kể tình trạng luân lý của họ. Bởi vì, Chúa vẫn yêu thương chúng ta ngay khi chúng ta còn là tội nhân.



Sau khi kết thúc Thánh Lễ, vào đúng 12 giờ trưa, ĐTC bắt đầu phần thứ 2 của buổi lễ, tức là nghi thức công bố Sứ Điệp Phục Sinh và ban phép lành với ơn toàn xá cho Roma và toàn thế giới, gọi là:

“Urbi et Orbi”.

Đức Thánh Cha xuất hiện trên bao lon chính của đền thờ Thánh Phêrô, với hai Hồng Y Phó Tế tháp tùng hai bên giữa tiếng vỗ tay hoan ca của các tín hữu, trong khi ban nhạc của quân đội Italia và Tòa Thánh trôi quốc thiều Vatican và Italia. Số người hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô đã lên đến khoảng 100 ngàn người. Buổi công bố sứ điệp này cũng được gửi tới hàng trăm triệu người theo dõi qua các đài truyền hình tại hàng chục quốc gia 5 châu.

Sau đây là toàn văn sứ điệp Phục Sinh của Đức Thánh Cha:

Anh chị em thân mến, mừng lễ Chúa Phục Sinh!

Hôm nay, Giáo Hội lặp lại lời tuyên xưng của các môn đệ đầu tiên: "Chúa Giêsu đã sống lại!" Và hét thán mừng miệng lưỡi và con tim, hãy vang lên lời tán tụng: "Alleluia! ... Alleluia!" Vào buổi sáng Phục Sinh này, thanh xuân bất tận của Giáo Hội và toàn thể nhân loại, tôi muốn gửi đến mỗi người trong chúng ta những lời đầu tiên của Tông Huấn mới đây đặc biệt nói về người trẻ:

“Chúa Kitô sống. Ngài là niềm hy vọng của chúng ta và là thanh xuân tươi đẹp nhất của thế giới này. Mọi thứ Ngài chạm tới đều trở nên tươi trẻ, mới mẻ và tràn đầy sức sống. Vì thế, những lời đầu tiên tôi muốn nói với mỗi người trẻ [và với mỗi] Kitô hữu là: Đức Kitô đang sống và Ngài muốn bạn sống! Ngài ở trong bạn, Ngài ở cùng bạn và Ngài sẽ không bao giờ rời bỏ bạn. Bao lâu bạn tìm cách lánh xa, thì chính Đấng Phục Sinh ở gần bên bạn, mời gọi và chờ đợi bạn làm lại từ đầu. Khi bạn cảm thấy sự già nua vì buồn bã, thù hận, sợ hãi, nghi ngại hay thất bại, Ngài sẽ ở đó để một lần nữa trao cho bạn sức mạnh và hy vọng”. (Christus vivit, 1-2).

Anh chị em thân mến, Thông Điệp này được gửi tới cho tất cả mọi người và cho cả thế giới. Biến cố Chúa Kitô Phục Sinh là nguyên lý và khởi đầu của một cuộc đời mới cho mọi người nam cũng như người nữ, bởi vì sự đổi mới thực sự luôn bắt đầu nơi con tim, từ lương tâm trong sạch. Nhưng lễ Phục Sinh cũng là khởi đầu của một thế giới mới, một thế

giới được giải thoát khỏi cảnh nô lệ tội lỗi và cái chết: thế giới ấy rất cụ thể cũng được mở ra với Nước Thiên Chúa, Vương Quốc của Tình Yêu, của Hòa Bình và Huynh Đệ.

Chúa Kitô sống và Người ở với chúng ta. Người chiếu toả ánh sáng trên khuôn mặt Phục Sinh của Người và không bỏ rơi những ai đang trong cơn thử thách, đau khổ và buồn phiền. Chính Người, Đấng vẫn đang sống, là hy vọng cho dân tộc Syria yêu dấu. Họ là nạn nhân của cuộc xung đột đang diễn ra, với nguy cơ khiến chúng ta ngày càng phải cam chịu và thậm chí là thờ ơ. Thay vào đó, đã đến lúc phải đổi mới cam kết cho một giải pháp chính trị, nhằm đáp ứng những khát vọng tự do, hòa bình và công lý chính đáng; để đối mặt với những khủng hoảng nhân đạo và tạo điều kiện cho những người phải di tản, cũng như những người phải lánh nạn sang các nước láng giềng, đặc biệt tại Lebanon và Jordan được trở về an toàn.

Lễ Phục Sinh hướng chúng ta nhìn về Trung Đông, nơi đang bị giằng xé bởi những chia rẽ và những căng thẳng liên tục. Các Kitô hữu trong những vùng ấy không ngừng làm chứng với sự nhân nại bên bờ cho Chúa Kitô Phục Sinh và sự chiến thắng của sự sống trên sự chết. Tôi dành sự quan tâm đặc biệt đối với nhân dân Yemen, đặc biệt là các trẻ em, bị kiệt sức vì đói lả và chiến tranh. Xin Ánh Sáng Phục Sinh chiếu soi trên các nhà cầm quyền và các dân tộc vùng Trung Đông, bắt đầu từ người Israel và Palestine. Ước gì ánh sáng ấy thúc đẩy họ giảm bớt khổ đau và tiến tới một tương lai hòa bình và ổn định.

Các lực lượng vũ trang, hãy chấm dứt việc biến Libia thành biển máu. Trong những tuần gần đây, nhiều người vô tội, không vũ khí ở Libia đã phải chết, nhiều gia đình đã buộc phải rời bỏ nhà cửa. Tôi kêu gọi các bên liên quan hãy chọn đối thoại thay vì khủng bố. Đừng mở lại vết thương của một thập kỷ xung đột và bất ổn chính trị nữa.

Xin Chúa Kitô hằng sống ban bình an của Người cho tất cả những con người Phi Châu yêu dấu. Ở đó, vẫn còn bị ngập chìm trong những căng thẳng xã hội, xung đột và nhiều khi là bạo lực cực đoan. Chúng để lại sự bất an, tàn phá và chết chóc, đặc biệt tại Burkina Faso, Mali, Nigeria và Camaroon. Tâm trí tôi cũng hướng về Sudan, nơi đang trải qua thời điểm bất ổn về chính trị. Tôi mong ước rằng tất cả những thịnh nguyện và đề nghị có thể tìm thấy tiếng nói và mỗi người có gắng để cho đất nước tìm thấy tự do, phát triển và thịnh

vượng đáng mong ước từ lâu.

Xin Chúa Kitô Phục Sinh đồng hành với những nỗ lực đã đạt được của chính quyền dân sự và tôn giáo tại Nam Sudan, được nâng đỡ bởi những hoa trái của cuộc tình tâm được tổ chức vài ngày trước tại Vatican. Ước gì nó có thể mở ra một trang sử mới trong lịch sử của đất nước, mà trong đó tất cả các thành phần chính trị, xã hội và tôn giáo dân thân tham gia vì lợi ích chung và vì sự hòa giải dân tộc.

Xin cho những người dân ở Đông Ucraina, đang phải gánh chịu những cuộc xung đột vẫn tiếp tục diễn ra, được tìm thấy niềm an ủi trong lễ Phục Sinh này. Xin Thiên Chúa thêm sức cho những sáng kiến nhân đạo và những người theo đuổi hòa bình lâu dài.

Trong lễ Phục Sinh này, ước gì nhân dân các khu vực phía đông Ukraine sẽ tìm thấy sự an ủi, nơi tiếp tục phải chịu đựng cuộc xung đột đang diễn ra. Xin Thiên Chúa khuyến khích các sáng kiến nhân đạo nhằm tiến tới nền hòa bình lâu dài.

Xin cho niềm vui Phục Sinh đổ tràn con tim của người dân châu Mỹ, đang phải gánh chịu hậu quả của những tình cảnh khó khăn về chính trị và kinh tế. Tôi đặc biệt nghĩ tới người dân Venezuela: nhiều người đang thiếu những điều kiện tối thiểu để có một cuộc sống xứng đáng và an toàn, bởi cuộc khủng hoảng vẫn đang diễn ra và ngày càng trầm trọng hơn. Xin Thiên Chúa ban cho những người có trách nhiệm chính trị biết cố gắng phấn đấu để chấm dứt những bất công xã hội, lạm dụng và bạo lực; cũng như biết thực hiện những bước tiến cụ thể để tiến tới hòa giải những chia rẽ và cung ứng cho nhân dân những sự trợ giúp cần thiết.

Xin Chúa Phục Sinh soi sáng cho những nỗ lực đang được thực hiện tại Nicaragua sớm tìm thấy một giải pháp thương lượng và hòa bình vì lợi ích của tất cả những người dân Nicaragua.

Trước nhiều đau khổ của thời đại chúng ta, xin Thiên Chúa của sự sống đừng để chúng ta thờ ơ và lạnh lùng. Xin Người làm cho chúng ta trở nên những người xây những cây cầu, chứ không phải những bức tường. Và xin Người, Đấng ban bình an của Người cho chúng ta, ngăn chặn những cuộc đụng độ vũ trang, trong những vùng chiến tranh và trong các thành phố. Xin Người soi sáng cho những nhà lãnh đạo các quốc gia biết dẫn thân để chấm dứt cuộc chạy đua vũ trang và buôn bán vũ khí, đặc biệt tại các nước tiên tiến. Xin Đấng Phục Sinh, Đấng đã mở toang cánh cửa

Độc tiếp trang 6



ĐTC Phanxicô: hãy cầu nguyện và tin tưởng vào Chúa khi gặp đau khổ.

Trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư 17.04, ĐTC Phanxicô mời gọi các tín hữu, trước ngưỡng cửa Tam Nhật Thánh, cùng suy tư về một số lời Chúa Giêsu cầu nguyện với Chúa Cha trong cuộc Thương Khó.

Có 3 lời cầu nguyện của Chúa Giêsu trong những giờ phút đau thương thử thách. Trong tội đình của thống khổ, Chúa Giêsu luôn tìm vinh danh Chúa Cha và biết tin thác tin tưởng vào Chúa Cha. ĐTC mời gọi các tín hữu học theo gương Chúa Giêsu, trong thử thách hãy biết tìm đến với Thiên Chúa và tin thác tất cả nơi Người, vì Người là Cha luôn yêu thương chúng ta.

Lời cầu nguyện thứ nhất: vinh quang.

Lời cầu nguyện đầu tiên xảy ra sau Bữa Tiệc Ly, khi Chúa Giêsu, “ngước mắt lên trời và cầu nguyện: ‘Lạy Cha, giờ đã đến! Xin Cha tôn vinh Con Cha – và rồi – xin Cha tôn vinh con bên Cha: xin ban cho con vinh quang mà con vẫn được hưởng bên Cha trước khi có thể gian’” (Ga 17. 1. 5). Chúa Giêsu cầu xin vinh quang, một yêu cầu dường như là nghịch lý khi cuộc Thương Khó đã ở ngay trước mắt. Chúa muốn nói đến thứ vinh quang nào?

Vinh quang của Thiên Chúa là tình yêu.

Trong Kinh Thánh, vinh quang nói đến sự mặc khải của Thiên Chúa, là dấu chỉ phân biệt sự hiện diện cứu độ của Người giữa loài người. Giờ đây, Chúa Giêsu là Đấng bày tỏ sự hiện diện và ơn cứu độ của Thiên Chúa cách quyết định. Và Người làm điều này trong lễ Vượt Qua: khi bị giương cao trên Thánh Giá, Người được vinh danh (x Ga 12, 23-33). Trong biến cố này, Thiên Chúa mạc khải vinh quang của Người: lột bỏ tấm khăn che phủ cuối cùng và làm chúng ta ngạc nhiên như chưa bao giờ từng có. Thật sự là chúng ta khám phá ra rằng vinh quang của Thiên Chúa hoàn toàn là tình yêu: tình yêu tinh tuyền, điên rồ và không thể tưởng tượng, vượt qua mọi giới hạn và thước đo.

Vinh danh Chúa bằng cách sống với tình yêu.

ĐTC mời gọi các tín hữu cầu nguyện: Anh chị em thân mến, chúng ta hãy biến lời cầu nguyện của Chúa Giêsu thành lời cầu nguyện của chúng ta: Chúng ta hãy xin Chúa Cha lột bỏ đi những tấm khăn che đậy đôi mắt chúng ta để trong những ngày này, khi chiêm ngắm Đấng chịu đóng đinh, chúng ta có thể hiểu rằng Thiên Chúa là tình yêu. Bao nhiêu lần chúng ta tưởng tượng rằng Người là một ông chủ chứ không

phải là một người Cha, bao nhiêu lần chúng ta nghĩ rằng người là một thẩm phán nghiêm khắc hơn là Đấng Cứu Thế thương xót. Nhưng trong lễ Vượt Qua, Thiên Chúa xóa đi các khoảng cách khi tỏ mình ra trong sự khiêm nhường của một tình yêu cầu xin tình yêu của chúng ta. Do đó, chúng ta hãy làm cho Chúa được vinh quang khi sống tất cả những điều chúng ta làm với tình yêu, khi chúng ta làm mọi việc với con tim, như là làm vì Chúa (x. Col 3, 17).

Vinh quang nghịch lý của Thiên Chúa.

ĐTC giải thích: Vinh quang thật sự là vinh quang của tình yêu, bởi vì đó là vinh quang duy nhất ban sự sống cho thế giới. Chắc chắn là vinh quang này trái ngược với vinh quang của thế gian, điều người ta có khi được ngưỡng mộ, được khen ngợi, được tung hô: khi tôi ở trung tâm của sự chú ý. Ngược lại, vinh quang của Thiên Chúa thì nghịch lý: không có hoan hô, không có cử tọa. Không phải là tôi ở trung tâm, nhưng là tha nhân: trong cuộc Vượt Qua chúng ta thấy thật sự là Chúa Cha vinh danh Chúa Con trong khi Chúa Con vinh danh Chúa Cha. Không có ai tự vinh danh chính mình. Hôm nay, chúng ta có thể tự hỏi: Tôi đang sống vì thứ vinh quang nào? Vinh quang của tôi hay của Thiên Chúa? Tôi chỉ ao ước nhận lãnh từ người khác hay tôi cũng trao tặng cho tha nhân?''

Lời cầu nguyện thứ hai của Chúa Giêsu: Cha ơi!

Tiếp tục, ĐTC trình bày lời cầu nguyện thứ hai của Chúa Giêsu. Sau bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu đi vào vườn Ghetsemani và ở đó Người cũng cầu nguyện với Chúa Cha. Trong khi các môn đệ không thể thức tỉnh và Giuđa đang đến với quân lính, Chúa Giêsu bắt đầu cảm thấy “sợ hãi và thống khổ”. Người trải nghiệm tất cả sự thống khổ vì những điều đang chờ đợi Người: phản bội, khinh khi, đau khổ, thất bại. Người “đau buồn” và ở đó, trong vực thẳm, trong sự cô đơn, Người hướng về Chúa Cha với một lời ngọt ngào dịu dàng nhất: “*Abbà*”, nghĩa là Cha ơi (x. Mc 14, 33-36).

Trong thử thách đừng khép kín, nhưng tin thác nơi Chúa.

Trong con thử thách, Chúa Giêsu dạy chúng ta biết ôm choàng lấy Chúa Cha, bởi vì trong lời cầu nguyện với Chúa Cha, có sức mạnh để tiến bước

trong đau khổ. Trong lúc mệt mỏi, lời cầu nguyện là sự xoa dịu, tin tưởng, an ủi. Trong khi bị tất cả từ bỏ, trong sự hoang vắng nội tâm, Chúa Giêsu không đơn độc, Người ở cùng Chúa Cha. Trái lại, khi chúng ta ở trong những vườn Ghetsemani của mình, chúng ta thường chọn cô đơn một mình thay vì kêu “Cha ơi” và tin thác vào Người, như Chúa Giêsu, phó thác cho thánh ý Người, điều thực sự tốt nhất của chúng ta. Nhưng khi gặp thử thách, chúng ta khép kín trong chính mình và đào một đường hầm trong đó, một hành trình đau khổ hướng nội và chỉ có một hướng duy nhất: càng lúc càng chìm xuống đáy trong chính con người chúng ta.

Cầu nguyện thêm sức mạnh.

Vấn đề lớn nhất không phải là đau khổ nhưng là cách đối phó với nó. Sự cô đơn không chỉ cho chúng ta những lỗi ra; nhưng cầu nguyện thì có, bởi vì nó là sự tương quan, tin thác. Chúa Giêsu tin thác tất cả và tin thác hoàn toàn nơi Chúa Cha, mang đến cho Người những điều mình cảm nghĩ, cậy dựa vào Người trong cuộc chiến thử thách. Khi chúng ta đi vào vườn Ghetsemani – mỗi người chúng ta có những vườn Ghetsemani của mình, hoặc đã có hay sẽ có - chúng ta hãy nhớ điều này: khi chúng ta đi vào đó, khi chúng ta sẽ vào trong vườn Ghetsemani của mình, hãy nhớ câu nguyện thể này: “Cha ơi”.

Lời cầu nguyện thứ ba của Chúa Giêsu: tha thứ.

Lời cầu nguyện thứ ba của Chúa Giêsu là lời xin tha thứ cho những kẻ hại mình. ĐTC giải thích như sau: Cuối cùng, Chúa Giêsu dâng lên Chúa Cha lời cầu nguyện thứ ba, cầu nguyện cho chúng ta: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23, 34). Chúa Giêsu cầu nguyện cho những người đã làm điều xấu cho mình, cho những kẻ giết mình. Tin Mừng xác định rằng Chúa Giêsu cầu nguyện điều này vào thời điểm bị đóng đinh. Đó có lẽ là khoảnh khắc đau đớn nhất khi những cây đinh đóng vào cổ tay và bàn chân của Chúa Giêsu. Ở đây, khi con đau lên đến tột cùng thì tình yêu đạt đến đỉnh điểm: xuất hiện sự tha thứ, là món quà với sức mạnh vô cùng, phá vỡ vòng vây của sự ác.

Xin được tha thứ và biết tha thứ.

Cuối cùng, ĐTC nhắc các tín hữu những điều cần cầu nguyện trong Tuần Thánh này. ĐTC nói: Anh chị em thân

mến, khi đọc Kinh Lạy Cha trong những ngày này, chúng ta có thể cầu xin ơn này: sống những ngày đời chúng ta để vinh danh Thiên Chúa, nghĩa là sống với tình yêu; xin biết tin thác vào Chúa Cha trong những thử thách và kêu với Chúa Cha “Cha ơi” và tìm thấy trong cuộc gặp gỡ với Chúa Cha, ơn tha thứ và lòng can đảm để tha thứ. Cả hai điều này đi đôi với nhau. Chúa Cha tha thứ cho chúng ta, nhưng Người cũng ban cho chúng ta sự can đảm để có thể tha thứ.

Hồng Thủy - Vatican

Ba cuộc đời - ba cách chết



Mỗi người chúng ta đang sống một cuộc đời cho chính mình. Mỗi người chúng ta đang đón nhận thập giá với thái độ khác nhau.

Trên đồi Golgotha cách đây hơn hai ngàn năm, có 3 tử tội trên thập giá. Ba con người đều chết trên thập giá với ba thái độ khác nhau. Đó chính là Thầy Giêsu ở giữa. Một người bên hữu được gọi là trộm lành. Một người bên tả truyền thông vẫn gọi là trộm dữ. Tại sao cùng một hoàn cảnh mà cách thức đón nhận lại khác nhau? Đây là điểm khác biệt giữa ba con người?

Trước hết đó là Thầy Giêsu, một con người đã tự nguyện vác Thập Giá để cứu độ chúng sinh. Ngài chấp nhận đi vào cái chết không phải do tội của mình mà vì tội của nhân gian. Ngài đã chết để thí mạng vì bạn hữu. Cả cuộc đời của Ngài đã sống vì người khác. Ngài đã sống một cuộc đời để yêu thương và yêu thương cho đến cùng. Ngài đã đi đến tận cùng của yêu thương là thí mạng mình vì bạn hữu. Cái chết của Ngài là bằng chứng cho tình yêu. Đau khổ Ngài chịu cũng vì yêu thương nên Ngài không than vãn, không uất hận vì đời đen bạc. Không nguyên rủa cuộc đời vì những gánh nặng đang đè trên vai. Vì yêu đời với Ngài không chỉ là tam tử núi cũng treo, thất bát sông cũng lội, mà còn dám chết cho người mình yêu được sống và sống dồi dào.

Thế nên, **đau khổ đối với Ngài là niềm vui.** Và Ngài đã đi vào cái chết trong thanh thản vì đã hoàn thành sứ mạng đời mình: “yêu thương và phục vụ cho” người mình yêu. Ngài không hối tiếc về cuộc sống đã qua. Ngài không hối hận vì việc mình đã làm. Ngài rất vui vì đã đi trọn con đường của tình yêu. Ngài đã trút hơi thở cuối cùng trong an bình khi Ngài nói cùng nhân loại “mọi sự đã hoàn tất” và nói cùng Chúa Cha “Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn trong tay Cha.”

Người thứ hai là anh trộm lành. Anh là một tội nhân. Anh đón nhận hình phạt và cái chết vì chính tội của mình. Nhưng anh là một con người biết phải trái.

Anh biết việc mình làm là đáng tội, là đáng phải chịu hình phạt. Cuộc đời anh chưa làm điều gì tốt cho tha nhân. Anh đã sống một cuộc đời chỉ làm hại người khác. Thế nên, anh đã nói với Chúa: “Tôi đã bị như thế này là xứng đáng với tội của tôi.” Anh đón nhận Thập Giá để đền bù những lầm lỗi đã qua. Anh chấp nhận cái chết nhục nhã như là hình phạt đích đáng vì tội của mình. Anh đã tìm được bình an trong giờ phút cuối cùng của đời người. Anh cũng biết rằng anh không xứng đáng chung phần hạnh phúc thiên đàng với Thầy Giêsu, anh chỉ mơ ước Thầy Giêsu nhớ tới anh khi Thầy về thiên đàng. Đối với anh Thập Giá là cơ hội để anh đền bù lầm lỗi. Thập Giá là nhịp cầu đưa anh vào thiên đàng. Thế nên, anh đón nhận Thập Giá với lời xin vâng theo mệnh trời. Anh không oán trời, oán đất. **Anh đi vào cái chết với tâm hồn thanh thản** vì anh đã đền bù những lầm lỗi của quá khứ cuộc đời.

Người thứ ba là anh trộm dữ. Anh lao vào cuộc đời như con thú đang tìm mồi. Cuộc đời anh chỉ tìm hưởng thụ cho bản thân. Vì ham muốn danh lợi thú, anh đã sẵn sàng hạ thấp nhân phẩm mình và chà đạp phẩm giá của tha nhân. Anh đang có nhiều toan tính để hưởng thụ. Thế nên, anh không chấp nhận Thập Giá trên vai anh. Anh không chấp nhận kết thúc cuộc đời bằng cái chết bị thảm trên Thập Giá. Anh đòi quyền sống. Sống để hưởng thụ. Anh nổi loạn vì đời anh còn quá trẻ, còn quá nhiều tham vọng nên anh không thể chấp nhận cái chết đến với mình. Thế nhưng, anh vẫn phải chịu hình phạt vì tội của mình. Công lý đòi buộc anh phải thi hành, dầu anh không muốn. Thập Giá làm cho anh đau khổ. Cái chết làm cho anh nổi loạn. Anh nguyên rủa trời, nguyên rủa đất và xúc phạm cả đến Thầy Giêsu, một con người đang phải chịu cái chết vì đã liên đới với anh. Anh đã **chết trong sự hoảng loạn và khổ đau.**

Mỗi người chúng ta đang sống một cuộc đời cho chính mình. Mỗi người chúng ta đang đón nhận Thập Giá với thái độ khác nhau. Có người chấp nhận Thập Giá để đền tội. Có người chấp nhận Thập Giá vì lòng yêu mến tha nhân. Và cũng có người đang từ chối Thập Giá trong cuộc đời. Hạnh phúc hay

đau khổ tùy thuộc vào việc chọn lựa sống của chúng ta. Nhưng dù con người có muốn hay không? Thập Giá vẫn hiện diện. Thập Giá của bốn phận. Thập Giá của hy sinh từ bỏ những tham lam bất chính, những ham muốn tội lỗi, những ích kỷ tâm thường. Đón nhận Thập Giá sẽ mang lại cho ta tâm hồn bình an vì đã sống đúng với bốn phận làm người. Đón nhận Thập Giá còn là cơ hội để ta đền bù những thiếu sót trong cuộc sống của mình và của tha nhân. Đón nhận Thập Giá còn là cơ hội để ta tiến tới vinh quang phục sinh với Chúa trên thiên đàng.

Nguyện xin Chúa là Đấng đã vui lòng đón nhận Thập Giá vì chúng ta, nâng đỡ và giúp chúng ta vác Thập Giá hằng ngày mà theo Chúa. Xin giúp chúng ta biết sống một cuộc đời hy sinh cao thượng để chúng ta không hối hận vì quá khứ, nhưng luôn bình an vì đã sống chu toàn bốn phận của mình với lòng mến Chúa, yêu người. Amen.

Lm. Giuse Tạ Duy Tuyền

Tiếp theo tr. 4: ĐTC Phanxicô - Thông ...

của những ngôi mộ, cũng mở con tim của chúng ta trước những nhu cầu của những người thiếu thốn, người không được bảo vệ, người nghèo đói, người thất nghiệp, người vô gia cư, những người gõ cửa ngôi nhà chúng ta để xin đồ ăn, xin một nơi ẩn náu, và xin được nhìn nhận phẩm giá của mình.

Anh chị em thân mến, Chúa Kitô đang sống! Ngài là niềm hy vọng và thanh xuân cho mỗi chúng ta và cho cả thế giới. Chúng ta hãy để mình được Ngài đổi mới! Chúc mừng lễ Phục Sinh!

Sau khi Đức Thánh Cha công bố Sứ Điệp, ĐHY tuyên bố chủ ý của Đức Thánh Cha ban phép lành Tòa Thánh với ơn toàn xá cho các tín hữu hiện diện cũng như cho các anh chị em tín hữu trên thế giới, tham dự qua các đài phát thanh và truyền hình, và các phương tiện truyền thông khác, miễn là họ giữ các qui tắc và hội đủ các điều kiện luật định, nghĩa là xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha và từ bỏ mọi quyền luyến đối với tội lỗi.

Liên đó, Đức Thánh Cha đã long trọng đọc lời nguyện xin Thiên Chúa nhân lành, vì lời cầu bầu của Mẹ Maria, của các Thánh Tông Đồ Phêrô Phaolô và toàn thể các thánh, mà xá giải mọi tội lỗi và hình phạt bởi tội lỗi cho các tín hữu.

Trần Đình, SJ - Vatican News





Quà tặng ơn gọi

*Thiên Chúa là thợ gốm
Ơn gọi là món quà
Tôi đây, người được gọi*

Tất cả chúng ta đã được gọi để bước vào đời, với một lối sống đặc biệt, có thể là đời sống hôn nhân, cuộc đời dâng hiến, hay độc thân giữa đời. Một lời đáp trả tiếng kêu mời từ nơi Thiên Chúa như thế chính là Ơn Gọi. Hẳn là mỗi người chúng ta đều không có cơ hội đáp lời khi được chọn gọi bước vào đời, nhưng chắc chắn, khi khả năng của lý trí cho phép, chúng ta đã lên tiếng để quyết định chọn lựa một lối sống cụ thể, như một cách đáp trả lời mời gọi của Thiên Chúa.

Hình ảnh tượng trưng Thiên Chúa như người thợ gốm và tôi như khối đất sét đã là hình ảnh khá tốt rồi, thế nhưng nơi ấy, tôi vẫn cảm thấy có điều gì thiếu thiếu. Chúng ta dùng hình ảnh này để phác họa điều mình mong ước, đó là được trao phó cuộc đời trong tay Chúa, để Ngài tự ý sử dụng. Đất sét không nói gì về hình dáng nó muốn được khuôn thành. Nó hoàn toàn là sản phẩm theo ý muốn của người thợ gốm. Nhưng chúng ta thì khác. Trong bàn tay Ông Chủ, chúng ta vẫn có thể lên tiếng – có thể khước từ việc được khuôn hình tạo mẫu.

Ơn gọi bao gồm ba giai chặng đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa:

Giai chặng thứ nhất là **CHĂM CHÚ** – để nhận ra khi nào Thiên Chúa gọi. Lời dạm ý của Thiên Chúa thường **TĨNH LẶNG** và gây xúc động. Chỉ những ai chăm chú mới có thể nghe được lời ấy.

Giai chặng thứ hai là **TỰ NGUYỆN** – để tiến tới và thưa tiếng Xin Vâng. Người mang trong mình tâm thế tự nguyện là người chọn lựa một cách **TỰ DO** và thực hiện cuộc dân thân cách tận căn.

Giai chặng thứ ba là **HẰNG HÁI** – đặt để nơi ơn gọi của mình một niềm đam mê nào đó và rồi hằng hái theo đuôi ơn gọi của đời mình.

• Ơn gọi là cùng diễn xuất.

Ơn gọi là một ‘màn trình diễn’ mà nơi đó Thiên Chúa là diễn viên chính và tôi cùng diễn với Ngài. Vì toàn bộ sứ mạng là **CỦA NGÀI**, nên con người không buộc phải chất toàn bộ gánh nặng lên đôi vai mình. Họ chỉ cần vận dụng

hết khả năng để hoàn tất vai diễn của mình thôi. Mỗi người cần **ĐẢM CHÌM** trong vai diễn ấy, để nên một vở kịch – nói cách khác, để nên một vở sứ mạng của Thiên Chúa. Một vở kịch được xem là xuất sắc khi các nhân vật thấu hiểu và trở thành một phần trong đó.

• Ơn gọi là hơn nữa một cách tận căn.

Ơn gọi của chúng ta không phải là đứng xa xa mà ngưỡng mộ, nhưng là dấn hết tâm trí trong một cách tận căn, triệt để. Trao hiến mà chỉ dừng lại ở mức đòi hỏi tối thiểu thôi thì chưa đủ, nhưng thiết yếu phải trao đi đến mức độ tối đa, trao hiến tận căn. Tin Mừng nói rằng: nếu có người đòi bạn đi **MỘT** dặm, hãy đi với người ấy **HAI** dặm. Đó là một sự trao hiến **CHÍNH MÌNH HƠN NỮA**, tận căn và vô vị lợi, cho đi mà không chờ được đền đáp! Đó là một sự **TỪ BỎ** chính mình triệt để. Sự từ bỏ như thế thậm chí không loại trừ cả cái chết, cũng giống như chính Chúa Giêsu đã từ bỏ.

• Ơn gọi như một lời chứng.

Ơn gọi của người Kitô hữu là trở thành chứng nhân cho một hình trạng đời mới mạnh mẽ của một nền văn minh – nền văn minh vốn đang trình bày một thứ văn hóa phản chứng – đối với tình yêu, lòng trắc ẩn, cảm thương, v.v. Đối với thế gian, điều ta làm có thể là vô nghĩa, nhưng chúng ta không thỏa hiệp với thế gian hay những giá trị của nó. Chúng ta làm chứng cho công bằng, tình yêu, hòa bình, bất bạo động, v.v. Chúng ta mang Chúa **GIÊSU** trong mình để đi đến **MUÔN NƠI**, với một căn tính mới, một căn tính không dựa trên một đảng cấp xã hội, tôn giáo, ngôn ngữ, hay sắc tộc nào đó. Thánh Phaolô có nói, Chúng ta chết đối với con người cũ của mình, và sống lại đời với Đức Kitô! Ơn gọi của chúng ta, như lời Đức Thánh Cha Phanxicô nói, là **THỨC TỈNH THẾ GIỚI**.

Nhìn vào sứ mạng xa xăm, đâu là lời mời gọi ẩn sâu trong lời mời gọi mà tội đã cảm nghiệm được? Tội nghĩ đời sống tu trì hay đời sống hôn nhân là gì? Tôi đang làm gì để thức tỉnh thế giới?

Kính Thánh Nói:

• 1 Sa-mu-en 3: 1-10

Ơn Gọi của Sa-mu-en: “Xin Ngài phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng tai nghe.”

• I-sai-a 6: 1-13

Ơn Gọi của I-sai-a: “Ta sẽ sai ai đây?” ... ‘Dạ, con đây, xin sai con đi!’

• Lu-ca 9: 57-62

“Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình tôi trước đã”... ‘Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa.’”

• Gio-an 15: 9-17

“Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được nhiều hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại.”

Người ta nói:

• “Hãy truyền rao Lời Chúa luôn mãi. Khi cần, hãy vận dụng những lời ấy.” – *Thánh Phan-xi-cô thành As-si-si*

• “Nếu bạn trở nên như bạn phải là, bạn có thể đốt cháy cả thế giới này.” – *Thánh Ca-ta-ri-na Xi-ê-na*

• “Khám phá ơn gọi không chỉ có nghĩa là chạy đua để đạt được một phần thưởng nào đó vượt xa tâm vói của mình, nhưng là tiếp nhận một kho tàng của cái tôi đích thực mà tôi vốn đã sở hữu trước đó rồi. Ơn gọi không đến từ một tiếng gọi ‘ngoài kia’ đang gọi mời để tôi trở nên thứ gì đó không là chính tôi. Nhưng nó phải đến từ tiếng gọi ‘ở đây’ đang mời tôi trở thành con người tôi được sinh ra để trở thành, để hoàn tất tính cả vị nguyên thủy Thiên Chúa đã ban tặng cho tôi ngay từ ngày tôi bước vào đời.” – *Lm. Thomas Merton, O.C.S.O.*

“Mỗi người đều có một ơn gọi hay sứ mạng riêng biệt trong đời sống của họ; mỗi người phải thực hiện một nhiệm vụ cụ thể vốn đòi hỏi họ phải hoàn tất. Trong đó, không ai có thể thay thế họ, và cũng chẳng ai lặp lại cuộc sống của họ. Như thế, nhiệm vụ của họ là duy nhất, cũng giống như cơ hội chỉ dành riêng cho họ để họ làm cho nó được thành toàn.” – *Viktor E. Frankl*

Tác giả: *Robin Seelan, S.J.*

Chuyển ngữ: *Đaminh Phan Quỳnh, S.J.*

Nguồn: Robin Seelan, S.J., *The Gifts*, (Banglore, India: Asian Trading Corporation, 2016), 42-47.

Hạnh phúc trong đời sống gia đình

Gian nan thì chung sức, nhưng khi có của ăn của để thì lại khó lòng chung sức để tiếp tục đi tới! Thật là một vấn đề nan giải...



Bạn có thể làm gì để xây dựng hòa bình thế giới?
Hãy về nhà và yêu thương gia đình của mình.
Mẹ Teresa

Ông bà vẫn thường nói “có chí thì nên” hay là “Có công mài sắt có ngày nên kim”, để “Không thành danh thì cũng thành nhân...”

Quả thật đúng là như vậy, Trời chẳng bao giờ phụ lòng người có thiện chí,

có mong muốn xây dựng đời mình cũng như cả thế giới này mỗi ngày một tốt đẹp, xinh tươi.

Không có cơn dông bão nào kéo dài mãi mãi, do đó, sau cơn mưa trời lại sáng, hay là sau bao khổ luyện... con người sẽ đạt được kết quả rực rỡ. Một kết quả ngoài mơ ước của con người.

Thật là một niềm vui to lớn cho bạn thân, một con người đã can đảm chấp nhận đối diện với mọi thách đố, nhiều khi sự thách đố này thật là khủng khiếp... của cuộc đời đề bước tới sự thành công.

Vậy thì mong muốn của con người trong cuộc sống hôm nay là gì, đặc biệt là trong đời sống gia đình?

Chắc chắn không gì khác là được “*sống trong hạnh phúc*” bên nhau suốt cả đời như lời đã “*thề non hẹn biển*”. Với tâm nguyện này, là cùng nhau chung sức vượt qua gánh nặng đang đè xuống trên đôi vai mỗi người, cũng như sẵn sàng chia sẻ, nâng đỡ gánh nặng cho nhau bằng bất cứ giá nào.

Dĩ nhiên, trong cuộc sống mong ước hạnh phúc ấy, ai cũng đều khao khát có được cái này cái kia để cuộc sống hạnh phúc được thêm khởi sắc, đậm đà hương thơm ngát...

Qua sự khao khát này, mà hai người bằng những gì mình có được đã đóng góp hết sức bình sinh mà giúp cho ước mơ mau thành sự thật.

Với sự nỗ lực không ngừng, theo thời gian, con người dần dần đạt tới điều mà hai người cùng khát khao. Dĩ nhiên trong ước mơ đó là sự có mặt của tiền tài, cũng như địa vị, danh vọng. Khi sự thành công lộ dạng và đây rực rỡ này, hai người cũng như những người có liên hệ thờ phào, vui mừng và bắt đầu đi vào sự tận hưởng, đây thú vị cho bỏ những ngày gian truân, vất vả.

Đúng ra phải là như vậy. Nhưng sự đời sao mà oái oăm đến thế! Mỉm cười, tươi vui khi thành công rực rỡ đến chưa được bao nhiêu thì mỗi người đã bước vào con đường mê muội để lâm vào tình trạng ảo tưởng mà tự nhiên nhìn nhau như kẻ xa lạ! Từ đây, không thêm nương tựa vào nhau, chẳng thêm nắm tay nhau để hưởng ân lộc Trời ban cho mình, bắt đầu dờ chừng, sinh tật..., với những đòi hỏi không ai ngờ cũng như chẳng thể nào hiểu được, tại sao lại là như thế!!!

Điện hình như câu chuyện xảy ra giữa gia đình của ông chủ Amazon và vợ: Chưa kịp yêu đã cưới từ thuở cơ hàn, tan vỡ trên đỉnh cao giàu sang phú quý. Mỗi tình huống chừng như viên mãn của đôi vợ chồng sở hữu khối gia sản khổng lồ bậc nhất thế giới cuối cùng lại có một cái kết buồn sau 25 năm đồng cam cộng khổ.

Ông là người giàu nhất thế giới đã chính thức thông báo ly hôn với MacKenzie - người vợ đầu gối tay ấp suốt hơn 2 thập kỷ. Mặc dù điều này khiến nhiều người tiếc nuối, vì cuộc hôn nhân của cặp đôi từng được coi là một trong những câu chuyện ngôn tình đời thực đẹp nhất giới tỉ phú, cho dù cả hai cam kết vẫn duy trì tình bạn và mối quan hệ gia đình với đối phương sau ly hôn.

Ở Việt Nam trong thời gian gần đây là gia đình ông Đặng Lê Nguyên Vũ với bà Lê Hoàng Diệp Thảo. Một gia đình đã có thời gian chung sống với nhau tới 20 năm dài, với 04 người con được gửi học ở nước ngoài, nhận sắc vẹn toàn cả hai người, có tiền nhiều và có một cơ ngơi nổi tiếng, không chỉ là trong nước mà cả thế giới, đó là “Tập đoàn Trung Nguyên”. Thế mà giờ đây đang trên bờ “Tan vỡ trầm trọng!”. Vì ngoài chuyện chia tay, mà đằng sau đó còn kéo theo bao chuyện đau lòng ghê gớm khác, như ông Vũ đã nhấn mạnh “*Qua báo cô lui đi, tiền bạc đâu có thiếu, cái nhà này thiếu cái đạo lý, thiếu trật tự, thiếu sự trên dưới, thiếu đạo nghĩa, thiếu cái tình người... từ nuôi dạy con cho đến nuôi dạy Trung Nguyên.*”

Sự chua chát giữa hai người dần dần lộ diện, cho dù vẫn cố gắng thể hiện cái đạo đức tốt mà mình đã thụ hưởng “*Tiền đâu có thiếu gì, 20 năm nay tôi có đựng vào tài khoản, két sắt*”, ông Vũ vẫn hướng ánh mắt xen kẽ nhưng bần tay đã nắm chặt chỉ về phía vợ. ***Ở đối diện, bà Thảo ngồi lặng im, tay đan chặt vào nhau, thỉnh thoảng lẩn tránh hạt.***

*Mâu thuẫn và đổ vỡ giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo đã kéo dài nhiều năm. Từ khi ông Đặng Lê Nguyên Vũ ngộ ra mình có sứ mệnh cao cả và đặc biệt hơn một đại gia bình thường để quyết định lên vùng núi non M'Drack- Đắk Lắk để ngôi thiền đón nhận “**mức khai**” của Đấng Tối Cao, thì mọi thứ trở nên bùng nổ.*

Theo năm tháng đã qua, ai cũng biết hai người đã cùng nhau vượt qua những gian nan khi khởi nghiệp, cùng nhau trải nghiệm những bài học thị trường cực khổ, cùng nhau có 4 đứa con, vậy mà giờ đây lại không thể cùng nhau thụ hưởng thương hiệu mang lại doanh thu hàng ngàn tỷ đồng mỗi năm.

Chung lối gian nan thì dễ, mà chung giường phú quý thì khó chăng? Ngọc nát lệ rơi ở chôn xa hoa là điều không ai muốn thấy, nhưng xung đột giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo dường như đã không còn cơ hội tháo gỡ.

Gian nan thì chung sức, nhưng khi có của ăn của để thì lại khó lòng chung sức để tiếp tục đi tới! Thật là một vấn đề

nan giải, với tình trạng đó chúng ta nhớ đến lời mời gọi của Giáo Hội Việt Nam Trong Năm Mục Vụ 2019, Hội Đồng Giám Mục mời gọi chúng ta “*Đồng hành với các gia đình gặp khó khăn*” nơi Giáo xứ, nơi Giáo họ, mà trọng tâm là:

1. **Các gia đình di dân:** là những anh chị em từ phương xa đến tạm cư mưu sinh trong địa bàn xứ đạo chúng ta. Phải sống nơi đất khách, chắt chắt các gia đình ấy sẽ gặp nhiều khó khăn trong đời sống xã hội và trong đời sống đức tin.

2. **Những đôi hôn nhân khác đạo:** nhiều anh chị em sống trong hoàn cảnh này xác nhận rằng hạnh phúc gia đình họ thường bị thương tổn bởi những xung khắc do khác biệt niềm tin: từ việc giữ đạo của người Công Giáo, việc giáo dục con cái trong gia đình, đến những lựa chọn thường ngày trong đời sống luân lý. “*Vì thế, chúng ta cần đồng hành và nâng đỡ họ, nhất là giúp người phối ngẫu Công Giáo trong đời sống đức tin, để họ có thể làm chứng cho Tin Mừng và giới thiệu Chúa Giêsu cho mọi người trong gia đình, gia tộc và lối xóm*”.

3. **Những gia đình bị đổ vỡ:** trong hoàn cảnh xã hội hiện nay, ngày càng có nhiều đôi hôn nhân lâm cảnh phân ly, gia đình đổ vỡ vì rất nhiều nguyên nhân. Trong bất cứ trường hợp nào, chúng ta cần “*cảm thông và giúp đỡ họ nơi cộng đoàn đức tin cũng như trong đời sống hằng ngày. Đối với những người đã li dị và tái hôn, họ vẫn được Hội Thánh yêu thương và quan tâm chăm sóc với tình mẫu tử*”.

Vấn đề thật là cụ thể, nhưng ở phía hai bên liệu họ có thiện chí để sẵn sàng đón nhận không mới là vấn đề quan trọng, như ông Vũ đã có 05 năm lên núi để đạt giác ngộ qua việc “*Thiền*” mà hình như không nhận ra vấn đề thiết yếu của đời người, đời mình...là gì? Ngay cả khi đứng trước một người vợ ngoan cố đi nữa!

Cho nên, trước định hướng của Giáo Hội trong năm nay, chúng ta không làm là không được, nhưng làm sao để có được kết quả tốt đẹp nhất. Dĩ nhiên với sức riêng của con người chỉ có bó tay, nhưng trong hy vọng với sự mong muốn thành tâm của mỗi người, Chúa sẽ có cách để giúp chúng ta vượt qua được những thách đố mà chúng ta cứ tưởng là “*bó tay*” để đạt tới những gì hữu ích và bền vững cho ta và cho mọi người.

Với niềm hy vọng này, mỗi người cần biết rằng cho dù có phải đánh đổi, có phải hy sinh, từ bỏ, mất mát... thì sẵn sàng buông bỏ, vì chẳng có gì sánh được với hạnh phúc đích thật mà con người có được ngay bây giờ trong cuộc sống này.

Cho nên, trước hết để thực hành lời mời gọi của Giáo Hội Việt Nam trong năm nay, ta hãy thành tâm cầu nguyện cho mọi người một cách liên li; sau đó từ những vấn đề đầy nhức nhối trong gia đình hiện nay ta rút ra những bài học cho gia đình của ta mà ta điều chỉnh, củng cố, tiếp theo đó là ta lắng nghe người khác, chia sẻ, thông cảm, nâng đỡ... với họ, một cách kiên trì...dần dần. Khi ta làm với tất cả niềm tin và hy vọng, một ngày nào đó chúng sẽ được bừng sáng trong ơn nghĩa của Chúa.

Thiên Quang sss



Hướng tới Mùa nhiệm Phục sinh

Mùa Chay được cử hành với đỉnh cao là Tuần Thánh, thời gian quý giá mà Giáo Hội dành cho các tín hữu để trở về với những điều thiết yếu của đức tin và tái khám phá mối quan hệ sâu sắc với Thiên Chúa. Sau đây là cuộc phỏng vấn dành cho linh mục dòng Đa Minh, cha Wojciech Giertych, thần học gia của Phủ Giáo Hoàng về ý nghĩa sống mùa nhiệm Vượt Qua.

Đâu là ý nghĩa của những ngày này, những ngày chúng ta đang chuẩn bị sống?

Bây giờ chúng ta đang ở cuối Mùa Chay và chúng ta đang chuẩn bị cử hành lễ Phục Sinh của Chúa. Thời gian trung tâm của lịch sử cứu độ là Cuộc Khó Nạn, sự chết và sự sống lại của Con Thiên Chúa, tiếp theo là món quà của Chúa Thánh Thần. Hàng năm chúng ta cử hành long trọng phụng vụ Phục Sinh; nhưng phải nhớ rằng mỗi Thánh lễ, mỗi Bí Tích trong Giáo Hội đều mang lại sức mạnh siêu nhiên từ việc Trái Tim của Chúa Giêsu mở ra, từ đó khơi nguồn ân sủng cứu chuộc. Nơi món quà của Chúa Kitô, chúng ta tìm thấy ơn cứu độ. Chúng ta biết rõ tội lỗi của chúng ta. Với tình cảm tự nhiên, ngay lập tức chúng ta nhận ra rằng tội lỗi không phù hợp với khuynh hướng của những điều tốt đẹp tồn tại trong bản chất của chúng ta, và nó có nền tảng trong trật tự đạo đức luân lý khách quan bắt nguồn từ sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Tuy nhiên, đồng thời chúng ta khám phá giới hạn sức mạnh bản chất đạo đức của chúng ta. Vì vậy, chúng ta thấy mình ở trong một loại bẫy. Chúng ta muốn làm việc thiện và làm ác. Tâm trí biết điều tốt, ngay cả khi đôi khi bối rối, và sức mạnh con người bị tổn thương, không thể hoàn toàn tuân thủ điều tốt nhất. Mùa nhiệm Phục Sinh là món quà của Thiên Chúa, trao ban con đường cứu rỗi và giải thoát. Tất cả Mạc Khải trình bày cho chúng ta về sự dâng hiến của Cha đời đời. Mùa Chay chính là thời gian đặc biệt làm cho chúng ta sẵn sàng mở lòng, đón nhận trọn vẹn món quà của Chúa.

Trong thời đại của chúng ta, cái ác, điều xấu xuất hiện khắp nơi. Cha không nghĩ rằng việc tìm kiếm Thiên Chúa có thể trở thành một lối thoát khỏi thực tế của thế giới và tội lỗi? Có phải điều quan trọng hơn là tìm ra phương tiện để ngăn chặn điều ác, hạn chế ảnh hưởng của nó và bảo vệ kẻ yếu khỏi hiểm nguy?

Rốt cuộc, câu hỏi là liệu chúng ta phải cứu thế giới và Giáo Hội bằng phương tiện của con người, hay ngược lại, chúng ta phải cứu Giáo Hội và thế giới bằng phương tiện thiêng liêng. Có rất nhiều người trên thế giới tìm kiếm phương tiện tự nhiên để giải quyết các vấn đề khác nhau. Chúng ta không phủ nhận nỗ lực này, nhưng Giáo Hội, được Chúa Kitô thiết lập và được ân sủng của Ngài ban cho, có những phương tiện siêu nhiên, và đây là những phương tiện thực sự duy nhất Giáo Hội có. Về vấn đề này, tư tưởng đạo đức được chia thành ba khuynh hướng: tập trung vào các hành vi tìm kiếm phẩm chất đạo đức của Giáo Hội và thế giới; tập trung vào các quy tắc và thủ tục pháp lý hy vọng tìm thấy sự bảo vệ trong những thực tại này; và cái nhìn Kitô giáo tập trung vào ân sủng của Chúa Kitô, có thể nhận được qua đức tin sống động và cụ thể thông qua các nhân đức được Thiên Chúa trao ban. Chính vì điều này, Thánh Phaolô kết luận rằng: "chỉ có đức tin hành động nhờ đức ái" (Gal 5, 6). Do đó, điều quan trọng là mở lòng cho tình yêu siêu nhiên được "cài đặt" trong tâm hồn, giống như một chương trình được cài đặt trong máy tính. Trong thực tế, Thiên Chúa yêu cầu sự hợp tác của chúng ta, cầu xin đôi tay, trái tim và lòng quảng đại của chúng ta, qua đó tình yêu của Thiên Chúa có thể có mặt ở đây, bây giờ, nơi chúng ta sống.

Đây có phải là ý nghĩa của Mùa Chay?

Chắc chắn rồi. Toàn bộ phụng vụ Mùa Chay có thể được coi là một lời dẫn giải về những lời chúng ta được nghe khi bắt đầu Thánh lễ: "Chúng ta hãy nhìn nhận ra tội lỗi của chúng ta, để chúng ta xứng đáng tham dự vào các màu nhiệm thánh". Phụng vụ bắt đầu với ý thức rằng tất cả chúng ta đều là tội nhân, chúng ta yếu đuối và chúng ta cần

sự giúp đỡ của Thiên Chúa, bởi vì sức mạnh tự nhiên của chúng ta thiếu và bị hạn chế trong khả năng của nó. Trong Mùa Chay, toàn bộ phụng vụ giúp chúng ta tập trung chú ý vào Chúa Kitô và về ơn Cứu chuộc của Ngài. Giáo Hội vẫn gợi ý cho chúng ta ba phương tiện, giúp chúng ta tập trung vào ba nhân đức đối thần đó là đức tin, đức cậy và đức ái, ba nhân đức xuất phát từ Thiên Chúa và hướng về Thiên Chúa: thông qua cầu nguyện, ăn chay và bố thí các tín hữu tìm lại được Thiên Chúa và chuẩn bị cho việc cử hành Mùa nhiệm Phục Sinh. Cầu nguyện, bao gồm việc kích hoạt đức tin và bác ái, hướng tâm trí tiên về mùa nhiệm lớn hơn tính toán của con người, vì lý do duy nhất là tình yêu dành cho Thiên Chúa. Ăn chay, không chỉ thức ăn mà còn từ những thứ khác - ví dụ, từ internet. Và mời gọi bố thí, một hành vi bác ái cụ thể, không chỉ nhằm đến sức khỏe thể chất của người nghèo mà trên hết là sự cứu rỗi đời đời của họ.

Cha luôn trở về mối tương quan của chúng ta với Chúa. Quan điểm theo chiều dọc có thể khiến cha quên chú ý chiều ngang không?

Không, chúng ta cần cả hai. Như vậy Thập Giá được hình thành. Nhưng đầu tiên đó là mối tương quan với Thiên Chúa, một mối tương quan hiệu thảo, đầy tin tưởng, mặc dù sự yếu đuối và tội lỗi của chúng ta. Và kết quả từ mối tương quan trên là chúng ta được dẫn đến mối quan hệ theo chiều ngang với người thân cận, vì một động lực duy nhất là cùng một Thiên Chúa. Chúng ta yêu những người thân cận theo cái nhìn Thiên Chúa, vì chúng ta cũng muốn họ trở thành những vị thánh, những người con thực sự của Chúa. Mùa Chay với lời cầu nguyện, ăn chay và bố thí, các buổi tĩnh tâm, bài giảng và bài đọc, nhắc nhở chúng ta, mặc dù tội lỗi của chúng ta, tội lỗi của thế giới, chúng ta có thể hàn gắn mối quan hệ với Chúa, tận dụng những thành quả của Mùa Nhiệm Vượt Qua luôn có sẵn trong các Bí Tích.

Tại sao cha nhấn mạnh về tội lỗi?

Tội lỗi là một thực tế hiển nhiên của cuộc sống chúng ta. Để nhận ra nó không cần phải đọc báo, chỉ cần nhìn vào lương tâm của chúng ta. Tất cả chúng ta là những người mang tội lỗi, nhưng đồng thời, là Kitô hữu, được Rửa Tội, chúng ta đã được cứu chuộc. Chiều kích cứu chuộc mở mắt để chúng ta có thể nhận ra sự thật về chính mình. Điều này tránh dẫn đến tình trạng trì trệ và tập trung vào điều xấu, bởi vì tội lỗi đã được cứu chuộc. Chúng ta hiện diện sau phục sinh! Chúa đã chiến thắng quyền lực của ác quỷ và cái chết. Mùa Chay và lễ Phục Sinh là một cơ hội tuyệt vời cho đời sống tâm linh. —→

Làm thế nào để trả lời cho những người khăng khăng định rằng Lòng Thương xót có thể tạo ra sự thờ ơ trước cái ác?

Lòng Thương Xót của Thiên Chúa không phủ nhận thực tại tội lỗi. Tin vào sức mạnh của ơn cứu chuộc trong Mầu nhiệm Vượt Qua và qua các Bí Tích giúp chúng ta có thể nhìn thẳng vào cái ác. Người tín hữu không sợ điều ác, bởi vì chúng ta tìm thấy sự bình an trong Chúa Kitô và ân sủng của Ngài. Suy nghĩ về điều này chúng ta phải tránh rơi vào một nhân loại học sai lầm. Nhân loại không được chia thành hai, những người vô nhiễm và những người tội lỗi. Chúng ta đều là con của Adam. Thiện và ác gặp nhau nơi mỗi chúng ta. Suy niệm về Mầu Nhiệm Vượt Qua mà chúng ta cử hành trong Tuần Thánh, cần lưu ý rằng tận sâu thẳm không có sự giả hình trong giáo huấn của Giáo Hội. Mầu nhiệm được mặc khải không cần phải dựa trên sự khả tín bên ngoài, bởi vì nó được thiết lập dựa trên Thiên Chúa, không phải dựa trên hành vi của các tín hữu và chính các linh mục. Chúng ta đều biết rằng chúng ta là tội nhân. Đức tin dựa trên những lời hứa của Chúa và ân sủng được ban trong các Bí Tích, chứ không phải dựa trên mầu gương tốt đẹp của các linh mục! Chính các linh mục là những tội nhân và cũng phải khiêm tốn cầu xin sự trợ giúp của Chúa, các linh mục chiến đấu như mọi người để giữ

cho đức tin được sống trong tâm hồn. Giống như mọi người, các linh mục có những lúc mà lòng trung thành yếu đuối và điều này không đáng ngạc nhiên, nhưng ân sủng của Chúa Kitô luôn mạnh mẽ hơn.

Con người không sống một mình mà ở trong vũ trụ, do Thiên Chúa tạo dựng. Có mối quan hệ nào giữa môn quà Cứu chuộc và thụ tạo?

Không còn nghi ngờ gì nữa, chính Thiên Chúa là Đấng Tạo Hóa và Cứu Chuộc, và do đó, không thể có mâu thuẫn giữa hai "bàn tay" của Thiên Chúa. Ôn cứu chuộc có ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới thụ tạo. Cũng về chủ đề này, chúng ta tìm thấy một đề tài khá thận bí của Thánh Phaolô, thánh nhân viết: "Muôn loài thọ tạo những ngong ngóng đợi chờ ngày Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con cái Người" (Rôma 8, 19). Nó có nghĩa là gì? Thật khó đưa ra một câu trả lời rõ ràng và đơn giản, nhưng dần dần chúng ta ngày càng nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của mình đối với công trình sáng tạo. Các đức tính "sinh thái", giống như tất cả các nhân đức, có mối tương quan với các nhân đức đối thần. Mối tương quan hiệu thảo với Thiên Chúa có tác động đến tất cả cuộc sống, thậm chí là xã hội và liên quan đến toàn bộ thế giới thụ tạo.

Ngọc Yến - Vatican

Tiếp theo tr. 3: ĐỊNH NGHĨA LÒNG THƯƠNG XÓT

Thế nên, lòng thương xót của con người chúng ta thì giới hạn. Chúng ta có thể xót thương kẻ cơ hàn. Xót thương những người già yếu, bệnh tật bị bỏ rơi. Xót thương những trẻ nhỏ bị lạm dụng, bị bóc lột nội chợ hay người nuôi dưỡng. Và chắc chắn chúng ta sẽ chẳng bao giờ xót thương những phường tội lỗi như: trộm cắp, mại dâm, hay tham ô. Chúng ta thường không thương xót họ mà có khi còn nguyên rủa họ.

Lòng Thương Xót Chúa thì không giới hạn. Ngài yêu thương mà không cần nhìn xem họ là ai? Ngài chỉ bận tâm đến nhu cầu của con người và ra tay nâng đỡ. Thánh Kinh bảo rằng: Nếu Chúa chấp tội nào ai rồi được. Thế nhưng, Chúa đã không chấp tội con người, Ngài cũng không giáng phạt theo như tội ta đã phạm. Lòng Thương Xót của Chúa trải rộng trên con người. Trên người lành cũng như người dữ. Ngài luôn biểu lộ Lòng Thương Xót cho bất cứ ai đến với Ngài. Lòng Thương Xót ấy không dừng lại ở nơi kẻ yêu Ngài mà còn dành cho cả kẻ ghét Ngài, xi nhục và kết án Ngài. Chính trong đau thương khổ nhục mà Ngài vẫn xót thương những kẻ đang hành hạ Ngài khi Ngài cầu nguyện cùng

Cha: Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm.

Có lẽ với bản tính con người, chúng ta sẽ thù hận kẻ giết hại chúng ta một cách oan uổng. Có lẽ chúng ta cũng kinh tởm kẻ vô ơn, phản bội với chúng ta. Thế mà, Chúa Giêsu dường như không còn nhớ đến tội lỗi của con dân thành Giêrusalem. Ngài đã tha thứ cho kẻ làm nhục Ngài. Ngài cũng tha thứ cho những môn đệ đã bỏ Ngài trong tuần thương khó.

Vâng, khi Chúa sống lại Ngài không tìm ai để trách móc, kêu oan. Và dường như Ngài cũng không bận tâm đến lỗi lầm của các môn sinh. Ngài đã trao bình an cho các môn sinh mỗi khi hiện ra với họ. Ngài biết trong lòng các ông còn một nỗi buồn vì phản bội, vì bỏ rơi Thầy trọng gian nguy. Ngài biết sau khi Chúa sống lại lòng các tông đồ còn rối bời hoang mang lo sợ, bất an vì mặc cảm tội lỗi, mặc cảm phản bội Thầy. Chúa đã biết điều đó nên đã đi bước trước để ban bình an cho các ông.

Sứ Điệp lẽ lòng Chúa Thương Xót là sứ điệp của yêu thương. Thiên Chúa vẫn tiếp tục xót thương dân Người. Lòng Thương Xót của Chúa không bị

tội lỗi của con người cản trở mà vẫn đong đầy cho những ai đến với Ngài. Lòng Thương Xót Chúa vẫn xoa dịu những ai đang bất an vì tội lỗi. Lòng thương ấy vẫn đang chữa lành cho những ai đang đau khổ bệnh tật tâm hồn hay thể xác. Lòng Thương Xót ấy vẫn là căn tính của Thiên Chúa rất yêu thương và xót thương dân Người.

Ước gì mỗi người chúng ta biết tin thác vào Lòng Thương Xót Chúa cho dầu chúng ta còn mang đầy những vết thương của yêu đuối lỗi lầm. Hãy để cho Lòng Thương Xót Chúa chữa lành những tật nguyên của chúng ta. Ước gì khi chúng ta đã hưởng nếm Lòng Thương Xót vô bờ của Chúa thì cũng biết trao ban Lòng Thương Xót ấy cho anh em. Xin Chúa ban cho chúng ta cũng có một tấm lòng bao dung để gạt qua những thành kiến, những đố kỵ, ghen tương mà đón nhận nhau trong yêu thương chia sẻ. Xin Chúa giúp chúng ta cũng trở thành một chứng nhân cho Lòng Thương Xót của Chúa bằng tình yêu hiến dâng phục vụ tha nhân. Amen.

Lm. Jos Tạ Duy Tuyền



Niềm Tin
Ngọn Nến
Phục Sinh

Chúa là ánh sáng đời con
Niềm tin sánh bước lãnh nguồn ơn thiêng.
Làm người nhân chứng trung kiên,
Sống trong tình Chúa, con ôm mộng lành.

Vinh quang của Chúa Phục Sinh
Đời ta như ánh bình minh sáng ngời
Được làm con Đức Chúa Trời,
Hiệp cùng Giáo Hội vang lời hoan ca.
Dâng lòng mến Chúa thiết tha.
Đức tin ngọn nến đời ta sáng ngời.
Cúi đầu lạy Chúa Ngôi Lời,
Ân tình Rửa Tội thành người con Cha.

Kitô ánh sáng đèn pha,
Công nhân nước Chúa tình ca giữa đời.
Cửa trời rộng mở gọi mời,
Loài người yêu dấu, cao vời hơn muôn.

Mỗi ngày mỗi phải gia tăng.
Tình yêu lớn mãi nhiệt tâm trung thành.
Đời ta đừng sống khô khan,
Lắng nghe tiếng Chúa thì thâm trong tim.

Thương con, Cha đã hy sinh,
Ngôi Lời xuống thế đi tìm niềm tin.
Tin yêu với hết tâm tình,
Sử ghi còn đó cho mình gương suy.

Được làm con Chúa quyền uy,
Tương lai rực sáng ta đi về trời.
Ôi! tình yêu Chúa tuyệt vời,
Trào dâng lửa mến con say tình Ngài.

Hãy ôm lấy Chúa dâng lời,
Tâm tình yêu mến nên lời tạ ơn.
Xin Cha cho đặng vương tròn,
Một lòng mến Chúa sắt son đường trường.

Nam Giao

Thông báo



Tháng 5 là “Tháng Hoa Đức Mẹ”, Cộng Đoàn Việt Nam Giáo Xứ Chánh Tòa Thánh Tâm sẽ có cuộc cung nghinh kiệu thánh tượng Đức Mẹ chung quanh khuôn viên nhà thờ Chánh Tòa để:

- Tôn kính và tạ ơn Đức Mẹ đã phù trợ, gìn giữ Giáo Hội và mọi người được muôn ơn lành.

- Dâng lời khẩn xin Đức Mẹ cầu bầu cho Giáo Hội, nhất là cho những nơi Giáo Hội đang bị bách hại vì Đức tin, cho hòa bình trên thế giới, đặc biệt cho quê hương và Giáo Hội Việt Nam.

- Dâng lời khẩn xin Đức Mẹ cầu bầu ơn chữa lành cho những tôn thương trong Giáo Hội, nhất là Giáo Hội Hoa Kỳ.

Trân trọng kính mời Quý Cha, Quý Thầy, Phó Tế, Quý Tu Sĩ nam nữ cùng toàn thể cộng đồng Dân Chúa tham dự cuộc cung nghinh Đức Mẹ vào:

Chúa Nhật, ngày 05 tháng 05 năm 2019
12 giờ 45 trưa (trước thánh lễ 1 giờ trưa)
Tại nhà thờ Chánh Tòa Thánh Tâm:
1111 St. Joseph Pkwy
Houston, TX 77002

Cộng Đoàn GX Chánh Tòa Thánh Tâm
Trân trọng kính mời

Thông báo

Khóa Học Hồi Tâm Linh và khóa tình tâm Linh Thao cho ai ly dị

Khóa Học Hồi Tâm Linh vào 3 ngày cuối tuần được tổ chức vào:

Thứ Sáu, thứ Bảy và Chúa Nhật ngày 12, 13, và 14/7/2019.

Kính mời quý ông, bà, anh chị em, đến tham dự:

1 CUỐI TUẦN HỌC HỘI TÂM LINH (Mãi Riu).

Thưa quý vị, tại sao đời sống chao đảo, lo âu hoang mang, có khi buồn chán đến thất vọng?

- Lý do đơn giản không phải vì kiệt sức, không chém đứt được những vòng gai, mà vì người ta chém bằng chiếc riu cùn! Tại sao riu cùn? Vì người ta không có thời gian mài riu! Oii! Những đau khổ dư thừa.
- Mời quý vị đến với một cuối tuần tâm linh mãi riu. Đây không phải là Linh Thao im lặng.
- Mãi riu trong chia sẻ kinh nghiệm, trong bàn hỏi thắc mắc. Trong nói chuyện với nhau.
- Một mối cầu xin mà Chúa cứ mãi lặng im? Tại sao Chúa lặng im?
- Đau khổ là nỗi buồn khôn nguôi.
- Tại sao Thiên Chúa không cứu bằng cắt nhấc đau khổ cho con người, mà lại đau khổ với con người?
- Phép lạ vẫn xảy ra. Sao không xảy ra cho gia đình tôi? Sao Chúa cho người này, kẻ kia mà không là gia đình tôi?
- Cầu xin cho con cái hoàn cải, cho người chồng quay về, cho người vợ trung thành là các lời nguyện rất đúng sao Chúa mãi lặng im? Có lời nguyện đã nửa thế kỷ dài, chưa kiên nhẫn đủ sao Chúa lặng im?

Một cuối tuần tuyệt vời cho những ai tha thiết sống hạnh phúc với hiểu biết tâm linh là cần phải mài riu. Với 30 năm giúp tình tâm, *linh mục Nguyễn Trọng Trước* (Nguyễn Tâm Thương) thuộc Dòng Tên, sẽ hướng dẫn với những đề tài học hỏi thiết thực cho cuộc sống hôm nay.

* Từ 6g chiều Thứ Sáu Ngày 12/7 đến 4g chiều Chúa Nhật 14 tháng 7/2019

* Tại Trung Tâm Lê Thị Thành ở 20,303 Kermier Road, Waller, Texas

Mọi chi tiết, xin liên lạc trực tiếp:

Chị Kim Bằng 281 - 893 - 3603 (2) và Chị Minh Thụy 713 - 870 - 6079 (2)

Xin lưu ý: Không nhận ghi danh qua email hay ghi danh dùm. Hạn chót ghi danh và đóng lệ phí là ngày 30/4.

Và khóa linh thao đặc biệt dành cho những người ly dị.

Bạn ly dị người đời chứ đâu ly dị với Chúa? Bạn ly dị con người chứ đâu ly dị cuộc đời. Mời bạn đến nghỉ ngơi với Chúa, với chính mình, với cuộc đời. Để khám phá ra: Ông sùng không cắt nhấc mọi khó khăn. Nhưng mọi khó khăn đều có thể biến đổi do ông sùng. Bạn nghĩ ngờ sao? Nhìn kia: Ông sùng không cắt nhấc Chúa Kitô khỏi cái chết. Nhưng ông sùng biến cái chết thành ánh sáng phục sinh. Bạn phải tin điều này. Vì điều đó đã xảy ra. Khóa linh thao đặc biệt dành cho những người ly dị sẽ do Linh Mục Nguyễn Trọng Trước (Nguyễn Tâm Thương) thuộc Dòng Tên hướng dẫn. Từ 6g chiều Thứ Sáu Ngày 25 đến 4g chiều Chúa Nhật 28 tháng 7/2019. Tại Trung Tâm Lê Thị Thành ở 20,303 Kermier Road, Waller, Texas. Mọi chi tiết, xin liên lạc trực tiếp: **Chị Kim Bằng 281 - 893 - 3603 (2)**

Xin lưu ý: Không nhận ghi danh qua email hay ghi danh dùm. Hạn chót ghi danh và đóng lệ phí là ngày 30/4/2019

ĐẠI HỘI THÁNH MẪU LA VANG LẦN THỨ 8 “DÔI THEO MẸ LA VANG TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG TRUYỀN GIÁO”

TỪ THỨ SÁU NGÀY 03/05 ĐẾN TRƯA CHÚA NHẬT NGÀY 05/05/2019

THƯ MỜI

Kính thưa quý Đức cha, quý Bề trên, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý cụ, quý ông bà và anh chị em trên khắp nẻo đường xa gần.

Là một người con dân đất Việt, cộng đoàn dân Chúa thuộc Giáo xứ Đức Mẹ La Vang chúng con, cảm nhận được sự chở che của Mẹ La Vang. Để biết ơn và tỏ lòng kính mến Mẹ đã nâng đỡ phù trì, những dịp Đại Hội Thánh Mẫu La Vang là những dịp mà người Mỹ gốc Việt từ khắp nơi đã tụ họp về để chúc tụng, ngợi khen và cũng để khẩn nguyện, xin Đức Mẹ La Vang chuyển cầu cùng Chúa cho họ. Nhiều người từ nhiều nơi kể cả những người thuộc các tôn giáo khác cũng đến, xin khẩn cầu được nhận ơn.

Nay chúng con viết thư này kính mời quý Đức cha, quý Bề trên, quý cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể con dân Việt Nam khắp nơi cùng về Linh Đài La Vang để

“DÔI THEO MẸ LA VANG TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG TRUYỀN GIÁO.”

Đây chính là chủ đề của Đại Hội Thánh Mẫu La Vang lần thứ 8 sẽ diễn ra trong ba ngày:

Từ 3:00 pm, Thứ Sáu, ngày 03 tháng 05,
kéo dài đến 1:00 pm, Chúa Nhật ngày 05 tháng 05, 2019.

Kính báo và đồng kính mời.

Chúng con, linh mục Chánh xứ Thomas Aq. Trần Thiên Ân O.P,
quý cha Phó xứ và toàn thể cộng đoàn Giáo xứ Đức Mẹ La Vang.

Mọi thắc mắc hay giải đáp chi tiết, xin liên lạc văn phòng giáo xứ ở số điện thoại: 281-999-1672
Địa chỉ: 12320 Old Foltin Road. Houston, TX 77086 - <http://www.lavangchurch.org>